

Scouting Nederland

Museum Bulletin

7e jaargang nummer 1 – maart 2000



Welkom op Buitenzorg...

Dit nummer van ons bulletin is speciaal gericht op de vele verzamelaars van Scouting Objecten die Zondag 12 maart hun ruilbeurs en vergadering op Buitenzorg houden. Al enkele jaren komt de NVVSO in maart naar Buitenzorg en het museum trekt die dag steeds extra belangstelling. Ook dit jaar heten we hen hartelijk welkom.

De vaste lezers van dit bulletin, de vrienden van het Scouting Nederland Museum, weten dat we hen via dit kleine blad twee maal per jaar op de hoogte houden van ons wel en wee. Gelukkig kunnen we ook ditmaal weer meer wel dan wee melden.

We vertellen graag over wat we in de afgelopen maanden hebben gedaan, welke nieuwe objecten we aan de collectie toevoegden en wat onze plannen zijn voor de toekomst.

Met het vorig jaar uitgebreide bestuur gaan we plannen maken om onze vaste opstelling op te frissen. Sinds 1993 hebben we heel wat dingen aan de collectie toe kunnen voegen. Dat maakt het mogelijk het geheel anders te groeperen. Heeft u ideeën of wensen? Laat het ons weten. Dan nemen we die suggesties graag mee in onze overwegingen.

We blijven graag het verhaal vertellen van Scoutings ontstaan, groei en ontwikkeling. U blijft welkom in Baarn.



In dit nummer:

- # Cadeautjes en kalenders
- # Onze collectie beter bekeken.
- # Baarnse belevenissen.
- # De vrienden van het museum.

Speciale tentoonstelling: 

Cadeautjes en kalenders

Geschenken onderhouden de vriendschap. Die oude wijsheid wordt in Scouting kringen graag toegepast. Irma Gehner, oudvoorzitter van Scouting Nederland, die aan diverse Wereld conferenties deelnam, weet daar alles van. Ze kreeg talloze insignes, speldjes, dassen en andere souvenirs en schonk die op haar beurt weer aan het museum. Dat zijn leuke dingen voor de mensen. We legden ze in de vitrine op de begane grond. Kunst en kitsch. Hartelijk dank, Irma, Voor wie meer van antiek houdt hebben we fraaie grote foto's van de Wereld Jamboree van 1937 opgehangen plus logboeken en andere herinneringen aan

de vooroorlogse wereldkampen. Kijk eens naar de leuke reclames voor o.a. Verkade chocolade en Robinson schoenen uit de jaren dertig, speciaal gericht op Scouts.

En vanwege de eeuwwisseling doken we in onze collectie kalenders en haalden de mooiste exemplaren te voorschijn. Ze komen uit Canada, Engeland, Frankrijk, Amerika, België en natuurlijk Nederland. De kleurige foto's geven een ideaalbeeld van Scouting en er is werk van befaamde kunstenaars zoals Norman Rockwell en Willy Vandersteen. Voor elk wat wils dus.

Op de parterre van ons museum wachten u vele verrassingen.

Onze collectie beter bekeken

Op de tweede bladzijde van het Museum Bulletin kijken we traditioneel naar bijzondere objecten uit onze collectie en naar pas verworven aanwinsten. Ook ditmaal is er weer van alles te melden en doen we de vrienden van ons Museum graag verslag van de rijkdom aan historische voorwerpen die het koetshuis herbergt.

We schreven in het verleden al vaker over onze bibliotheek. Over de vele boeken uit binnen- en buitenland, over de registratie van onze collectie op de computer en over het plezier dat historici hebben van alle kennis die hier gebundeld en bewaard is. Op dit moment zijn er in ons zoekstelsel al meer dan 3000 titels te vinden. Of u nu zoekt op auteur, titel, uitgever, onderwerp of via een andere ingang, u ziet in een oogwenk op welke plank het betreffende werk staat. Naast de boeken hebben we ook ontelbare spelmaten (losbladig in ringband) verzameld, folders en brochures, programma's en agenda's, toneelstukken en zangbundels. Onze pas geplaatste plank met archiefdozen is alweer te kort. Zo komt er steeds meer orde, vooral dankzij Adrie Saltzherr en Nick Slijderink, die bijna iedere Vrijdag in Baarn te vinden zijn.



Waardevolle objecten

In de catalogi van binnen- en buitenlandse veilinghuizen zien we regelmatig voorwerpen die we al in bezit hebben. Niemand zal het ons kwalijk nemen als we dat toch met interesse kijken hoeveel geld zo iets opbrengt, met de prettige gedachte dat wij niet hoeven mee te bieden.

Bij Spink in Londen kwamen onlangs exemplaren van de Mafeking Mail ter verkoop en bij Van Sabben posters een affiche van de Jamboree 1937, gemaakt door Jan Lavies. Ze brachten elk honderden guldens op en zouden ons budget verre overschreden hebben. In Baarn kunnen onze museumvrienden gratis van dit soort dure dingen meegenieten

Stapels oud papier

Onze collectie Scouting tijdschriften is zeer uitgebreid. Vanaf weekblad De Padvinder uit 1911 en het zeldzame periodiek De Gouden Schakel van de Eerste Nederlandsche Meisjes Gezellen Vereeniging uit 1912 loopt onze verzameling door tot en met de bladen die de vier verenigingen van Padvindsters, Padvindsters, Verkenner en Gidsen tot de fusie uitgaven en verder met de media die Scouting Nederland na 1973 liet drukken.

Met hulp van verzamelaars uit de NVVSO is nu een complete inventarisatie uitgevoerd, met als resultaat een lijst met tientallen bladtitels en honderden jaargangen.

De Verkenner, Alle Hens, Witte Margriet en De Padvindster zijn titels die u vertrouwd in de oren zullen klinken. Maar wist u dat er ook uitgaven waren met namen als Oceaanpost, Inspiratie en Ringnieuws? En dat het soms makkelijker is een nog ontbrekend blad uit de jaren dertig te vinden dan een van 10 jaar terug? Scouts van vroeger koesterden hun krant en lieten die liefst per jaargang inbinden.

Dankzij die liefde voor oud papier hebben wij nu zo'n grote en interessante collectie.



Historisch manuscript

Je leest het soms in de krant. Op een veiling van boeken wordt een manuscript aangeboden van een bekend schrijver. Dankzij gulle sponsors belandt zo'n uniek document dan meestal in het literair museum, want welke particuliere verzamelaar kan zich de hoge kosten van zo iets veroorloven?

Ook Scouting kent enkele van dit soort objecten. In Londen bewaart de archivaris van de Scout Association het typoscript van Scouting for Boys, in 1907/1908 uitgetypt door een militair en in 1946 met zorg geconserveerd en fraai gebundeld in een stevige band.

Enkele weken geleden belde een antiquaar ons op dat hij een typoscript voor ons had: 'B-P de Chieff' door Ton Koot. dat in het voorjaar van 1937 bij Callenbach in Nijkerk verscheen.

Dit is een van de weinige oorspronkelijke Nederlandse Scouting boeken en daarom uiterst interessant.

De handelaar was ons zeer ter wille en dus konden wij ons, zonder speciale actie onder onze vrienden, de aankoop veroorloven. Het is leuk om naast de op doorslagpapier getypte tekst de met de hand geschreven correcties te zien en zo het ontstaan van dit succesvolle boek achteraf mee te beleven. Het document ligt veilig achter slot, maar we geven het onze museumvrienden op verzoek graag ter inzage.

Baarnse Belevissen

Rondje rijden in Baarn?

Herinnert u zich de Wereld Jamboree van 1995 in Dronten? Toen het zo warm was en u een lange dagmars maakte om van kamp tot kamp te gaan? Auto's werden op het terrein niet toegelaten, maar af en toe zag u een staf lid op een vreemde driewieler, lui achterover liggend vrijwel moeiteloos voorbij peddelen. U was jaloers.

Wie nog steeds last heeft van dat gevoel, kan in Baarn genezing vinden. In het museum staat zo'n echte World Jamboree Energizer. Eigenlijk een te groot object voor onze beperkte ruimte, maar te mooi en te curieus om te weigeren. En het bewijst dat we geen duf museum willen zijn.



Scouting proefschrift

Tussen de boeken en bladen in onze bibliotheek bevindt zich sinds kort een proefschrift met de titel 'Montessoripädagogik und Pfadfindererziehung'. Het is niet onze bedoeling om alle buitenlandse dissertaties die iets met Scouting van doen hebben te willen hebben en bewaren, maar dit geschrift heeft een bijzondere geschiedenis.

Via het landelijk bureau kwamen wij vorig jaar in contact met Marion Wonesch, een jonge leidster uit Wenen, die onderzoek deed in het kader van haar studie. Zij wilde weten of Baden-Powell ooit (in 1937?) in Nederland samen met Maria Montessori een kamp had geleid. Geruchten daarover hadden haar bereikt. Ons leek het een vreemd verhaal en we konden er geen aanwijzingen voor vinden. Jammer voor Marion, het zou een scoop geweest zijn, maar de wetenschap is uitsluitend gebaat met waarheid en zekerheid.

Toen we vorig jaar voor een bijeenkomst van Scouts verzamelaars in Wenen waren, hadden we nog een aanvullend gesprek met de studente. Eind vorig jaar rondde zij de studie af en wij kregen van Dr. Marion Wonesch het proefschrift toegestuurd, compleet met een charmante foto van de promovenda in toga en met baret.

Vrienden van het museum die interesse hebben om het relaas te lezen kunnen het uiteraard inzien op onze bovenetage.

Nuttige naambandjes

Scouts trekken er graag op uit. Zo was het en zo is het nog steeds. Ga maar eens kijken als in het voorjaar de HIT's plaats vinden. Deze hikes en interessekampen trekken veel deelnemers en zijn al jarenlang een succes. Traditioneel krijgt elke deelnemer een speciaal naambandje en die zijn in het verzamelcircuit zeer gezocht. Op het landelijk bureau vond men in een la nog een zak HIT naambandjes die in de afgelopen 10 jaar over waren



Historische dorstlessers

Op Wereld Jamborees worden enorme hoeveelheden eten en drinken verwerkt. Journalisten maken er graag melding van. Karrenvrachten brood, wagonladings groente en tonnen thee, koffie en limonade. Ook voor leveranciers van levensmiddelen hebben Jamborees een magische klank. Voor zo'n goede klant maken ze niet zelden speciale verpakkingen. In 1937 werden spinazie, snijboontjes en haché in blik al van Jamboreewikkels voorzien. We kunnen de bewijzen, in logboeken geplakt, zo laten zien.

Wat in 1937 gold, geldt nog steeds. Enkele weken geleden kregen we, kort na elkaar, twee aardige Jamboree verpakkingen. Een blik poederkoffie, nog helemaal vol, van de Wereld Jamboree 1957 in Engeland en een plastic container voor orange juice, helemaal leeg, van de Wereld Jamboree 1983 in Canada. Geen dingen om in een logboek te plakken. Wel leuk om aan onze collectie toe te voegen.

gebleven. Zonde om weg te gooien, vond men. Terecht! En zo kregen wij dit restant toegevoerd. De verzamelaars binnen de NVVSO bleken grage afnemers en de opbrengst komt ten goede aan onze museumkas. Zo'n actie illustreert dat een goede daad in een klein hoekje zit en een dubbel doel kan dienen. Leuk voor verzamelaars en leuk voor het museum. Hartelijk dank, landelijk bureau, voor deze welkome hulp.

De vrienden van het Scouting Nederland Museum

Scouting is volop in beweging. Op het landelijk bureau is een nieuwe directeur aangesteld. In een interview meldde hij snel naar het museum te komen om de historie van de beweging te leren kennen. Hij is nog niet geweest, maar we zullen hem graag rondleiden.

De beheerders van Buitenzorg hebben eind februari afscheid genomen. Hoe de opvolging zal worden geregeld weten we op dit moment (eind februari) nog niet, maar we hopen snel duidelijkheid te krijgen.

Een ding blijft gelukkig zoals het was: onze museumvrienden steunen ons zoals ze dat al sinds 1993 doen. Hartelijk dank! Graag tot ziens in Baarn.

NVVS0 15 jaar

De Nederlandse Vereniging van Verzamelaars Scouting Objecten viert dit jaar z'n derde lustrum. Op Vrijdag 8 en Zaterdag 9 september houdt de jarige vereniging een ruilbeurs en tentoonstelling in Baarn. Er wordt een wedstrijd gehouden waarbij jonge en oudere verzamelaars hun liefste bezit tonen. Dat is vast leuk om te zien. Zaterdag lijkt de mooiste gelegenheid om een kijkje te nemen. Alvast onze felicitaties. Een mooi moment om weer eens naar Baarn te komen.



Als 'Vriend van het Scouting Nederland Museum' krijgt u:

Een jaar lang alle Museum Bulletins toegezonden met informatie over de collectie, nieuwe aanwinsten, komende tentoonstellingen, enzovoorts.

Scouting Museumpas (de enige Museum Jaarkaart die wij accepteren en die u doorlopend gratis toegang geeft).

Vrij toegang tot ons documentatiecentrum.

Kosteloze hulp bij het zoeken van historische gegevens, Scouting technieken, spelen, teksten en muziek van liedjes, enz.

De kosten zijn f 35,- per jaar.

Stort uw bijdrage op giro 4087943 tnv Stichting Scouting Museum te Leusden en u krijgt uw pas thuisgestuurd. Bij voorbaat dank.

Het Museum is open

Elke Zaterdag van 2 - 5 uur. Komt u met een groep op bezoek van tenminste 15 personen, dan ontvangen wij u graag ook op andere tijdstippen. Maak dan wel tijdig een afspraak met Theo Schneider (telefoon 035.6014266). Hij regelt dan de toegang en zorgt voor een aan het gezelschap aangepaste rondleiding.



Scouting Nederland Museum Bulletin

Redactie: Jan van der Steen,
Acacialaan 25, 2351 CA Leiderdorp
Administratie: Theo Schneider,
Dorresteinweg 55, 3762 KH Soest.

Scouting Nederland

Museum Bulletin

7e jaargang nummer 2 – september 2000

NVVSO bestaat 15 jaar...

Op Vrijdag 8 en Zaterdag 9 september vieren de ruim 400 leden van de NVVSO, de Nederlandse vereniging van Verzamelaars Scouting Objecten, het derde lustrum in Baarn. Dit Museum Bulletin gaat niet alleen naar de Vrienden van ons museum, maar ook naar de feestvierende verzamelaars. We feliciteren hen van harte!

Als museum hebben we altijd een goede band gehad met de verzamelaars. Zij bekijken onze collectie altijd met een bijzondere blik. Zij kennen de historie van Scouting. Zij herkennen de zeldzame voorwerpen. Zij weten uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om zo'n collectie bijeen te brengen.

Uit de gelederen van de NVVSO rekruteren wij graag onze medewerkers (m/v) Als vanzelf snappen zij hoe ze het museum het beste kunnen helpen.

Als we Zaterdag 9 september onze nieuwe thema tentoonstelling 'Klein maar Dapper' openen, doen we dat met opzet tijdens het feest van de NVVSO. Om de feestvreugde te verhogen. Het zal druk worden. Museumvrienden en verzamelaars, allemaal zijn ze welkom in Baarn.



Nieuwe thematentoonstelling

'Klein maar Dapper'

Het is een bijzondere tentoonstelling, die u in Baarn kunt komen bekijken: zo'n 150 kleine Scoutjes. De oudsten zijn antiek speelgoed. Ze zijn gemaakt van tin of composiet, met de hand beschilderd en veelal door de vroegere kleine bezitters kaal gespeeld en beschadigd.

Oud speelgoed wordt druk verzameld en is kostbaar. Daarom wordt soortgelijk spul nu weer gemaakt, speciaal voor verzamelaars. Er wordt meer aandacht besteed aan de beschildering en deze 'collectors items' zijn ook weer duur in aanschaf. De kleine en dappere Scoutjes vormen samen een mini Jamboree die het bekijken meer dan waard is.

In dit nummer:

- # Tentoonstelling
Klein maar Dapper
- # Onze collectie beter bekeken.
- # Baarnse belevenissen.
- # De vrienden van het museum.

Fabrikanten van speelgoed soldaatjes hebben dus nog heel wat vreedzame Scoutjes gemaakt. Voor de meisjes waren er altijd grotere poppen en die kon je aan en uitkleeden. Wist u dat er veel levensechte en piepkleine uniformpjes gemaakt zijn, speciaal voor poppen? Echte van stof en minder echte van papier. Die laatste kon je zelf kleuren en uitknippen. Ook al die verschillende kleine kabouterijtjes en padvindsters zien er dapper uit. Ze passen wat dat betreft precies bij al die kleine verkennertjes en welpen. De tentoonstelling kunt u vanaf 9 september elke zaterdagmiddag bekijken. Graag tot ziens in Baarn.



Onze collectie beter bekeken

Onze verzameling blijft maar groeien. Regelmatig krijgen we verrassende pakjes per post of aan huis (koetshuis) bezorgd door de gulle gever. Elke Vrijdag bijna is het feest. Wat zal er ditmaal inzitten?

In de erfenis van een oud KV-er vonden we naast boeken, bladen, certificaten, oude insignes en dassen ook kleine kaartjes met het portret van Baden-Powell erop. We wisten van het bestaan, maar hadden nog geen originele exemplaren in bezit.

Het ging om bidprentjes, zoals die gemaakt werden zodra het overlijden van de Chief bekend werd. Over die prentjes doet een hardnekkig gerucht de ronde. Ze zouden in het geheim gedrukt zijn op een drukpers van de Duitse bezetters.

Toen kort geleden de archivaris van de Scout Association in Londen ons bezocht, vroeg hij spontaan naar het bestaan van die bidprentjes en vertelde er het verhaal bij van de Duitse drukpers.

We hebben toen twee dingen gedaan. Allereerst onze twijfel uitgesproken of de prentjes echt in het geheim gedrukt werden. Het was 8 januari 1941 toen B.-P. overleed en dus ruim voor de 2e april van dat jaar, de datum waarop Scouting verboden werd. Volgens onze redenering konden de prentjes dus in alle openheid gedrukt worden door een van de op dat gebied gespecialiseerde Nederlandse drukkers. Ten tweede konden wij de archivaris uit Engeland zo'n origineel prentje cadeau doen. Dankzij de zojuist ontvangen erfenis hadden we er een paar extra.

Of ze nu in het geheim zijn gedrukt of niet, we zijn dolblij met de bidprentjes en hebben er snel een ereplaatsje voor gezocht in de vitrine met souvenirs van en over onze Chief.

Handtekening van Agnes

Nu we het toch over B.-P. hebben, gaan we gelijk maar even door en noemen een andere leuke vondst in een schenking van een oud padvindster.

Ook hier begon het met papier, maar er was ook een blikken doosje met speldjes. Op een paar exemplaren uit Syrië na allemaal bekende ruilspeldjes. Er was één uitzondering: een rond geëmailleerd speldje van een girl guide kamp in Schotland in 1937. Dat hadden we niet eerder gezien. Maar het aardigste kwam nog. Tussen de prentbriefkaarten vonden we een foto van dat kamp met van die klassieke ronde witte tenten erop en een 'gewone' souvenirkaart met achterop de handtekening van Agnes Baden-Powell, de zuster van de Chief en de eerste presidente van de Girl Guides. Deze drie bijzondere dingen hebben wij samen in een lijstje gezet. Het hangt direct bovenaan de trap. We zijn er apentrots op.



Nationale Jamboree 2000

Deze zomer was er in Dron-ten de Nationale Jamboree gehouden met een paar duizend deelnemers uit binnen en buitenland. Theo Schneider bezocht de opening en nam leuke souvenirs mee voor onze collectie. We hebben ze in de laatste vitrine gelegd, bij de spullen uit Chili. Er komt nog meer, is ons beloofd. Kijk zelf maar.



Seinertje verongelukt

Eén van de aardigste vragen van onze puzzeltocht was altijd wat de vijf kleine seinertjes op de balk, hoog tegen het dak, voor bericht seinden. Slimmerikken keken graag af op de seinkaart in de vitrine en noteerden dan het juiste antwoord: B-R-A-V-O.

Bij de schoonmaak kwam een van de seinertjes te vallen: drie etages diep en het loden ventje brak in minstens acht stukken. Niet te repareren. En dus werden zijn vier vrienden van de balk gehaald, want B-R-A-V zonder O is geen bruikbaar bericht.

Gelukkig kunnen we u mededelen dat de vier overblijvers weer terug zijn, in de tentoonstelling 'Klein maar Dapper' en aangevuld met een nieuwe makker in een andere kleur uniform, maar in de juiste houding. Zoek 'm eens op en knik 'm vriendelijk toe. Hij moet nog een beetje wennen, maar hij doet z'n best.



Baarnse Belevissen

Britse belangstelling

Het is onmogelijk om in dit kleine bulletin alle bezoekers van ons museum te noemen, maar een uitzondering maken we toch graag voor Paul Moynihan, de archivaris van The Scout Association uit Londen, die samen met zijn echtgenote (een actieve Guider) ons museum begin augustus met een bezoek vereerde. Hij loste daarmee een vorig jaar gedane belofte in. Toen waren Theo Schneider en Jan van der Steen in Engeland en werden zij door Paul rondgeleid langs vele historische plaatsen, zoals Brownsea Island (waar in 1907 het eerste Scoutskamp gehouden werd), het kerkje waar B.-P. trouwde, zijn woonadressen in Londen, de villa Pax Hill, waar hij tot 1939 woonde, Gilwell Park, (het trainingscentrum), Westminster Abbey (met de gedenkplaat voor de B.-P.'s en last but not least de archieven die Paul in Baden-Powell House beheert.

Op Gilwell Park is men op dit moment bezig met de bouw van een landelijk kantoor dat het gebouw in de city moet vervangen. Ook de archieven van Scouting gaan daarheen en er komt op termijn een nationaal museum. Daarvoor kwam Paul zich bij ons oriënteren. De verhuizing naar Gilwell Park zal begin 2001 plaatsvinden. Voor het nieuwe museum is nog geen openingsdatum vastgesteld, maar als in 2007 het honderdjarig bestaan van Scouting in Engeland gevierd wordt (met o.a. een Wereld Jamboree) kunt u er vast en zeker terecht om te zien of de in Baarn opgedane ideeën iets moois hebben opgeleverd.



Welkom nieuwe burenen

Jongstleden juli nam een nieuw beheerders-echtpaar zijn intrek op Buitenzorg. Het zijn Robert en Ingeborg Agterberg en de pas enkele weken oude Marijn.

Zij kennen het centrum van de vele (Gilwell) trainingscursussen waar zij aan meewerkten en ze kwamen direct in 'het diepe' terecht met een druk kampeerseizoen en vele gasten uit binnen- en buitenland.

Als naaste burenen van ons museum roepen wij hen een hartelijk welkom toe. We wensen hen veel plezier en succes en hopen op een plezierige, nauwe en langdurige samenwerking.



Honderden naambandjes

In het landelijk bureau in Leusden hebben ze jarenlang aan de wand gehangen: fraaie wandlappen met daarop een ontelbaar aantal naambandjes van bijna alle groepen van Scouting Nederland. Vraag het maar aan de vele verzamelaars: het valt niet mee om er zo veel te pakken te krijgen.

In het kader van een algemene opfrisactie zijn de doeken kort geleden weggehaald, maar men vond ze, terecht; te bijzonder om aan de vuilnisman mee te geven. Theo Schneider ontfermde zich graag over de doeken en leverde ze in het museum af. Het probleem is nu om er een plekje voor te vinden. Daar moeten we eens over piekeren. Hopelijk vinden we een aardige oplossing en kan elke bezoeker t.z.t. zijn of haar vroegere of huidige groepsnaam bij ons terugvinden.



Dankbare bezoekers

Aan het eind van hun wandeling door het museum ligt ons gastenboek gereed en daarin wordt door de een kort en door de ander meer uitgebreid genoteerd wat men 'er van vond'. Hier volgen enkele notities:

'Het is een heel leuk en bijzonder museum met al die oude spullen.' Daniëlle.

'Het is een heel mooi meseem! Groetjes.' Liset.

Alles wat met Scouting te maken heeft is leuk.' Marije.

'What an excellent Museum and Camp Site. My best wishes to all Scouts in the Netherlands.' Ron Crabb, editor U.K. Scouting Magazine

'Die Geschichte der Pfadfinder ist eine ungläubliche, und es ist ein seltsames Gefühl zu realisieren dass wir alle Teil dieser Geschichte sind und werden.' DPSG Stamm Gilwell, Köln.

'Ik zag hier weer dat leuke boekje Stip wat ik zelf kreeg toen ik welp was. Nu ben ik leiding bij de speltak en de Kabouters. Stip moet weer terug!' Ilef Sekia.

'Thank you. Cool!' John Konig, USA.



De vrienden van het Scouting Nederland Museum

Het is in de afgelopen maanden weer druk geweest in het museum. Het is gewoonte geworden dat de op Buitenzorg kamperende of bivakkerende groepen het museum gratis mogen bezoeken en van dat aanbod wordt graag gebruik gemaakt.

Op Vrijdag is het collectieteam, bestaande uit Adrie, Nick en Jan, meestal aanwezig en kan het bezoek gecombineerd worden met registratie en beheer. Op de vaste openingsmiddag en op verzoek op andere momenten is Theo gastheer of een van de vervangers die hij inschakelt.

De jeugd volgt enthousiast de museumspeurtocht (er is recentelijk een nieuwe samengesteld) en heeft dan allerlei vragen. Een uur is zo voorbij als je de puzzel compleet wilt oplossen.

Het kan dus druk zijn in het museum. Er kunnen kluiten aarde op de trap liggen (restanten van het buitenspoor). Het is het beste bewijs dat het museum leeft. Dat danken we ook aan onze vele museumvrienden. Zij steunen ons op vele manieren. Hartelijk dank! Graag tot ziens in Baarn.

Boekenvrienden

Op Zaterdag 30 september zal de boekensectie van de NVVSO weer in Baarn bijeenkomen. Om 11 uur gaan de deuren open en is er gelegenheid om tussen de dubbele boeken te snuffelen en de collectie aan te vullen. Om 2 uur begint de vergadering waar de laatste resultaten van registratie en de nieuwste vondsten bekeken en besproken zullen worden.

Vrienden van het museum en andere belangstellenden zijn van harte welkom om dit gebeuren mee te maken. Een mooi moment om weer eens naar Baarn te komen.



Als 'Vriend van het Scouting Nederland Museum' krijgt u:

Een jaar lang alle Museum Bulletin's toegezonden met informatie over de collectie, nieuwe aanwinsten, komende tentoonstellingen, enzovoorts.

Scouting Museumpas (de enige Museum Jaarkaart die wij accepteren en die u doorlopend gratis toegang geeft).

Vrij toegang tot ons documentatiecentrum.

Kosteloze hulp bij het zoeken van historische gegevens, Scouting technieken, spelen, teksten en muziek van liedjes, enz.

De kosten zijn f 35,- per jaar.

Stort uw bijdrage op giro 4087943 tnv Stichting Scouting Museum te Leusden en u krijgt uw pas thuisgestuurd. Bij voorbaat dank.



Scouting Nederland Museum Bulletin

Redactie: Jan van der Steen,
Acacialaan 25, 2351 CA Leiderdorp
Administratie: Theo Schneider,
Dorresteinweg 55, 3762 KH Soest.

Het Museum is open

Elke Zaterdag van 2 - 5 uur. Komt u met een groep op bezoek van tenminste 15 personen, dan ontvangen wij u graag ook op andere tijdstippen. Maak dan wel tijdig een afspraak met Theo Schneider (telefoon 035.6014266). Hij regelt dan de toegang en zorgt voor een aan het gezelschap aangepaste rondleiding.

