

Scouting Nederland

Museum Bulletin

8e jaargang nummer 2 - juni 2001



Er is veel nieuws te melden...

Het is alweer even geleden dat u ons Bulletin ontving. Dat wil echter niet zeggen dat er in Baarn niets is gebeurd. We hebben even onze adem ingehouden, maar zijn intussen hard aan de gang geweest en nemen nu de tijd om onze museumvrienden en vriendinnen even bij te praten. Dit Bulletin brengt u op de hoogte van de nieuwe en fraaie tentoonstelling die we voor u klaar hebben staan, hoe het de kleine Scoutjes van de vorige tentoonstelling is vergaan, wat we aan leuke dingen binnen kregen en hoe het zit met de belangstelling.

We hebben plannen om de vaste expositie een facelift te geven. Dat mag wel, na bijna 10 jaar. U hoeft niet bang te zijn dat bij uw volgende bezoek alles plotseling veranderd is. We doen het voorzichtig aan. We richten ons op 2003. Dan vieren we ons tweede lustrum in Baarn en herdenken dat het museum in de Zeestraat 50 jaar geleden werd geopend. Intussen blijft u welkom in Baarn, waar steeds veel nieuwe (en oude) dingen te zien zijn.



Life No. 1 and Life No. 2.
Linked by Scouting.

Nieuwe thematentoonstelling

Baden-Powell, Chief Scout

De tentoonstelling over Baden-Powell, die we op de begane grond hebben ingericht, is heel bijzonder geworden. We waren zelf verrast over de leuke dingen die we bij elkaar vonden en over de zeldzame zaken die we er in konden verwerken. De tentoonstelling geeft een fraai beeld van de veelzijdigheid van onze oprichter. Hij was militair, sportman, spion, schrijver, schilder en tekenaar, maar ook nationale held, echtgenoot en vader en last but not least eerste en de enige Chief Scout van heel de wereld.

Het valt te begrijpen dat onze tentoonstelling niet compleet kan zijn. Maar toch komen we een heel eind in de goede richting: Tientallen wenskaarten met fraaie illustraties, prachtige boeken van B.-P. zelf en boeken over hem is alle soorten, maten en talen, en originele brieven. Op de volgende pagina vertellen we er wat meer over. Veel objecten zijn nooit eerder tentoongesteld en het is dan ook beslist de moeite waard deze presentatie te komen bekijken. Tot ziens in Baarn dus. Tot ziens bij B.-P.



De B.-P. collectie beter bekeken

Op deze bladzijde gaan wij wat dieper in op de aardige en unieke dingen die we op de Baden-Powell tentoonstelling voor u tevoorschijn hebben gehaald.

Bijzondere boeken

B.-P. schreef meer dan 40 boeken. Meestal verzorgde hij zelf de illustraties, vaak zwart-witte lijntekeningen, maar ook prachtige aquarellen in kleur. Bijzondere exemplaren in onze vitrine zijn 'Pigsticking and Hog-hunting' uit 1883, 'Sport in War' (1900), 'Sketches in Mafeking and East Africa' (1907) en 'Lessons from the Varsity of Life' (1933).

Ook kleine, maar niet minder belangrijke boeken zijn tentoongesteld. Van 'Aids to Scouting', waaruit het handboek *Scouting for Boys* ontstond, is de eerste druk (1900) te zien, maar ook de latere 'enlarged and revised edition'. Zeldzaam is een ander zakboekje: 'Quick Training for War', dat uit 1914 dateert.

Twee wandvitрины getuigen van de faam van B.-P. Ze zijn gevuld met biografieën, waarvan de oudste uit 1900 al verscheen nog voor dat Mafeking was ontzet. De auteur had een grenzeloos vertrouwen op de goede afloop. Kleurige stripboeken voor de jeugd vullen die eerbewijzen aan. U ziet ze in diverse talen. Wij kennen geen enkele echt geleefd hebbende figuur waarvan zoveel stripalbums zijn verschenen.



Avenue of crossed staves formed by Boy Scouts and Girl Guides at Copenhagen. I drove through it in a motor-car.

Kleurige wenskaarten

Zijn talent voor tekenen en schilderen benutte B.-P. ook voor de vele wenskaarten die hij jaarlijks stuurde als antwoord op de honderden brieven uit de hele wereld ter gelegenheid van zijn verjaardag, Sint Jorisdag, Kerstmis en Nieuwjaar.

We tonen ze in zwart-wit en in kleur, stuk voor stuk unieke en waardevolle getuigenissen van zijn grote populariteit en zijn gevoel voor schoonheid en humor.



Verrassende brieven

Als leider van een wereldwijde jeugdbeweging heb je dagelijks heel wat post te verwerken. B.-P.'s secretaresse heeft daarvan getuigd in het boek '27 Years with B.-P.' (uiteraard op onze tentoonstelling te zien). Toch nam de Chief elke brief serieus; ook die van enkele Nederlandse Verkenners die voor hun Hopman, ter gelegenheid van zijn huwelijk, bij B.-P. om een zilveren wolf (!) bedelden. Lees hoe aardig en slim de Chief Scout dat oplost. Enkele andere Nederlandse Scouts vroegen om handtekeningen. B.-P. schreef ze een brief terug en tekende die viermaal. Geen probleem. Gelukkig knipten de verzamelaars ze niet van het papier en zo is deze brief (en de vorige) compleet te zien op de tentoonstelling.



Uniek vloeiblad

Een Nederlandse Verkenner die in 1920 de eerste Jamboree meemaakte had al gevoel voor historie. Hij trof na afloop van het kamp in Olympia Hall op B.-P.'s bureau een vloeiblad aan met de afdruk van vele handtekeningen en kleine grappige potloodschetsjes die de Chief gemaakt had. Hij redde het van de vuilnisbak en nu, ruim 80 jaar later, is dit unieke souvenir in Baarn te zien.



Most of the Amsterdam Boy Scouts carry lassoes with which they are very handy.

B.-P. en Rambonnet

Tot slot nog even iets over het bezoek dat B.-P. in 1932 aan Nederland bracht. Hoofdverkenner Rambonnet nodigde hem uit voor het Nationaal Kamp. Een groot deel van de briefwisseling tussen de beide Chiefs kunt u in Baarn zelf lezen, plus het verslag dat B.-P. maakte van het kamp, zijn bedankje aan Sir William Morris, die hem een auto met chauffeur leende, en een artikel uit de AVRO-bode over het kamp.

Baarnse belevenissen

Bewegende beelden

We hebben in Baarn twee kleine TV-toestellen, waar we meestal recente video-beelden op tonen van de Wereld Jamboree van 1995, van het laatste Nationaal Waterkamp, enz.

Soms, op speciaal verzoek, tonen we ook oudere films. De Jamboree van 1937 is een veelgevraagde tape en nu hebben we sinds kort nog meer antieke bewegende beelden. Uit het archief van de voormalige Rijksvoorlichtingsdienst wisten we fraaie historische films te bemachtigen. Allereerst fragmenten uit vooroorlogse journaals, gedeelten van de propagandafilm die de NPV in de jaren 20 liet maken en de complete speelfilm 'Ridders zonder harnas' uit de jaren 50. Heerlijke films, die we op verzoek van onze museumvrienden graag (en trots) laten zien.

Logboek Jamboree 1999

Bij blijven is voor een museum van levensbelang. Niet alleen oude spullen zoeken, bewaren en tonen, maar ook de laatste avonturen van Scouting nu binnenhalen. Bestuurslid Klaas Man, die de Jamboree in Chili meemaakte, zorgde er voor dat het kort geleden verschenen fraaie logboek 'Hoy es tiempo de encuentro' in onze bibliotheek kon worden bijgeschreven. Ook veel andere souvenirs van dit kamp zijn bij ons te zien. Van de komende Jamborees in Thailand (2003) en Engeland (2007) zijn de eerste objecten ook al in de vitrines zichtbaar.



Klein maar dapper

Onze vorige tentoonstelling van kleine speelgoed Scoutjes werd op 9 september geopend met een flink aantal leden van de NVVSO (Scouts verzamelaars) als belangstellenden. De show kreeg veel waardering, was tot begin mei te zien en verhuisde daarna naar het Nationaal Tinnen Figuren Museum in Ommen. Op 21 mei opende burgemeester A. ten Oever daar de nieuwe expositieruimte. Behalve de u bekende kleine poppetjes is daar nu ook een fotoshow te zien die de relatie Scouting en Ommen in beeld brengt. Een kleine collectie Scouting postzegels en een door de Ommense Scouts gepioneerde toren completeren de presentatie die een jaar te zien blijft. Het adres: Markt 1 in Ommen.



Verkleedkist

We hebben regelmatig vraag naar oude uniformen. Meestal voor een jubileumshow, een tentoonstelling of een optocht. Om aan die vraag te kunnen voldoen heeft bestuurslid Gerard Gijsbertsen onze voorraad aan kleding meegenomen om te sorteren, te wassen en klaar te maken voor uitleen. Een hele klus, die nog wel wat tijd zal vergen. Maar straks zal dit zeker een aantrekkelijk onderdeel zijn van onze service.

Nieuw: oude insignes

Jannie Mostard van de Scout Shop nam na 35 jaar afscheid. Bij het opruimen van haar la, vond ze nog wat oude insignes en dacht aan ons. De inmiddels zeldzame vaardigheidsinsignes zijn nu op de lege plekken in onze klappers geplakt. De collectie is nu bijna compleet. Bedankt, Jannie!



A son of the desert.

Boeken en bladen

We gaan nog steeds door met de registratie van onze collectie boeken en bladen. De bibliotheek groeit en we maken plannen om er een betere behuizing voor te vinden. Dankzij regelmatig binnenkomende erfenissen kunnen we onze verzameling nog steeds uitbreiden en verbeteren en dubbele exemplaren gaan in de verkoop. Onze prijzen zijn laag en de kast beneden wordt dan ook steeds opnieuw geplunderd door liefhebbers die er speciaal voor naar Baarn komen en door Scouts die, kamperend op Buitenzorg, toevallig met onze 'handel' in contact komen en er inspiratie uit halen voor de programma's van de groep. Boeken die aan het museum worden afgestaan komen dus altijd goed terecht. De opbrengst is een voornamelijk dobber die ons museum mede drijvende houdt.

De vrienden van het Scouting Nederland Museum

Over het aantal bezoekers van ons museum hoeven we niet te klagen. Voor wie op Buitenzorg kampeert of bivakkeert is een gratis (!) bezoek aan het museum al een vast en gewaardeerd onderdeel van het programma. Tijdens het derde lustrum van de NVVSO in september hadden we tal van routiniers over de vloer en daarnaast zijn er de vele bezoeken van groepen jonge Scouts en VVS veteranen.

Vaak horen we of lezen we in ons gastenboek dat ook een zoveelste bezoek weer zeer werd gewaardeerd en dat men dingen ontdekte die men eerder niet gezien had. We werken de collectie regelmatig bij. Nieuwe oude insignes, recente aanwinsten en pas verschenen objecten vervangen dan andere minder bezienswaardige zaken. Ook nieuwe aankopen zijn daar bij, zoals de films op video, waarover we op blz. 3 berichtten. Zulke luxe kunnen we ons permitteren dankzij de steun van onze vele museumvrienden. Dat zijn supporters die de daad bij het woord voegen en een duit in het zakje doen.

Heeft u uw bijdrage voor 2001 al overgemaakt? Dan mag u het Scouting Nederland Museum in Baarn weer UW museum noemen. Kom weer eens gauw kijken. Tot ziens op Buitenzorg.



Het Museum is open

Elke zaterdag van 2 - 5 uur. Komt u met een groep op bezoek van tenminste 15 personen, dan ontvangen wij u graag ook op andere tijdstippen. Maak dan wel tijdig een afspraak met Theo Schneider (035.601 42 66). Hij regelt dan de toegang en zorgt voor een aan het gezelschap aangepaste rondleiding.



TWIGA DRINKING



TRYING TO GET A CLOSE-UP

Als 'Vriend van het Scouting Nederland Museum' krijgt u:

Een jaar lang alle Museum Bulletins toegezonden met informatie over de collectie, nieuwe aanwinsten, komende tentoonstellingen, enz.

De Scouting Museumpas (de enige museum jaarkaart die wij accepteren en die u doorlopend gratis toegang geeft).

Vrij toegang tot ons documentatiecentrum.

Kosteloze hulp bij het zoeken van historische gegevens, scouting technieken, spelen, teksten of muziek van liedjes, enz.

De kosten zijn f. 35,- per jaar.

Stort uw bijdrage op giro 4087943 t.n.v. Stichting Scouting Museum te Leusden en u krijgt uw pas thuisgestuurd. Bij voorbaat dank.

Scouting Nederland Museum Bulletin

Redactie: Jan van der Steen
Acacialaan 25,
2351 CA Leiderdorp.
Administratie: Theo Schneider,
Dorresteinweg 55,
3762 KH Soest



Goed nieuws uit Baarn

Voor we het nieuwe jaar in gaan, willen we onze vaste museum vriendinnen en vrienden nog even bijpraten over alles wat er de afgelopen maanden in Baarn is gebeurd. Dat is niet weinig. Op de eerste etage is nieuw en uiterst fraai meubilair geplaatst: een ruime boekenkast plus vitrines en een computer die met een druk op de knop de weg zal wijzen of een gezocht boek aanwezig is en zo ja, op welke plank het te vinden is. Op het moment dat wij dit schrijven is van feilloos de weg wijzen nog geen sprake want door de verhuizing is elk boek uiteraard verplaatst en daarom zal het geheugen van onze computer in de komende maanden opgefrist moeten worden voordat er op alle vragen een bevredigend antwoord op het scherm zal verschijnen. We vragen dus nog even geduld. Er wordt aan gewerkt. Tijdens de verbouwing blijft bezoek echter van harte welkom. Kom dus gerust naar Baarn. We hopen u binnenkort weer welkom te mogen heten. Graag tot ziens!



B.-P. blijft boeien

We kondigen dit keer geen nieuwe tentoonstelling aan. De bestaande over Baden-Powell blijft wegens groot succes nog enkele maanden staan. U bent toch al wezen kijken? Dan heeft u zelf kunnen zien welke bijzondere zaken we over B.-P. bij elkaar hebben gebracht. Onze geniale stichter was niet alleen een inspirerend jeugdleider. Hij schreef een groot aantal boeken: over militaire zaken, verre landen, vreemde volken, over de natuur, spionage, sport, kamperen, enz. enz. In onze vitrines zijn de zeldzaamste en mooiste exemplaren te bewonderen. De boeken bevatten meer dan alleen maar lezenswaardige teksten. De illustraties in zwart wit en in prachtige kleuren bewijzen dat de auteur ook nog eens een knap tekenaar en schilder was. En kijk eens naar de vele wenskaarten die hij elk jaar, voorzien van een toepasselijke tekening, verstuurde aan zijn vele vrienden.

Al in 1900 verscheen het eerste boek over zijn leven en daarna hield de stroom aan. We hebben een leuke serie biografieën bijeen gebracht. In diverse talen. Ook verrassend veel leuke stripalbums. Het bewijst dat ook de jeugd van vandaag nog volop interesse heeft in de avonturen van de Chief Scout. In de achter ons liggende maanden bleek dat ook uit de reacties van de kampeerders van Buitenzorg en de anderen die deze tentoonstelling met belangstelling bekeken. Ook voor de vele buitenlandse bezoekers bleek deze expositie een schot in de roos. Daarom konden we het niet over ons hart verkrijgen deze tentoonstelling alweer op te ruimen. We laten alles nog even staan. Vrienden van ons museum, die om welke reden dan ook, de Baden-Powell tentoonstelling nog niet hebben gezien, zijn dus nog niet te laat en tegen hen zeggen we: 'Graag tot ziens in uw eigen museum.'

Baarnse belevenissen

Wandelend museum

Dit jaar is een begin gemaakt met de ordening van onze collectie uniformen. Gerard Gijsbertsen zorgde voor sorteren en schoonmaken en toen wij het verzoek kregen om voor de befaamde drie oktober optocht in Leiden een groep van 12 padvindsters en verkenners aan te kleden is dat (met wat hulp van derden) alleraardigst gelukt. De Sint Josephgroep uit Leiden, die de avond tevoren nog de eerste prijs behaalde in de Taptoe (de avondoptocht van verenigingen) maakte er een gezellig geheel van. We kwamen echter ook tot de conclusie dat onze collectie nog wel wat aanvulling kan gebruiken. Heeft u nog echte uniformstukken? Wij nemen ze graag aan voor collectie en verkleedkist.



Buitenlands bezoek

Toen we op een vrijdag in Baarn bezig waren met de wekelijkse werkzaamheden stapte Cor Louwerse, de directeur van Scouting Nederland, binnen met twee Finse gasten die hij zojuist van Schiphol had afgehaald. Dat spontane bezoek aan het museum vormde een goed begin voor de rondtocht van de voorzitter en de directeur van de 'Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry' oftewel de Guides and Scouts of Finland. Het wachten is nog op de Finse spulletjes die 'Puheenjohtaja' (Chief Commissioner) Erkki Hakala voor het museum beloofde op te zullen sturen.



Originele museumbadge

De vele bezoekers van ons museum kunnen sinds kort meer mee naar huis nemen dan een goede herinnering alleen. Er is een fraaie badge ontworpen en gemaakt die uitsluitend in het museum zelf te koop is. Op de driehoekige badge van 8 cm is ons mooie klokkentorentje te zien plus Scouting Nederlands lelie en klaverblad in de kleuren geel, bruin en paars op groen.



Kleurige kaart

Net als vorige jaren is ook nu weer een kleurige prentbriefkaart gemaakt met een collectie Scouting objecten. Ditmaal souvenirs van vele Wereld Jamborees vanaf 1920 tot nu. De kaart wordt traditioneel gebruikt als nieuwjaarswens van de NVVSO, de Scouting verzamelaars vereniging, en is uiteraard in het museum te koop vanaf 1 januari 2002. De drie vorige kaarten zijn ook nog beschikbaar, zolang de voorraad strekt.

Historisch pionierboek

Toevalligerwijze kregen wij een klein handboekje voor de genietroepen van het Duitse leger, gedrukt in de jaren 30 en vol tips over de aanleg van loopgraven en het ondermijnen van bruggen. Het was in september 1944 gevonden in een school in Malden die kort tevoren door de Duitsers was verlaten. Normaal zouden wij een boekje als dit niet in de museumcollectie opnemen, maar de naam Malden deed bij ons een bel rinkelen. Was daar wellicht de afdeling gelegerd die verantwoordelijk was voor het springen van de Waalbrug bij Nijmegen? Werd uit dit boekje de kennis geput die uiteindelijk door het dappere optreden van Jan van Hoof nutteloos zou blijken? Echt zeker weten we het niet, maar we bekijken sinds deze gedachten dit nietige boekje toch met andere ogen en gaan er een plekje voor inruimen in onze vitrine over de periode 1940-1945.

Zwervende poppen

Door de komst van de nieuwe boekenkast plus computer zijn onze drie moderne Scouts van hun vaste plaatsen verdwenen en tijdelijk op een andere plek neergezet. Joost de Esta en Jannie de Scout kom je nu tegen aan het begin van de rondgang en we denken eraan ze daarom in klassieke uniformen uit de pioniersjaren te gaan hullen. Opelet dus, vaste bezoekers, het terug in de tijd geldt ook voor deze zwervende poppen.



Onze collectie beter bekeken

Op deze pagina belichten wij altijd een deel van onze verzameling. Het ligt voor de hand dat wij ditmaal boeken centraal stellen. Allereerst omdat we een nieuwe plaats voor onze bibliotheek aan het inrichten zijn. Voorts omdat die bibliotheek inmiddels enorm is gegroeid en nog steeds blijft groeien. En last but not least omdat Scouting zonder boeken ondenkbaar is. Voor Scouting historici is er geen probleem van kip of ei. Eerst was er het boek: 'Scouting for Boys', daaruit ontstond de beweging.

Onze oudste boeken

Het historische boek dat we hierboven noemden hebben we uiteraard in de vaste expositie opgenomen, zowel deel I van de veertiendaagse afleveringen als de allereerste complete editie uit datzelfde jaar 1908. Het boek was een bestseller en de ene druk na de andere verscheen, steeds aangepast en verbeterd. Ook van die volgende drukken en edities hebben we er heel wat in onze collectie. Al in de jaren 30 waren die antieke exemplaren zeldzaam en toen ook verscheen die oorspronkelijke eerste druk opnieuw, als facsimile en onderdeel van een exclusieve serie klassieke Scouting boeken, fraai gebonden in groen kunstleer met goudopdruk.



Amerikaanse handboeken

Ook onze collectie handboeken van de Boy Scouts of America mag er zijn. Daar verscheen 't eerste 'Handbook for Boys' in 1910, geschreven door B.-P. samen met de Amerikaanse Chief Scout en befaamde auteur van natuurromans Ernest Thompson Seton. De eerste 100% Amerikaanse versie van Het Boy Scout Handbook kwam in 1911 van de persen. Inmiddels zijn er 11 edities verschenen met een gezamenlijke oplage van niet minder dan 37 miljoen exemplaren. Aan onze collectie ontbrak nog de befaamde oudste en inmiddels kostbare eerste editie, maar recentelijk kochten we in de Scout Shop in Seattle een facsimile die daar slechts \$ 13.50 kost en dus vele malen goedkoper is dan een origineel. We namen gelijk de nieuwste handboeken voor de Scouts van nu mee. Zo blijven we bij en kunnen de hele historie van onze Amerikaanse broeders via hun boeken laten zien.

Nederlandse lokale historie

In onze nieuwe boekenkasten zijn vitrines ingebouwd, zodat we van een aantal boeken de fraaie voorkant kunnen laten zien. Als start hebben we gekozen voor Nederlandse publicaties. Er zijn de laatste jaren heel wat boeken verschenen met de Scouting historie van een enkele (jubilerende) groep of van samenwerkende groepen in een stad of dorp. Boeken waarvoor niet zelden de eerste research gepleegd werd in ons museum. In de nieuwe vitrines is te zien dat de omvang van deze boeken varieert van bescheiden bijna pockets tot kloeke werken met kleurige kaften. Historie leeft, overal in ons land. Onze Scouts zijn er trots op.



Complete serie romans

Rond de jaren 50 maakte men zich in Nederland zorgen over goede jeugdlectuur. Jongens lazen graag de boekjes over Dick Bos en Lex Brand, met meer plaatjes dan tekst en dus verderfelijk. Op de scholen was dit verboden leesvoer. De Nederlandse Padvindsters startten daarom een eigen boekenreeks: de zogenaamde 'Boeken met de lelie' en later de populaire 'Juniorboekjes'. Uitgeverij De Verkenner gaf in totaal tussen 1949 en 1964 zo'n 200 titels uit, spannende boeken van beroemde schrijvers als Jules Verne, Norman Lee, Robert Leighton, R.L. Stevenson, Showel Styles en van Nederlandse Scouts als Roel Dijkstra, Wil Burger en J.F. Viëtor. Uitgeverij De Verkenner was een zelfstandig bedrijf, maar werkte nauw samen met de NPV. In Baarn hebben wij de nauwkeurig bijgehouden collectie van alle uitgaven op de plank staan.

De vrienden van het Scouting Nederland Museum

Sinds de opening van ons museum in Baarn hebben wij veel steun gekregen van onze vele vrienden. We merken dat tijdens bezoeken (als we een financiële donatie in de bus langs de trap aantreffen) en op de giroafschriften die tonen wie weer de jaarlijkse bijdrage heeft overgemaakt.

Ditmaal willen wij ook twee meer bijzondere 'vrienden' noemen. Allereerst de kring Oud Scouts in Utrecht die via Adrie Saltzherr een groot deel van de aanschaf van de nieuwe en fraaie museumbadge sponsorde. Extra gul was de Stichting Houtkampgroep uit Leiderdorp die via Jan van der Steen alle kosten betaalde van de speciaal voor ons gemaakte boekenkast annex showvitrine en de bijpassende handige computertafel, een donatie van vele duizenden gulden. Adrie zorgde (weer!) voor een gratis computer plus programma en dankzij al die hulp ziet ons museum er weer veel mooier en praktischer uit dan enkele maanden geleden. Hartelijk dank, vele vrienden! Giften groot of klein, ze zijn en blijven altijd welkom. Het lijkt wel zo'n klassieke roofoverval waar je de keuze werd gelaten: 'je geld of je leven'. Ons museumbestuur en onze vaste vrijwilligers geven hun tijd, hun leven, voor het museum. Samen met de grote en gulle vrienden blijven wij in staat de waarden en het plezier van Scouting door te geven. Dank U wel.



Het Museum is open

Elke zaterdag van 2 - 5 uur. Komt u met een groep op bezoek van tenminste 15 personen, dan ontvangen wij u graag ook op andere tijdstippen. Maak dan wel tijdig een afspraak met Theo Schneider (035 601 42 66). Hij regelt dan de toegang en zorgt voor een aan het gezelschap aangepaste rondleiding.

Onvindbaar Bulletin

Op ons vorige Museum Bulletin zetten wij per abuis 8e jaargang nummer 2. Dat had nummer 1 moeten zijn. Om de volgorde geen geweld aan te doen gaven wij daarom dit bulletin het nummer 3. De vele verzamelaars binnen onze lezerskring wijzen wij op deze stommiteit en bieden onze verontschuldigingen aan. Ga niet zoeken naar een Bulletin nummer 1. Heb niet het idee dat u een Bulletin gemist heeft, dat wij u hebben overgeslagen. Volgend jaar hopen we weer gewoon met nummer 1 te beginnen. Wie museumvriend blijft kan dat zelf constateren.

Als 'Vriend van het Scouting Nederland Museum' krijgt u:

Een jaar lang alle Museum Bulletins toegezonden met informatie over de collectie. Nieuwe aanwinsten, komende tentoonstellingen, enz.

De Scouting Museumpas (de enige museum jaarkaart die wij accepteren en die u doorlopend gratis toegang geeft.)

Vrije toegang tot ons documentatiecentrum.

Kostenloze hulp bij het zoeken naar historische gegevens, Scouting technieken, spelen, teksten of muziek van liedjes, enz.

De kosten per jaar zijn f. 35,- of € 16.-

Stort uw bijdrage op giro 4087943 t.n.v. Stichting Scouting Museum te Leusden en u krijgt uw museumpas thuisgestuurd.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Bezoekadres Buitenzorg

Ons museum is gevestigd in het koetshuis van Buitenzorg, Amsterdamse straatweg 51 in Baarn.

Scouting Nederland Museum Bulletin

Redactie: Jan van der Steen,
Acacialaan 25,
2351 CA Leiderdorp.
Administratie: Theo Schneider,
Dorresteinweg 55,
3762 KH Soest.

