

Scouting Nederland

Museum Bulletin

9e jaargang nummer 1 - april 2002



Welkom in Baarn

Wat gaat de tijd toch snel. Hier ligt weer een nieuw Bulletin van het Scouting Nederland Museum voor u. 9e jaargang nummer 1. Met nieuws over wat er in Baarn te zien is en wat er achter de schermen van uw eigen museum allemaal gebeurt.

Recentelijk hebben wij de historie van het Scouting Museum nagezocht en opgetekend. Begonnen in 1953 als (NPV) Padvinders Museum, gevestigd in het Hoofdkwartier in Den Haag Zeestraat 76. Bij de fusie in 1973 ingepakt en 20 jaar door het land gesjouwd.

In 1993 in nieuwe vorm gestart in het speciaal verbouwde koetshuis op Buitenzorg en daar dus alweer ruim acht jaar, groter en actiever dan ooit, bezig de unieke en rijke historie van Scouting en Guiding, nationaal en internationaal, te bewaren en zichtbaar te maken en de idealen en waarden door te geven aan de jeugd van nu en die van de toekomst. Velen staken hun energie in dit project. Lang was het een wensdroom. Nu loopt het alweer jaren gesmeerd. Daarvoor ook dank aan de vrienden en vriendinnen die ons steunen. We hopen u spoedig weer eens in Baarn te zien.



Nieuwe expositie: Alle Wereld Jamborees

Het is weer Jamboreejaar. Eind 2002 gaat er opnieuw een contingent Nederlandse jongens en meisjes op reis naar dat grote vierjaarlijkse evenement dat ditmaal ver weg in Thailand gehouden wordt. De jeugd is druk met de vele voorbereidingen. Er zijn door de staf al bezoeken aan Thailand gebracht en we hoorden dat het terrein (aan zee!) er prachtig bij ligt.

Dit alles was voor ons een mooie aanleiding om onze kolossale collectie Jamboree souvenirs wat breder uit te stallen dan in de vaste expositie mogelijk is. Van alle vorige Wereld Jamborees is er uniek materiaal te zien.

De oudste spullen zijn van de allereerste Jamboree, die in 1920 in Londen werd gehouden. We volgen het spoor via affiches, badges, deelnemers - kampboekjes, vaantjes, logboeken, foto's, prentbriefkaarten, schetsen, en nog veel meer. Stuk voor stuk objecten die de sfeer van wereldbroederschap op een onnavolgbare manier voelbaar maken en waar verzamelaars hun vingers bij aflikken! De badges van de komende Jamboree zijn ook al te zien: 3 varianten op witte, blauwe of zwarte achtergrond. En een 1 meter brede affiche toont hoe het terrein er uit ziet. In kleur. Komt dat zien.

Elke Wereld Jamboree is iets bijzonders

Iedere Wereld Jamboree heeft wel wat bijzonders. De tentoonstelling in Baarn slaat geen enkele Jamboree over. Ver of dichtbij, groot of klein, elk van deze kampen werd door jongens (en later ook meisjes) als een grootse belevenis ervaren. Iets dat je je leven niet vergeet.



Een unieke Jamboree.

De eerste Jamboree zag er heel anders uit dan de kampen van nu. In Olympia Hall leek het meer op een circus. De Scouts uit 34 landen lieten het publiek zien wat ze allemaal konden. Dansen en zingen, branden blussen en drenkelingen redden, er waren races met troepkarren en wedstrijden touwtrekken. Welpen deden, 500 man sterk, een oorverdovende horderoep. Ieder contingent presenteerde iets uit eigen land, liefst in nationale klederdracht. De deelnemers kampeerden een eind weg in Richmond Park. Wie vroeg moest optreden bleef in de hal onder de tribunes slapen. Bij de sluiting op de laatste dag werd Sir Robert Baden-Powell uitgeroepen tot Chief Scout of The World.



De verlate Jamboree

Na de 5e Wereld Jamboree, die in 1937 in Nederland gehouden werd, was Frankrijk aan de beurt. In 1941 echter woedde de tweede wereldoorlog. Scoutisme Français beloofde zodra de oorlog voorbij was de 6e Wereld Jamboree alsnog te organiseren. In 1947 vond in Moisson deze 'Jamboree van de Vrede' plaats met 24.000 Scouts uit 44 landen.



Verre Jamborees

Voor Nederlandse Scouts waren de eerste Jamborees fijn in de buurt. Ze waren dan ook altijd in flinke aantallen present. In 1955 werd de eerste Jamboree buiten Europa gehouden. Toch was Nederland daar (in Canada) nog met 70 man aanwezig. Moeilijker werd het in 1959 toen de Filipijnen gastland was. De Nederlandse Padvinders en de Katholieke Verkenners samen hadden een contingent van 6 Scouts. Later, toen Amerika, Japan, Australië, Zuid Korea en Chili Wereld Jamborees organiseerden, waren de Hollanders massaler van de partij. Al met al heeft ons land geen Jamboree gemist.

Het ging niet door

In 1979 zou Iran gastheer zijn van de 15e Jamboree. Enkele maanden voor het kamp begon was er in het land echter een grote omwenteling waarbij de Sjah naar het buitenland moest uitwijken en fundamentele Moslims het bewind overnamen. De Scouts die aan de Jamboree zouden deelnemen vonden onderdak in kleinere internationale kampen. Het vaantje met de tekst 'Welkom in Iran', dat op onze tentoonstelling te zien is, herinnert aan deze Jamboree die niet doorging



Jamboree auto's

In onze tentoonstelling zijn enkele bijzondere speeltjes te zien. Een miniatuurtje van de Rolls Royce die Baden-Powell in 1929 van zijn dankbare Scouts cadeau kreeg, een antieke vrachtauto, zoals die in datzelfde kamp rondreed, een witte en een paarse bestelwagen met de insignes van de Wereld Jamborees in Nederland (1995) en Chili (1999). Deze laatste auto's werden door de Britse Scouts verkocht om hun reis naar deze Jamborees te bekostigen. De Duitse Scouts deden iets soortgelijks toen ze naar Chili wilden. Zij verkochten een speelgoed spoorwagon met Jamboree logo. Ook die is in de vitrine te zien.

Baarnse belevenissen

Jamboreeposter

Toen begin dit jaar de club van boekenverzamelaars in Baarn bijeenkwam, waren we net bezig met de nieuwe tentoonstelling over Wereld Jamborees. Een van de leden herinnerde zich nog wat antieke spullen die in het clubhuis van de groep lagen te verkommeren. Kort en goed: we ontvingen een pakket waarin een ons onbekende kleurige affiche uit 1947 met daarop wat er aan levensmiddelen en andere benodigdheden aan het kamp werd geleverd. Forse aantallen, zoals bij elke andere Jamboree, maar als je bedenkt dat dit kamp vlak na de oorlog in een periode van grote schaarste plaats vond, zijn de cijfers des te sprekender. De poster is onmiddellijk gladgestreken en ingelijst en we hebben 'm een ereplaatsje gegeven op de expositie. Klaas, vanaf deze plek nogmaals dank.



Don't stop the music

We bezitten een flink aantal grammofoonplaten met Scouting muziek, zang en toespraken. Afspelen ervan vergt veel zorg en moeite, want er zijn langspeelplaten bij met snelheid 33 toeren, singles en EP-tjes van 45 toeren, breekbare vooroorlogse kanjers van 78 toeren en kartonnen souvenirs die krom staan van ouderdom. Van beluisteren komt dus niet veel. Daarom zijn we blij met de actie van Scouts uit Friesland, die alle platen op CD hebben overgezet. Ook in de (verre) toekomst zullen de geluiden uit het verleden dus hoorbaar zijn. Hartelijk dank Gerard en medewerkers voor deze technische truc.



Nog een bidprentje

Vaste lezers van dit bulletin herinneren zich beslist het verhaal dat wij ooit publiceerden over het bidprentje van B.-P. dat in 1941 was gemaakt en het hardnekkige gerucht dat dit clandestien zou gedrukt zijn, buiten zicht van de Duitsers. Naast dit roemruchte papiertje ligt inmiddels een tweede exemplaar, een fotografisch gedrukte soortgenoot, ook met portret en gebed. We wisten van het bestaan, maar zijn blij het nu echt te kunnen tonen. Dank aan de erflater uit Uithoorn.



Scoutjes weer thuis

De miniatuur Scoutjes die wij vorig jaar tentoon stelden en die daarna naar Ommen gingen, naar het Tinnen Figuren Museum, zijn weer terug. Ze trokken daar veel belangstelling en we hebben ze weer opgeborgen in dozen en laden. De kleine maar dappere speeltjes komen vast wel weer tevoorschijn bij een volgende expositie.



Boekenkast gevuld

Misschien hebt u onze nieuwe boekenkast annex showvitrine al bewonderd. We zijn druk doende om er de belangrijkste boeken en bladen in te zetten. Een heel karwei, want de fraaie bandjes zetten we zichtbaar achter het glas, de minder mooie maar o zo importante goedkope uitgaafjes achter de showvitrines, zo voor het grijpen, en de grote en dikke gebonden jaargangen van de bladen handig dichtbij achter de kastdeurtjes. Op de splinternieuwe computer, voorgeprogrammeerd door een bevriende oud-scout, worden alle nieuwe vindplaatsen vastgelegd. Dankzij velerlei hulp wordt onze documentatiehoek mooi en bijzonder praktisch.

De vrienden van het Scouting Nederland Museum

Elke zaterdagmiddag is ons museum open, maar op vrijdag, als de vaste ploeg de exposities naloopt en de nieuwe aanwinsten opbergt, kan er ook van alles gebeuren. Al voor tienden kan het museum gevuld zijn met Gilwell cursisten die toegesproken worden door een cursusleider, gehuld in een van onze historische uniformen. Er kan bezoek komen van de overbuurman die de kast met dubbele boeken zo leuk vindt of van een welp die zijn eerste uniform bij de Scout Shop komt halen en met z'n moeder ook even het museum meepakt. Hij hoort er nu ook echt bij! In de komende maanden zal menige bivakkerende school of kamperende groep die dag in het museum kennis maken met Scouting of de bestaande kennis vergroten. Plots kan een groep oudscouts binnen komen, door Theo Schneider verwacht, om oude herinneringen op te halen. Dat alles zomaar op een dag dat de tent eigenlijk dicht is, maar in de praktijk gewoon open. We hebben het dan nog niet eens over de telefoontjes met vragen, aanbiedingen en de pakketjes met gulle giften en gaven, vaak leuke en interessante zaken. We blijven bezig in Baarn. De belangstelling is groot, evenals de waardering voor wat we laten zien en horen. Fijn dat dat allemaal kan dankzij de hulp van de vele vrienden van ons museum. Komt U zelf ook weer gauw eens naar Baarn. Naar de nieuwe tentoonstelling en de steeds groeiende collectie kijken. Tot ziens.

Bedankt voor uw steun

Dit is het eerste Bulletin van het jaar 2002. Veel vrienden van het Scouting Nederland Museum hebben hun bijdrage voor dit jaar al aan ons overgemaakt. Hartelijk dank. Dat geeft ons weer extra mogelijkheden om het museum overeind te houden. Wie nog geen geld overmaakte herinneren we graag nog even aan die goede daad, zoals de knoop in de das dat vroeger deed. Ook u bij voorbaat dank voor uw steun.

Het Museum is open

Elke zaterdag van 2 - 5 uur. Komt u met een groep op bezoek van tenminste 15 personen, dan ontvangen wij u graag ook op andere tijdstippen. Maak dan wel tijdig een afspraak met Theo Schneider (035.601 42 66). Hij regelt dan de toegang en zorgt voor een aan het gezelschap aangepaste rondleiding.



Pergola ingestort

Als u het museum bezoekt zult u de houten pergola bij de ingang missen. Die was gemaakt van milieuvriendelijk Baarns boshout en door grondvocht ondermijnd. Er zijn grootse plannen voor een nieuw en ruimer parkeerterrein, dus we bouwen geen nieuwe meer op. De entree wordt sowieso anders dan voorheen. Ondanks alles bent en blijft u hartelijk welkom in Baarn, op Buitenzorg en vooral in het museum. Graag tot ziens.



Als 'Vriend van het Scouting Nederland Museum' krijgt u:

Een jaar lang alle Museum Bulletins toegezonden met informatie over de collectie, nieuwe aanwinsten, komende tentoonstellingen, enz.

De Scouting Museumpas (de enige museum jaarkaart die wij accepteren en die u doorlopend gratis toegang geeft).

Vrij toegang tot ons documentatiecentrum.

Kosteloze hulp bij het zoeken van historische gegevens, scouting technieken, spelen, teksten of muziek van liedjes, enz.

De kosten zijn € 16,- per jaar.

Stort uw bijdrage op giro 4087943 t.n.v. Stichting Scouting Museum te Leusden en u krijgt uw pas thuisgestuurd. Bij voorbaat dank.

Scouting Nederland Museum Bulletin

Redactie: Jan van der Steen
Acacialaan 25,
2351 CA Leiderdorp.
Administratie: Theo Schneider,
Dorresteinweg 55,
3762 KH Soest



Volop belangstelling in Baarn

In dit bulletin willen we onze vrienden en vriendinnen graag weer even bijpraten over wat er in de afgelopen periode in het Scouting Nederland Museum is gebeurd. Een stille getuige is ons gastenboek:

'Very well presented & thanks'
1st The Hague.

'Zo veel te zien, zo veel te herinneren, alsof ik weer een kind van 7 was. Dank U wel voor deze gelegenheid'

Milten A. Vrolijk, Aruba.

'Leuk zo'n Scouting Museum'
Fakkeldraagsters.

'I'm an Eagle Scout from the U.S.A., just moved here and I love the museum'

Ben Jammon.

'Das Museum hat uns sehr gut gefallen. Gut Pfad.'
Pfadfinder und Pfadfinderinnen
Österreichs.

'Het is hier leuk, vooral omdat het hier niet saai is'

Wilma.

U ziet het, jong en oud, van ver of dichtbij, allemaal zijn ze het er over eens, het bezoek aan het Scouting Museum was meer dan de moeite waard.

Ook voor onze vrienden, onze sponsors, staan de deuren nog steeds open. Komt u gauw weer eens langs? Tot ziens dan.



Wereld Jamborees blijven trekken

Bijzondere belangstelling hadden we van de Scouts die komende jaarswisseling naar de Wereld Jamboree in Thailand gaan. Tijdens een voorbereidings weekend waren ze in Baarn en maakten van die gelegenheid gebruik om onze tentoonstelling over Wereld Jamborees te bewonderen. We lieten die expositie daarom nog even intact. De komende herfst en winter is er dus nog volop gelegenheid om de affiches, insignes, petten, dassen, speldjes, vlaggetjes, kledingstukken, prentbriefkaarten, logboeken en alle andere souvenirs van die wereldkampen te gaan zien.

De verzamelaars onder de bezoekers zie je likkebaarden voor de vitrines. Zij weten hoe zeldzaam vooral de oudste voorwerpen zijn en beseffen ook de geldswaarde. Want wat we hier tonen behoort tot wat elke verzamelaar, in welk land hij of zij ook woont, graag aan de collectie zou toevoegen. Maar laat zulke gedachten niet het plezier van uw bezoek bederven. Wat u hier ziet zijn bewijsstukken dat elke Jamboree een uniek evenement is, een belevenis die je je leven lang niet vergeet. Meisjes en jongens die zelf een Wereld Jamboree meemaakten, bekijken het leven, bekijken Scouting en bekijken ons Museum met andere ogen. We wensen de Jamboreegangers een goede reis en veel plezier.



Baarnse belevenissen

Bijzondere Jacobsstaf

Toen in 1937, aan het slot van de Wereld Jamboree in Vogelzang, de 80-jarige Chief Scout, Baden-Powell afscheid nam van zijn Scouts, overhandigde hij aan elk contingent een houten Jacobsstaf. In onze vaste expositie heeft dat historische Jamboree souvenir een ereplaats hoog boven de wereldkaart. Deze zomer werden wij verrast met een tweede exemplaar. Hoe kan dat? Elk land heeft toch hooguit één zo'n ding? De tekst op de staf gaf de oplossing. Deze extra staf werd uitgereikt aan de Delftse Zwervers, de roemruchte studenten-voortrekkers-stam. De leden vormden de kern van de honderden V-T's die achter de schermen van dit kamp een succes maakten. Is onze eerste Jacobsstaf al een opmerkelijk bezit; deze tweede is beslist uniek!



Ministers schilderij

Bij de aanloop naar de tweede Nederlandse Wereld Jamboree, die van 1955, moest het terrein in Dronten worden voorbereid. Een kleurige, grote 'artist impression' van het plan werd aangeboden aan het ministerie dat erbij betrokken was. De kamer van de minister was kennelijk al voldoende van kunstwerken voorzien, want een van de ambtenaren nam het ding mee naar huis en hing het in de woonkamer. Toen hij begin dit jaar ging verhuizen en ruimtegebrek vreesde, belde hij het museum en deed ons het ding cadeau. En zo kwam alles toch nog goed.



Antiek spoorijzer

Spoorvolgen. Kom daar vandaag de dag eens om met al die geasfalteerde wegen. Vroeger was dat een ware kunst waarbij speciale ijzers onder je schoenen naar keuze sporen van elk soort wild dier konden nalaten. Recentelijk kregen we als deel van een erfenis zo'n klassiek en typisch stuk Padvindergereedschap. De losse diersporen er jammer genoeg niet bij, maar we gaan proberen die erbij te laten maken.

Er wordt weer geseind

Het is alweer een paar jaar geleden dat we u het droeve bericht doorgaven dat een van onze miniatuur seinertjes van zijn hoge balk viel en in vele stukken brak. Bezoekertjes op puzzeltocht misten het ventje, maar nu wordt er weer geseind. Er zijn vijf dappere seiners uit Engeland geïmporteerd en zij brengen van dezelfde plaats hetzelfde bericht over. Ga maar kijken. Zo ging dat vroeger, in de tijd dat nog niet elke Scout een mobieltje op zak had.



Vlaggeknop met WAAKT

Elke troep had vroeger een eigen troepvlag die, aan een deelbare stok met koperen lelie trots werd rondgedragen. Van een oude vriend kregen wij zo'n koperen lelie, maar wel een heel antieke, want de tekst onder de lelie luidt 'Waakt' en niet, zoals later, 'Weest Paraat'. We hebben dit glanzende en gewichtige kleinood direct een plaatsje gegeven in de NPV vitrine. Een leuke aanwinst.



Herinneringen aan 1945

De tweede wereldoorlog vormt een graag bekeken hoekje in onze vaste expositie. Wie goed heeft opgelet zag dat in de vitrine regelmatig nieuwe oude objecten werden toegevoegd. Zo kwamen wij kort geleden in het bezit van een pasje dat toegang gaf tot de Scoutsclub die in Amersfoort voor geallieerde militairen was opgezet. Er was in die tijd gebrek aan insignes, maar Padvindsters borduurden die zelf. Twee primitieve maar fraaie voorbeelden laten zien hoe Scouting weer terugkwam na vier jaren verboden te zijn geweest.

Onze collectie beter bekeken

Op deze bladzijde kijken we traditiegetrouw naar een deel van de museum collectie. Het is jammer dat bij dit bulletin geen CD of geluidsband wordt bijgevoegd, want dan zouden we ze kunnen laten horen. We hebben het ditmaal namelijk over muziekinstrumenten.

Padvinders en muziek

Op oude foto's van prille padvinders zie je vaak tamboers en hoornblazers afgebeeld. Er waren dus al vroeg muzikanten die het marcheren makkelijk en ordelijk maakten en trompetters die signalen doorgaven. Alles afgekeken van het leger, want daar hadden menige troep uit 1911 veel van weg. Gaandeweg veranderde dat. Er kwamen complete bands met een grotere variatie aan instrumenten. We missen jammer genoeg de ruimte voor een Turkse trom, een lyra, jachthoorns, enz. Maar zonder een paar van die simpele vroege instrumenten als trommel en hoorn zou onze collectie beslist niet compleet zijn.



Traditionele trommel

Een van de eerste troepen die er een echte band op na hield was de roemruchte Baron van Pallandt troep uit Den Haag. 90 jaar geleden (in 1912 dus!) liep dit gezelschap al luidruchtig voorop als de troep er op uit trok. De band had uit Engeland afkomstige instrumenten. De band ging later op in de Haagse districtsband, die de tradities overnam. In het Britse leger is het een oud gebruik om wapenfeiten niet alleen op het vaandel te borduren, maar ook op de trommels te schilderen. Zo was op de Haagse trommels te lezen dat de band bij diverse Wereld Jamborees acte de présence gaf en ook bij verschillende evenementen in Nederland. In de nok van ons museum is een zo'n historische Haagse trommel te zien, compleet met tekst.

Lange Leidse geuzentrommel

Een weliswaar even historisch, maar veel minder praktisch instrument is de trommel die ooit aan de Leidse padvinders toebehoorde en die onder andere nog op de Wereld Jamboree van 1937 te horen was. Het is een trommel van het zogenaamde geuzenmodel, een erg lang ding en daardoor doodvermoeiend om er mee te marcheren. In de jaren zestig gingen de band van de Leidse jongens en die van de Padvinders een fusie aan en toen zijn de oude geuzentrommels gedecoreerd met liele en klaverblad. Ook dit is een klassieke koordbespannen trommel, een type dat je vandaag de dag hooguit ziet bij een schuttersvendel in een historische optocht.

Koperen oorlogsbuit

Een bijzonder verhaal valt te vertellen over de signaalhoorn in onze vaste expositie. Ook die is afkomstig uit Leiden. Het complete instrumentarium van de Leidse band werd in april 1941 door de Duitsers in beslag genomen en, tot grote woede van de Scouts, liep een paar maanden de gehate Jeugdstorm met de buitgemaakte trommels en hoorns door de stad. In mei 1945 was een van de eerste activiteiten van de padvinders om de gestolen spullen weer terug te halen en toen een week later de Binnenlandse strijdkrachten een eremars door de stad liepen, werden die vooraf gegaan door de weer als vandoens vakkundig trommelende en blazende Leidse padvinders. Bij telling van de instrumenten bleek echter dat in de voorbije jaren de collectie was gegroeid; er waren meer signaalhoorns dat in 1941. Dat er in minieme letters 'Nationale Jeugdstorm' op stond, mocht de pret niet drukken, want padvindersmarsen kon je er prima op blazen, zo bleek. Eén van die bijzondere hoorns hangt nu in het museum. Ondanks zijn bedenkelijke afkomst zijn we er trots op en blij mee.

Mooie mondharmonika's

Tot slot nog iets over de kleinste muziekinstrumentjes in onze collectie. Het gaat om mondorgels van het merk De Padvinder, speciaal gemaakt door de Duitse firma Hohner. In de NPV-vitrine liggen grote en kleine modellen die van voor en na de oorlog stammen. Vroeger had elke troep wel een paar mondorganisten, die op het moeilijkste moment van de hike de moed erin bliezen.

De vrienden van het Scouting Nederland Museum

We kunnen weer met tevredenheid terugkijken op het jaar dat nu bijna achter ons ligt. Over bezoek hebben we niet te klagen. Kringen oud Scouts, puzzelende jeugdleden van nu, op Baarn kamperende Scouts uit het buitenland, het lijkt af en toe een Jamboree, niet alleen in onze expositie, maar ook voor de vitrines. En wat men er van vindt, daarvan las u het een en ander op bladzijde 1 van dit bulletin.

We vorderen gestaag met de registratie van ons bezit aan boeken en bladen. Elke week is een ploeg vrijwilligers actief om collectie en expositie bij te houden. We krijgen regelmatig schenkingen die deels van pas komen om de verzameling en het archief aan te vullen, maar die ook de dobber vormen waar we op drijven. Dubbele boeken gaan namelijk weer in de verkoop en dat helpt niet alleen de Scouts van nu aan vakkennis; we vullen er ook de kas van het museum mee. Want er zijn uiteraard vaste kosten die we moeten betalen.

Ook onze kring van vrienden helpt er aan mee dat we door kunnen gaan om de historie en het plezier van Scouting door kunnen blijven geven aan onze bezoekers. **Het wordt weer tijd om uw contributie voor 2003 over te maken.** Uw bijdrage aan ons jubileum en lustrum: 50 jaar geleden startte het Padvinders Museum van de NPV en 10 jaar terug openden we de deuren in Baarn, waar we aandacht geven aan alle 4 vroegere verenigingen en aan Scouting Nederland en internationaal. Het museum blijft in beweging en verandert mee met de tijd. Komt u gauw weer eens kijken in Baarn? Graag tot ziens dan op Buitenzorg.



Het Museum is open

Elke zaterdag van 2 - 5 uur. Komt u met een groep op bezoek van tenminste 15 personen, dan ontvangen wij u graag ook op andere tijdstippen. Maak dan wel tijdig een afspraak met Theo Schneider (035 601 42 66) Hij regelt dan de toegang en zorgt voor een aan het gezelschap aangepaste rondleiding.



Als 'Vriend van het Scouting Nederland Museum' krijgt u:

Een jaar lang alle Museum Bulletins toegezonden met informatie over de collectie, nieuwe aanwinsten, komende tentoonstellingen, enz.

De Scouting Museum pas (de enige museum jaarkaart die wij accepteren en die u doorlopend gratis toegang geeft).

Vrij toegang tot ons documentatiecentrum.

Kosteloze hulp bij het zoeken van historische gegevens, scouting technieken, spelen, teksten of muziek van liedjes, enz.

De kosten zijn € 16,- per jaar. Stort uw bijdrage op giro 4087943 t.n.v. Stichting Scouting Museum te Leusden en u krijgt uw pas thuisgestuurd. Bij voorbaat dank.

Scouting Nederland Museum Bulletin

Redactie: Jan van der Steen, Acacialaan 25, 2351 CA Leiderdorp.
Administratie: Theo Schneider, Dorresteinweg 55, 3762 KH Soest.