

Scouting Nederland

Museum Bulletin

11e jaargang nummer 1 - mei 2004

Er is weer veel en goed nieuws te melden uit UW Museum

Als u dit Museum Bulletin leest, is het alweer een half jaar geleden dat we het vernieuwde museum openden. Dat was een plezierig gebeuren met veel vrienden en vriendinnen er bij, waaronder de oud bestuursleden Anneke Scholten en Jan Rademaker. De (zon)dag erna ontvingen we bezoek van een groot aantal verzamelaars van de NVVSO. Op beide dagen kregen we veel complimenten voor de nieuwe inrichting. Het gastenboek staat vol met goede wensen en woorden. De staf en de verbouwingshelpers kregen er een kleur van. Een prachtige combinatie met de tinten groen die de nieuwe achtergrond vormen van de presentatie.

Na die feestelijke dagen zijn we niet stil blijven zitten. Er was een flinke inhaalslag nodig bij de registratie en er werden tal van acties ondernomen om het vanaf nu nog beter te gaan doen. Nieuwe energie. In dit Bulletin doen we er verslag van. Fijn dat u met ons mee leeft en leest.



Scouts verzamelaars bijeen in Baarn

De thematentoonstelling over ruim dertig jaar Scouting Nederland houden we nog even intact. Er is namelijk een bijzondere bijeenkomst op komst en daar past deze wisselshow perfect bij.

Wie herinnert zich nog het jaar 1995? Het jaar dat we hier de Wereld Jamboree hadden. Toen Buitenzorg als 'overloop' voor Dronten fungeerde en als stop op de van daar uit gelopen hikes? Toen het Museum in tal van TV uitzendingen als decor diende voor interviews en toen we de World Scout Collectors Meeting in huis hadden? Met een complete markt achter het museum en zo'n 400 bezoekers uit alle werelddelen over de vloer? Het werd een feest als nooit tevoren en in de wereld van Scouts-verzamelaars wordt er nog altijd met respect over gesproken en met plezier aan teruggedacht.

Gedurende het weekend van 18, 19 en 20 juni a.s. wordt er in Baarn opnieuw zo'n WSCM gehouden. Nee, zo druk als in 1995 zal het niet worden, maar de 'groten' uit de 'Badgersclub' en veel leden van de NVVSO, de Nederlandse Vereniging van Verzamelaars van Scouting Objecten, zullen hier een grote reünie houden en hun vaak al tientallen jaren bestaande vriendschappen voortzetten. De ruiltafels in het Blauwe Vogel-huis zullen weer vol liggen met de meest bijzondere, zeldzame (en kostbare) memorabilia. Het museum zal het hele weekend open zijn en rond de koffietafel zullen veel sterke verhalen te horen zijn. Vrienden van het Scouting Nederland Museum zijn van harte welkom om de sfeer te komen proeven. Op de achterpagina staan de juiste tijden. Graag tot ziens dus in Baarn.

Baarnse belevenissen

Nieuw parkeerterrein

Nadat de nieuwbouw achter het kantoorpand Buitenzorg was afgerond, is een mooi hek langs de straatweg geplaatst, is het parkeerterrein volledig op de schop gegaan en zijn de vele oneffenheden vervangen door bestrate parkeerplaatsen en ruime grintpaden. De toegang tot het museum is recht voor de deur aangebracht en in de perken zijn struiken geplant en zullen binnenkort nog bloemen worden gezaaid en gepoot. Er komt bovendien nog een fraai waterspuwend element, zodat het geheel de indruk maakt van een rijksmuseum. Heel slijk.



Rondleiders rondgeleid

Om de stroom van bezoekers op te vangen heeft Klaas Man een schema gemaakt van wie wanneer wie ontvangt. Er zijn diverse nieuwe rondleiders en rondleidsters bereid gevonden om als gastheren en -vrouwen op te treden. Op zaterdag 24 april (Sint Jorisdag!) waren zij voor het eerst in Baarn bijeen en kregen van de conservator een uitgebreide instructie. Er was een informatieboek samengesteld, waarin alle objecten zijn omschreven. Mochten ze op enige vraag geen antwoord weten, dan kunnen ze roepen 'dat zoeken we op!'

Het korps van rondleiders is nog voor uitbreiding vatbaar. Wie mee wil doen neme contact op met Klaas Man (0341 41 36 42).

Een hartelijk welkom voor de nieuwe vrijwilligers.

Wegwerkzaamheden

Sinds eind april wordt er aan de Amsterdamse straatweg druk gewerkt. De reconstructie zal tot november 2004 duren en op weekdays wordt er buiten de spits eenrichtingverkeer ingesteld. Er zijn zelfs enkele weekends waarin gewerkt zal worden en als dat vlak voor de deur van nummer 51 gebeurt, zijn we moeilijk bereikbaar. Slimme Scouts parkeren bij kasteel Groeneveld en lopen achterom naar Buitenzorg. Het is maar dat u het weet. Een Scout is niet tegen te houden. Denk aan uw wandelschoenen en een goed afgesloten auto.

Ewout Joppensz op bezoek

Conservator Jan van der Steen maakte indertijd als Welp en Verkenner deel uit van de roemruchte Ewout Joppensz-groep in Leiden, vernoemd naar de weesjongen die op 3 oktober 1574 na het beleg hutspot vond in de verlaten stelling van de Spanjaarden.

Toen in december 2003 Jan's hopman zijn 90ste verjaardag vierde met o.a. enkele oud Verkenners, ontstond het plan voor een bezoek aan Baarn. Op donderdag 15 april was het zo ver. Het illustere gezelschap werd in het museum ontvangen met koffie en koek, kreeg er een rondleiding (de hopman is nog een kloek trappenloper) en op de leestafel lag een aantal groepskranten uit de goede oude tijd ter inzage. Er werden veel herinneringen opgehaald. Het was een mooi feest.



Nieuwe puzzelroutes

We hebben sinds de heropening van het museum al een groot aantal groepen jonge Scouts op bezoek gehad. De komende maanden en richting zomer zal dat aantal zeker nog groeien. Voor hen zijn twee nieuwe puzzelroutes uitgezet langs de vaste collectie. De nummers boven de vitrines bewijzen hun nut, want het beantwoorden van de vragen gebeurt nu met minder haperingen dan voorheen. Er is weer kans op mooie prijzen. Spelenderwijs de geschiedenis leren kennen blijkt opnieuw het middel om Bevers, Dolfijnen, Kabouters Welpen en Esta's een leuke middag te bezorgen.



Prentbriefkaart met zegels

Traditiegetrouw heeft ons museum eind 2003 weer een kleurige prentbriefkaart uitgegeven. Er zijn sluitzegels op afgebeeld uit de periode 1912 - 1920 met Scouts erop. Voor de leden van de NVVSO, de club van Scouts verzamelaars, is de kaart weer als nieuwjaarswens gebruikt. Voor hen een leuke en exclusieve uitgave, voor ons een directe afzet van de halve oplage, zodat de kosten er snel uitkomen. Het was alweer de zesde kaart in de serie. Wie wil kan de nieuwe kaart plus de nummers 2 t/m 5 in Baarn in de Scoutshop of direct bij het museum aanschaffen.

Surinaams bezoek

Wist u dat er in ons land een groep is van Surinaamse oud-scouts? Ze zijn al meermalen in Buitenzorg bijeen geweest en brachten daarbij natuurlijk een bezoek aan ons museum. Nu is deze groep opnieuw bij ons langs geweest en heeft genoten van de nieuwe inrichting en de veranderde expositie. Het was weer vanouds gezellig.

Nieuwe objecten voor onze collectie

Nieuw boek in oude reeks

Toen in 1953 Arnold Beekes in 't Haagse hoofdkwartier van de NPV het Padvinders Museum inrichtte, had hij twee wensen: representatieve insignes uit zo veel mogelijk verschillende landen plus een exemplaar van *Scouting for Boys* in de taal van dat land. Hij zou trots zijn als hij wist dat we in Baarn een kolossale collectie insignes aan de wand hebben hangen en dat onze verzameling boeken nog steeds een ereplaats heeft. Kort geleden werd de oude serie weer uitgebreid met de meest recente Mexicaanse uitgave van het *Scouting for Boys*. Het kreeg een plekje naast enkele van Beekes' boeken uit 1953.

Mooi meisjes materiaal

Elke verzamelaar weet dat er veel meer vraag naar en aanbod van oud materiaal van NPV en KV is, dan van NPG en NG. Aan antiek spul van de meisjes is dus moeilijk te komen. Aan de wieg van ons museum stonden gelukkig enkele dames die veel NPG archivalia veilig gesteld hadden en daarom is er in Baarn veel leuks te zien in de vorm van zowel foto's als voorwerpen. Toch kunnen we nog altijd meer gebruiken.

We waren dan ook erg blij met het aanbod van foto's, papieren en andere voorwerpen die we dit voorjaar kregen aangereikt. Van het NMG (zoals het NPG in de jaren 20 nog heette), van de Driehoeksmeisjes (die na de oorlog in het Gilde opgingen) en van de Gidsen (een echte leidstershoed uit 1945).

Daverende dikke trom

Toen een aantal jaren terug de Kizito drumband van de Scouts in Bergen op Zoom werd opgeheven, gingen de meeste instrumenten richting Suriname waar de Padvindersband daar ze goed kon gebruiken. Of de dikke overslagtrommel te groot was voor transport, weten we niet, maar hoe dan ook, die bleef achter en stond sindsdien ongebruikt in de schuur van de voormalige bandleider. Deze dacht aan het museum en nu is deze klassieke koordbespannen trommel hoog boven de trap bevestigd als herinnering aan de ontelbare malen dat hij op daverende wijze de komst van de Bergense Scouts aankondigde. Een luisterrijk cadeau.

Movavedo herdacht

Toen op 20 maart j.l. het overlijden van Prinses Juliana bekend werd, gaf dat een schok bij alle Nederlandse Scouts en speciaal bij die uit Baarn. Nog eenmaal verzorgden zij de bloemenhulde voor het paleis en op Buitenzorg lag een condoleance register met haar portret in Padvindstersuniform. Tijdens het transport van de overledene naar den Haag was er voor het paleis en bij het buitencentrum een erehaag van Scouts. De grote ingelijste foto van Movavedo, gemaakt in 1949 bij de opening van het buitencentrum, heeft een plaats gekregen in de vaste expositie.

Groter Jamboree monument

Toen enige tijd geleden Cor Lauwerse, de directeur van het landelijke servicecentrum van Scouting Nederland, bij ons op bezoek was, zorgde zij er voor dat enkele in Leusden aanwezige overcomplete objecten in Baarn terecht kwamen. Zo is in de 1995 vitrine nu een groter miniatuur van het Jamboree monument te bewonderen. Een bewijs van onze goede relatie en een extra herinnering aan dat memorabele kamp.



NPV voorzittershamer

Een ander bijzonder object dat Cor ons bezorgde, is de fraaie voorzittershamer die binnen de NPV gebruikt werd. Er zullen veel belangrijke beslissingen met het geluid van deze hamer zijn vastgesteld of weggeklopt. Zonder enig geluid te maken ligt 'ie nu in de NPV vitrine.

Het Notebook van de Baron

In het museum hebben we vanaf het begin aandacht besteed aan de historie van de Woodbadge training. Het eerste certificaat van Dr. Egidius, het cursusschrift van Jan Schaap, de *honorable charge* van Titus Leeser, het zijn maar enkele van de voorwerpen die je doen terugdenken aan de groten die de Gilwell training hier hebben geïntroduceerd. In die rij hoort natuurlijk ook Baron Philip van Pallandt van Eerde, die ons de terreinen in Ommen bezorgde. Tijdens de verbouwing van het museum kregen we het Notebook overhandigd dat de Baron gebruikte toen hij zelf (in zijn achtertuin) de Gilwell training volgde. Een historisch document dat we onmiddellijk een plaatsje gaven in de vitrine.



Bezoek aan het Scouting museum

Welkome reclame

Aan publiciteit heeft het ons vernieuwde museum in de afgelopen maanden niet ontbroken. Het blad *Scouting* wijdde in het februarinummer een pagina met kleurenfoto aan de herinrichting en dit leverde direct extra belangstelling op.

Min of meer tegelijkertijd met de heropening werd onze eigen website in gebruik genomen. Leon Mestebeld, lid van het ICT team van Scouting Nederland, heeft er beslist iets moois van gemaakt. Vanuit je luie stoel kun je nu in kleur al een voorproefje krijgen van wat het museum inhoudt. Kijk maar op: www.nationaalmuseum.scouting.nl

Ook dit resulteerde al in nieuwe contacten en zelfs leuke aanvullingen voor onze collectie.

Voorts heeft het museum een eigen e-mail adres: het luidt museumbaarn@scouting.nl

Berichten voor de museumstaf zijn daar elektronisch aan het juiste adres.

En last but not least kan er via de bestaande websites van de vereniging en van Buitenzorg worden doorgelinkt richting museum.

Er zijn dus vele moderne wegen die naar Baarn leiden. We zijn allen die hebben meegewerkt aan deze routes zeer dankbaar voor hun hulp. Neem zelf de proef op de som en klik op een van mogelijkheden. U haalt dan uw eigen museum in huis. Dichterbij dan ooit.

Het Museum is open

Elke zaterdag van 2 - 5 uur. Komt u op bezoek met een groep van tenminste 15 personen, dan ontvangen wij u graag ook op andere tijdstippen. Maak dan wel tijdig een afspraak met Klaas Man (0341-41 36 42) Hij regelt dan de toegang en zorgt voor een aan het gezelschap aangepaste rondleiding



De Vrienden van het Scouting Museum

Via dit *Bulletin* blijven de Vrienden van ons museum op de hoogte van alles wat er in hun museum gebeurt. Nieuws over tijdelijke exposities, eigen publicaties, nieuwe aanwinsten, komende bijeenkomsten en welke bijzondere bezoekers we over de vloer kregen. Het *Bulletin* verschijnt tweemaal per jaar.

Dankzij de steun van onze vaste vrienden (waaronder ook vriendinnen!) kunnen wij de lopende kosten van het museum betalen en bijzondere zaken aanschaffen.

Bij de herinrichting waren die hulp (en hun schouderklopjes) uiterst welkom. En ook in de toekomst rekenen wij graag op deze steun in de rug.

Welkom tijdens de World Scout Collectors Meeting

Tijdens dit weekend bent u welkom in het museum op:

Vrijdag 18 juni: 19 - 21 uur.

Zaterdag 19 juni: 11 - 17 uur.

Zondag 20 juni: 11 - 12 uur.

Als 'Vriend van het Scouting Nederland Museum' krijgt u:

een jaar lang alle Museum Bulletins toegezonden met informatie over de collectie, nieuwe aanwinsten, komende tentoonstellingen, enz.

De Scouting Museumpas (de enige museum jaarkaart die wij accepteren en die u doorlopend toegang geeft).

Vrije toegang tot ons documentatiecentrum.

Kosteloze hulp bij het zoeken naar historische gegevens, scouting technieken, spelen, teksten of muziek van liedjes, enz.

De kosten zijn € 16,- per jaar. Stort uw bijdrage op giro 4087943 t.n.v. Stichting Scouting Museum te **Leusden** en u krijgt uw pas thuis gestuurd. Bij voorbaat dank.



Scouting Nederland Museum Bulletin

Redactie: Jan van der Steen,
Acacialaan 25,

2351 CA Leiderdorp.

Administratie: Adrie Saltzherr
Stieltjesstraat 54,
3514 JD Utrecht

Het laatste nieuws over het Scouting Nederland Museum, Buitenzorg, Baarn

Voor de tweede maal dit jaar komen we u even bijpraten over wat er allemaal in het Scouting Nederland Museum is gebeurd in de afgelopen maanden en wat er op het programma staat voor dit najaar. Allereerst natuurlijk over de nieuwe tentoonstelling, geheel gewijd aan spannende boeken voor de jeugd. Over de drukke zomermaanden met veel bezoekers uit binnen- en buitenland. Over nieuwe activiteiten, die we aanbieden voor groepsbezoek en nog zo het een en ander.

Het gaat goed in Baarn. Dat is de boodschap die we brengen. We vinden het plezierig om dat aan onze vaste vrienden en vriendinnen te kunnen vertellen en we hopen dat we u allemaal weer eens in Baarn mogen ontmoeten en rondleiden. Tot ziens dus, op Buitenzorg, in ons en uw Scouting Museum.



Padvinders avonturen in prachtband

De thematentoonstelling die we direct na de zomerdrukke op onze benedenetage hebben ingericht, gaat speciaal over kinderboeken en dan natuurlijk die waarin Scouts de hoofdrol vervullen. Pas tijdens de voorbereiding bleek ons dat dit een zeer actueel thema is, want tegelijkertijd staat dit najaar in meer dan 60 Nederlandse musea het kinderboek in de schijnwerpers ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de kinderboekenweek.

Wij hadden al wat langer de wens die leuke romans over Padvinders en Padvindsters, over Welpen en Verkenners, uit onze boekenkast te halen, waar hooguit de smalle ruggetjes te zien zijn, en de kleurige kaften met de leuke illustraties naast elkaar te etaleren.

Het is namelijk weinig bekend dat er in ons land wel zo'n 300 titels zijn verschenen op dit speciale terrein. Al in 1911, toen de beweging hier nog maar net begonnen was, kwamen er al van dit soort romans uit van bekende auteurs zoals Johan H. Been en Kees

Valkenstein en kwamen zelfs al vertalingen op de markt van Padvindersboeken uit andere landen. Befaamde uitgevers als de Gebroeders Kluitman uit Alkmaar en G.B. van Goor en zonen uit Gouda profiteerden bliksemsnel van de nieuwe rage om te 'padvinderen' en het is leuk te zien hoe de romans uit die allereerste tijd verschillen van de later verschenen boeken. Knappe illustratoren werkten mee, zoals J.H. Isings (die we kennen van de schoolplaten) en Titus Leeser (die zelf superscout was en woodbadge training gaf in Ommen).

In de afgelopen jaren hebben enkele verzamelaars van dit type romans een complete inventarisatie gemaakt van wat er in Nederland tussen 1910 en nu is verschenen. Niet alle 300 boeken uit hun lijst kunnen we laten zien. We moesten een selectie maken en dat is, vinden wij, aardig gelukt.

We nodigen u graag uit om zelf te komen kijken en even terug te gaan naar de tijd dat u zelf deze boeken met rode oortjes zat te lezen.

De nieuwe thema tentoonstelling

De alleroudste exemplaren

Zoals u weet nemen we het jaar 1910 als het geboortjaar van Scouting in Nederland. Toen reisde de patrouille Boy Scouts uit Oxford rond, toen werden in Den Haag de Jonge Verkenners opgericht en aan het eind van het jaar startte in Amsterdam de eerste patrouille Padvindsters. In het jaar 1911 volgde de groei: in zo'n 40 gemeentes werden troepen opgericht.

Wist u dat er in datzelfde jaar 1911 maar liefst 8 boeken in omloop kwamen met het woord Padvinder in de titel?

Die alleroudste romans zijn natuurlijk de pronkstukken van de nieuwe tentoonstelling. De klassieke illustraties voorop getuigen van de ouderdom van deze romans en de butsen en krassen herinneren eraan hoe intensief de jonge lezers met deze boeken omgingen.

Romans in prachtband

Uitgever Kluitman wond er in zijn reclame geen doekjes om: wat deze firma speciaal voor de jeugd in omloop bracht was het neusje van de zalm. Op onze tentoonstelling kunt u met eigen ogen zien dat de boeken uit Alkmaar beslist het aanzien (en het lezen) waard zijn. Naast de 100% Scouting titels laten we ook wat andere romans met kampeeravonturen zien, zoals 'Het Jongenskamp' uit 1910, een voor die tijd revolutionair verhaal dat aangeeft hoezeer deze uitgever de geest van de tijd aanvoelde.



De illustraties in dit Museum Bulletin zijn gemaakt door Jan Lutz en afkomstig uit diverse tentoongestelde romans.



Goedgekeurde avonturen

De Rooms Katholieke kerk waakte over de kinderzieltjes en had een speciale dienst die de jeugdlectuur keurde. Dat leverde bijzondere boeken op. Vanaf 1930 vormden de R.K. Verkenners een sterk groeiend onderdeel van de vereniging De Nederlandse Padvindsters. Vanaf die tijd kwamen ook dit soort romans in omloop.

Een eigen uitgeverij

In 1948 startte de N.P.V. een eigen uitgeverij die zich specialiseerde in verantwoorde jongensboeken. Het begon met 'Boeken met de lelie' en een serie dierenverhalen. Het grote succes kwam met de uitgave van de kleine Juniorboeken, die slechts drie kwartjes kostten. De eerste series van 12 zaten in een speciaal rekje van karton of (later) van metaal. Die dingen zijn een halve eeuw later echt zeldzaam en daarom zijn we trots ze te kunnen tonen. Uitgeverij De Verkenner was tot 1963 actief en bracht in totaal zo'n 200 titels in omloop.

Meisjesboeken schaars

Het ligt niet aan ons, dat er op de tentoonstelling maar zo weinig meisjesboeken zijn. Wat we laten zien is echt het enige dat er ooit in ons land verscheen over en voor onze Padvindsters en Kabouters. De meest succesvolle schrijfster was Riek Goudappel-Bos, die in 1947 'Wees Bereid' schreef en daarna de Josje serie.

Josje's proefkamp uit 1949 was zelfs het beste jeugdboek en markeerde het 50-jarig bestaan van uitgever Boom Ruygrok.

Echt gebeurd

Dat niet alle verhalen uit de duim gezogen zijn, blijkt als u in de vitrine kijkt met boeken die echt gebeurde avonturen beschrijven. Drie Amerikaanse Boy Scouts, die in Afrika wilde dieren gaan filmen. De Deense Verkenner Palle Huld, die in 44 dagen rond de wereld reist. En niet te vergeten de Nederlandse Argonauten, die de tocht van Jason en zijn helden opnieuw volvoerden. In dit soort boeken zijn foto's opgenomen. Die van de Amerikanen in Afrika zijn te zien, compleet met een brief van een van de deelnemers van toen.



Mooie plaatjes

Die maken een kinderboek extra waardevol. Vandaar dat we een greep hebben gedaan uit de mooie en minder mooie illustraties, zodat u zelf uw favoriete tekenaar kunt kiezen. Een goedmakertje, omdat u bij deze expositie verder alleen de kaft te zien krijgt. Ook in dit bulletin zijn tekeningen uit de geëxposeerde boeken te zien.

Baarnse belevenissen

Verzamelaars Jamboree

Zo zou je de World Scout Collectors Meeting kunnen noemen. Dit jaarlijkse feest voor verzamelaars van insignes boeken, prentbriefkaarten en wat je verder nog bedenken kunt op dit terrein, werd voor de 24ste keer gehouden, dit keer in Baarn. De organisatie was in handen van de NVVSO, de Nederlandse verzamelaars vereniging, en het museum was uiteraard het hele weekend van 18 tot 20 juni open.

We kregen een kleine 200 bezoekers over de vloer uit een dozijn landen, voornamelijk Europa, maar ook uit Canada, de Verenigde Staten en zelfs uit Marokko. Allemaal lieden die met meer begrip en vakkennis naar onze collectie keken dan ons gemiddelde bezoek. In het gastenboek vonden we een weerslag van hun waardering.



Amerikaanse collega

'Thank you so much for a wonderful tour. It will serve as an inspiration for our museum in Massachusetts.'

Dan schreef Judy Newson in ons gastenboek. In gezelschap van enkele oude vriendinnen, waaronder onze voormalige bestuursleden Anneke Scholten en Louk Witkamp, was ze naar Baarn gekomen. Judy werkt mee aan een museum van de Girl Scouts, en daarom gaven wij haar een speciale rondleiding, die niet alleen over de historie van Scouting ging, maar ook het hoe en waarom van de expositie belichtte.

Wat bezoekers er van vinden

Nu we het toch over het gastenboek hebben, gaan we maar even door, want tijdens het drukke zomerseizoen zijn er weer heel wat notities bij gekomen van binnen- en buitenlandse bezoek(st)ers. We doen een greep:

'Een heel leuk museum met veel herkenbare dingen, maar ook vele nieuwe! Interessant om de geschiedenis van onze hobby te zien. Hartelijke groeten en succes!'

Scouting Jan van Hoof, Gouda.

'Terwijl de Kabouters rond rennen om de speurtocht te doen, neem ik even de tijd om jullie te vertellen dat dit museum een grote pluim verdient. Knap hoor, om zo veel geschiedenis aantrekkelijk te etaleren. Complimenten.' De Kabouters van Scoutinggroep Kantankije, Amstelveen.

'Zelfs de drukste Welp zat ademloos te kijken naar de historie in beeld van zoveel Scouting.' De Welpen van de Admiraal van Kinsbergengroep uit Beverwijk.

'Heb de opening gemist, maar vind het erg aantrekkelijk geworden. Groet.'

Liesbeth Lijnzaad.
(internationaal commissaresse)

'Good museum. Kept Scouts busy. Lots to learn.'
39th G'head, U.K.

'Heb erg genoten. Je kijkt je ogen uit. Roept prachtige herinneringen op. Fijn dat er zo'n museum is.'
H. Eenkhoorn.



Straatweg vordert

Er is, zoals we al eerder meldden, dit jaar luidruchtig aan de Amsterdamse straatweg gewerkt. Nieuw asfalt, betere fietspaden, duidelijke strepen, kortom, het is nu gemakkelijk en veilig om naar Buitenzorg te komen. Het deel verderop richting Soest is nu aan de beurt. Straks, als alles klaar is, kunnen we weer jaren voort.

Fraaie prentbriefkaart

Scoutingcentrum Buitenzorg geeft met enige regelmaat prentbriefkaarten uit, die de kampeerders en bivakkeerders naar huis sturen of in het logboek plakken. Rond deze tijd komt er een kleurige kaart bij met beelden van het museum. Zo krijgt ook dat facet van wat Buitenzorg biedt, doet en is grotere bekendheid.



Bezoek aan het Scouting Museum

Welkom in Baarn

In het afgelopen zomerseizoen hebben we goede ervaringen opgedaan met ons team van rondleiders. Ilse van Helden, Bert van Rhijn, Jolanda en Geert-Jan Zegers kregen de slag van het gastvrouw en gastheer spelen volledig in de vingers. Ook de bestuursleden Adrie Saltzherr, Klaas Man, Gerard Gijsbertsen en good old Theo Schneider droegen hun steentje bij. Vele zaterdagen waren zij in touw. Bravo!

Komende winter nemen we even gas terug (zie rechts bovenaan deze bladzijde) maar het beheersteam blijft wel op vrijdagmorgen actief in Baarn. Het is maar dat u niet voor een gesloten deur komt te staan.

Speciaal voor Plus Scouts

De vroegere Oud Padvinders, Oud Padvindsters of Vrienden van Scouting zijn tegenwoordig Plus Scouts. Speciaal voor het bezoek van deze veteranen kunnen wij iets extra's bieden. Behalve een rondgang langs de expositie kunnen we een film vertonen. De historische Britse film Scouts, diverse Jamborees (ook 1929 en 1937), Ridders zonder harnas, enz. enz. Voor een groep van pakweg 12 man en/of vrouw maken we er een compleet feest van. Het feest der herkenning. Wel tevoren even afspreken natuurlijk!

Het Museum is open

Elke zaterdag van 2 - 5 uur. Komt u op bezoek met een groep van tenminste 15 personen, dan ontvangen wij u graag ook op andere tijdstippen. Maak dan wel tijdig een afspraak met Klaas Man (0341-41 36 42) Hij regelt dan de toegang en zorgt voor een aan het gezelschap aangepaste rondleiding

De Vrienden van het Scouting Museum

Via dit *Bulletin* blijven de Vrienden van ons museum op de hoogte van alles wat er in *hun* museum gebeurt. Nieuws over tijdelijke exposities, eigen publicaties, nieuwe aanwinsten, komende bijeenkomsten en welke bijzondere bezoekers we over de vloer kregen. Het *Bulletin* verschijnt tweemaal per jaar.

Dankzij de steun van onze vaste vrienden (waaronder ook vriendinnen!) kunnen wij de lopende kosten van het museum betalen en bijzondere zaken aanschaffen.

In de afgelopen maanden mochten we opnieuw vele van onze vrienden welkom heten. Ook bij de Collectors Meeting in juni j.l. Ze blijven welkom om even bij te praten, nieuwe aanwinsten te bekijken en mee te maken hoe *hun* museum reilt en zeilt.

Nieuw: wintersluiting

In de praktijk hadden we in de wintermaanden weinig bezoek dat zomaar binnen liep.

Daarom hebben we besloten om tussen 1 november en 1 maart op zaterdag alleen maar na afspraak het museum open te stellen. Wilt u op bezoek komen, maak dan een afspraak. Kan ook op een andere dag, als we het tevoren maar weten. Het voorkomt dat een van onze vrijwilligers een hele zaterdag zit te niksen.



Als 'Vriend van het Scouting Nederland Museum' krijgt u:

één jaar lang alle Museum Bulletins toegezonden met informatie over de collectie, nieuwe aanwinsten, komende tentoonstellingen, enz.

De Scouting Museumpas (de enige museum jaarkaart die wij accepteren en die u doorlopend toegang geeft).

Vrije toegang tot ons documentatiecentrum.

Kosteloze hulp bij het zoeken naar historische gegevens, scouting technieken, spelen, teksten of muziek van liedjes, enz.

De kosten zijn € 16,- per jaar. Stort uw bijdrage op giro 4087943 t.n.v. Stichting Scouting Museum te Leusden en u krijgt uw pas thuis gestuurd. Bij voorbaat dank.

Wij zijn ook via internet bereikbaar.

Kijk op www.nationaalmuseum.nl

scouting.nl of mail naar museumbaarn@scouting.nl



Scouting Nederland Museum Bulletin

Redactie: Jan van der Steen,
Acacialaan 25,
2351 CA Leiderdorp.
Administratie: Adrie Saltzherr
Stieltjesstraat 54,
3514 JD Utrecht