

De laatste nieuwttjes uit ons en uw museum in Baarn

Er is weer allerhande nieuws te melden vanuit het museum in Baarn. Het Scouting Nederland Museum. Uw museum, want als vriend (of vriendin) mag u dit nationale driedimensionale geschiedenisboek als een stukje van uzelf beschouwen.

Er is zojuist weer een nieuwe tentoonstelling gereedgekomen en die is het bekijken waard. Na een korte winterslaap zijn onze gastheren en gastvrouwen weer aan het werk gegaan en hebben de eerste bezoekers rondgeleid. Onze collectie is weer aangevuld, er zijn diverse grote of kleine evenementen op komst. Daarover leest u hier de laatste gegevens. Kortom, het seizoen 2005 is begonnen. Wij zijn er klaar voor. Mogen wij u binnenkort weer eens in Baarn ontmoeten? Om weer even bij te praten en om u de laatste aanwinsten te tonen? Fijn. We kijken er naar uit. Tot spoedig ziens dus in Baarn.



Leve de Koningin en leve de WAGGGS

De thematentoonstelling die we begin april hebben ingericht op onze benedenetage besteedt aandacht aan twee zaken.

Het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Beatrix is de eerste en de wereldorganisatie van Padvindsters en Gidsen is de tweede. Onze koningin was Kabouter en Waterpadvindster en daarom passen beide zaken perfect bij elkaar.

Centraal hangt een recente foto van onze vorstin met daarnaast foto's van Beatrix als NPG-ster, van haar moeder en 3 zusters in uniform. Daaronder een flink aantal fotoportretten in lijstjes, kennelijk zo weggehaald van een sidetable in paleis Huis ten Bosch. Allemaal vorsten en vorstinnen, prinsen en prinsessen als Scouts en Guides. Vaak familieleden van de Majesteit, anders minimaal goede kennissen. Een serie leuke portretten die, mede dankzij de zilveren (nou ja) lijstjes bijdraagt aan dit zilveren jubileum.

Padvindsters en Kabouters uit verre landen dragen bijzondere uniformen. Die laten wij zien op grote kleurige posters en via originele poppen die in verre 'Gildewinkels' worden verkocht als karakteristieke knuffels.

De WAGGGS, de World Association of Girl Guides and Girl Scouts, bezit 4 internationale centra: in Zwitserland, India, Engeland en Mexico. U ziet ze op grote kleurenfoto's.

De WAGGGS bestaat sinds 1928. In een van de vitrines ligt het oprichtingsverslag, gedrukt in Hongarije, in zwart kunstleer gebonden met goudopdruk.

Ook liggen hier herinneringen aan Kabouter Beatrix in de vorm van speciale boekjes en het originele logboek van de Totemkring uit Baarn. Kortom, er is weer veel leuks, nieuws, ouds, bijzonders en feestelijks te zien in Baarn.

Gefeliciteerd Majesteit met die 25 jaren en ook gefeliciteerd WAGGGS met ruim 75 jaren.

Onze collectie beter bekeken

Fotocollectie uitgebreid

Regelmatig wordt een beroep gedaan op ons fotoarchief. In het afgelopen jaar o.a. na het overlijden van prinses Juliana en prins Bernhard, voor een terugblik in *Scouts Info*, het magazine van Scouting Nederland. We proberen zo veel mogelijk goede, professioneel gemaakte foto's te vinden. Goed reproduceerbaar voor tijdschriften, tentoonstellingen en herdenkingsboeken. Er is natuurlijk een groot aantal albums met kampkiekjes in ons bezit, maar die zijn voor het 'betere werk' zelden bruikbaar. We waren dan ook heel blij met de schenking van Gidsen-commissaresse van het eerste uur, mevrouw IJsselmuiden uit Heemstede: haarscherpe persfoto's uit de gloriejaren van de Nederlandse Gidsen Beweging.

Fotoarchief gerangschikt

We zijn al enige maanden druk met het rangschikken van dit fotoarchief in hangmappen in een speciale stalen ladekast. Eerst de losse foto's en daarna de vele albums met het betere fotowerk, zodat, als het nodig is, we snel kunnen zien wat we per onderwerp in bezit hebben. Sterke onderwerpen zijn de Wereld Jamboree van 1937, foto's gemaakt door Baron van Pallandt in de beginjaren en de originele groepsfoto's van de Gilwell Woodbadge cursisten in Ommen en Overasselt. Van het NPG zit veel in albums, die we moeten inventariseren. En van de KV hebben we een prachtige collectie persfoto's uit de jaren 60. De inventarisatie vordert gestaag, maar we kunnen nog veel meer gebruiken.



Boeken en bladen op een rij

Voor historisch onderzoek zijn tijdschriften de meest ideale bron. Daarom hebben we in onze bibliotheek alle bladen die de 4 verenigingen uitgaven op een rij staan. De oudsten zijn weekbladen vanaf 1911 die op uiterst broos krantenpapier zijn gedrukt en een zorgvuldige behandeling vereisen. Uitlenen doen we dus niet. Wel hebben we regelmatig lieden op bezoek die naspeuringen doen naar groepen of personen.

Wat de boeken betreft is de collectie handboeken compleet en bezitten we ook bijna alles wat in de vorm van boekjes, brochures, folders en kaarten ooit werd uitgegeven. Dubbel materiaal komt via onze verkoopkast op de begane grond opnieuw in omloop en levert een bijdrage voor ons aankoop- en expositiebudget.

Aanvulling uit privé collecties

Als we voor een expositie of publicatie aan onze museumcollectie niet genoeg hebben, kunnen we putten uit de grote verzamelingen van onze eigen bestuursleden. Dat was o.a. het geval bij de vorige thematentoonstelling over Scoutingromans en ook in de actuele expositie zijn veel foto's van vorsten in uniform uit die bron afkomstig. Ook uit de NVVSO kregen we vaak hulp in de vorm van zeldzame objecten. Hebben is één, weten waar je missende zaken kunt lenen is een onmisbare wetenschap. We zijn blij met en dankbaar voor deze onmisbare hulp.

Willen we alles hebben?

Afgezien van het feit dat alles bezitten een illusie is, hebben we ook niet het geld en de ruimte om zo veel aan te kopen en op te bergen. Dingen als officiële boeken, tijdschriften, drukwerken, enz. zijn de kern van onze collectie. Van andere zaken als insignes, uniformen, vlaggen, totems, enz. willen we minimaal een representatief exemplaar bezitten om ons 'verhaal' te illustreren. Daarbij komen 'modernere' documenten als grammofonplaten, films, video's, enz. die beeld en geluid toevoegen. Originele objecten als uitrustingsstukken brengen variatie in de vitrines, maar dat wil niet zeggen dat we alle soorten veldflessen, rugzakken, tegeltjes en lepeltes in bezit willen hebben. Wel zijn we dankbaar voor elke erfenis en vaak vinden we daarin leuke aanwinsten die het bewaren en tentoonstellen waard zijn.

Modern ook welkom

Neem nu die collectie bladen. Wat we door toeval in bezit kregen aan buitenlandse bladen wordt zuinig bewaard. Ook dat is een rijke informatiebron. Bij een recent bezoek aan Parijs kochten we wat nieuwe actuele insignes van de Scouts de France en, toen men hoorde dat die bestemd waren voor het museum, kregen we spontaan 3 ingebonden jaargangen van de Franse maandbladen uit de jaren 80 en 90. Kijk, we jagen niet speciaal op dit soort lectuur, maar voegen dit cadeau graag toe aan onze collectie.



Baarnse belevenissen

Scouts verzamelaars in Baarn

In 1985 werd de NVVSO, de Nederlandse Vereniging van Verzamelaars Scouting Objecten opgericht. De club die vorig jaar nog een internationale bijeenkomst organiseerde in Baarn, viert de 20e verjaardag uiteraard opnieuw op Buitenzorg, waar het museum voor de binnen- en buitenlandse gasten open staat om het begin van de feestelijkheden de juiste sfeer mee te geven.

Op vrijdagavond 24 juni a.s. is het museum open en gevuld met de fine fleur van Scouts verzamelaars. Op zaterdag, als in de achtertuin een ruilbeurs plaats vindt, zal het feest zijn climax bereiken met een veiling van zeldzaamheden en antiek zoals insignes, speldjes, uniformen, boeken, bladen, postzegels, naambandjes, noem maar op.

Voor een bezoek aan de beurs en andere NVVSO-acties wordt niet-leden een toegangsprijs berekend, maar het museum is uiteraard zowel vrijdagavond als zaterdag (tot 17.00 uur) open voor iedereen.

Boekenwormen actief

Sinds 1996 is binnen het museum een club NVVSO-ers actief die zich interesseren voor alle soorten Scouting lectuur. In de bijna 10 jaar van zijn bestaan hebben deze boekenwormen geïnventariseerd wat er zoal bestaat op dit terrein. Dat is veel. Meer dan menigeen zich realiseert. Door het naast elkaar leggen van alle collecties ontstonden lijsten die voor zo'n 99% compleet zijn. De boekenwormen zijn dus zo'n beetje klaar met hun research, maar hebben besloten dat ze tweemaal per jaar bijeen blijven komen in Baarn om de laatste nieuwtjes uit te wisselen en die zondig toe te voegen aan de documentatie.



Buitenlanders op bezoek

Buitenzorg leek wel een kleine Jamboree. In het weekend van 25 tot 27 maart was hier een bijeenkomst van 'campwardens' van vele Europese Scouting kampeerterreinen. Natuurlijk stond een bezoek aan het museum op het programma en daar de groep te groot was om in één keer rond te leiden, werd de ene helft op vrijdagavond ontvangen door Theo en de andere helft op zaterdagavond door Jan. Alle nationaliteiten waren enthousiast over wat ze te zien en te horen kregen.

Federatie Scouting musea

Met het oog op de komende jubilea als 100 jaar Scouting (2007) en het eeuwfeest van Scouting in Nederland (2010) gaan de Nederlandse Scouting musea nauwer samenwerken. Er zijn gesprekken gaande tussen het nationale museum in Baarn, het Scouting museum in Rotterdam en het (in dozen zittende) Haagse museum. Namens 'Baarn' woont Anneke Scholten de besprekingen bij. Zij was al eerder bestuurslid van ons museum en heeft een glanzende carrière binnen NPG en Scouting Nederland plus veel internationale ervaring.

Populaire kaart herdrukt

Jaarlijks geeft ons museum een kleurige prentbriefkaart uit. De laatste 3 toonden sluitzegels en daarvoor was er een serie van 4 stuks met een verzameling herinneringen aan Padvindsters Padvindsters, Wereld Jamboree 1937 en andere Wereldkampen. Onze oudste kaart, die met NPG souvenirs, was op, maar is op veler verzoek herdrukt. Nu is de hele serie weer te koop in Baarn.

Bevrijdingsoptocht in Ede

Op zaterdag 16 april trok een spectaculaire optocht door Ede ter herinnering aan de oorlog, de operatie Market Garden en de bevrijding, juist 60 jaar geleden. Bereden artillerie uit 1940, originele Sherman tanks, ontelbare prachtige voertuigen, groepen levensechte evacués, grote en kleine oorlogswapens, uniformen en vlaggen, alles wat in die periode een rol speelde was te zien en daar hoorden natuurlijk ook Scouts bij. Naast de nieuwe afdeling requisieten van het leger en de vereniging 'Keep them rolling' leverde ook ons museum een bijdrage in de vorm van oude uniformen voor verkenners en padvindsters. Museumbestuurslid Gerard Gijsbertsen trad op als tussenpersoon en leverde ook de inhoud van de kleding vanuit zijn Edese groep.



Bezoek aan het Scouting Museum

Welkom in Baarn

Na onze (1e) wintersluiting zijn we begin maart weer van start gegaan voor een nieuw seizoen. Ons team van rondleiders: Ilse van Helden, Bert van Rhijn, Jolanda en Geert-Jan Zegers, staat ook dit jaar weer alle zaterdagen klaar om gastvrouw of gastheer te spelen voor de individuele, grote of kleine groepen bezoekers. Als extra team staan onze bestuursleden Adrie Saltzherr, Klaas Man, Gerard Gijsbertsen en good old Theo Schneider klaar om een rondleiding te verzorgen. Elke vrijdag is ons beheersteam in actie. Kortom, we zijn bezig om ook van 2005 een daverend museumjaar te maken.

Notities van onze bezoekers

Dat we een goede start hadden dit jaar blijkt ook uit ons gastenboek. Hier enkele kreten: *Na een sneeuwballengevecht konden we hier binnen lekker warm worden.* Sea Lion zeeverkenner, Wijk bij Duurstede. *Een mooie collectie. Veel inspiratie. Een goed spoor.* Landelijk beleidsteam Scouts. *30 jaar Gilwell (1975) 2x per jaar bij elkaar.* Koekoeken.

Geweldige herinnering aan mijn padvindsterstijd. Heel verzorgd. Succes. Janny Stevens. *Een bijzondere ervaring van 'n bijzondere wereld: Scouting. Er is voor Scouting (nog steeds) een grote toekomst weggelegd.* Bianca Pijlman-Kroon. (Hoofdredactie *Scout info*).

Wij, Scouting Koog-Zaandijk, hebben weer een weekend op Buitenzorg. Esta's kijken hun ogen uit over hoe het er vroeger uit zag. Carolien, Estaleiding.

Ik vind het een leuk & interessant museum, omdat ik namelijk zelf op Scouting zit. Veel Suc6 en misschien kom ik eens met mijn groep. Nikita de Kleyn, St Patrick, Rotterdam

Het Museum is open

Elke zaterdag van 2 - 5 uur. Komt u op bezoek met een groep van tenminste 15 personen, dan ontvangen wij u graag ook op andere tijdstippen. Maak dan wel tijdig een afspraak met Adrie Saltzherr (030 2717906) Zij regelt dan de toegang en zorgt voor een aan het gezelschap aangepaste rondleiding.

Ons bezoekadres is Scouting labelterrein Buitenzorg, Amsterdamse Straatweg 51, Baarn



De Vrienden van het Scouting Museum

Via dit *Bulletin* blijven de Vrienden van ons museum op de hoogte van alles wat er in hun museum gebeurt. Nieuws over tijdelijke exposities, eigen publicaties, nieuwe aanwinsten, komende bijeenkomsten en welke bijzondere bezoekers we over de vloer kregen. Het *Bulletin* verschijnt tweemaal per jaar.

Dankzij de steun van onze vaste vrienden (waaronder ook vriendinnen!) kunnen wij de lopende kosten van het museum betalen en bijzondere zaken aanschaffen.

Onze vele vrienden blijven welkom om even bij te praten, nieuwe aanwinsten te bekijken en mee te maken hoe **hun** museum reilt en zeilt.

Wegwijs via Internet

Ook op de meest moderne manier is het Scouting Nederland Museum te vinden en dat leverde tot nu toe veel extra en bijzondere contacten op.

Allereerst is er onze eigen site: www.nationaalmuseum.scouting.nl waarop alle informatie is te vinden over onze collectie, de openingstijden en de actuele thematentoonstelling.

Voorts wordt via de sites van Scouting Nederland en die van Buitenzorg naar ons verwezen. Met één klik bent u bij ons.

Ons e-mail adres is: Museumbaarn@scouting.nl

Als 'Vriend van het Scouting Nederland Museum' krijgt u:

een jaar lang alle Museum Bulletins toegezonden met informatie over de collectie, nieuwe aanwinsten, komende tentoonstellingen, enz.

De Scouting Museumpas (de enige museum jaarkaart die wij accepteren en die u doorlopend toegang geeft).

Vrije toegang tot ons documentatiecentrum.

Kosteloze hulp bij het zoeken naar historische gegevens, scouting technieken, spelen, teksten of muziek van liedjes, enz.

De kosten zijn € 16,- per jaar. Stort uw bijdrage op giro 4087943 t.n.v. Stichting Scouting Museum te Leusden en u krijgt uw pas thuis gestuurd. Bij voorbaat dank.

Scouting Nederland Museum Bulletin

Redactie: Jan van der Steen, Acacialaan 25, 2351 CA Leiderdorp. Administratie: Adrie Saltzherr Stieltjesstraat 54, 3514 JD Utrecht



Het loopt lekker in ons en uw Scoutingmuseum in Baarn

Nu het jaar 2005 vordert, is het weer hoog tijd dat wij onze vrienden en vriendinnen op de hoogte brengen van de laatste nieuwtjes betreffende ons (en hun) museum in Baarn.

Het was in de afgelopen weken weer druk op de trappen van het aloude koetshuis. Onze staf zorgde op vrijdagen voor het normale onderhoud, ontvangst en registratie van nieuwe zaken en, als het zo uitkwam, voor de rondleiding van groepen die op Buitenzorg verbleven.

Op zaterdagmiddag was steeds een van onze gastvrouwen of gastheren aanwezig en over het aantal bezoekers mogen we niet klagen. Verderop in dit Bulletin vind u enkele van de in ons gastenboek opgetekende blijken van waardering.

Kortom, alles is wel in Baarn. We hopen dat onze vrienden ons blijven steunen en we zien hen graag binnenkort weer eens in Baarn om bij te praten en de laatste nieuwtjes te tonen.



Jubileum tentoonstelling blijft nog even

Het regeringsjubileum van onze koningin duurt het hele jaar en dus houden wij onze tentoonstelling nog tot aan de 'winterslaap' (die in november begint) volop in het zicht.

We constateerden dat er veel interesse was voor wat wij op de benedenetage toonden. De aardige foto's, de unieke zaken als het logboek van de kring waartoe Kabouter Beatrix behoorde en ook voor de leuke informatie over de WAGGGS, de wereldbeweging van Gidsen en Padvindsters.

In het blad van de verzamelaars van Scouting objecten, *Lelie en Klaverblad*, was ook aandacht besteed aan het Scouting verleden van onze vorstin en wij vonden het niet meer dan correct om dat blad, samen met het vorige *Museum Bulletin* ter inzage naar Den Haag te sturen. Eind mei kregen wij van de Dienst van het Koninklijk Huis het volgende schrijven:

'Namens Hare Majesteit de Koningin zeg ik u hartelijk dank voor de vriendelijke brief die zij van U mocht ontvangen en in het bijzonder ook voor alle goede wensen die U haar ter gelegenheid van haar zilveren regeringsjubileum, namens het Scouting Nederland Museum en de Vereniging van Verzamelaars Scouting Objecten, deed toekomen.

De Koningin vond het bijzonder aardig om kennis te kunnen nemen van de tentoongestelde objecten en van de artikelen in 'Lelie en Klaverblad', die zulke goede momenten uit het verre verleden in de herinnering terugriepen en hoopt dat de tentoonstelling succesvol zal verlopen! Nogmaals dank voor uw vriendelijke gedachte en gevoelens van de meeste hoogachting.'

A.M. Leendertse-Venkamp,
Particulier Secretaris van Hare
Majesteit de Koningin.

Onze collectie groeit maar door



Bijzondere stoof

Onze vaste expositie lijkt een slechts eens in de tien jaar veranderende show, maar in werkelijkheid is het anders, zoals onze vaste bezoekers wel weten. Regelmatig worden er dingen toegevoegd, verwisseld of van informatie voorzien.

Dat laatste was recentelijk weer aan de orde. De fraaie houten stoof, die bovenaan de trap bij het begin van onze rondgang te zien is, werd door Adri via een uitgebreide informatiemap van commentaar-voorzien.

Van oud-padvindsters hadden wij al vaak bewonderende kreten vernomen bij het zien van dit met knap houtsnijwerk versierde voorwerp. Kijk maar eens in de daar nu hangende blauwe map hoe Nederlandse Padvindsters dit souvenir voor de wereldconferentie van de WAGGGS (1954, Nederland) maakten. Leidster Hil Bottema ontwierp het model en de decoratie op basis van haar kennis van volkskunst (haar specialiteit in het Arnhemse Openluchtmuseum).

Elk deelnemend land kreeg één zo'n stoof en het geeft ons een warm gevoel dat dit bijzondere voorwerp nu bij ons te zien is, voorzien van alle informatie.

Videobeelden blijven

De techniek schrijdt voort en sinds de grote herinrichting in 2003 kunnen wij ook DVD's laten zien. Zo tonen we nu met regelmaat een pas uitgekomen promotie DVD van Scouting Nederland op het grote scherm boven de trap.

We bezitten echter ook een flink aantal videobanden met beelden van Nationale Waterkampen, Nationale Jamborees en ook van de Wereld Jamborees van 1937 en 1995. Een van de kleine videotostellen (die wij al sinds 1995 in gebruik hebben) begon te haperen en weigerde een band van het Jungleverhaal uit te spuwen of te laten zien. We hebben het toestel toen maar met pensioen gestuurd en een (fraai zilverkleurige) vervanger aangeschaft, bang dat je dit soort verouderende techniek binnenkort niet meer kunt kopen. U vindt de aanwinst bij de vitrine met 1995 materiaal

Verborgen weetjes

Tijdens het verjaardagsfeest van de Scouts Verzamelaars in juni j.l. hadden wij voor deze specialisten een puzzeltocht voorbereid. Je moet deze lieden niet met alledaagse vraagjes lastig vallen en dus maakten we ze wat moeilijker. Weet u welk merk auto B.-P. gebruikte toen hij in 1932 het Nationaal Kamp in Wassenaar bezocht? Heeft u enig idee wat bedoeld wordt met 'padvindergang' op de 2e klassekaart van de NPO? Wat betekent de kleur van een Ierse rok (oranje of groen): familie, geloof of county (graafschap)? Was Agnes Baden-Powell de vrouw, de zuster of de dochter van de oprichter? Wat moest je doen met de Goede Daad Penning die de Padvindsters in 1960 kregen? Waarom kreeg de ster van het NPG er in 1936 twee punten bij? Waarom staat het woord *Jamboree* niet op het gedenkbord van 1937?

Pittige vragen die duidelijk maken of je als verzamelaar meer dan gemiddelde kennis bezit van de geschiedenis van Scouting in binnen- en buitenland. Gelukkig waren er meerdere oplossingen met een voldoende resultaat.

Vrienden van het museum die ook die test willen doen, kunnen gebruik maken van de overgebleven formulieren. Veel succes toegewenst.

Honorable Charge

De Woodbadge training in ons land was voor ons altijd een facet waaraan we graag aandacht besteedden. In de hieraan gewijde vitrines ziet u unieke voorwerpen als het cursusschrift dat onze eerste cursusleider Jan Schaap bij zijn opleiding in Engeland bijhield, het notitiecahier dat Baron van Pallandt (aan wie we 'Ommen' danken) gebruikte toen hij de cursus 'in zijn eigen achtertuin' volgde, de woodbadges, dassen enz. enz. Zo'n cursus mocht je pas leiden als je in Engeland op Gilwell Park was getraind. Tot de weinige Nederlanders die hiervoor werden uitverkoren behoorde ook Miel Kavelaars, die namens de KV, (Katholieke Verkenner) na de oorlog als 'Deputy Campchief' optrad. Zijn diploma ofwel 'Honorable Charge' hangt sinds kort in het museum, vlak bij die van Titus Leeser, z'n collega uit de NPV, een al even befaamd leider.



Baarnse belevenissen

Museum in de krant

In de maand juli is het voor de kranten komkommertijd. Voor ons museum is het dan juist hoogseizoen, want de groepen uit binnen- of buitenland die op Buitenzorg kamperen zien in 't museum een extraatje dat ze er graag (en gratis) bijpakken.

De *Baarnse Courant* zocht het nieuws deze zomer in eigen regio en kwam zo uit bij het museum. Theo Schneider nam de honneurs waar en zorgde voor een warme ontvangst, wat resulteerde in een fraai artikel met een leuke foto waarop onze buitenlandse scouts-poppen op de voorgrond stonden.

Het interview vermeldde tussen de regels door dat onze Theo dit jaar zijn 60-jarig jubileum herdenkt als lid van Scouting. De vereniging gaat bij de uitgifte van lustrum speldjes (de opvolgers van jaarsterren en jaarblaadjes) niet verder dan 40 jaar. Een apart gebeuren dus, waarmee we de jubilaris hierbij feliciteren. Nog vele jaren toegewenst.

Museum op de TV

Naast het klassieke medium als de krant is ook de televisie actief in Het Gooi. De zender *Eemland-TV* kwam eind juli naar Baarn voor een reportage, waarbij vele leuke opnames van objecten en bezoekers in beeld kwamen. Adri Saltzherr had, samen met de staf van het Scoutcentrum, gezorgd dat de bezoekers, die al eerder hadden aangekondigd te komen, keurig in uniform aanwezig waren. Het museum gaf dan ook een actieve en kleurige indruk. Conservator Jan van der Steen gaf, staande voor het koetshuis, aanvullende informatie. Al met al een leuke vorm van promotie van het museum.



Verzamelaars vierden feest

De NVVSO, de Vereniging van Scouts Verzamelaars, vierde eind juni het 20-jarig bestaan met een grote en feestelijke ruilbeurs op Buitenzorg. Het museum fungeerde op vrijdagavond als centrale opvang (met koffie en koek) en was de hele zaterdag open.

De vereniging en het museum hebben al 20 jaar lang nauwe banden met elkaar. Hoe kan het ook anders, als je dezelfde belangstelling hebt. Bijna al onze bestuursleden zijn ook lid van de NVVSO en vanuit deze club kregen wij ook altijd hulp als we voor een tentoonstelling bepaalde zeldzame of kostbare objecten niet zelf bezaten.

De samenwerking tussen de twee wekt bij onze collega's uit het buitenland vaak jaloezie en bewondering. Het spaart ons museum de kosten en de moeite om letterlijk alles zelf in bezit te hebben en te verzorgen. We weten waar wat bij een ander in bezit is en doen nooit tevergeefs een beroep op de leden van de NVVSO.

We vonden het dan ook fijn hen ter gelegenheid van hun feest bij ons over de vloer te hebben.

Boek over Scoutingbands

Tijdens het Nationaal Band Concours, dat dit jaar op 4 juni in Den Haag plaats vond, werd een boek gepresenteerd dat de historie beschrijft van de muzikale activiteiten binnen de beweging in Nederland.

In de maanden daaraan vooraf gaand kwam met enige regelmaat in ons museum een drietal specialisten bijeen die hun sporen verdiend hadden op dit speciale gebied. Ben van der Lugt, Harry Stoffels en last but not least 'onze eigen' Adri Saltzherr, poogden van elke ooit bestaand hebbende band de levensloop vast te leggen. Een feitelijk onmogelijke job, die op bewonderenswaardige wijze, maar uiteraard niet compleet en uitputtend, werd uitgevoerd en te boek gesteld.

Als museum hebben wij dit boek graag enige financiële steun gegeven. Het ruim 90 pagina's tellende boekwerk (op A4 formaat en in kleur) is bij Adri te bestellen voor de prijs van € 15,- (+ 2,25 porto) door storting op giro 5402318 t.n.v. A. Saltzherr, Utrecht.



Vet, cool, leerzaam

Dat een bejaarde Scout speciale gevoelens krijgt bij het zien van alle oude en antieke zaken in onze vitrines, is zeer wel te begrijpen. Maar dat ook de jeugd van nu met plezier op het bezoek aan het museum terug kijkt, ligt minder voor de hand. Daarom is het verhelderend om in ons gastenboek te kijken en te lezen wat de jonge bezoekers en bezoeksters er van vonden:

Leuk om al deze spullen te zien, Saskia.

Het was super mooi en erg leerzaam. Groetjes, Gidsen Scouting B.-P.

Wel heel veel te zien zeg... Veel tijd aan besteed. Super.

Toch wel erg interessant die historie van Scouting in de wereld en Nederland,

Scouting De Veste, Hasselt.

Het was een zeer leuk en interessant Scouting Museum.

Ik heb heel wat geleerd, Luchtverkenner

Scouting Maassluis.

Het is hier vet gezellig en heel leerzaam en echt een vette speurtocht. Gidsen

Scouting '63, Leimuïden.

't Is hier echt wel leuk! Je kan hier alle vragen opzoeken en 't is hier echt cool. +++ Jolien.

Gave dingen hebben ze hier! Insignes, dassen, enz. Het was erg leuk. Kirsten,

Gidsen Scouting Rijpelberg.

Tenslotte nog een notitie van oud scouts die in de buurt van Baarn met vakantie waren:

Jan en Dymphna Yspeert-Vogelaar, nu in Zuid Afrika, hebben goede herinneringen aan hun Padvinderstijd (Elswood en 't Oude Hoen).

Die toevoeging tussen haakjes geeft kenners informatie over waar die padvinderstijd zich afspeelde.



Het Museum is open

Elke zaterdag van 2 - 5 uur. Komt u op bezoek met een groep van tenminste 15 personen, dan ontvangen wij u graag ook op andere tijdstippen. Maak dan wel tijdig een afspraak met Adri Saltzherr (030 2717906) Zij regelt dan de toegang en zorgt voor een aan het gezelschap aangepaste rondleiding.

Ons bezoekadres is Scouting labelterrein Buitenzorg, Amsterdamse Straatweg 51, Baarn

Winterslaap

Net als vorig jaar sluiten wij het museum in de maanden november t/m februari. Bezoek is desondanks mogelijk, maar alleen na afspraak vooraf.

Een extra open dag is nog op zondag 20 november, als de verzamelaars van de NVVSO in Baarn vergaderen en ruilen.



De Vrienden van het Scouting Museum

Via dit *Bulletin* blijven de Vrienden van ons museum op de hoogte van alles wat er in hun museum gebeurt. Nieuws over tijdelijke exposities, eigen publicaties, nieuwe aanwinsten, komende bijeenkomsten en welke bijzondere bezoekers we over de vloer kregen. Het *Bulletin* verschijnt tweemaal per jaar.

Dankzij de steun van onze vaste vrienden (waaronder ook vriendinnen!) kunnen wij de lopende kosten van het museum betalen en bijzondere zaken aanschaffen.

Onze vele vrienden blijven welkom om even bij te praten, nieuwe aanwinsten te bekijken en mee te maken hoe hun museum reilt en zeilt.

Wegwijs via Internet

Ook op de meest moderne manier is het Scouting Nederland Museum te vinden en dat leverde tot nu toe veel extra en bijzondere contacten op.

Allereerst is er onze eigen site: www.nationaalmuseum.scouting.nl waarop alle informatie is te vinden over onze collectie, de openingstijden en de actuele thematentoonstelling.

Voorts wordt via de sites van Scouting Nederland en die van Buitenzorg naar ons verwezen. Met één klik bent u bij ons.

Ons e-mail adres is:

Museumbaarn@scouting.nl

Als 'Vriend van het Scouting Nederland Museum' krijgt u:

een jaar lang alle Museum Bulletins toegezonden met informatie over de collectie, nieuwe aanwinsten, komende tentoonstellingen, enz.

De Scouting Museumpas (de enige museum jaarkaart die wij accepteren en die u doorlopend toegang geeft).

Vrije toegang tot ons documentatiecentrum.

Kosteloze hulp bij het zoeken naar historische gegevens, scouting technieken, spelen, teksten of muziek van liedjes, enz.

De kosten zijn € 16,- per jaar. Stort uw bijdrage op giro 4087943 t.n.v. Stichting Scouting Museum te Leusden en u krijgt uw pas thuis gestuurd. Bij voorbaat dank.

Scouting Nederland Museum Bulletin

Redactie: Jan van der Steen,
Acacialaan 25,
2351 CA Leiderdorp.

Administratie: Adri Saltzherr
Stieltjesstraat 54,
3514 JD Utrecht