



## Na een onrustige winterslaap zijn we weer open

In de winter trekt Buitenzorg minder bezoek dan 's zomers. Daarom houdt ons museum een winterslaap, maar dat wil niet zeggen dat in de weken tussen eind oktober en begin maart er een diepe rust heerst. De afgelopen maanden was het zelfs bijzonder druk. Buitenzorg kreeg nieuwe beheerders, er werd een interne verbouwing ingezet, de Scoutshop werd uitgebreid om de sluiting van het filiaal Hilversum op te vangen, we hebben een nieuwe en fraaie expositie ingericht op de begane grond, met betere verlichting en een feestelijk thema. We kregen op afspraak veel bezoekers die vaak leuke spullen aan onze collectie toevoegden. Daarnaast was de aanloop naar het jubileumjaar 2010 merkbaar. Er was plotseling veel vraag naar historische gegevens, foto's en andere illustraties voor uit te brengen boeken, kortom, van een rustige winterslaap was geen sprake. In dit bulletin brengen wij onze vrienden en vriendinnen op de hoogte van de belangrijkste feiten. Fijn dat die ons nog steeds steunen. We hopen velen van hen binnenkort weer eens te mogen verwelkomen om zelf te zien hoe de vlag er bij staat. Graag tot ziens in Baarn.



## Dubbel jubileum vieren we met een leuke nieuwe tentoonstelling

Vorig jaar kregen wij de vraag of er in 2009 wellicht een expositie kon worden gewijd aan het 60-jarig bestaan van Buitenzorg. Zo'n hoge leeftijd komt in een jeugdbeweging niet vaak voor, dus we waren snel akkoord met dit idee. Gewend nog verder achterom te kijken, voegden wij zelf er een jubileum aan toe. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat koningin Juliana geboren werd. Onze vroegere 'buurvrouw' had een heel bijzondere band met scouting en speciaal met Buitenzorg.

We doken in onze archieven en ontdekten spullen waarvan we het bestaan nauwelijks meer wisten. Prachtige foto's van onze vorstin bij de opening in 1949, op jubeldagen, in nationale kampen en op andere momenten. Een kolossaal blad met foto's herinnert eraan dat het kleine prinsesje al vroeg met vader en moeder de padvinders en padvindsters leerde kennen. We zien het kleine meisje opgroeien tot en met de jaarlijkse huldiging als koningin op het bordes van paleis Soestdijk, waarbij, zoals elk jaar, padvindsters de bloemen schikken op de traptreden.

Roerend is de grote foto van Movavedo bij haar afscheid als koningin in 1980, alleen op het bordes.

De bijzondere objecten die aan haar herinneren omvatten bijna een hele eeuw. Zag u ooit de zegels die de padvinders van Amsterdam maakten van de haar aangeboden oorkonde ter gelegenheid van haar eerste bezoek aan de hoofdstad in 1910? De vele duizenden die haar de laatste eer wilden bewijzen en lang in de rij stonden, werden door scouts geholpen en verzorgd. Een badge en kleurenfoto's herinneren aan die dagen in 2004.

De koningin droeg graag het vreedzame padvindstersuniform en legde op Buitenzorg de belofte af. Ze stimuleerde haar dochters om kabouters en padvindsters te worden en kreeg welverdiend de zilvervis, de hoogste onderscheiding. Haar handtekening (en die van haar moeder, prinses Wilhelmina) is te bewonderen in het gastenboek dat we tentoonstellen.

De expositie is een reisje naar Baarn volop waard. Bovendien is er over Buitenzorg ook veel te zien. Lees daarover op bladzijde 2.



## Buitenzorg zestig jaar jong.

Het was een speciaal moment, in 1949, toen het nieuwe buiten-centrum van het Nederlandse Padvindsters Gilde werd geopend. Eindelijk een eigen plek en een zee van mogelijkheden om te logeren, kamperen, confereren, allerhande weekends mee te maken, voor training en ontspanning, voor contacten met zuster-padvindsters uit binnen- en buitenland.

Van die vele gouden kansen is druk gebruik gemaakt in de zestig achter ons liggende jaren. Onze tentoonstelling laat daar fraaie staaltjes van zien.

Een groot albumblad toont foto's uit de jaren dat het witte hoofdgebouw nog in gebruik was.

## Aandacht voor de Blauwe Vogels

Speciaal richten we de aandacht op de Blauwe Vogels, de lichamelijk gehandicapte padvindsters, die al snel een eigen, aangepast, gebouw op Buitenzorg kregen. Damesblad Libelle gaf daar welkome aandacht aan, zodat er begrip en steun kwam voor deze speltak. Kijk hoe in die jaren de hulpmiddelen van de meisjes er uit zagen. Logge karren en loodzware beugels en krukken. Het vormde voor de Blauwe Vogels en de dravers die hen hielpen geen belemmering om op Buitenzorg heerlijke kampweken mee te maken.

Let ook op de rondzendbrieven die de meisjes thuis kregen omdat ze niet aan gewone opkomsten konden meedoen. Weet u waar de naam Blauwe Vogels vandaan komt en de naam Mytyschool? Op onze tentoonstelling vindt u het antwoord en nemen we u mee naar de tijd van toen.



## Collega's vol lof over ons museum

In de afgelopen maanden kregen we bezoek van een aantal buitenlandse collega's.

Uit Kandersteg in Zwitserland kwam Kerstin Riedl inspiratie opdoen voor een nieuw in te richten museum bij het chalet.

Uit de Verenigde Staten kwam Douglas Bearce, die de collectie boeken beheert in de Thompson Seton Library op de Philmont Scout Ranch. Hij zag bij ons boeken die hij daar node miste.

Tijdens de 'Goose Meeting' van beheerders van Scouting camp sites, kwam 'Nefili' van de Pax Lodge in Engeland het museum bekijken. 'You have done an amazing work at the museum', was haar opmerking in ons gastenboek.

## Landelijk Service centrum in Baarn

Nee, het vroegere landelijk bureau is niet verplaatst. Wel kwam een aantal medewerksters en medewerkers uit Leusden naar Baarn om wat meer aan de weet te komen over scouting vroeger en nu. Niet ieder die daar werkt heeft ervaring als scout, en dus is zo'n bezoekje goed ter oriëntatie. Vooral met het honderdjarig jubileum in aantocht is dat een goede voorbereiding.

## Alle Jamboree badges compleet

We zijn trots op onze complete collectie deelnemersbadges van Wereld Jamborees. We weten dat er slechts enkele geheel volledige verzamelingen bestaan bij musea en verzamelaars. Het insigne van de laatst gehouden Jamboree, die van 2007 in Engeland, hadden we nog niet. De Britten waren er zeer zuinig mee en verstrekten ze alleen aan deelnemers, één per persoon. Gelukkig kwam Peter Ford, een vriend uit de International Badgers Club, naar Baarn en bracht de zeldzame badge mee. We hebben 'm snel en veilig aan de expositie toegevoegd. Kom maar kijken.

## Memories in onze oude uniformen

Kent U het televisieprogramma Memories? Daar worden vroegere vrienden en vriendinnen bij elkaar gebracht. Een groepje padvindsters was naar Buitenzorg gelokt om het verhaal te vertellen van hun kamp, waar ze verkeners uit Brabant ontmoetten en er warme gevoelens voor gingen koesteren. Verder dan dat kwam het echter niet. Terwijl de dames werden ondervraagd door presentatrice Anita Witzier, waren verderop enkele bejaarde heren in antieke uniformen bezig met vuur maken en pionieren. Het bleken de verloren gewaande verkeners, aangekleed door ons museum. Een verrassende hereniging volgde. Eind goed, al goed







## In Memoriam Jan Rademaker

Op Aswoensdag 25 februari is vredig ingeslapen, mr. Jan Willem Maria Rademaker. Zo stond het op de rouwkaart, die wij kregen op de dag nadat in besloten kring de begrafenis had plaatsgevonden. Jan heeft zich als bestuurslid en voorzitter van de museum werkgroep actief ingezet voor de komst van ons museum naar Baarn. Hij was jarenlang HKC bij de KV, een bruggenbouwer tussen de neutrale en de rooms katholieke verenigingen voor de fusie, de burgemeester die regelde dat het landelijk bureau in zijn gemeente Leusden een nieuw kantoor kon bouwen en tot het laatste moment geïnteresseerd in alles wat ons museum betrof. Nog recentelijk konden wij op zijn medewerking rekenen toen we voor een radio- en televisie uitzending een veteraan van de Jamboree in 1937 nodig hadden. Jan was drager van de Zilveren Vlaamse Gaai. Ook dat stond op de rouwkaart van deze volbloed scout. We zullen hem missen.

## Welversierde hordetotem

Aan onze collectie hordetotems is een nieuw en fraai exemplaar toegevoegd. Vroeger behoorde die aan het district Het Gooi. Er hangt een respectabel groot aantal leertjes en houten herinneringen aan van rimboejachten en andere evenementen. De totem is te zien op de eerste etage.

## Britse veteraan dacht aan ons

Tijdens de tweede wereldoorlog was scout Stanley Hartley als stretcherbearer actief tijdens de blitz in Londen en als soldaat in de Royal Scots Fuseliers lid van de Nijmegen Scoutclub in 1944-45. Van beide functies had hij nog altijd de legitimatiekaarten in bezit. Zijn dochter realiseerde zich de historische waarde en vroeg ons of we ze wilden hebben. Heel graag, was ons antwoord. Ze worden toegevoegd aan onze presentatie over de tweede wereldoorlog.

## Prins Hendrik mooi opgeknapt

Het schilderij van padvindersprins Hendrik heeft bij ons altijd op een ereplaats gehangen. Wat hij voor de club deed was niet mis. Nadat voor de laatste renovatie van ons museum het portret al provisorisch werd opgeknapt, is tijdens het recente winterreces een definitieve herstelbeurt uitgevoerd. De beschermheer hangt inmiddels weer op zijn vaste plek.



## Dappere welp verdient heitjes

Op de voorpagina van weekblad Panorama van 23 april 1960 was een welp te zien die dapper een lange schutting aan het verven was als onderdeel van de actie Een Heitje voor een Karweitje. Van die leuke, kleurige prent lieten wij een prentbriefkaart maken. Voor 50 cent is die bij ons te koop. Ook de eerder verschenen kaarten zijn nog (beperkt) verkrijgbaar.

## Museum actief op forumdag

Op 17 januari organiseerde Scouting Nederland een forumdag in Amersfoort, als opstapje richting het 100-jarig bestaan. Wij lieten er zien dat we al aardige feestartikelen hadden laten maken. Wij toonden en verkochten er, namens de Scoutshop, exemplaren van het boek Scouting 100 en van de Scoutbox met historische prentbriefkaarten. Beide producten zijn ook in Baarn verkrijgbaar of te bestellen bij de Scoutshop.

## Hartelijk welkom

Eind vorig jaar namen we afscheid van Ingeborg en Robert Agterberg en begin dit jaar heetten we de nieuwe beheerders Sandra van Breemen en Mathijs Verheggen welkom. We rekenen graag op een fijne samenwerking.



## De vrienden van ons museum

Ons museum zou niet kunnen functioneren als we niet de hulp en steun hadden van vele vrienden en vriendinnen.

Allereerst is daar het bestuur dat bestaat uit gedreven scouts, vaak zelf verzamelaar van scouting materialen, zodat ze weet hebben van betekenis en waarde van onze gevarieerde objecten.

De samenstelling is als volgt:

Jan van der Steen, voorzitter, Adri Saltzherr-van den Berg, secretaris, Paul Heessels, penningmeester en Gerard Gijsbertsen, Klaas Man en Kees Ribbens leden.

Als gastheer of gastvrouw zijn tijdens alle zaterdagmiddagen en enkele woensdagmiddagen actief Theo Schneider (die ook nog erevoorzitter is!), Jolanda en Bert van Rijn, Ilse van Helden, Frits van Breda, Xander van Laarhoven, Frans Knubben, aangevuld met enkele bestuursleden die ook bij toerbeurt meedoen.

Elke vrijdag is naast de voorzitter en secretaris ook Nick Slijderink (voormalig hoofdverkenner van Texel en 1937 veteraan) aanwezig om de lopende klussen te klaren en de collectie bij te werken. Anneke Scholten (die alles weet van NPG en WAGGS) is actief op vele terreinen.

Daarnaast, minder te zien maar minstens even belangrijk, is daar onze club 'Vrienden van het museum'. Zij steunen ons op vele manieren, niet alleen financieel.

Zij worden uitgenodigd als er iets leuks te doen is, zoals in 2007 bij de uitreiking van het boek Scouting 100 en in 2008 toen we de 1e scoutbox prentbriefkaarten ten doop hielden. Er staat nog meer op stapel, zo kort voor ons eeuwfeest. Wie ons museum een warm hart toedraagt is van harte welkom bij onze Vrienden.

## Nieuw licht in de duisternis

Als museum moet je niet alleen kijk hebben op geschiedenis en exposeren, maar ook nog eens voldoen aan allerlei eisen. Zo kwam de brandweer op bezoek en vond dat onze zo handig gemaakte elektrische installatie niet aan alle veiligheidseisen voldeed.

Tussen de dagen met bezoekers door heeft bestuurslid Klaas Man (die volleerd elektricien is) vele leidingen verlegd, ingebouwd, afgeschermd en doorgetrokken. We hebben inmiddels alle soorten lampen in gebruik: gloeilampen in diverse types, halogeen spotjes, spaarlampen en ledverlichting. Dat alles zo mooi te zien is en de veiligheid verhoogd, dankt u aan Klaas.



## Donaties

Vrienden van ons museum vragen wij hun donatie voor 2009 (€ 16.- of meer) over te maken op onze bankrekening 130025410.

Donateurs wordt u door jaarlijks 50 euro bij te dragen.

Dat ons museum is erkend als Algemeen nut beogende instelling, kan betekenen dat u elke donatie kunt aftrekken van uw belasting.

Onze penningmeester geeft u graag en gratis alle informatie. Hij is juist bezig te verhuizen. Zijn adres (waar hij nog niet woont maar wel al dagelijks klust) is Debussylaan 3, 5242 HH Rosmalen. De telefoon is en blijft 073 5213172.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële en morele steun.

## Wegwijs via Internet

Ook op deze manier is het Scouting Nederland Museum te vinden en dat leverde ons tot nu toe veel extra contacten op, die vaak resulteerden in schenkingen. Allereerst is er onze eigen site: [www.nationaalmuseum.scouting.nl](http://www.nationaalmuseum.scouting.nl) waarop alle informatie is te vinden over onze collectie, de openingstijden en de actuele thematentoonstelling.

Voorts wordt via de sites van Scouting Nederland en die van Buitenzorg naar ons verwezen.

Met één klik bent u bij ons.

Ons e-mail adres is

[Museumbaarn@scouting.nl](mailto:Museumbaarn@scouting.nl)

## Het Scouting Museum is open:

Van 1 maart tot 1 november elke zaterdag en de 1<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> woensdag van 14 - 16 uur.

Komt u op bezoek met een groep van tenminste 15 personen, dan ontvangen wij u graag ook op andere tijdstippen. Maak dan wel tijdig een afspraak met onze secretaris: Adri Saltzherr - van den Berg: 030 2717906. Zij regelt dan toegang en zorgt voor een aan het gezelschap aangepaste rondleiding. Ons bezoekadres is Scouting Labelterrein Buitenzorg, Amsterdamse straatweg 51, 3744 MA Baarn (De postcode er bij, zodat u uw TomTom kunt instellen!)

**Ruimschoots gratis parkeren.**

## Scouting Nederland Museum Bulletin

Redactie: Jan van der Steen, Acacialaan 25, 2351 CA Leiderdorp  
Administratie: Adri Saltzherr, Stieltjesstraat 54, 3514 JD Utrecht







## Op de drempel van een feestjaar

In 2010 zal Scouting Nederland het 100-jarig bestaan vieren. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang en ons museum heeft het er bar druk mee. Verderop in dit Bulletin zullen wij daar verslag van doen. Onderwijl ging de normale gang van zaken in Baarn gewoon door. We kregen allerlei groepen bezoekers. Er werden vragen gesteld en beantwoord. We kregen 'erfenissen' in de vorm van boeken, tijdschriften, uniformen, en insignes. Er werd wat verbouwd en heringericht, kortom, er valt weer van alles te vertellen.

Via dit Bulletin houden we onze vaste vrienden en vriendinnen op de hoogte van dat alles.

Fijn dat u ons nog steeds een warm hart toedraagt en helpt om de tradities en het plezier van scouting door te geven aan nieuwe generaties. Graag tot ziens.



## Tentoonstelling blijft nog even

De expositie over zestig jaar Buitenzorg en de rol van de 100 jaar geleden geboren koningin Juliana blijft tot de winterstop nog te zien op de parterre. We mochten al vele binnen- en buitenlandse bezoekers daar rondleiden. Het is voor velen een verrassing terug te gaan naar de beginjaren van ons buitencentrum. De fraaie foto's, gastenboeken en souvenirs laten zien hoe het hier halverwege de vorige eeuw toeging.

De bijzondere band die onze 'buurvrouw', *Movavedo*, had met scouting is voor veel jeugd een nieuwtje, maar brengt bij de ouderen mooie herinneringen aan de oppervlakte. Dat is ook het geval met ons verhaal over de Blauwe Vogels. Een bezoeker ontdekte in de vitrine een door haar zelf, zestig jaar geleden, geschreven rondzendbrief. Na het openen van de kast kon ze het hele manuscript nog eens bekijken. Sweet memories.

Tot en met 31 oktober bent u nog welkom voor een bezoek

## Koninklijke onderscheiding

Op woensdag 29 april kreeg onze secretaris, Adri Saltzherr – van den Berg, in de stadsschouwburg van Utrecht de versierselen opgespeld als lid in de orde van Oranje Nassau. 50 jaar geleden werd zij geïnstalleerd als assistent welpenleidster, het begin van een lange loopbaan binnen scouting. Eerst bij de Utrechtse koningin Emma groep. Vervolgens in de in 1985 opgerichte Vereniging van Verzamelaars Scouting Objecten (de NVVSO) en sinds 1999 als bestuurslid van ons museum.

De voordracht ging uit van het Scouting Nederland Museum en werd gesteund door 'Leusden' en de NVVSO. We durfden niet eens te melden hoeveel uren zij aan scouting en het museum besteedt, bang dat dit overdreven, ja zelfs onmogelijk gevonden zou worden. We feliciteren onze secretaris met deze welverdiende onderscheiding.





## Zwarte Pijl op bezoek

Iedere groep heeft wel een verhaal te vertellen over de in het verleden beleefde avonturen, maar dat geldt wel speciaal voor de Zwarte Pijl, de "filmtroep", die we 8 mei op bezoek kregen. Toen Dick Laan (de schrijver van Pinkeltje) in de jaren twintig daar hopman was, maakte hij spannende films met zijn padvinders in de hoofdrollen. De veteranen uit Bloemendaal hadden hun tweejaarlijks uitstapje en bekeken met veel interesse onze collectie en presentatie. Naar bleek was onze 73-jarige conservator, die de rondleiding verzorgde, de jongste van het gezelschap.

## 1937 monument opgeknapt

Op 9 mei waren wij aanwezig in Vogelenzang, waar het monument dat herinnert aan de Jamboree van negentien drie zeven na een grondige renovatie werd onthuld door enkele dorpsbewoners die het wereldkamp indertijd zelf hadden meegemaakt. De Plus Scouts uit Haarlem en omgeving hadden het in 1985 opgerichte houten symbool fraai hersteld en de koperen tekstplaten weer leesbaar gemaakt. Met alle aanwezigen proostten wij met champagne en genoten van het nog steeds geheel ongerepte terrein daar. Je zou er zo weer hetzelfde kamp kunnen opbouwen.



## Padvinderspost 1945 in boekvorm

In samenwerking met o.a. ons museum en vele verzamelaars stelde René Taselaar een boek samen over de postdienst die de padvinders in de hectische dagen aan het eind van de tweede wereldoorlog onderhielden.

Op zaterdag 14 april werd onder veler belangstelling het fraaie en ruim geïllustreerde boek ten doop gehouden. Mochten vrienden van ons museum een exemplaar willen hebben, dan is onze secretaris, mevrouw Saltzherr, bereid in die wens te voorzien. De kosten zijn 15 euro plus 2,20 porto.

## Bezoek staf Belgisch museum

Op zondag 7 juni was het extra druk in ons museum. De NVVSO hield in het Blauwe Vogelhuis een ruilbeurs en de staf van het Scout Museum uit Leuven sloeg dus 2 vliegen in één klap door die dag op bezoek te komen. We gaven een speciale rondleiding en kregen complimenten voor de collectie en de wijze van presenteren.



## 100 jaar Scouting in Duitsland

Scouting bij onze oosterburen heeft, dat valt te begrijpen, een ingewikkelde historie. Onze vriend Dr. Stephan Schrölkamp schreef daar twee boeken over, die we in onze Baarnse bibliotheek hebben opgenomen. Er is in Duitsland enige onenigheid welk jaar je nu precies moet aannemen als begin van de beweging daar. In onze vitrine ligt een vertaling van *Scouting for Boys* uit 1909, dus wat ons betreft kunnen ze daar de festiviteiten onmiddellijk starten.

## Ons 'A-team' in volle actie

Scouting Nederland kwam op de gedachte het 100-jarig bestaan op te luisteren met een boek. Voor de foto's en feiten van vroeger jaren kwam men uiteraard in Baarn terecht. Schrijver Frank van Geffen bracht diverse dagen door in onze bibliotheek en ons A-team, gevormd door Adri Saltzherr en Anneke Scholten, voorzag in alle denkbare en ondenkbare wensen betreffende passende illustraties.

Als alles goed gaat wordt het boek *100 Jaar Scouting in Nederland* op de Scout In gepresenteerd en zal beschermvrouwe prinses Maxima, die ook het voorwoord schreef, het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Een aanwinst voor uw boekenplank.





## Fotoarchief in nieuwe kasten

Nou ja, andere kasten. Bij de veranderingen op de parterre zijn de dossierkasten, die ons al jaren in de weg stonden, verhuisd naar de zolder, waar het museum ze in gebruik kon nemen om de nog altijd groeiende fotocollectie op te bergen. Er is steeds meer vraag naar fotomateriaal en wij hebben door erfenissen en aankopen de collectie sterk weten uit te breiden. We namen deze gelegenheid te baat om alles weer eens opnieuw in te delen en te sorteren. Klaar om waar dan ook met mooie beelden te getuigen van de ontwikkelingen in de afgelopen eeuw.



## Bronzen souvenir uit Rome

In een recentelijk verworven erfenis ontdekten we een fraai bronzen kruisje met de lelie van de Katholieke Verkenners. Er moest een loep bij komen om de tekst achterop te lezen. Het ging om een herinnering aan de bedevaart die de Nederlandse verkenners in 1936 maakten naar Rome, waar ze door de heilige vader werden ontvangen. Bijgevoegde documenten gaven aanvullende informatie. We hebben dit zeldzame souvenir een plaatsje gegeven in de vitrine van de KV en de Gidsen.



## Veluwse vakantie in Apeldoorn

Begin dit jaar kregen wij vanuit het Coda museum in Apeldoorn het verzoek om mee te werken aan een expositie over vakantie op de Veluwe. Dit gebied was altijd een door scouts veelbezochte locatie en het kostte weinig moeite er tal van prentbriefkaarten, foto's, insignes en andere bewijsstukken van op te duikelen. Voor een levensgroot diorama leverden we uniformen, fietsvlaggetjes, kampeermateriaal en een klassieke troepvlag. Wie snel is kan het resultaat van onze actie nog in het Coda bekijken.



## Bevers bestaan 75 jaar

Nee, we bedoelen niet de kleine jongens en meisjes die de jongste tak van scouting bevolken. Die zijn pas sinds omstreeks 1985 actief. Het gaat ons hier om een groep zeeverkenners uit Groningen, die een fraai boek uitgaven waarin hun belevenissen zijn omschreven. De auteur van het boek bracht ons een bezoek en zond enkele dagen later het boek dat, u begrijpt het al, in onze bibliotheek is opgenomen. Het is in de boekenvitrine te zien en voor vrienden van het museum maken we op verzoek de kast graag en gratis open.

## Scouting cardbox in verzamelblad

De vorig jaar door ons samengestelde cardbox bevat unieke plaatjes uit de eerste twee decennia van scouting in Nederland. Vooral verzamelaars van prentbriefkaarten beseffen de waarde van de inhoud. Kostbaar en zeldzaam. In het blad dat de vereniging De Verzamelaar maandelijks doet verschijnen is een serie van maar liefst tien afleveringen gewijd aan deze box. Aan de hand van de kaarten kan de ontwikkeling van de beweging op de voet gevolgd worden. Om de link met de actieve vereniging van nu te leggen wordt in elk artikel verwezen naar de website van de Scoutshop (die de box verkoopt), de vereniging, de NVVSO (de verzamelaars) of ons museum (voor wie meer wil zien en weten). De serie begon in het februari j.l. en loopt door tot december a.s.



## Scouting en architectuur

Daarover gaat het boekje dat binnenkort verschijnt. In de achter ons liggende eeuw vormde het verkrijgen van een praktisch en betaalbaar onderkomen een van de problemen die elke groep kent.

Vaak was men tevreden met een bestaand gebouw. Dat kon een schuur zijn of een garage, een leeg gekomen woning, een in onbruik geraakt fort of een bunker, de voorbeelden zijn legio.

In andere gevallen werd er op een stuk grond iets nieuws neergezet. Dat kon een houten barak zijn of een stenen bouwwerk en als het meezat maakte een bevriende architect daar iets bijzonders van.

Vooral over dat laatste wordt verslag gedaan in een boekje waar ons museum aan meewerkte. Een leuk, leerzaam en leesbaar werkje ter gelegenheid van het eeuwfeest.



## De vrienden van ons museum

Wat zou ons museum moeten beginnen zonder deze kring van vrienden en vriendinnen? Zij stellen ons in staat om de dagelijkse kosten te betalen en door te gaan met onze taak om de scouts van nu, die van vroeger en buitenstaanders te laten zien hoe scouting zich in Nederland en daarbuiten heeft ontwikkeld in de afgelopen honderd jaar.

Nu het eeuwfeest nadert merken wij meer dan ooit hoe belangrijk het is dat we inmiddels veel weten, veel bewaard, genoteerd en gedocumenteerd hebben en een speelse expositie hebben waarin jong en oud de meest belangrijke zaken en feiten kunnen zien. Scouting heeft een geschiedenis om trots op te zijn. Samen met onze vrienden zijn wij trots op wat er in Baarn is bereikt.

## De werkers in Baarn

Dat zijn allereerst onze suppoosten die op zaterdag, op woensdag of op een ander moment als gastheer of gastvrouw optreden. Ze staan de scouts bij die de puzzeltocht doen, ze beantwoorden vragen, bewaken en beschermen de collectie, ze vegen de trap, zemen het glas van de vitrines nog eens af, vertonen een film en noem maar op.

Dan is er het bestuur. Weet u dat Adri Saltzherr, Gerard Gijsbertsen en Klaas Man al 10 jaar actief zijn? Conservator Jan van der Steen en ere-voorzitter Theo Schneider zijn er al wat langer; penningmeester Paul Heessels en bestuurslid Kees Ribbens ook alweer heel wat jaren.

Voorts krijgen we actieve hulp van Anneke Scholten (oud-NPG) en Nick Slijderink (oud-KV) en niet te vergeten onze webmaster.

## Donaties

Vrienden van ons museum vragen wij, mocht dat nog niet gebeurd zijn, hun donatie voor 2009 (€ 16,- of meer) over te maken op onze bankrekening 130025410 ten name van Stichting Scouting Museum te Baarn.

Donateur wordt u door jaarlijks 50 euro bij te dragen.

De penningmeester waarschuwt dat momenteel de kosten hoger zijn dan de baten. (We heffen geen toegang en lopen wat dat betreft vooruit op alle andere musea!)

Dat ons museum is erkend als Algemeen nut beogende instelling, kan betekenen dat u elke donatie kunt aftrekken van uw belasting.

Onze penningmeester geeft u graag en gratis alle informatie. Hij is juist verhuisd. Zijn nieuwe adres is Debussylaan 3, 5242 HH Rosmalen. Telefoon 073 5213172.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële en morele steun.



## Onze meest briljante bezoekers

Recentelijk hebben we weer de prijzen opgestuurd aan de scouts die met succes de puzzeltocht deden. Door loting kwamen de volgende winnaars in het bezit van een scouting stripalbum:

**Naomi de Booy**, (6 jaar) van de Montgomery groep uit Huizen,

**Pascal Dankelman** (9) van de Van Pallandtgroep uit Ommen,

**Matthijs Fransen** (10) van de Rey van Aerlegroep uit Tilburg,

**Debbie Verboom** (10) van Scouting Nieuwerkerk a/d IJssel,

**Kim Zijdeveld** (9) van de Batensteingroep uit Vianen.

## Wegwijs via Internet

Ook op deze manier is het Scouting Nederland Museum te vinden en dat leverde ons tot nu toe veel extra contacten op, die vaak resulteerden in schenkingen. Allereerst is er onze eigen site: [www.nationaalmuseum.scouting.nl](http://www.nationaalmuseum.scouting.nl) waarop alle informatie is te vinden over onze collectie, de openingstijden en de actuele thematentoonstelling.

Voorts wordt via de sites van Scouting Nederland en die van Buitenzorg naar ons verwezen.

Met één klik bent u bij ons.

Ons e-mail adres is

[Museumbaarn@scouting.nl](mailto:Museumbaarn@scouting.nl)

## Het Scouting Museum is open:

Van 1 maart tot 1 november elke zaterdag en de 1<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> woensdag van 14 – 16 uur.

Komt u op bezoek met een groep van tenminste 15 personen, dan ontvangen wij u graag ook op andere tijdstippen. Maak dan wel tijdig een afspraak met onze secretaris: Adri Saltzherr – van den Berg: 030 2717906. Zij regelt dan toegang en zorgt voor een aan het gezelschap aangepaste rondleiding. Ons bezoekadres is Scouting Labelterrein Buitenzorg,

Amsterdamse straatweg 51,  
3744 MA Baarn

(De postcode er bij, zodat u uw TomTom kunt instellen!)

**Ruimschoots gratis parkeren.**

## Scouting Nederland Museum Bulletin

Redactie: Jan van der Steen,  
Acacialaan 25,

2351 CA Leiderdorp

Administratie: Adri Saltzherr,  
Stieltjesstraat 54,

3514 JD Utrecht