

## Baarn is klaar voor het feest

Dat scouting in Nederland precies honderd jaar bestaat dit jaar, is voor u waarschijnlijk geen nieuws. Er is binnen de vereniging lang naar dit feestjaar toegewerkt en er staat een lange lijst van grote en kleine evenementen op het programma.

In dit *Museum Bulletin* brengen wij onze vrienden op de hoogte van de laatste belevenissen in ons museum, vertellen over nieuwe aanwinsten en natuurlijk van de nieuwe expositie die wij hebben ingericht op de benedenetage.

Als u bij ons op bezoek komt is het wellicht drukker dan anders. De Scoutshop beneden helpt alle feestvierders aan een nieuw uniform, pardon! **Scoutfit** heet dat vanaf dit jaar. We verwachten sowieso veel extra bezoek.

Dat zal onze vrienden en hopelijk niet van weerhouden om toch op bezoek te komen. Om alle oude en nieuwe dingen te bekijken en even bij te praten.

Dit jaar vieren we feest. U bent van harte welkom in Baarn.



## Honderd jaar, hoogtepunten en herinneringen

Dat is de titel van de bijzondere expositie die wij in de vitrines op de begane grond hebben ingericht. Terugkijkend weet iedere scout zich dingen te herinneren die in zijn of haar geheugen gegrift bleven. Oud-scouts die bij ons op bezoek komen vertellen altijd met veel enthousiasme over tochten en kampen, in binnen- en buitenland, over toen gesloten vriendschappen en over de waarde die dit alles had in hun latere leven.

Sweet memories.

Dit jaar hebben we een zoektocht gehouden in onze archieven en er een rijke oogst aan herinneringen gevonden in de vorm van badges, certificaten, souvenirs, wimpels en noem maar op. Ze doen ouderen terugdenken aan de Jamboree van 1937, jongeren aan de Jamboree van 1995, zeeverkenner denken terug aan wel 14 Nawaka's. Ook de Nationale Kampen van 1932 en van 1950 lieten sporen na en ga zo maar door. Was je padvindster, dan waren er die onvergetelijke

Jubeldagen, eens in de vijf jaar.

Dat waren landelijke evenementen maar minstens even spannend waren de padvindersrevues, die hele schouwburgzalen vol ouders en belangstellenden aan het lachen en het zingen kregen. We hebben daar prachtige affiches van hangen en programma's van opgespoord. Maar het kon nog kleinschaliger. Weet je nog van die leuke bladen die iedere maand bij je op de mat vielen? En de boeken die je met rode oortjes las. Dat waren nog eens avonturen!

Hoe de vroegere jubilea gevierd werden? Er zijn talloze souvenirs van bewaard gebleven, van goede daad penningen tot gedichten, fietsvlaggen en gedenkboeken.

Nieuwsgierig geworden? Dat was de bedoeling. Er is weer veel te zien, voor jong en oud, want denk niet dat dat machtige waterkamp van 3 jaar geleden minder indruk heeft gemaakt dan die jubeldag van 70 jaar terug.

Tot ziens in Baarn.

## Eeuwfeest begint: 3 nieuwe boeken

In de aanloop naar de honderdste verjaardag van Scouting in Nederland zijn drie fraaie boeken verschenen. Aan alle drie heeft ons museum meegewerkt.

Op de Scout-In ( 18/19 sept.) werd *De avontuurlijke architectuur van Scouting* ten doop gehouden. Een leuk boek met alles over alle soorten clubhuizen.

Ook het boek *De geur van kampvuur*, waarvoor auteur Frank van Geffen dagenlang in onze bibliotheek snuffelde, werd daar gepresenteerd. Voor de direct betrokkenen was er in Leusden op 10 november een klein feestje. In het boek zit ook een DVD met beelden uit onze collectie.

Op zaterdag 7 november was Ben Golob, de auteur van het lijvige boekwerk *De eerste Nederlandse Scouting encyclopedie*, in Baarn om het eerste exemplaar aan te bieden aan Adri Saltzherr, onze secretaris, die het gros van de vele kleurige illustraties aanleverde. In aanwezigheid van vrienden van het museum, verzamelaars van boeken en andere belangstellenden sprak de schrijver over dit nu zo fraai afgeronde karwei en signeerde er tientallen boeken die ter plaatse werden aangeschaft.

In een vitrine in onze bibliotheek zijn de genoemde werken te zien, het architectuurboek zelfs in twee verschillende kaftvarianten.



## Boekenvrienden in Baarn bijeen

Het is al 15 jaar een goede gewoonte van verzamelaars van scouting boeken om tweemaal per jaar in Baarn bijeen te komen. Na de presentatie van Ben Golob's encyclopedie in november was het op 6 februari de beurt aan Bertwin Lussenburg om iets te vertellen over zijn onderzoek naar de vele vertalingen van *Scouting for Boys*. Bertwin begon indertijd in ons museum met zijn zoektocht. Hij beschreef de exemplaren uit onze collectie. Hij scande de voorkanten in (het glas ging van de vitrine!) en vulde dit goede begin aan met boeken die collega verzamelaars uit binnen- en buitenland bezaten. Hij kon een inmiddels prachtig verslag tonen met kleurige foto's van vaak exotische drukken.

Bertwin heeft contact met het scouting wereldbureau in Geneve, dat deze studie wellicht in druk zal uitgeven.

## Buitenlandse bezoekers

Het voert te ver om hier alle buitenlandse museumbezoekers op te sommen. Het zijn er te veel.

Een uitzondering maken we echter voor de deelnemers aan de internationale woodbadge cursus. Ze lieten een mooie badge en een naambandje achter voor in de vitrine. Terreinbeheerders uit o.a. Schotland, Londen en Kandersteg kregen ook een rondleiding en spraken hun waardering uit over de presentatie en collectie.

## Scouting museum op de radio

Het Teleac radioprogramma *Verre verwanten*, dat gespecialiseerd is in geschiedenis, kwam op 13 januari naar Baarn voor de opname van een programma van 3 kwartier dat op zaterdag 16 januari werd uitgezonden. Erevoorzitter Theo Schneider en conservator Jan van der Steen werden geïnterviewd door Ben Kolster en secretaris Adri Saltzherr zorgde met medepresentatrice Corlijn de Groot voor reportages vanuit de besneeuwde kampvuurkuil en vanaf de etage waar bijzondere objecten werden bekeken en verklaard. Buiten, in de reportagewagen, zat regisseur Jasper Hartog, die tussendoor historische klanken liet horen, zoals het Jamboreelied van 1995 en de stemmen van Baden-Powell, prins Hendrik en hoofdverkenner Rambonnet. Wie de uitzending miste en die toch wil beluisteren, kan in het museum de CD laten afdraaien. De moeite waard.



## Welpenpak voor jonge filmsterren

Kent u het boek *Sonny Boy*, dat Annejet van der Zijl schreef over het waargebeurde liefdesverhaal van de Surinaamse Waldemar Nods en de Scheveningse Rika van der Lans? Die bestseller wordt momenteel verfilmd en zontje Waldy moest daarvoor een echt welpenuniform aan. Daarvoor nam men contact op met ons museum. De foto uit het boek was een goede richtlijn. Waldy en een medewelp gaan er prachtig uitzien.

## Houten logboek en leuke foto

De hopman die onze conservator de fijne kneepjes van het spel van verkennen bijbracht (we hebben het over de jaren 50) heeft in het verleden met enkele van zijn oud-verkenneren het museum bezocht. Hij overleed enkele jaren geleden op 92-jarige leeftijd en recentelijk kregen wij van zijn dochter twee objecten die wij onmiddellijk een plaatsje gaven in de expositie.

Allereerst zijn stok, zo'n echte voortrekkers vorkstok, waarin met zorg zijn loopbaan als padvinder was gesneden. Van onderen af de vaardigheidsinsignes die hij als verkenners behaalde. De Gilwell cursus, die hij in 1936 volgde olv de beroemde Jan Schaap, zijn deelname aan de Wereld Jamboree van 1937, de tweede wereldoorlog (een hakenkruis overdekt de lelie), het insigne Nationale Dienst (voor verzetsactiviteiten), het embleem van zijn troep (de hutspotpot uit het beleg van Leiden), het Nationaal Kamp in Ommen, 1950 (kampinsigne met indiaanse tipi), nog twee woodbadgecursussen, een voor welpen en een voor VT's, het schild van zijn voortrekkers stam en het wisselschild dat zijn VT's behaalden als winnaar van de Nationale wedstrijden. Pak als u in Baarn bent gerust de stok even van het haakje, maar doe dat met zorg. Het is een bijzonder maar ook kwetsbaar houten logboek.

Kijk als u toch in die buurt bent ook even naar de smalle brede foto die half verborgen naast de vitrine staat. U kent de foto van 1929 die daar hangt met die ene scout die dankzij achterom rennen tweemaal op de foto voorkomt. Zo'n 10 jaar later, tijdens een bijeenkomst van de NCVP, poogde een voortrekker die stunt te herhalen. U ziet hem links gereed staan en rechts lelijk bewogen zijn iets te late aankomst. Tijdens recente rondleidingen bleek dat onze bezoekers deze beide bijzondere objecten en de bijbehorende verhalen met veel plezier aanhoorden.



## Waardevolle erfenis van Hino

Erfenissen krijgen wij in alle soorten, van groot tot klein. Maar de schenking die recentelijk door een oud-kabouter werd gebracht, is een eervolle vermelding waard. Het ging om fotoboeken van haar moeder, in het NPG bekend als Hino (Hulp in nood), lid van het hoofdbestuur als commissaresse buitenland. In die functie bezocht zij vele internationale conferenties van de WAGGGS. De waardering voor haar vele werk bleek toen zij de hoogste onderscheiding van het gilde, de zilvervis, kreeg uitgereikt. Ook die zeldzame vis was er bij.

## Padvinderversfilms van Dick Laan

Het was in de jaren twintig dat hopman Dick Laan zijn padvindervers van de Zwarte Pijl de hoofdrollen gaf in enkele speelfilms, die in de bioscopen rouleerden in meerdere afleveringen. Ook de toenmalige jongensboekenschrijver Jan Feith deed mee. Toen vorig jaar leden van de Zwarte Pijl ons bezochten, beloofden zij ons deze films. De DVD met de eerste afleveringen hebben wij inmiddels ontvangen. We hopen binnenkort ook de rest (die door technische problemen onzichtbaar bleef) te krijgen. Dat belooft nog meer superspannende beelden van dolle belevenissen.

## Scouting cardbox extra goedkoop

De Scoutshop heeft vanwege de viering van 100 jaar scouting de door ons samengestelde cardbox in prijs verlaagd. Voor nog geen tientje koopt u nu die box met 54 fraaie prentbriefkaarten uit de periode 1910-1930. Zolang de voorraad strekt.

## Baden-Powell op prentbriefkaart

In de zomer van 1937 was heel ons land in Jamboreesfeer. Weekblad *De Katholieke Illustratie* zette op de voorpagina een fraai portret in kleur van Baden-Powell, de 80-jarige Chief Scout. Van dit echt Nederlandse huldeblijk in kleur liet ons museum een prentbriefkaart maken. Iets bijzonders en voor 50 cent in het museum te koop.

## Een vitrine vol feestartikelen

De doos waarin elke groep de feestartikelen voor de honderdste verjaardag kreeg toegestuurd is te groot voor onze vitrines, maar we hebben de leukste en belangrijkste feestartikelen een plaatsje gegeven in het slotdeel van ons museum. De collectie zal ongetwijfeld nog aangroeien in de komende tijd. Kijk dus regelmatig wat er weer is bijgekomen. Op die manier blijft de stemming er in.



## De vrienden van ons museum

In een feestjaar als dit staat ons museum logischerwijze midden in de belangstelling. Wie honderd jaar oud wordt kan niet anders dan met trots en dankbaarheid even achterom kijken.

Om een museum als het onze overeind te houden is veel tijd en aandacht nodig. Het lukt alleen dankzij een grote groep vrienden. Alle bestuursleden, suppoosten, onze webmaster, het zijn allemaal vrijwilligers die onbetaald hun steentje bijdragen. Als er wordt betaald, doen onze vrienden dat. Zo bestrijden we de dagelijkse kosten. Onderhoud, verwarming, licht, een kopje koffie of thee. Net de zaken die de ontvangst tot een plezierig geheel maken.

Mogen we dit feestjaar weer op u rekenen? Bij voorbaat dank.



## Honderd jaren flitsen voorbij

Als je de jeugd van vandaag wilt interesseren, moet je geen statisch museum zijn. Afwisseling, kleur en beweging zijn onmisbaar. Daarom hebben we sinds een aantal jaren TV's met films van grote jamborees en waterkampen, schilderijlijstjes met beelden van Lord en van Lady Baden-Powell en computerschermen waarop continu filmpjes draaien over verzamelobjecten als postzegels, insignes, reclameplaatjes, enz.

Voor dit jaar heeft Adri Saltzherr een speciale serie samengesteld onder de titel *Met grote stappen door 100 jaar scouting*. Zij haalde tal van historische beelden uit onze archieflades en verzamelde dingen die een prachtig totaalbeeld geven van het spoor dat scouting trok.

Geniet ervan als u komt.



## Donaties

Vrienden van ons museum vragen wij, mocht dat nog niet gebeurd zijn, hun donatie voor 2010 (€ 16.- of meer ) over te maken op onze bankrekening 130025410 ten name van Stichting Scouting Museum te Baarn.

**Donateur** wordt u door jaarlijks 50 euro bij te dragen.

De penningmeester waarschuwt dat momenteel de kosten hoger zijn dan de baten. (We heffen geen toegang en lopen wat dat betreft vooruit op alle andere musea!)

Dat ons museum is erkend als Algemeen nut beogende instelling, kan betekenen dat u elke donatie kunt aftrekken van uw belasting.

Onze penningmeester geeft u graag en gratis alle informatie.

Zijn adres is Debussylaan 3, 5242 HH Rosmalen.

Telefoon 073 5213172.

E-mail: paul-heessels@planet.nl

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële en morele steun.



## Wegwijs via Internet

Ook op deze manier is het Scouting Nederland Museum te vinden en dat leverde ons tot nu toe veel extra contacten op, die vaak resulteerden in schenkingen. Allereerst is er onze eigen site: [www.nationaalmuseum.scouting.nl](http://www.nationaalmuseum.scouting.nl) waarop alle informatie is te vinden over onze collectie, de openingstijden en de actuele thematentoonstelling.

Voorts wordt via de sites van Scouting Nederland en die van Buitenzorg naar ons verwezen.

Met één klik bent u bij ons.

Ons e-mail adres is

[Museumbaarn@scouting.nl](mailto:Museumbaarn@scouting.nl)



## Het Scouting Museum is open:

Van 1 maart tot 1 november elke zaterdag van 14 – 16 uur.

Ook op de eerste en derde woensdagmiddag kunt u terecht. Komt u op bezoek met een groep van tenminste 15 personen, dan ontvangen wij u graag ook op andere tijdstippen. Maak dan wel tijdig een afspraak met onze secretaris: Adri Saltzherr – van den Berg: 030 2717906. Zij regelt dan toegang en zorgt voor een aan het gezelschap aangepaste rondleiding. Ons bezoekadres is Scouting Labelterrein Buitenzorg,

Amsterdamse straatweg 51, 3744 MA Baarn

(De postcode er bij, zodat u uw TomTom kunt instellen!)

**Ruimschoots gratis parkeren.**

## Scouting Nederland Museum Bulletin

Redactie: Jan van der Steen, Acacialaan 25,

2351 CA Leiderdorp

Administratie: Adri Saltzherr, Stieltjesstraat 54,

3514 JD Utrecht



## Bulletin voor onze museumvrienden

Hier is weer ons Museum Bulletin met de laatste nieuwtjes.

Vanaf 1993, toen we in Baarn de deuren openden, hebben we geen nummer overgeslagen. In nummer 2 van de 17<sup>e</sup> jaargang, praten we u opnieuw even bij over de laatste ontwikkelingen.

We gaan door om de geschiedenis van scouting in Nederland en internationaal te documenteren en op vele manieren te laten zien.

We wensen u veel leesplezier met dit nummer, bedankt voor uw hulp en graag tot ziens in Baarn.



## Nieuw boek met de complete geschiedenis van Scouting

Je zou het de afronding van het jubileumjaar kunnen noemen, het boek dat de complete geschiedenis bevat van Scouting in Nederland en dat op zaterdag 4 september is uitgereikt aan de vrienden van ons museum.

Onder de korte en duidelijke titel *Padvinders* en de ondertitel *100 jaar scouting in Nederland* heeft onze vereniging weer een degelijk historisch overzicht.

Het boek begint met een verslag van het kamp dat Baden-Powell in augustus 1907 op Brownsea Island organiseerde en aansluitend het boek *Scouting for Boys* schreef. We lezen hoe bliksemsnel jongens en meisjes op eigen houtje een groep oprichtten, zonder hulp van ouderen. Hoe in de zomer van 1910 een zestal boy scouts uit Oxford een propagandareis naar Nederland maakten. Hoe journalist Gos. De Voogt in Amsterdam de N.P.O. oprichtte en via weekblad *De Padvinder* het hele land in actie bracht. We maken een zijsprong naar Den Haag, waar inmiddels een troep Jonge Verkenners actief was en naar Leiden, waar meisjes een groep meisjesgezellen startten. Het bijzondere is dat in ieder van deze hoofdstukken de belevenissen van een jeugd lid dat er zelf bij was zijn verweven. Eind jaren 70 waren zij stuk voor stuk stokoud, maar ze wisten alles nog heel precies en ze leverden er unieke foto's bij als bewijsstukken.

Daarna gaat het verhaal verder. In 1911 werden er in 40 gemeentes in ons land groepen padvinders, jonge verkenners, padverkenners, padvindsters en meisjesgezellen opgericht. Scouting was populair en een rage onder de jeugd, een

inspiratiebron voor schrijvers van kinderboeken en een reclamemiddel voor fabrikanten van al of niet toepasselijke producten.

Dat in 1915 en 1916 2 landelijke verenigingen ontstonden blijkt te danken aan de effectieve hulp die de scouts boden aan de duizenden Belgische vluchtelingen die eind 1914 ons land binnenstroomden.

We volgen de ontwikkeling in de jaren daarna, de uitbreiding met nieuwe speltakken als welpen, kabouters, zee- en luchtverkenners, voortrekkers en pioniers. Grote evenementen als wereld jamborees en nationale kampen, koempoelans en dachvaerten. De oorlogsjaren en de tijd daarna. We lezen hoe in de jaren 30 de Katholieke Verkenners begonnen en in 1945 de Gidsen.

De aanloop naar de fusie van 1973 en de veranderingen die daarvan het resultaat waren.

Dankzij de vragen die bezoekers in ons museum stellen weten wij precies wat de lezers van een boek als dit interesseert. Er is dus volop aandacht voor bijzondere details als boeken, insignes, uniformen, tijdschriften, enz.

Het relaas loopt door tot het jaar 2010 en sluit af met een schets van oprichter Baden-Powell. Geen uit eerdere boeken overgeschreven avonturenverhaal, maar een aantal herinneringen die zijn karakter op een speciale manier schetsen.

Het boek *Padvinders* toont op de omslag het schilderij van Prins Hendrik uit ons museum, telt zo'n 300 blz. en ruim 100 illustraties.

Het boek is geschreven door Jan van der Steen, is een uitgave van Walburgers te Zutphen en in elke boekhandel te koop. € 29,50.

ISBN 978.90.5730.699.0.

## Nederlands best bekeken uniform

Voor het TV-programma 'Ik hou van Holland' had Linda de Mol een antiek padvindersuniform nodig. Daarvoor kwam ze bij ons terecht. Zo was op zaterdagavond 20 maart naast een moderne scout in de nieuwe Scoutfit, een authentiek geklede padvinder te zien, bekeken door twee miljoen kijkers. Teamleider Jeroen van Koningsbrugge bekende dat hij Rowan was geweest en daar met veel plezier aan terugdenkt. De 100<sup>ste</sup> verjaardag van Scouting brengt vele verrassingen.



## Oude documenten Blauwe Vogels

Scouting voor en met lichamelijk gehandicapte meisjes begon rond 1930. In oude nummers van maandblad *De Padvindster* valt daarover het een en ander te lezen. Hoe het precies zat met de landelijke aanpak weten wij sinds kort. Uit de erfenis van de vroegere secretaresse van de NPG Nationale Commissie Blauwe Vogels kregen wij niet alleen alle notulen, maar ook de eerste, met de hand geschreven en fraai, geïllustreerde rondzendingbrieven, die ook als lesmateriaal en ideeënbron voor de leidsters werden gebruikt. Wil iemand ooit een studie wijden aan deze speciale tak van scouting, dan kan die bij ons terecht.



## De Zwarte Pijl op het witte doek

In vorige nummers van *Museum Bulletin* las u al over het bezoek dat oud-leden van de Zwarte Pijl aan ons museum brachten.

Hopman Dick Laan, ook bekend als de schrijver van de kinderboeken over Pinkeltje, maakte in de jaren 30 bioscoopfilms over de padvinders in zijn troep. Na enige technische moeilijkheden lukte het toch om ons 2 DVD's met deze klassieke (stomme) films toe te sturen. Voor vrienden van ons museum schuiven wij graag deze nieuwe aanwinsten met oude beelden in de recorder.

## Elfregi scouting in jubileumboekje

Kort na de tweede wereldoorlog werden in ons land een flink aantal NPV- en NPG-groepen opgericht door de Doopsgezinde kerk. Deze zogenaamde ELFREGI groepen hielden eerder dit jaar een feest in Haarlem (waar de kern destijds lag) en hielden daar een boekje ten doop dat de historie beschrijft. Ingrid van der Vlis. *Een nieuwe koers*. Doopsgezinde padvinderij in Haarlem. Uitgeverij Verloren. Uiteraard is een exemplaar in onze bibliotheek ter inzage.

## Natuurwandeling en museumbezoek

Zodra zomerse temperaturen te verwachten zijn geven kranten vaak tips voor uitstapjes. In De Weekendgids van dagblad *Trouw* werd op zaterdag 13 mei niet alleen de aandacht gevestigd op Scouting's 100<sup>ste</sup> verjaardag, maar was een sportieve wandeling uitgezet van station Baarn naar station Hilversum.

De krant vertelde over survivals in de natuur, over heitje voor een karweitje, *Scouting for Boys*, jamborees, koningin Juliana als Movavedo, de fusie van 1973 enz. Wie nog meer wilde weten, werd verwezen naar het Scouting Nederland museum, langs de route.

## Reizende expositie 100 jaar Scouting

Op diverse plaatsen in Nederland was een tentoonstelling te zien over verleden, heden en toekomst van Scouting. Samen met de collega's van het museum Haagse Randstad had onze secretaris Adri Saltzherr een flinke klus aan deze reizende show. Hoogtepunt was ongetwijfeld het verblijf op de Jubileum Jamboree in Roermond. Aan dit evenement namen alle speltakken kortere of langere tijd deel, dus kwamen jong en oud (ook de plusscouts, oud-leden en ouders) een kijkje nemen.



## Swastika in goud, zilver en brons

Voor de vaste bezoekers van ons museum is de lijst met de hoogste onderscheidingen van de vroegere verenigingen een vertrouwd ding. Diverse waarderingstekens, de gouden en de zilveren Jacobsstaf, de Wereld Jamboree medaille van 1937, het dankbaarheidsinsigne en natuurlijk de hoogste en meest begeerde halsdecoraties, bij Gilde en Gidsen de zilvervis (waarvan er maar zo'n 30 zijn uitgereikt) en bij NPV en KV de zilveren Vlaamse Gaai. Links bovenin was altijd een klein bronskleurig insigne te zien dat nogal eens reacties oopriep. Een hakenkruis? Nee, dat ding dateert uit de tijd ver voor de Nazi's dat eeuwenoude symbool een foute betekenis gaven. De swastika was (tot ± 1934) de voorloper van het dankbaarheidsinsigne, dat iedere padvinder (met goedkeuring van het bestuur) aan een buitenstaander kon toekennen die de troep, groep of beweging tot steun was geweest. Een decoratie dus voor niet-scouts, zoals de burgemeester die een clubhuis had geregeld, de baron op wiens terrein je mocht kamperen of de zakenman die 'patroon' ofwel sponsor van de troep was. Het was nog in de tijd dat deze lieden een horlogeketting droegen en daaraan kon dat kleine kruis bevestigd worden om dagelijks dank-u-wel te communiceren. Je kon de baron niet afschepen met minder dag goud, dus was er keuze uit 3 types (en 3 aanschafprijzen). Kort geleden kregen wij uit een erfenis een zilveren swastika en dat deed ons de voorraad dubbele insignes nazoeken of er wie weet ook een gouden exemplaar was. En jawel hoor, met het deskundig oog van museumvriend Henk Roodhorst, specialist op het gebied van metalen insignes, bleek zo'n kostbare exemplaar in voorraad. We hebben het drielat onmiddellijk ingelijst en dat is nu te zien in de buurt van vitrine 5.



## Scouting cardbox nog in voorraad

Zoals u weet introduceerden wij in 2008 een doosje vol replica's van oude prentbriefkaarten uit onze archieven. Verzamelaars zijn gek op kaarten uit de periode toen hier Scouting begon en op beurzen wordt voor één zo'n originele kaart zonder morren tussen de 15 en 25 euro betaald.

De oorspronkelijke prijs van onze box met niet minder dan 54 kaarten was 17,95. Een koopje.

De Scoutshop heeft er vanwege het jubileum een feestartikel van gemaakt en berekent (op vertoon van scoutcard) € 9,95.

Handig om zo'n box in huis te hebben. Nooit meer zoeken naar een verjaardagskaart. Veel leuker dan een kale correspondentiekaart en een mooie herinnering aan hoe het vroeger toeging bij de scouts.

## Elk jaar een leuke prentbriefkaart

Sinds vele jaren geeft ons museum prentbriefkaarten uit. De eerste 4 herinneren aan de padvindsters, de padvinders, Wereld Jamborees en de Jamboree van 1937. Daarna werden sluitzegels afgebeeld uit binnen- en buitenland met kleurige afbeeldingen van vroege scouts. We vonden een winkel-showcard uit 1910 met reclame voor weekblad *The Scout*, omslagen van maandblad *De Padvinder* uit de jaren 20 en kleurige omslagen van tijdschriften als *Panorama* en de *Katholieke Illustratie*. Dus, wie een grappige kaart zoekt, ze zijn in Baarn in de Scoutshop te koop.

## Dozen boordevol spannende films

Wie herinnert zich niet de donkere zaal met voorin het witte doek en midden tussen de rijen een grote projector waar uit blikken dozen getoverde grote filmrollen werden afgespeeld? Je zag meer dan levensgroot de Jamboree van 1937, 1947 of 1955. De Coca Cola film over de Jamboree van 1957. De padvinders promotiefilm *Ridders* zonder harnas, waar Amsterdamse padvinders een stadsspel spelen langs grachten zonder auto's en een kimpel doen in de etalage van sportwinkel Neef (ook padvinder!) in de Raadhuisstraat. Oud-scout John de Freese (bekend van de hoorspelen op de radio) liep in een harnas rond en gaf de jongens spraakles (Erretjes in blik, was al snel zijn bijnaam). Al deze films werden vertoond door de Nationale filmdienst.

Enkele weken geleden kwam in Baarn een auto voorrijden met de hele collectie van die befaamde instelling: dozen boordevol films. Ook opnames van koempoelans van de Katholieke Verkenner en dachvaerten van de Gidsen zijn erbij. Hadden we maar wat meer ruimte! Zuinig bewaren is de eerste actie en kijken hoe we dit unieke beeldmateriaal kunnen veiligstellen voor de toekomst.



## Wat men van ons museum vindt

Veel bezoekers van ons museum schrijven iets in ons gastenboek. Kijk even met ons mee naar enkele recente notities.

Toby Takemichi Suzuki en Reiko Suzuki bedanken in het Japans. Onleesbaar maar hopelijk positief!

*'Een 86-jarige oud-padvinder heeft hier weer genoten.'* (Hr v.d. Heyden en familie (ook scout).

*'Vet dit museum. Leer je echt wat van!'* Scout, Almere.

*'Boomstam was hier (40 jaar). Geweldig, dank voor alle nostalgisch opborrelende emoties.*

Johan, Hans en Jan.

*'Leuk museum en leuk bedacht. Interessant en leerzaam. Ik word hier een beetje intelligent van. Erg leuk. Gezellig. Behulpzaam personeel.'* Scouting Ibu Battuta, Rotterdam

## De allerlaatste nieuwtjes

Ongeruste vrienden attendeerden ons op een artikel in de *Leusder Courant* dat het landelijk service centrum plus het nationaal museum gaan verhuizen.

Voorlopig is er echter niets aan de hand, verzekerde 'Leusden' ons.

Regio Utrecht gaf ter ere van de 100<sup>ste</sup> verjaardag een brochure uit, waarin Adri Saltzherr uitgebreid verslag deed van de geschiedenis van scouting in en om de Domstad. Voor de deur van ons museum is een fraaie wegwijzer verrezzen, die de richting en de afstand aangeeft naar buitenlandse scoutcentra.

We kregen van een oud-scout een prachtige wollen padvindersdeken, gemaakt in de jaren 50 door de AaBe fabriek uit Tilburg.

Ook bijzonder waren de 78-toeren grammofoonplaten die we kregen met het 'Mustanglied' en een toespraak voor de Haagsche Waterscouts in 1935.

De expositie *Honderd jaar, hoogepunten en herinneringen* blijft nog tot eind dit jaar op de parterre te bewonderen.

# AaBe

DEKENS



„Jij die kant op, Kees! Ouwe knots: heb je de haringen?”



„... lekker slapen onder een echte wollen AaBe-deken. Daar is óók wat voor te zeggen. Je merkt niets van kou, of regen. 's Morgens ben je weer helemaal fit en uitgerust.”

## Donaties

**Vrienden** van ons museum vragen wij, mocht dat nog niet gebeurd zijn, hun donatie voor 2010 (€ 16.- of meer ) over te maken op onze bankrekening 130025410 ten name van Stichting Scouting Museum te Baarn.

**Donateur** wordt u door jaarlijks 50 euro bij te dragen.

De penningmeester waarschuwt dat momenteel de kosten hoger zijn dan de baten. (We heffen geen toegang en lopen wat dat betreft vooruit op alle andere musea!)

Dat ons museum is erkend als Algemeen nut beogende instelling, kan betekenen dat u elke donatie kunt aftrekken van uw belasting.

Onze penningmeester geeft u graag en gratis alle informatie.

Zijn adres is Debussylaan 3, 5242 HH Rosmalen.

Telefoon 073 5213172.

E-mail: paul-heessels@planet.nl

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële en morele steun.

## Wegwijs via Internet

Ook op deze manier is het Scouting Nederland Museum te vinden en dat leverde ons tot nu toe veel extra contacten op, die vaak resulteerden in schenkingen. Allereerst is er onze eigen site: [www.nationaalmuseum.scouting.nl](http://www.nationaalmuseum.scouting.nl) waarop alle informatie is te vinden over onze collectie, de openingstijden en de actuele thematentoonstelling.

Voorts wordt via de sites van Scouting Nederland en die van Buitenzorg naar ons verwezen.

Met één klik bent u bij ons.

Ons e-mail adres is

[Museumbaarn@scouting.nl](mailto:Museumbaarn@scouting.nl)

## Het Scouting Museum is open:

Van 1 maart tot 1 november elke zaterdag van 14 – 16 uur.

Ook op de eerste en derde woensdagmiddag kunt u terecht. Komt u op bezoek met een groep van tenminste 15 personen, dan ontvangen wij u graag ook op andere tijdstippen. Maak dan wel tijdig een afspraak met onze secretaris: Adri Saltzherr – van den Berg: 030 2717906. Zij regelt dan toegang en zorgt voor een aan het gezelschap aangepaste rondleiding. Ons bezoekadres is Scouting Labelterrein Buitenzorg,

Amsterdamse straatweg 51, 3744 MA Baarn

(De postcode er bij, zodat u uw TomTom kunt instellen!)

**Ruimschoots gratis parkeren.**



## Scouting Nederland Museum Bulletin

Redactie: Jan van der Steen, Acacialaan 25,

2351 CA Leiderdorp

Administratie: Adri Saltzherr, Stieltjesstraat 54,

3514 JD Utrecht