

Het wordt weer lente in Baarn

Na de wintersluiting zijn vanaf 1 maart 2011 onze deuren weer open. We hebben deze winter niet stil gezeten, maar druk gewerkt aan onze nog steeds groeiende collectie: sorteren en registreren, fotograferen en rangschikken. We losten allerhande problemen op van scouts die in de historie doken van hun groep. Dat gaat op termijn weer jubileumboeken en speciale groepskranten opleveren. Natuurlijk hebben we een mooie en bijzondere expositie voor u klaar gezet op de parterre. Kortom, we zijn weer gereed voor een nieuw seizoen. We hopen dat u weer gauw eens komt kijken. Tot ziens in Baarn.



Tijdens de viering van de honderdste verjaardag, vorig jaar, heeft Scouting Nederland niet alleen teruggekeken naar de mooie geschiedenis van de vereniging, maar ook plannen gesmeed voor de komende honderd jaar.

Opvallend onderdeel daarvan was het nieuwe uniform, de Scoutfit. Maar ook de programma's van de diverse speltakken zijn door elkaar geschud, veranderd en vernieuwd. Zo ook dat van de scouts tussen de 7 en 10 jaar. Die heetten welpen, kabouters, esta's of dolfijnen, al naar gelang de eenheid aangesloten was bij een jongensgroep, een meisjesgroep, gemengd was of of bij het water opereerde. Soms was dat verwarrend, al die namen. Interne geschriften repten van DWEK als de totale leeftijdsgroep bedoeld werd. Dat alles is nu voorbij.

Vanaf dit jaar heten ze allemaal welpen en gebruiken als spelthema het jungleverhaal van Kipling.

Het zal je maar gebeuren. Weet je als kabouter net een beetje de weg in Bambilië, word je het bos in gestuurd vol vreemde dieren.

Dan is een bezoekje aan Baarn een goed begin van de nieuwe eeuw.

We hebben een leuke expositie ingericht die het totale thema in beeld brengt, netjes opgesplitst in 5 delen.

Allereerst komt natuurlijk Rudyard Kipling aan bod. Hij schreef de beide jungleboeken. De originele eerste drukken uit 1894 en 1895 liggen in de vitrine, samen met een aantal varianten van het boek met

wisselende inhoud of in een andere taal. Smullen voor bibliofielen.

Hoe de jungle en de dieren er uit zagen laten allerlei kunstenaars u zien. Bekende scouting tekenaars naast buitenlandse artiesten.

Wist u dat er in de jaren 30 al een speelfilm werd gemaakt met echte dieren en een mooie Mowgli?

Dan gaan we naar de periode rond 1915, toen Baden-Powell een plan smeedde om junior-scouts aan de beweging toe te voegen. Hij nam contact op met tijdgenoot en bijna buurman Kipling, schreef het *Welpenhandboek* en maakte Kipling scout-commissaris. Kijk naar de tekeningen van B-P en de verschillende welpenboeken.

Centraal geven we aandacht aan Walt Disney, die het verhaal in de jaren 60 bewerkte en er een tekenfilm van maakte. Wat dat allemaal opleverde aan speelgoed, souvenirs, boeken, DVD's, enz. is verbazingwekkend. We hadden genoeg spullen om driemaal zoveel ruimte te vullen, maar zochten de meest mooie en bijzondere dingen voor u op en laten die zien.

Tenslotte geven we nog aandacht aan een recentelijk verschenen serie van 4 stripalbums met de titel *Het laatste Jungleboek*. Het toont aan dat de ontwikkeling van het ijzersterke thema doorbaat.

Het nieuwe scouting spelthema komt terug in nieuwe boeken, platen en insignes. Dankzij de Scoutshop kunnen we dat tonen.

Al met al een leuke tentoonstelling die een bezoek meer dan waard is.

Te zien tot eind oktober 2011.



Het jubileumjaar is weer voorbij

Met veel tevredenheid kunnen we terugkijken op het jaar 2010, waarin Scouting Nederland het 100-jarig bestaan herdacht.

We kregen veel waarderende woorden voor de expositie die in Baarn was ingericht. Het motto was Honderd jaar, Hoogtepunten en Herinneringen.

Aan de reizende tentoonstelling van Scouting Nederland besteedde onze secretaris Adri Saltzherr veel tijd en aandacht. De show was te zien in een groot aantal gemeentes en op de Nationale Jamboree. Ook tijdens de Postex, de jaarlijkse postzegeldagen en in het Oranjemuseum in Diepenheim verzorgde Adri interessante presentaties.

In Ede werd een fraaie expositie ingericht door bestuurslid Gerard Gijsbertsen. Bij de opening bood de burgemeester een jeugdfoto van zichzelf aan als verkenners, die direct in een van de vitrines werd opgenomen.

De drukbezochte stripdagen in Houten stonden in het teken van 100 jaar scouting. Bestuurslid Kees Ribbens zorgde hier voor de juiste historische documentatie.

En last but not least verscheen het boek *Padvindere* van voorzitter Jan

van der Steen, waarin de hele geschiedenis van onze vereniging voor het nageslacht is vastgelegd. De presentatie van het boek, op zaterdag 4 september in Baarn was een gezellige bijeenkomst. In het Kabouterhuis achter het museum waren veel vrienden bijeen, die zagen hoe de eerste exemplaren werden uitgereikt aan Martin Vreeken, penningmeester van de Leiderdorpse Houtkampgroep en erevoorzitter Theo Schneider van ons museum, die deze uitgave sponsorden. Na afloop lieten velen het nieuwe boek signeren door de auteur.

Plaquette Moeder der Verkenner

Enkele maanden geleden kregen wij een bijzonder object aangeboden. Een wandbeeld in reliëf en gepolychromeerd van Maria, de moeder der verkenner. Het kunstwerk werd gemaakt door Wim Harzing (1898-1978) die veel religieuze beeldhouwwerken voor kerken en kloosters maakte.

Dankzij steun van de vrienden van ons museum waren wij in staat dit 22 x 16 cm grote reliëf aan te kopen. Het is te zien in onze vaste expositie op de 1^e etage.

Uniformen nu museumstukken

Het uniform was en is het meest in het oog lopende herkenningsteken voor een scout. Het valt dus te begrijpen dat we onze collectie oude, nieuwe, binnen- en buitenlandse uniformen met trots tonen en met zorg koesteren.

Met grote regelmaat wordt onze al grote collectie aangevuld. Soms met complete uitrustingen, zoals een Japans verkennersuniform, geruild tijdens een Jamboree, en een klassieke gidsenjurk, compleet met 1^e klasse speld, die we nog niet hadden. Soms ook gaat het om losse onderdelen als riemen met opmerkelijke gespen, halsdoeken in vele variaties en kleuren en talloze doosjes met insignes. Uniek is werkelijk de blauwe das met ingeweven het insigne Oceaanverkenners. Geschonken door een voormalig zeeman.

Niet alles komt in de vitrines te liggen. Onze schaduwvoorraad van dubbele badges groeit gestaag. Om dat wat we wel showen beter te laten uitkomen hebben enkele van onze etalagefiguren mooie nieuwe pruiken gekregen.

Jacobsstaf van de Nederl. Antillen

Via een vriendin van ons museum kregen wij een erfenisje van een vroegere padvindere commissaris van de Nederlandse Antillen. Erbij was de zilveren Jacobsstaf, die hij in de jaren 60 van de NPV kreeg. De bejaarde, slechtziende eigenaar kwam eerst per fiets naar Baarn om het museum te bezoeken, maar moest snel weer terug naar zijn aanleunflat in Huis ter Heide om het avondmaal niet te missen. Als compensatie werd de commissaris, samen met zijn nog bejaarder buurman, ook oud-scout, gehaald en gebracht voor een bezoek. Bijna 175 jaar levenservaring en nog altijd scouts van binnen.



Boekenclub in Baarn bijeen

Al zo'n 15 jaar komen in Baarn de verzamelaars van scouting boeken bij elkaar. Op 6 november was het weer zover. Nieuw ontdekte en pas verschenen boeken gingen over de tafel en onze conservator liet oude, fraaie en zeldzame boeken zien, geschreven en geïllustreerd door Ernest Thompson Seton, die zo'n 100 jaar geleden Chief Scout was van de Boy Scouts of America. Tijdschriften behoren ook tot het terrein van verzamelaars. Ons museum heeft een bijna complete collectie van de vele in Nederland uitgegeven week- en maandbladen. Tijdens de bijeenkomst kwam Frank van Geffen, die jarenlang de redactie voerde van diverse bladen zijn archief overdragen. Met deze voornamelijk recente uitgaven konden we enkele lacunes in onze tijdschriften collectie opvullen.

Verzamelaars vierden feest

We hebben altijd een goede band gehad met de N.V.V.S.O., de Nederlandse Vereniging van Verzamelaars Scouting Objecten. Sterker nog, ons bestuur bestaat geheel uit leden van deze club. De NVVSO vierde het weekend van 18/19 september het 25-jarig bestaan en hield in het Blauwe Vogelhuis een feestelijke beurs. Ereleden Adri Saltzherr en Jan van der Steen leidden een quiz die de historische vakkennis van de leden op de proef stelde. Ook een Kunst of Kitch presentatie leverde mooie verhalen op over scouting antiek. De penningmeester van ons museum, Paul Heessels, werd tot erelid van de NVVSO benoemd. Onze felicitaties.

Beestenboel in museum vitrines

Een wolf die over een antiek exemplaar van *Scouting for Boys* wandelt, 3 apen onder de bomen naast de tent van de padvindsters, een beer met een armvol bananen onder de kabelbaan in het Amerikaanse padvinderskamp, een tijger loerend op seinende verkenners. Al deze merkwaardige situaties en nog een paar meer, kunt u vinden in ons museum. Ter gelegenheid van de expositie over Jungleboek is een puzzeltocht opgezet voor bezoekende kabouters, dolfijnen, esta's en welpen. Die hebben vanaf nu allemaal het jungleverhaal als spelthema. Voor de welpen zal de puzzel een makkie zijn; voor de andere jonge scouts is het een mooie manier om de jungledieren en hun namen te leren. Alle jeugdleden tussen de 7 en 10 jaar heten voortaan welpen.

Filmsterren in soorten en maten

De centrale vitrines op onze benedenverdieping lijken wel een speelgoedwinkel. Mowgli en alle dieren, hoofdrolspelers in de films Jungleboek 1 en 2 van Walt Disney zijn er te vinden. Er is kostbaar spul bij, meegebracht uit Disneyland Parijs, voordeliger bij de supermarkt gekregen figuurtjes, uit het buitenland gehaalde Jungleboeken in vreemde talen, pop-up boeken, kleurboeken, stempels, puzzels, moderne DVD's en ouderwetse grammofoonplaten, te veel om op te noemen.

Te veel ook om als museum zelf te bezitten. Al deze objecten zijn beschikbaar gesteld door museumsecretaris Adri Saltzherr. Ze zijn het resultaat van tientallen jaren verzamelen. Voor de grote Baloe met Mowgli en de kolossale aap Koning Louitje stond ze op maandagmorgen vroeg bij Albert Heyn, om de etalagematerialen na afloop van de Disney-dieren-actie op te vangen voordat het spul de container in ging. Kijkt u maar eens met aandacht naar al dat moois. Alleen dit jaar in Baarn te zien!





Wijzigingen museumbestuur

Voorzitter en conservator Jan van der Steen legt zijn functies per 7 april neer daar hij 75 jaar wordt. Jan werd in 1957 assistent in het Padvindersmuseum dat tot de fusie van 1973 in het NPVhoofdkwartier in Den Haag gevestigd was.

5 jaar later benoemde Scouting Nederland een commissie die de taak had een nieuw museum te stichten. Jan was daarin actief met als resultaat het museum zoals we dat nu in Baarn kennen.

Op donderdag 7 april neemt Jan in Baarn afscheid.

De samenstelling van het bestuur is vanaf nu als volgt.

Theo Schneider, erevoorzitter
Gerard Gijsbertsen, voorzitter
Adri Saltzherr, secretaris
Paul Heessels, penningmeester
Kees Ribbens, lid

Ruud Egberts, lid.

Van bestuurslid Klaas Man werd eind vorig jaar afscheid genomen met dank voor ruim 10 jaar dienst. Ruud Egberts, recentelijk benoemd als bestuurslid, heeft al vele jaren de leiding van het steunpunt scouting Overijssel. Een beroeps-scout die ons in het verleden al vaak hielp op diverse terreinen.

Donaties

Vrienden van ons museum vragen wij, mocht dat nog niet gebeurd zijn, hun donatie voor 2011 (€ 16.- of meer) over te maken op onze bankrekening 130025410 ten name van Stichting Scouting Museum te Baarn.

Donateur wordt u door jaarlijks 50 euro bij te dragen.

De penningmeester waarschuwt dat momenteel de kosten hoger zijn dan de baten. (We heffen geen toegang en lopen wat dat betreft vooruit op alle andere musea!)

Dat ons museum is erkend als Algemeen nut beogende instelling, kan betekenen dat u elke donatie kunt aftrekken van uw belasting.

Onze penningmeester geeft u graag en gratis alle informatie.

Zijn adres is Debussylaan 3,
5242 HH Rosmalen.

Telefoon 073 5213172.

E-mail: paul-heessels@planet.nl

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële en morele steun.

Steun het Scouting Museum en word vriend of vriendin

Wegwijs via Internet

Ook op deze manier is het Scouting Nederland Museum te vinden en dat leverde ons tot nu toe veel extra contacten op, die vaak resulteerden in schenkingen. Allereerst is er onze eigen site: www.nationaalmuseum.scouting.nl waarop alle informatie is te vinden over onze collectie, de openingstijden en de actuele thematentoonstelling.

Voorts wordt via de sites van Scouting Nederland en die van Buitenzorg naar ons verwezen.

Met één klik bent u bij ons.

Ons e-mail adres is

Museumbaarn@scouting.nl

Het Scouting Museum is open:

Van 1 maart tot 1 november elke zaterdag van twee tot vier uur.

Ook op de 1e en 3e woensdagmiddag kunt u terecht van 2-4 uur.

Komt u op bezoek met een groep van tenminste 15 personen, dan ontvangen wij u graag ook op andere tijdstippen. Maak dan wel tijdig een afspraak met onze secretaris: Adri Saltzherr – van den Berg: 030 2717906. Zij regelt dan toegang en zorgt voor een aan het gezelschap aangepaste rondleiding. Ons bezoekadres is Scouting Labelterrein Buitenzorg,

Amsterdamse straatweg 51,
3744 MA Baarn

(De postcode er bij, zodat u uw TomTom kunt instellen!)

Ruimschoots gratis parkeren.



Scouting Nederland Museum Bulletin

Redactie: Jan van der Steen,
Acacialaan 25,

2351 CA Leiderdorp

Administratie: Adri Saltzherr,
Stieltjesstraat 54,

3514 JD Utrecht



Museum Bulletin



18^e jaargang nummer 2 – oktober 2011



Afscheid Jan van der Steen

Donderdag 7 april was een bijzondere dag voor ons museum. Een feestelijke dag, want er waren heel veel vrienden naar Baarn gekomen. Maar ook een dag met een schaduwrandje. Want onze vrienden hadden niet zo maar de reis naar Baarn ondernomen. De reden van de gezellige reünie was dat Jan van der Steen na vele jaren afscheid nam van 'zijn' museum als conservator en als voorzitter. Uit de grote belangstelling bleek dat Jan bij velen een bijzonder plekje heeft veroverd. Zijn ongeëvenaarde kennis van de Nederlandse scouting historie, de tijd die hij maakt voor iedereen, zijn spontane en enthousiaste verhalen, Jan was gewoon het museum.

In een aantal toespraken werd met de nodige humor door Theo Schneider, Fedde Boersma, Loek Witkamp en Klaas Man de hele geschiedenis van ons museum en de betrokkenheid van Jan daarbij vanuit verschillende zienswijzen voor het voetlicht gehaald. Uiteraard had Jan zijn weerwoord klaar. We zijn nu weer allemaal op de hoogte!

Als dank voor zijn jarenlange inzet mocht Jan de nodige kado's in ontvangst nemen ondermeer van SN een schilderij, onder de overige geschenken de onvermijdelijke flessen inspirerend vuurwater. Maar ook namens het museum een vriendschapsbeeldje, een speciale zilveren speld van het Museum en het ere-conservatorschap met ingelijste oorkonde en bijbehorend vaardigheidsinsigne (model jaren '60). Jan, hartelijk dank voor je niet te evenaren inzet!

Tijdschriften als historische bron

Het Scouting Museum in Baarn omvat veel meer dan wat er in de vitrines te zien valt. De tijdelijke tentoonstellingen die de inrichting van het museum zo nu en dan verrijken geven daar al enigszins een indruk van. Maar wie wel eens het voorrecht heeft genoten om – onder deskundige begeleiding - op zolder of in de kasten te mogen kijken, zal beamen dat er nog een aanzienlijke extra hoeveelheid historisch materiaal in huis is die de gevarieerde sporen toont van ruim een eeuw scouting in binnen- en buitenland.

Daarbij gaat het niet in de laatste plaats om papieren materiaal, variërend van knipsels en brieven tot complete boekwerken. Een bijzonder plaats in de collectie wordt ingenomen door de uiteenlopende tijdschriften. Vanaf nagenoeg het eerste begin tot op de dag van vandaag zijn de nationale verenigingen voorzien geweest van een indrukwekkend aantal tijdschriften. Het uitgeven van een eigen blad droeg bij aan het versterken van de onderlinge banden en het uitwisselen van informatie. Niet onbelangrijk was ook dat het uitgeven van zo'n tijdschrift verenigingen zichtbaar maakte voor de buitenwereld. Het bedrijven van public relations en het bevorderen van de interne communicatie ging daarbij hand in hand. Het is dan ook niet vreemd dat ook op het niveau van groepen, districten en gewesten er tal van tijdschriften verschenen.



De collectie van het Scouting Museum richt zich in de eerste plaats op het documenteren (en exposeren) van de rijke scoutinggeschiedenis op landelijk niveau. Dat betekent dat we ernaar streven

om een zo compleet mogelijke collectie bijeen te brengen van de bladen nationale organisaties als NPO, NPV, NPG, KV, NGB, etc - natuurlijk tot en met Scouting Nederland. De tijdschriftencollectie is ongetwijfeld de meest complete in het land, maar er ontbreken nog altijd enkele nummers en jaargangen. Aanvullingen blijven daarom welkom!

Het nastreven van een complete collectie groepsbladen is een onmogelijke opgave, maar een kleine selectie is zeker de moeite van het behouden waard, omdat het een dwarsdoorsnede kan tonen van activiteiten op lokaal niveau. Niet zelden komen er bovendien vragen binnen van hedendaagse scoutinggroepen die – vaak met een aanstaand jubileum in het achterhoofd – hun eigen historie in kaart willen brengen. In veel gevallen kunnen we hen dan met succes verwijzen naar de landelijke bladen die ook veel informatie over plaatselijke groepen, leiders en gebeurtenissen bevatten.

Inhoudsopgaves zijn lang niet altijd aanwezig en dus vraagt het wel om enig doorzettingsvermogen van de geïnteresseerde lezer om datgene te vinden wat hij of zij zoekt. Maar wie eenmaal gegrepen is door het tijdsbeeld dat wordt opgeroepen door die oude bladzijden, kan aangenaam verrast worden door sprekende details over het eigen scoutingverleden.

Afscheid Bert en Yolanda van Rhijn

Na ruim 7 jaar hebben Bert en Yolanda van Rhijn besloten te stoppen als suppoost in ons museum. De drukke werkzaamheden maakten het steeds moeilijker nog tijd voor het museum in te plannen. Zaterdagmiddag 24 september werden ze tijdens hun laatste suppoostdienst verrast door een onaangekondigd bezoek van Adri en Gerard. Uiteraard niet met lege handen. Een dergelijke inzet mag, nee, moet beloond worden. Na een gezellig onderonsje vertrokken de beide ex-suppoosten op de fiets (!) weer naar huis. Maar niet zonder ons verzekerd te hebben dat we nog niet van ze af zijn. Ze komen zeker nog weer buurten. En als er nog handjes nodig zijn voor een klus, kunnen we ze bellen. Waarvoor dank!

Gezocht:

Suppoosten voor ons museum.

Wie kan met ingang van maart 2012, 5 of 6 zaterdagmiddagen per seizoen naar Baarn komen om onze gasten te verwelkomen ?

Opgave of een email graag naar het secretariaat van het Bestuur:

**Stieltjesstraat 54, 3514 JD Utrecht
museumbaarn@scouting.nl**

Bezoekers en giften

De afgelopen periode hebben we weer vele bezoekers mogen ontvangen, in de kampeisen van Buitenzorg zit een opdracht om de puzzeltocht door het museum te doen en zo ontvingen we afgelopen zomer ruim bijna 800 kampeiders uit binnen- en buitenland. Ook kwamen er regelmatig bezoekers die e.e.a. mee brachten.



Zo ontvingen wij o.a. foto albums, boeken, tijdschriften, prentbriefkaarten, uniformonderdelen, verslag van de jubeldag 1966, wandelstok met plaatjes kamp Wassenaar 1932 en de Wereldjamboree 1937, totem kabouters NG die nu keurig naast de vitrine staat, een prachtige



kampvuurdeken, veel oud materiaal dus, maar ook nieuwe uitgiften waarvan een deel te zien is in vitrine 17, een complete set van de troepinsignes die naar de Wereld Jamboree in Zweden gingen en een officieel deelnemersinsigne. Het deelnemersinsigne zit keurig bij de anderen in de lijst. Het insigne van "Orange", de vergadering van de Olave Baden Powell Society and de World Foundation, die gehouden werd in april in het Kurhaus in Scheveningen, etc. Alle gevers hartelijk dank.

Jamborees uit het stof



De afgelopen maanden is een begin gemaakt met het inventariseren van het aanwezige papierwerk van Jamborees om deze op een andere wijze te organiseren en te documenteren. En dat is, als je het op stapels legt, van een behoorlijke omvang. Kasten met tientallen kilo's papier, variërend van losse papieren, kranten en mooi gebonden boekwerken en talloze variaties in papiersoorten en formaten. Begrijpelijk ook, want de collectie omvat documenten vanaf de beginperiode sinds de eerste jamboree in Engeland in 1920, en met de recent gehouden 22e Jamboree in Zweden, dus ruim negentig jaar Jamboree.



22^e World Scout Jamboree Sweden 2011
22^e Jamboree Scout Mondial Nééde 2011

Van alle Jamborees is er wel een herinneringsboek, meestal alle uitgaven van kamp kranten en allerhande andere brochures, folders, brieven en handboekjes voor deelnemers en staf. Ook is er van een heel aantal jaren de documentatie van het Nederlands contingent beschikbaar. Naast informatiebrieven, stencils en bulletins voor alle betrokken is er ook de nodige correspondentie, met overheid, reisorganisaties, NS, KLM, het organiserend Jamboree-comité en sponsors. Opvallend is dat we van de Jamborees van de afgelopen decennia aanzienlijk minder materiaal voorhanden hebben terwijl het aantal deelnemers daarbij aanzienlijk groter is geweest. Waren onze scouting vrienden van weleer een stuk zuiniger of hebben onze jongere generaties de weg naar het Museum nog niet gevonden.....

Alle beschikbare documenten worden onder de loep genomen, ontdaan van roestige nietjes en ander ongerief en vervolgens gedigitaliseerd en in archiefdozen ondergebracht. Dit digitaliseren is handig



want op die manier kan op eenvoudige wijze op de PC teruggezocht worden wat we in ons archief hebben, zonder steeds op zoek te moeten in stapels archiefdozen.

Ook kunnen we hiermee vragen van

geïnteresseerden snel terugzoeken en eventueel bedienen met een afdruk van 1 of meerdere documenten of een bestand met afbeeldingen via email beschikbaar stellen.

We gaan er vanuit dat we met de komende winterperiode voor de boeg het geheel voor het nieuwe openingsseizoen afgerond hebben.

Fotoalbums in het museum



De troepkar

Dat er veel fotoalbums in het museum zouden zijn, daar waren we wel van overtuigd. Maar hoeveel en waarover die fotoalbums gaan was nog onduidelijk. Daarom is er in Baarn begonnen met de inventarisatie hiervan.

Dat bleek nog een forse klus, het voorlopig resultaat is meer dan 150 fotoalbums. Zowel van scoutinggroepen als van individuele scoutingleden. Daartussen zitten erg fraaie albums, soms zelfs helemaal ingebonden met eigen omslag. Ook veel zeer oude foto's uit de beginperiode van onze vereniging. Zo is er een uitgebreide verzameling van 14 fotoalbums van dhr. Van Popta, van de eerste Wereldjamboree's en van de tot nu toe enige Wereldjamboree voor meisjes in Hongarije in 1939.



Twee Driehoekspadvinders

De fotoalbums zijn allemaal beschreven, van wie ze zijn, wat er in staat, welke periode en welke plaats of welk gebied. Ook of er bekende personen op de foto's staan. De resultaten staan nu ook in de computer dus als er specifieke vragen binnenkomen naar bepaalde foto's is het nu een stuk makkelijker om te achterhalen in welk fotoalbum we moeten zijn.

Stichting Scouting Musea Nederland

Sinds een aantal jaren werken de scouting musea van Den Haag, Rotterdam en Baarn samen in een door Scouting Nederland geïnitieerde Stichting Scouting Musea Nederland (SSMN). Doel van de stichting was om samen een aantal grote klussen aan te pakken, zoals de viering van 100 jaar scouting in Nederland, het toegankelijk maken van het beeldarchief van Scouting Nederland en het opschonen en inventariseren van het Scouting Nederland archief in het Katholieke Documentatie Centrum in Nijmegen. Daarnaast was het de bedoeling problemen als huisvesting, depot en werkruimte gezamenlijk aan te pakken, en de registraties van de collecties voor elkaar inzichtelijk te maken.

De grote klussen zijn geklaard, al dan niet door tussenkomst van de SSMN. Bekeken wordt hoe we nu verder gaan, en of de huidige stichtingsconstructie wel de meest praktische is.

Vriendschaps Jamboree Scoutingmuseum Haagse Randstad

Zondag 9 oktober hebben Adri en Gerard ons museum vertegenwoordigd tijdens de 1^e "Vriendschaps Jamboree" van het scoutingmuseum Haagse Randstad. In het verleden werd dit ook wel de High Tea genoemd. Het museum ontvangt dan haar vrienden, vriendinnen, sponsors en andere relaties. De nieuwste aanwinsten kunnen worden bewonderd, vriendschapsbanden kunnen weer worden aangehaald. Vanwege de verhuizing van het depot van Zevenhuizen naar Oosterhout kon de bijeenkomst dit jaar niet bij het museum zelf plaatsvinden. De jubilerende Wegelaergroep (40 jaar) bood uitkomst door de deuren van haar troephuis voor de museumvrienden open te zetten. Hoewel de opkomst wat tegenviel, was het een gezellige en geslaagde middag. We wensen het Haagse museum veel succes met de verhuizing en de inrichting van hun nieuwe depot.



Bestuur

Het Bestuur is nu als volgt samengesteld:

Gerard Gijsbertsen, voorzitter

Paul Heessels, penningmeester

Adri Saltzherr- van den Berg, secretaris

Kees Ribbens, lid

Ruud Egberts, lid

Samen zetten ze de ingeslagen weg voort, die al meer dan 50 jaar een goed pad was.

Het Scouting Museum is open:

Van 1 maart tot 1 november elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open. Ook op de eerste en derde woensdagmiddag kunt u in deze periode terecht. Komt u op bezoek met een groep van 15 of meer personen, dan ontvangen wij u ook graag op andere uren, maar alleen na tijdige afspraak via telefoon 030 2717906 van Adri Saltzherr of mail museumbaarn@scouting.nl. Ons adres is: Scouting Labelterrein Buitenzorg, Amsterdamsstraatweg 51, 3744 MA Baarn zie ook onze website: www.nationaalmuseum.scouting.nl

Contributie vrienden

De vrienden (en vriendinnen) van ons museum vragen wij hun bijdrage voor 2012 (€ 16,-) over te maken op onze bankrekening 130025410 t.n.v. Stichting Scouting Museum te Baarn. Hartelijk dank voor uw steun. Donaties en giften zijn zeer welkom.

Deze vallen onder de ANBI regeling.

Scouting Nederland Museum Bulletin
Redactie: Kees Ribbens en Adri Saltzherr- van den Berg
Administratie: Adri Saltzherr - van den Berg,
Stieltjesstraat 54, 3514 JD Utrecht