



Scouting Nederland Museum Baarn
Amsterdamsstraatweg 51
3744 MA Baarn

Bulletin

21e jaargang nummer 1 – maart 2014



Allereerst willen we vanaf deze plek onze dank uitspreken aan Kees Ribbens. Vele jaren heeft Kees als lid van het bestuur meegewerkt om de doelstellingen van het museum, het behoud van de historie van Scouting Nederland in al zijn facetten, te verwezenlijken. Vanwege zijn drukke baan heeft Kees helaas moeten besluiten te stoppen met zijn werk voor het museum. Al zal hij achter de schermen zijn medewerking blijven verlenen. Kees, heel hartelijk dank en veel succes!!

Voor u ligt inmiddels de eerste uitgave van de 21^{ste} jaargang van ons bulletin. Nu dus in alle opzichten volwassen!

In dit bulletin wordt verslag gedaan over de nieuwe tentoonstelling, geven we een overzicht van alle tentoonstellingen tot nu toe, vertellen we over de noodgedwongen verplaatsing van onze opslag welke een tijdrovend maar positief staartje had, krijgt u weer een kijkje in de schatkamer van onze logboeken, en verhalen we over de nieuwe aanwinsten. Aan het eind bent u weer helemaal bij, en herinneren we u nog even aan uw vriendenbijdrage. Veel plezier!

Bezoekers en giften

Ondanks dat het museum per 1 november werd gesloten voor de winterstop hebben we toch nog enkele bezoekers mogen ontvangen en zijn er mensen geweest die gezocht hebben in onze archieven. Zo was er een meneer die zocht naar een verhaal dat hij als verkenners gelezen had in zijn blad en dat graag terug wilde lezen. Nu is "de Verkenners" van zijn periode aanwezig en dus was dit zo gevonden. Heel blij was hij dat het verhaal als boek was uitgegeven en bij ons in de 2e hands boekenkast stond. Hij nam het direct mee om het opnieuw te lezen.

De afgelopen periode hebben we ook weer diverse personen op bezoek gehad met meegebrachte "giften".



Zo ontvingen we een ons onbekende gouden speld van de 2^e Wereld Jamboree van 1929, gehouden in Engeland en een rever speld van de 6^e Wereld Jamboree in Frankrijk in 1947.

Uit een doos vol met tijdschriften en andere dingen kwam ineens deze misbeker. Gebruikt tijdens kampen en dagvaarten van de Nederlandse Gidsen. Dit zijn maar enkele voorbeelden van de vele dingen die we mochten ontvangen. Heel heel hartelijk dank aan alle gulle gevers.



Tentoonstellingen

Scouting en water

In onze seizoenen tentoonstelling nemen we de bezoekers mee in de waterwereld van scouting. Zeeverkenner kennen we natuurlijk allemaal en we tonen dan ook de bekende blauwe wateruniform blouse, waterwerkdassen en hoofddeksels van jongens en meisjes uit de verschillende perioden. De mutslinten, ook wel toklinten genoemd, blijken er in de loop der jaren in vele variaties geweest te zijn. We zien linten met opschriften van zeeverkenner, voortrekkers (VT), wilde vaart, loods, scouting en zelfs een bijzondere met diepzeeverkenner.

DIEP ZEE VERKENNERS

Uiteraard ontbreken ook de bekende installatie en vaardigheidsinsignes, als tegenhanger van de khaki-insignes, in de blauwe uitvoering niet.

Een mooie serie met schippers met emblemen met de verschillende rangen is te zien.



Het waterwerk is landelijk verdeeld in Admiraliteiten, al dan niet als onderdeel van een regio. Volgens de gegevens van Scouting Nederland bestaan er op dit moment 254 groepen met waterspeltakken en van veel groepen is een blauw-wit naambandje terug te vinden. Sinds kort zijn de leeftijdsgroepen onderverdeeld in bevers, welpen, scouts, explorers en roverscouts. Maar ook van de periode met "dolfijnen" tref je spulletjes aan.



Zeilen, roeien, kanoën en wrikken zijn natuurlijk onlosmakelijk verbonden aan het waterwerk. De bekende lieviet zie je op mooie foto's terug alsmede allerhande scheepvaart attributen als stuurwiel, anker, scheepstouw,

kompas en niet te vergeten een oud instrument als een sextant. Deze wordt gebruikt om met behulp van de zon je positie te bepalen. Een eenvoudige uitleg staat erbij. Om vaardigheden op te doen in de zeilkunst kun je terecht bij de Zeilschool van Scouting Nederland.

Roeien is ook een leuke tak van sport en er vinden jaarlijks wedstrijden plaats onder andere voor de Merwede Trinity Cup in Utrecht.

Naast de bezigheden op het water is er ook een leuke serie met foto's van verschillende activiteiten in het water. Zwemwedstrijden worden zowel regionaal als landelijk georganiseerd. Uiteraard leveren die ook leuke herinneringen op als medailles en andere snuisterijen zoals hier onder andere te zien van zwemwedstrijden in Amstelveen.

Een bijzonder evenement is het om de vier jaar terugkerende Nationale Waterkamp, beter bekend als



Nawaka. Een historisch overzicht met bijbehorende deelnemers insignes alsmede een scala aan bedrukte zaken als t-shirts, vlaggetjes, bekers, tegels etc. memorieren aan dit fantastische waterevenement waarvan dit jaar de 16^e editie in Roermond plaatsvindt.

Om je kennis op peil te houden is er natuurlijk de nodige lectuur voorhanden alsmede gepromantiseerde verhalen uit een wat verder verleden. Dus op naar het museum en breng vrienden en kennissen mee, scouting kan niet zonder water.....

De vorige tentoonstellingen op een rijtje:

- 1994 Een eeuw kamperen
- 1994 Scouts in de reclame
- 1995 Joubert
- 1995 Scouts in Stripverhalen
- 1996 Scouts uniformen, vroeger en nu
- 1998 Wereld Jamborees



- 1999 50 jaar Buitenzorg
- 2000 Klein maar dapper
- 2001 B.-P. de Chieff



- 2002 Alle Wereld Jamborees
- 2003 95 jaar Scouting en 30 jaar Scouting Nederland
- 2004 Padvinderventuren in een prachtband



- 2005 Leve de Koningin en WAGGGS
- 2006 Kleurige beelden uit de oertijd van Scouting
- 2007 Nederlands Indië en Indonesië
- 2008 Scouting in de speelgoedwinkel



2009 60 jaar Buitenzorg en 100 jaar Koningin Juliana

2010 Honderd jaar, hoogtepunten en herinneringen



2011 Jungleboek

2012 Oude en Nieuwe Scoutingtechnieken

2013 Scouting daar zit muziek in



Scoutcenter Buitenzorg in Baarn bestaat dit jaar 65 jaar.

Ons museum staat op Scoutcenter Buitenzorg. In 1949 opent Koningin Juliana "Buitenzorg" en wordt het in gebruik genomen als Padvindsterscentrum van het Nederlandse Padvindsters Gilde. Na de fusie van 1973 wordt het grote Witte Huis verkocht en blijft de rest van het terrein in handen van Scouting Nederland als kampeerterrein met daarop enkele gebouwen, zoals het Koetshuis, waarin het museum is en het Uilenest, het Kabouterhuis en het Blauwe Vogelhuis.



2014-1

Het Uilenest krijgt deze winter een nieuw dak, dat hield voor het museum in dat we onze collectie, o.a. uniformen, die daar staat opgeslagen weg moeten halen en in het museum hebben gezet, voor de winterperiode, want dan zijn we toch gesloten. Een mooie gelegenheid om alles wat er in de kratten en dozen zit eens goed te bekijken, te fotograferen en te documenteren en natuurlijk uit te zoeken. Dat was nog een hele klus, maar het is gelukt. Alles staat nu keurig in de computer, en we kunnen zo zien of we dit t-shirt, met deze opdruk al hebben of niet. Nu beperken we ons in de meeste gevallen tot officieel uitgegeven stukken, dus niet alles met groepsopdruk etc, maar toch hebben we er wel enkele in onze collectie opgenomen. Jammer genoeg loopt de verbouwing iets uit en kunnen we niet op 1 maart weer open gaan, we hopen zo spoedig mogelijk de ruim 50 kratten – alles zit nu keurig in plastic kratten - weer naar het zolder terug te kunnen zetten.

Uit de oude doos....



Zodra de populariteit van de padvinders in het begin van de vorige eeuw toenam haakten slimme ondernemers op allerlei manieren daarop in. Op bijgaande kaart van "van Gorkum's" padvinderslimonade" werd daarvoor gebruik gemaakt van een bestaande kaart en afbeelding van het NPO uit 1911. Hierop zijn drie flinke

al wat oudere padvinders, PL's vermoedelijk, afgebeeld.

Om wat voor limonade het hier ging blijft echter onbekend. De verwijzing naar de distilleerderij lijkt meer een hint voor een stevige borrel! Dit nog los van de naam hiervan. Want wat welke logica zit er in " 't wapen van Sneek" welke gevestigd is in Nijmegen?



Verslag gelezen logboeken

Nationaal waterkamp

Een interessant stuk is de door een onbekende persoon samengesteld plakboek van het eerste Nationale Waterkamp dat van 26 juli tot 2 augustus

1961 plaats had in Nieuwkoop. Dit was het eerste 'gemengd kamp' voor zeeverkenners en waterpadvindsters. Het keurig verzorgde plakboek bevat naast krantenberichten alle acht verschenen afleveringen van de kampkrant en een programma met een overzicht van de deelnemende groepen.

Historische stukken

Voor de vroege geschiedenis van de scouting is het cahier dat Gerrit Schmid samenstelde over zijn padvinderstijd zeer boeiend. We treffen in dit boek onder meer de officiële certificaten aan van de zeven insignes die deze Kroonverkenner tussen 1928 en 1932 behaalde.

In dezelfde periode -1928-1933- stelde Greet Bergwerff een uitvoerig overzicht samen van haar activiteiten bij de protestantse Nederlandse Meisjes Clubs (Driehoeksmeisjes). Zij was lid van groep Cactus I behorend bij de Nederlands Hervormde Stadszending in Utrecht. In dit boek zag ik voor het eerst een kaart met een beschrijving van de eisen voor de Vierde Driehoek. Tot nu toe waren alleen kaarten voor de Eerste, Tweede en Derde Driehoek bekend.



Zwerversverslag Gooi

De beoordeling van logboeken heeft altijd een persoonlijk karakter. Daarbij moet worden gewaakt tegen mogelijk bij de auteur aanwezige sympathieën, antipathieën of chauvinisme.

Met inachtneming van dit uitgangspunt wil ik mijn waardering uitspreken voor het verslag dat J.H. de Wilde van de Nakotostam uit Amsterdam in 1937 maakte van zijn trektocht door het Gooi voor het VT insigne Zwerver.

In dit uitvoerige verslag wordt onder meer een beschrijving gegeven van de diverse gemeenten in deze regio. Daarnaast is er veel aandacht voor aspecten van de natuurbescherming. Als oud lid - en tegenwoordig erelid - van de Hilversumse scoutinggroep Athabasca bracht het lezen van dit boeiende verslag veel herinneringen bij mij boven. De totale tot nu toe beschreven collectie maakt mij tevens nieuwsgierig naar de in Baarn nog aanwezige niet geregistreerde logboeken.

Hans van Spanning

Contributie vrienden

In het vorige nummer stond het IBAN nummer van onze bankrekening verkeerd ! er ontbrak een 0.

Hieronder het goede nummer.

De vrienden (en vriendinnen) van ons museum vragen wij hun bijdrage voor 2014 (€ 20,-) over te maken aan onze bankrekening IBAN:NL40 RABO 0130025410 en BIC:RABONL2U t.n.v. Stichting Scouting Museum te Baarn. Hartelijk dank voor uw steun. Donaties en giften zijn zeer welkom. Deze vallen onder de ANBI regeling.

Nieuwe vrienden zijn van harte welkom, zij ontvangen dan 2 x per jaar een bulletin en hebben gratis toegang tot het museum.

Het Scouting Museum is open:

Van 1 maart tot 1 november elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open. Komt u op bezoek met een groep van 15 of meer personen, dan ontvangen wij u ook graag op andere uren, maar alleen na tijdige afspraak via telefoon 030 2717906 van Adri Saltzherr of mail museumbaarn@scouting.nl. Ons adres is: Scouting Labelterrein Buitenzorg, Amsterdamse straatweg 51, 3744 MA Baarn zie ook onze website: www.nationaalmuseum.scouting.nl

Bestuur

Het Bestuur is nu als volgt samengesteld:

Gerard Gijsbertsen, voorzitter

Paul Heessels, penningmeester

Adri Saltzherr - van den Berg, secretaris

Ruud Egberts, lid

Samen zetten ze de ingeslagen weg voort, die al meer dan 50 jaar een goed pad was.

Scouting Museum Bulletin

Redactie en Administratie:

Adri Saltzherr - van den Berg,

Hof van Transwijk 153, 3526 XA Utrecht



Scouting Nederland Museum

Scouting Nederland Museum Baarn
Amsterdamsestraatweg 51
3744 MA Baarn

Bulletin

21e jaargang nummer 2 – oktober 2014

Geachte Lezers – Welkom

Met dit blad sluiten we ons seizoen 2014 af. We kunnen terugkijken op een gezellige tijd met veel bezoek van groepen die kampeerden in Baarn en omgeving, maar ook van gasten die even langs kwamen om het feest van herkenning, van "ja zo was het!" en "ja dat heb ik ook gedragen!". We nemen afscheid van onze water-expositie en hopen u komend seizoen weer te verrassen met een nieuwe blik in onze rijke historie.

Dank voor uw bezoek, dank voor bijdragen als gift of in natura. We maken ons klaar voor 2015.

Bezoekers en giften

De afgelopen periode hebben we weer bezoekers en giften gekregen uit alle hoeken van het land. Oud ADC Training Piet Koedijk kwam zelfs uit Australië op bezoek.



De meegebrachte giften hadden soms een merkwaardige afkomst, zo kregen we via ons Landelijk Service Centrum een verrekijker die ooit aan Hoofdverkenner Rambonnet heeft behoort. Een "Teliscout" van Engelse oorsprong van ongeveer 1920. Ook de koperen deurknop uit de Zeestraat kwam in ons bezit met een mooi verhaal dat uit de pen van Jan van der Steen kwam toen ik hem dit vertelde. Een bord, dat ooit in

Buitenzorg hing en bij ons terecht komt, doorsnee 30 cm, "ik heb het van de muur gehaald, want daar was het blijven hangen", vertelde de gever aan onze directeur Jan Koehoorn. Het bord waar er volgens de verhalen maar twee van zijn hoort bij het servies dat Koningin Juliana kreeg bij haar inhuldiging in



1948 van alle padvindsters en gidsen van NPG en NG. Van alle leden werd 1 cent in een fonds gedaan en daarvan kocht men een gebak stel met



een gebaksschaal en 24 bordjes. In onze vitrine ligt al enkele jaren een gebaksbordje, nu hebben we ook de gebaksschaal. Een heel oud insigne van de Oceaanverkenner, dat we

alleen van een afbeelding uit boekjes kenden kwam tevoorschijn het ligt nu in onze tentoonstelling over Scouting en Water.

Als we alle giften moesten beschrijven hadden we enkele pagina's meer nodig, dus we houden het bij voor ons hoogtepunten, maar we zijn natuurlijk ook erg blij met de insignes, speldjes, boeken, tijdschriften en uniformen die we krijgen.



Deurknop uit de Zeestraat

Bijzondere en decoratieve deurknop van de prinsenkamer op het nationaal hoofdkwartier van de NPV aan de Zeestraat. Het ding was aan het museum beloofd in de periode rond de opening van het scouting museum in Baarn in 1983. Ruim 30 jaar geleden dus. Tot mijn grote verrassing en blijdschap vertelde Adri Saltzherr, de secretaris van het museum, me dat ze eerder dit jaar via de directeur van Scouting Nederland in Leusden die befaamde deurknop alsnog in handen had gekregen. Het gesprek kwam op de naam prinsenkamer. Daarbij viel de naam van prins Hendrik, maar die heeft de Zeestraattijd nooit meegemaakt en zelfs niet de periode daarvoor toen het NHK in de Alexanderstraat zetelde. Zoals je wellicht weet was hij kort voor de in gebruikname van dat pand overleden (1934) en nam zijn dochter Juliana de opening op zich, vertellend dat haar vader dat zo graag gedaan zou hebben. Geen

Hendrik dus in de Zeestraat. De naam prinsenkamer moet dus herinneren aan prins Bernhard die wel beide periodes meemaakte. Hij was niet zo'n regelmatige bezoeker van het hoofdkwartier als zijn schoonvader. Druk met het leger en vaak op reis. Prins Hendrik was wel een bijna dagelijkse aanwezige. Een van de andere oud-scouts, die later bij het Rode Kruis werkte, kon aan het gesprek daarover toevoegen dat de prins de gewoonte had om 's morgens bij de padvinders langs te gaan, daarna bij zijn kantoor op het Rode Kruis hoofdbureau, en vervolgens bij sociëteit De Witte, waar ze borrels schonken. Wat de padvinders betreft moeten we dan denken aan het gebouw in de Badhuisstraat, waar de NPV staf van 1926 tot 1930 zetelde en dat aan de Billitonstraat, dat aansluitend tot 1934 in gebruik was. Prachtig dat die deurknop na al die tijd toch nog boven water kwam. Weer een verdwenen object minder.
Jan van der Steen

Nieuwe Website

Met heel veel dank aan het Landelijk Service Centrum kunnen we u vertellen dat onze website is aangepast aan de stijl van Scouting Nederland. Zeker een bezoekje waard. Zie www.nationaalmuseum.scouting.nl



Het Koetshuis, waar ons museum in onder is gebracht valt onder Monumentenzorg en was 13 september j.l. voor het eerst open op Monumentendag. Omdat het als Koetshuis was opgenomen in de route keken de bezoekers wel erg vreemd dat er nu zowel een museum, kantoor en scoutshop in ondergebracht was. We hebben een kleine 100 mensen ontvangen, de geschiedenis van het Koetshuis verteld en rondgeleid door het museum. De drukste dag van het afgelopen jaar.

Logboeken

Verslag inventarisatie logboeken

Bij de voorzetting van de inventarisatie van de logboeken die aanwezig zijn in ons museum trof Hans van Spanning enkele bijzondere documenten aan uit het voormalig Nederlands Indië. In onderstaand artikel doet hij verslag.

Een verrassing vormde de vondst van een serie logboeken uit het voormalige Nederlands Nieuw Guinea. Het is voor het eerst dat uit dit gebied documenten worden aangetroffen. Deze logboeken maken onderdeel uit van de aan het

Scoutingmuseum overgedragen collectie van J.W. Stoffelen.

Hij heeft van 2 mei 1945 tot 4 september 1948 als verkenners en later voortrekker van de St. Franciscus groep te Nijmegen zijn belevenissen in vier logboeken vastgelegd.

Eind 1950 ging hij als dienstplichtig matroos naar Nieuwe Guinea. Hier werd Stoffelen gevraagd om de leiding van de Impessa horde in Hollandia op zich te nemen. De naam van de groep ontleen ik aan een bijgevoegde sterkaart. In het logboek wordt wel vermeld dat een naam voor de groep is gekozen. Maar een mededeling over de officiële bekendmaking ontbreekt. Wel wordt de groepsvlag beschreven: Groen met gele lelie en aan beide zijden van de lelie een paradijsvogel; daaronder de - niet vermelde- naam van de groep.

Het vierde deel van zijn serie logboeken uit Nijmegen vervolgt Stoffelen van 6 januari tot 17 november 1951 met verslagen van zijn scoutingactiviteiten op Nieuw Guinea. Tevens bewaarde hij in dit logboek losse aantekeningen over de periode van 18 december 1951 tot 9 maart 1952.

De Nieuw Guinea collectie bestaat naast dit logboek uit een drietal cahiers met respectievelijk: een Noodlogboek met aantekeningen ter voorbereiding van het officiële logboek-verslag; leidersaantekeningen en een overzicht van namen en adressen van de leden; In dit laatste cahier werd ook een los bijgevoegd overzicht van de leden met aantekeningen over de ontvangen contributie aangetroffen.



De adressenlijst geeft lezers in Nederland een interessant beeld van de woonomgeving in Hollandia begin jaren 50 van de vorige eeuw. De lijst bevat niet de ons vertrouwde adresseringen maar geeft aanduidingen van het woonadres. Zoals b.v. Basis bij Postkantoor links vooraan; Huize De Witte Olifant (links achter Mil. Tehuis); APO kamp links boven trap op.

De logboeknotities geven op diverse plaatsen boeiende informatie over het scoutingwerk op Nieuw Guinea.

Op 21 april 1951 merkt Stoffelen op dat de voorbereiding op het Sint Jorisverhaal veel vragen oproep omdat deze jongens totaal onbekend zijn met ridders, stadsmuren enz.

In het voorjaar van 1951 tekent hij in het Noodlogboek aan: 'De aard van de welpen hier is heel anders dan in Holland. In Holland is het een echte ontspanning als ze b.v. de bossen intrekken. Hier zo zeer niet. Deze jongens hebben altijd in

Indië gewoond en nu hier op N(ieuw) G(uinea) dus er was altijd bos en oerwoud.

Stoffelen constateert in dit verband dat de jongens geestelijk in zeker opzicht verder zijn dan in Nederland. Het liefst willen zij zelf de leiding hebben. Hij wijdt dit voor een deel aan zijn onervarenheid maar ook aan de achtergrond van deze jongens. In het Noodlogboek merkt hij op dat zij veel hebben meegemaakt in de kampen van de Jappen en heel moeilijk zijn te boeien.

Ik plaats hier een kanttekening. Blijkens de contributielijst zijn deze jongens geboren tussen 1939 en 1943. De meesten waren zeer jong tijdens hun verblijf in het kamp. Op vier na kwamen al deze jongens van Java.

Ik vermoed dat de discussie over de onafhankelijkheid van het toenmalig Nederlands Indië tussen 1945 en 1949 en het besluit van hun ouders om naar Nieuw Guinea te gaan ook een belangrijk stempel op hun levenservaring hebben gedrukt.

Stoffelen begon als akela. In verband met zijn komende terugkeer naar Nederland droeg hij de leiding in september 1951 over en bleef tot zijn vertrek aan als baloe.

Hij mocht terug zien op een geslaagd optreden. Bij zijn komst had de horde -door verloop van de leiding- nog slechts twee leden. Bij zijn vertrek toont de contributielijst de namen van 23 welpen en 4 leden die waren overgegaan naar de verkenners.

In de bijlagen bevindt zich een officieel Passeerbiljet van de Koninklijke Marine. Hierin wordt vermeld dat matroos J.W. Stoffelen - uitsluitend voor zijn werk bij de padvinderij- toestemming heeft om tijdens de rusttijden in afwijking van de bestaande sloepenregeling te gaan passagieren.



Programma Lichtspel Jamboree 1937

In het logboek van de Oosterbeekse Padvindsters (later dr. Schoonoordgroep) trof ik bij het verslag over de jamboree van 1937 in Vogelenzang een officiële folder aan waarin een toelichting wordt gegeven op het lichtspel 'De vijf geschenken aan

den sultan'. Dit lichtspel werd op de avond van 6 augustus 1937 in



Vogelenzang opgevoerd door het contingent van padvindsters uit Nederlands Indië. De folder, die verkrijgbaar was voor 10 cent, is uitgevoerd in vier talen (Nederlands, Engels, Frans en Duits). Merkwaardigerwijs wordt de jamboree als plaats van handeling in deze folder op geen enkele wijze

genoemd. Tot mijn verrassing was dit document - voor zover na te gaan- bij het Scoutingmuseum tot nu toe niet bekend.

Den Haag, augustus 2014

Hans van Spanning

Hans heeft intussen meer dan 80 logboeken van het museum gelezen en kort beschreven. We zijn hem zeer dankbaar daarvoor en blij dat hij nog even door wil gaan met de logboeken die nog steeds binnen komen.

Hans hartelijk dank voor al dit werk.

Buitenzorg 65 jaar



In het kader van 65 jaar Scoutcentrum Buitenzorg is er deze zomer een tentoonstelling geweest in de "Historische Kring Baerne" verzorgd door ons museum. De Historische Kring heeft een kelderruimte onder de bibliotheek in het centrum van Baarn en daar mochten we een hoek vullen met de geschiedenis van 65 jaar Buitenzorg. Kaarten van Buitenzorg, het gastenboek van de opening in 1949 met de handtekening van Koningin Juliana, een deel van het servies, kabouter en padvindsters boekjes, aftekenkaarten enz. vormden de hoofdzaken van de tentoonstelling.

Speurtocht groepen...

Tijdens onze inventarisatie van vooral oude naambandjes konden we ook na het nodige zoekwerk nog niet direct bepalen waar deze bandjes ooit gebruikt zijn.

"NAVIGARA AD MOSAM"
"van HEUTSZ STAM"
"WIWIDIKA"
ADJENG KARTINGROEP
AFDELING 615
ALOYSIUSSTAM
ARENTSBURGH-GROEP
BERNADOTTE GROEP
COMMOOSSIE HORDE
D.A.G.O.-GROEP
DEVAGHET-GROEP
DILLENBURG
DILLENBURGGROEP
DORUS RYKERS STAM
GRAAF DIRKGROEP IX
H.O.V.O.-GROEP
KAREL DOORMAN TROEP
KORTENAER GROEP
KRAVO-GROEP

We zijn dus op zoek naar de plaats waar deze groepen, stammen troepen en padvindsters vandaan komen. Hopelijk kunt u ons hier nog mee verder helpen door rond te spitten in uw geheugen. Voor het gemak hebben we de aanwezige bandjes afgebeeld in de kleurstelling zoals aangetroffen. We zijn benieuwd!

KUMI-GROEP
MOKJUNOGROEP
MONTGOMERY-GROEP
MRS.HELEN OSBORNE STORROW-GROEP
OUBOETA'S
PIET HEIN GROEP
PIETER MARITZSGROEP
PRINS FREDRIK HENDRIK
RAMBONNETTROEP
ROYAL STUART GROEP
SCOUTING KOALPA
St. JAN de DOPERGROEP
TROEP I
TROEP II
VAANDRIG NIELAND TROEP
VELDMAARSCHALK MONTGOMERY STAM
WAPOMIO-GROEP
WILKUNAGROEP
ZANDOOGJES
ZONSCHIETERS
ZWALUWEN TROEP

Gezocht

We zijn opzoek naar iemand - die het liefst iedere week of eens in de veertien dagen een dagdeel over heeft om te helpen met de documentatie van de collectie van het museum. Wie kan en wil hier tijd beschikbaar voor stellen ?

Inlichtingen via ons mailadres.
museumbaarn@scouting.nl

Bestuur

Het Bestuur is nu als volgt samengesteld:

Gerard Gijsbertsen, voorzitter

Paul Heessels, penningmeester

Adri Saltzherr- van den Berg, secretaris

Ruud Egberts, lid

Samen zetten ze de ingeslagen weg voort, die al meer dan 50 jaar een goed pad was.

Het Scouting Museum is open:

Van 1 maart tot 1 november elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open. Komt u op bezoek met een groep van 15 of meer personen, dan ontvangen wij u ook graag op andere uren, maar alleen na tijdige afspraak via telefoon 030 2717906 van Adri Saltzherr of mail museumbaarn@scouting.nl.

Ons adres is:

Scouting Labelterrein Buitenzorg, Amsterdamse straatweg 51, 3744 MA Baarn zie ook onze website: www.nationaalmuseum.scouting.nl

Contributie vrienden

De vrienden (en vriendinnen) van ons museum vragen wij hun bijdrage voor 2014 (€ 20,-) over te maken aan onze bankrekening IBAN:NL40RABO 0130025410 en BIC:RABONL2U t.n.v. Stichting Scouting Museum te Baarn. Hartelijk dank voor uw steun. Donaties en giften zijn zeer welkom. Deze vallen onder de ANBI regeling.

Scouting Museum Bulletin

Administratie: Adri Saltzherr - van den Berg,
Hof van Transwijk 153, 3526 XA Utrecht