



Scouting Nederland Museum

Scouting Nederland Museum Baarn
Amsterdamsestraatweg 51
3744 MA Baarn

Bulletin

22e jaargang nummer 1 – maart 2015

Geachte Lezers – Welkom

De winterstop. Een menselijke variant van de winterslaap. Bekend van bijvoorbeeld de sportcompetities. Een tijd om even fysiek tot rust te komen en krachten te verzamelen voor wat er weer komen gaat. Ook ons museum kent een winterstop. Nou ja, iets wat daar op lijkt. Want het woordje *stop* is een beetje misplaatst.

Gedurende de wintermaanden is het museum in principe gesloten voor bezoek. Een winter-toegangstop. Maar dat is *in principe*, want in overleg is altijd heel veel mogelijk.



De winterstop wordt ook altijd gebruikt om een nieuwe wisselexpositie op de benedenverdieping in te richten. Dat bent u van ons gewend. Dat geeft u altijd een excuus om weer eens even in het museum te komen kijken. Want je weet maar nooit welke

juweeltjes er nu weer uit de opslagboxen en voorraadkasten tevoorschijn gekomen zijn! Deze winter was niet anders, er staat in de vitrines beneden weer een leuk verhaal op u te wachten.

Maar dit jaar kunt u uw argumenten om weer eens naar Baarn af te reizen extra kracht bijzetten. Want de winterstop betekende voor de museummedewerkers hard werken. Ook de vaste opstelling is nu onder

handen genomen, zodat de tot op heden onderbelichte periode 1973 – 2010



eveneens voor het voetlicht gebracht kan worden. Door creatief met de

beschikbare ruimte en middelen om te gaan, is dit wonderwel gelukt!

Hans van Spanning heeft weer een deel van het documenten-archief van het museum beschreven, en maakt ons hier deelgenoot van.

En natuurlijk is het museum ook in de afgelopen maanden weer verblijd met nieuwe giften, waarvoor onze hartelijke dank.

Genoeg te lezen dus weer in dit nieuwe bulletin, en vooral ook weer genoeg te zien en beleven in Baarn. Einde winterstop!

Veranderingen in het museum.



Afgelopen winter hebben we de tentoonstelling een beetje uitgebreid. In de beperkte ruimte die we hebben, hebben we een stukje aan onze permanente tentoonstelling toegevoegd, want tot nu toe ging onze geschiedenis maar tot 1973, tot het ontstaan van Scouting Nederland en dat is alweer 40 jaar geleden. We zijn niet verder gegaan dan 2010 – toen Scouting 100 jaar bestond, daarvoor hebben we en houden we de laatste vitrine beschikbaar. In de periode van 1973 tot 2010 is er meer gebeurd binnen de vereniging dan in de 75 jaar daarvoor lijkt het wel nu we er mee bezig zijn.

Om maar enkele dingen te noemen, we kregen nieuwe insignes, niet één keer, maar wel twee keer in deze periode in 1975 en 1991. Ondertussen was

er in 1986 een nieuwe speltak bijgekomen: de bevers, meisjes en jongens van 5 – 7 jaar, die met Lange Doener en zijn of haar vrienden het spel speelden en werden gemengde speleenheden een



fijt, de eta's in 1991 met als leidraad "Het kind met de Hoge Hoed" en in 2002 kregen we dolfinen met hun eigen insignes en boeken.

De speltaktekens veranderden, de districten werden regio's en vielen onder gewesten, waaruit cursussen etc verstrekt werden. De hele opbouw van voor de fusie was

verdwenen met alle rangen als DC, ADC etc. kennen we niet meer.

Het uniform werd aangepast aan de hedendaagse tijd, alles kreeg blouses en de bruine ribbroek moest al snel het veld ruimen voor een blauwe broek. Het enige dat bleef was de welpenpet, die in 2010 ook uit het straatbeeld is verdwenen.

We hebben geprobeerd dit alles nu ook in onze tentoonstelling op te nemen.

De vitrines van de Wereld Jamboree's zijn gerangschikt en nu in 2015 de 23^e Wereld Jamboree een fijt is in Japan hebben we zelfs voor herinneringen hiervan een plekje, als die straks komen.

ScoutingLabel

Met deze titel hebben we onze seizoen tentoonstelling voor 2015



ingericht. Centraal staan hier dus de huidige scouting "label" kampeertreinen. Deze kampeertreinen worden door Scouts beheerd en liggen op de mooiste plekjes in Nederland. Voor Scouts, door Scouts. Scouts kamperen dus op 'eigen' terrein. Iets om trots en zuinig op te zijn! Het label is het keurmerk van Scouting Nederland. Terreinen die Scouting Labelterrein zijn, voldoen aan de richtlijnen en geven aan het Scoutingkamperen te willen ondersteunen.

De terreinen die het scouting label dragen liggen verspreid over bijna alle provincies in Nederland. Onder de oud gedienden zullen Ada's Hoeve in Ommen, St. Walrick in Overasselt en Buitenzorg in Baarn vertrouwde adressen geweest zijn. Zeker als je in je opleidingperiode een Gilwellcursus gevolgd hebt.

In de loop der tijden zijn er echter nog vele andere terreinen in gebruik geweest die vaak alleen door

scouting gebruikt mochten worden.

Anno 2015 zijn er 23 labelterreinen:

Nr	Plaats	Naam
1	Onstwedde	Davy Crocketthoeve
2	Dwingeloo	Scouting Labelterrein Dwingeloo
3	Ommen	Buitencentrum Gilwell Adas Hoeve
4	Eerde	Scoutingkampeertrein Eerde
5	Zeewolde	Scoutcentrum Harderhaven
6	Jisp	Eiland 't Mieuwtje - Scoutingkampeertrein Jisp
7	Bentveld	Scoutcentrum Het Naaldenveld
8	Baarn	Scoutcentrum Buitenzorg
9	Austerlitz	SSc. Kampeertrein PBC Austerlitz
10	Hoenderloo	Spelderholt
11	Loenen	De Vrijenberg
12	Zelhem	Landgoed De Hoenderkamp (voorheen 't Zand)
13	Overasselt	Scoutingkampeertrein St. Walrick
14	Mook	Harrandal
15	Warmond	Zeeverkenners Centrum Kazerplassen
16	Pijnacker	Labelterrein Bieslandse Bos
17	s-Gravenzande	Kampeertrein Stelduin
18	Capelle a/d IJssel	Scoutcentrum Rotterdam
19	Brouwershaven	Dwars in de weg
20	Nistelrode	Dassenveld - Scoutcentrum Achter de Berg
21	Bergen op Zoom	Labelterrein Buitenlust
22	Borkel en Schaft	De Malpiesche Berzen
23	Heeze	Achter 't Heezarenbosch

Uit vervlogen tijden stammen onder andere buitencentrum "De Holenberg" uit Schaijk, R.K. Buitencentrum "Vale-Ouwe" uit Harderwijk, Buitencentrum Amsterdam, de "Rendierhoeve" uit Moergestel en nog vele anderen.



kampeertreinen

Kamperen was vanaf het eerste begin dan ook een vast onderdeel van de "padvinderij" en gelukkig kan de jeugd van nu nog op vele mooie plekjes terecht. En binnenkort natuurlijk op het in aanleg zijn de nieuwe eigen terrein in Zeewolde!



De Collectie Lignac

Hans van Spanning heeft, op 6 november 2014, archivalia van akela Th. E. W. Lignac, die hij in zijn bezit had, aan ons museum overgedragen. Op de terugreis heeft hij de documenten behorend tot de Collectie-Lignac die reeds in Baarn aanwezig waren, meegenomen om te inventariseren. In onderstaand artikel geeft hij een korte biografische schets van mevrouw Lignac en gaat hij in op de herkomst van deze papieren.

Theodora Elisabeth Willemina (Door) Lignac, werd op 13 mei 1910 in Den Haag geboren. Zij woonde in de Residentie tot haar overlijden op 14 mei 2010.

Mevrouw Lignac studeerde rechten in Leiden. In 1951 promoveerde zij aan deze universiteit op het proefschrift *De kinderpolitie in Nederland en daarbuiten*.

Mevrouw Lignac was vanaf medio jaren dertig van de vorige eeuw werkzaam bij de kinderpolitie in De Haag. Na de oorlog kreeg zij een leidinggevende functie bij de afdeling Kinderbescherming op het departement van Justitie.

Door Lignac was betrokken bij de scouting sinds de jaren dertig van de vorige eeuw. Aanvankelijk als leidster van de Haagse Sophiagroep. Dit was een zogenaamde Bijzondere Eisen (B.E.)- groep die bestond uit kinderen die verbleven in het Zee Hospitium dat destijds was gevestigd op Scheveningen.

In april 1940 werd zij benoemd tot assistent hoofdcommissaris voor Bijzondere Eisen. Het verbod van de bezetter op scouting in april 1941 maakte tijdelijk een einde aan deze activiteiten.



Na de bevrijding hervatte zij haar werkzaamheden in deze functie. In 1948 besloot zij haar scoutingloopbaan te beëindigen.

Omstreeks 1970 leerde ik via mijn vrouw Door Lignac kennen. Bij haar verhuizing naar het ouderen woonzorgcentrum Oldeslo omstreeks 2000 trof zij diverse documenten aan die betrekking hadden op haar werk voor de scouting. Zij droeg deze papieren aan mij over. Bij die gelegenheid vertelde zij dat ze in 1948 diverse dossiers aan een

kennis had gegeven. Deze kennis die actief was binnen de scouting zou deze archivalia afgeven bij het Nationaal Hoofdkwartier. Bij navraag bleken deze stukken hier echter niet aanwezig. Verder onderzoek leverde niets op tot ik enkele jaren geleden bij toeval hoorde dat dit deel van de collectie-Lignac was terecht gekomen op het scoutingmuseum in Baarn.

Inhoud archief

Inmiddels heb ik van beide onderdelen van de collectie-Lignac een voorlopige plaatsingslijst gemaakt. Het is de bedoeling beide collecties samen te voegen en in het museum te bewaren. Volledigheidshalve teken ik hierbij aan dat ik één object aan mijn eigen verzameling heb toegevoegd. Kort voor haar overlijden ontving ik via een nicht van Door een fotoalbum uit de periode dat zij akela was van de Sophiagroep in het Zee Hospitium op Scheveningen. Dit album - waar Door zeer aan was gehecht - had zij in een periode dat haar gezondheid sterk achteruitging voor mij bestemd. Ik zal dit fotoalbum aan het museum overdragen wanneer ik mijn scoutingverzameling ophef.

Het archief bevat een groot aantal artikelen en verslagen van lezingen van Door Lignac uit de periode 1935 tot 1941. Voor een groot deel zijn deze stukken gepubliceerd in het maandblad *Weest Paraat* en enkele andere -waaronder Engelse- tijdschriften.

Daarnaast is er een omvangrijke correspondentie aanwezig over diverse onderwerpen uit de periode 1935- 1941 en 1945-1949.

Een derde belangrijk bestanddeel van deze verzameling wordt gevormd door een map met documentatie over verschillende onderwerpen samenhangend met het B.E. Werk uit de jaren 1935 tot 1940. Door Lignac heeft deze map destijds ontvangen van een kennis die nauw betrokken was bij de medische zorg voor gehandicapte jongeren. Voor onderzoekers die belangstelling hebben voor de ontwikkeling van het B.E.- werk in de periode van 1935 tot 1949 bevat de collectie-Lignac veel interessante informatie.

Den Haag, januari 2015
Hans van Spanning

Ontvangen giften in de afgelopen periode.

Gelukkig weet men ons steeds te vinden. Afgelopen periode



hebben we leuke dingen gekregen, zoals een aandenken aan de Gilwell, een

hakblok en bijl door Gilwell UK geschonken aan Nederland t.g.v. 25 jaar Gilwell training in 1948, spullen van de Nawaka van afgelopen zomer, boeken, insignes en een aantal bijzondere dingen van de Scoutshop, uit de la van de vertrekkende Joost Hoover, waaronder een unica van een scoutpopje. Alle gevers wederom hartelijk dank.



Speurtocht groepen, deel 2

Op onze oproep van vorige keer hebben we diverse reacties ontvangen waarvoor onze dank. Hierdoor hebben we een aantal naambandjes kunnen plaatsen bij de groep en plaats waar ze thuishoren. Het is toch een heel gepuzzel maar het vordert gestaag. Lastig is dat nogal wat groeps- of troep en vendelnamen in meerdere plaatsen voorkwamen. We hebben nog wat nieuwe onbekenden. Wie helpt?

DE VENNEN GROEP
"DORUS RIJKERS GROEP 11
HUGO GROTIUS GROEP
HUVELIN
IL POVERELLO GROEP
KAISERBERGTROEP
"KEERLEVENDEL"
Groep Lange Wapper
MATAMEA-WACHT
RELONCAVI
Schenectady Stam
STERREBERG
TOTEMKINDEREN
TROEP 14.
ZENDGRAVENSTAM

Contributie vrienden

De vrienden (en vriendinnen) van ons museum vragen wij hun bijdrage voor 2015 (€ 20,-) over te maken aan onze bankrekening IBAN:NL40RABO 0130025410 en BIC:RABONL2U t.n.v. Stichting Scouting Museum te Baarn. Hartelijk dank voor uw steun. Donaties en giften zijn zeer welkom. Deze vallen onder de ANBI regeling.



Scouting Nederland heeft in Zeewolde een nieuw terrein in ontwikkeling. Een unieke plek, midden in de natuur, waar kinderen en jongeren samen uitdagende activiteiten beleven op en rondom het water en in de natuur. Ontdek het Scoutinglandgoed Zeewolde! Open dag 13 juni 2015 van 14-17 uur.



Scoutinglandgoed Zeewolde

Bestuur

Het Bestuur is nu als volgt samengesteld:

Gerard Gijsbertsen, voorzitter

Paul Heessels, penningmeester

Adri Saltzherr- van den Berg, secretaris

Ruud Egberts, lid

Samen zetten ze de ingeslagen weg voort, die al meer dan 50 jaar een goed pad was.

Het Scouting Museum is open:

Van 1 maart tot 1 november elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open. Komt u op bezoek met een groep van 15 of meer personen, dan ontvangen wij u ook graag op andere uren, maar alleen na tijdige afspraak via telefoon 030 2717906 van Adri Saltzherr of mail museumbaarn@scouting.nl.

Ons adres is:

Scouting Labelterrein Buitenzorg, Amsterdamse straatweg 51, 3744 MA Baarn zie ook onze website: www.nationaalmuseum.scouting.nl

Scouting Museum Bulletin

Administratie: Adri Saltzherr - van den Berg,
Hof van Transwijk 153, 3526 XA Utrecht



Scouting Nederland Museum

Scouting Nederland Museum Baarn
Amsterdamsestraatweg 51
3744 MA Baarn

Bulletin

22e jaargang nummer 2 – oktober 2015

Welkom

Mirjam en Ron Stolk zijn sinds 1 augustus de nieuwe beheerders van Buitenzorg. We hebben afscheid genomen van Sandra en Matthijs Verheggen, die 6 jaar lang Buitenzorg hebben verzorgd, vaak koffie voor ons hebben gezet en de post hebben aangenomen, om maar een paar dingen te noemen. Sandra en Matthijs bedankt! Mirjam en Ron WELKOM!

Evert Jan Wallenburg heten we van harte welkom in onze vaste staf van medewerkers. Evert Jan komt uit Huizen en komt 1x per week naar Baarn om te helpen de spullen uit te zoeken, op te bergen en te ordenen. Ook wat er verder voor handen komt pakt hij aan, een fijne ondersteuning van de werkzaamheden.

Bezoekers

We hebben afgelopen seizoen veel bezoek gehad, de kampeerders van Buitenzorg weten ons steeds beter te vinden. Daardoor zijn er, zeker in de zomer maanden veel rondleidingen geweest en hebben de suppoosten vaak bij moeten springen. Ook op Open Monumenten dag zijn we open geweest.

Wij ontvingen.....



Op 22 februari 2015 heeft Regio Utrecht TV een item over Scouting met Henk Westbroek opgenomen in het museum. Jan van der Steen heeft hen rondgeleid en e.e.a. verteld.



Iets later kwam de vriendenclub van de Kipling Stam van de Ds Laarmangroep uit Den Haag op bezoek. Zij hebben enkele oude foto boeken die in het bezit van het museum zijn bekeken en herinneringen opgehaald. De foto laat zien hoe ze zichzelf op diverse foto's herkenden.

Nieuwe aanwinsten



Voor onze collectie kregen we een misbeker, dit keer een soort mok, een leuk item dat in de vitrine een mooi plaatsje kreeg.

Wereld Jamboree in Japan :



Van de Wereld Jamboree 2015 ontvingen een leuke bijdrage voor onze collectie Wereld Jamboree insignes en een nieuwe outfit voor een van onze poppen.

Aan de WJ hebben 679 jeugdleden (verdeeld over 19 troepen), 76 troepstafleden, 248 IST-ers en 24 contingentstafleden deelgenomen. Een grote delegatie van 1027 Scouts heeft Nederland vertegenwoordigd in Japan.



Met in totaal ca. 30.000 deelnemers is weer een fantastisch evenement voor jongeren tot stand gekomen met als thema "a spirit of unity". Op de deelnemersbadge die we aan onze collectie konden toevoegen zien we dat terug.

En daarmee is ook onze Jamboree collectie weer actueel.



We kregen twee uniformblouses, niets bijzonders zou je denken, we krijgen vaker uniform stukken. Maar dit keer zat er in een blouse ingenaaid een deel nemers insigne van 1929!

De blouse was dus al mee geweest naar de Wereld Jamboree in Engeland in 1929. De dame die hem bracht herkende haar broer op de lange foto die in ons museum hangt.

Alle gevers heel, heel hartelijk dank voor uw boeken, insignes, uniformstukken, etc. We hebben onze collectie het afgelopen jaar weer leuk kunnen uitbreiden.

Landgoed Zeewolde

Op 13 juni j.l. heeft Hare Majesteit Koningin Maxima het Landgoed 2015-2



Zeewolde officieel geopend, door met bevers een knoop te leggen in een touw als openingshandeling. Het Landgoed wordt de vaste plaats voor alle bijeenkomsten voor leiding en scouts, zoals de Scout In en de Nawaka. Voor de komende zomer zijn al enkele kampen gepland.

Als eerste worden er toiletten en wasplaatsen aangelegd, daarna komt er t.z.t. het Landelijk Service Centrum van Scouting en de Scout Shop. Het is de bedoeling dat ook het museum daar een plaatsje krijgt. Men is er druk bezig.

Vlaggenmast



Sinds juli 2015 staat er een nieuwe vlaggenmast voor ons gebouw, waarin naast een vlag van het buitencentrum, de labelterreinen en de Scout Shop, ook een vlag van het museum hangt. Hartelijk dank voor deze mooie geste.

Logboeken

Hans van Spanning leest al onze logboeken en doet ook deze keer weer verslag van een verhaal dat hem trof.

Bij de inventarisatie van de logboeken aanwezig in het museum trof hij enkele logboeken aan van de vooroorlogse Nakota-stam uit Amsterdam. Bij nader onderzoek bleek dat het museum een interessante collectie logboeken van deze voortrekkersgroep in beheer heeft. In het onderstaand artikel brengt Hans verslag uit.

"Bij de eerste selectie uit een nieuwe serie logboeken die ik van Adri Saltzherr ontving trok een opvallend dik, goed onderhouden en keurig verzorgd exemplaar mijn aandacht. Dit bleek het Groepslogboek van de voortrekkersstam de Nakota's uit Amsterdam.

Dit groepslogboek was bijgehouden van 1 januari 1932 tot 12 december 1939. Interessant is dat in dit logboek ook de fase voorafgaand aan oprichting wordt beschreven. De stam werd geleid door Ton Koot. Voor de oorlog was Ton Koot (1907-1986) zeer actief binnen de scoutingbeweging. Tijdens de Wereld Jamboree In Vogelenzang in 1937 trad hij op als hoofdredacteur van de Jamboreepost. In het dagelijks leven was hij directie secretaris van het Rijksmuseum en onderdirecteur van het VVV in Amsterdam.



In september 1932 werd de naam Nakota's gekozen. Deze naam - die Vrienden betekent - was ontleend aan een boek over de Zwartvoetindianen in Amerika. Het groepslogboek bevat diverse interessante gegevens. Ik geef enkele voorbeelden. De groep onderhield correspondentie met voortrekkers in het buitenland. In september 1933 wordt melding gemaakt van contacten met Engeland, Schotland, Noorwegen, Zuid Afrika, Amerika, Japan en het voormalig Brits Indië. In april 1936 bracht een groep voortrekkers van Wimbledon College Londen een bezoek aan Amsterdam en Hilversum. Diverse Nakota-leden waren tijdens de Jamboree van 1937 nauw betrokken bij de voorbereiding van de Jamboreepost. Zoals gezegd was Ton Koot hoofdredacteur van dit blad. Vermeldenswaard is ook de toekenning, in januari 1935, van het bronzen kruis aan een lid van de stam die een drenkeling had gered.



Naast dit groepslogboek bleek ook een logboek aanwezig dat van 21 december 1932 tot 27 oktober 1935 is bijgehouden door de stamleden.

Sectie in Hilversum

Een verrassing vormde de aanwezigheid van een derde logboek. Dit werd op de achterzijde aangeduid als Nakota's afd.(eling) Hilversum. Ook hier trad Ton Koot op als leider. Dit logboek bevestigt het bestaan van een structuur die in het groepslogboek reeds zichtbaar is. In feite bestond de Nakota stam uit twee secties. Eén in Amsterdam en één in Hilversum.

Beide secties werkten nauw samen. Eens per maand werd een gemeenschappelijke bijeenkomst gehouden afwisselend in Hilversum en Amsterdam.

De Hilversummer leden bleven dan overnachten in de stamhut van de Amsterdamse groep die was gevestigd in Muiderpoort. De Amsterdamse leden logeerden bij hun stambroeders in Hilversum. Het Hilversummer logboek is bijgehouden van 27-9-1931 tot 9-1-1933. De Hilversummer sectie is vermoedelijk de oudste. Ton Koot begeleidde vanaf maart 1930 de oprichting van de Hilversummer groep. Kort hierop werd gestart met de Amsterdamse afdeling. Dit logboek vormde een bijzondere vondst. Voor zover ik kon nagaan was het bestaan van deze stam in Hilversum tot nu toe onbekend. Dit werd mij bevestigd door Hans van der Veen die betrokken is bij de samenstelling van de website Oud Bruin. Op deze website worden historische gegevens o.a. foto's gepubliceerd van scoutinggroepen uit het voormalige district Gooi Zuid (Hilversum en omgeving).

Voortgaand onderzoek kan soms aanleiding geven tot een belangrijke correctie. Dit was thans het geval. In mijn bijdrage in het Bulletin van oktober 2012 maakte ik melding van het uitvoerig verslag van een fietstocht, die de voortrekker Jan van Ingen in juli 1939 maakte naar de Derde World Rover Moot in Schotland. Op grond van de gegevens in dat logboek meende ik dat Van Ingen behoorde tot de Arrowgroep in Bussum. Mogelijk is hij in deze groep zijn scouting-loopbaan gestart. Uit het logboek van de Nakota's blijkt echter dat hij zijn tocht naar de World Rover Moot maakte als voortrekker van deze Amsterdamse groep.

Volledigheidshalve meld ik dat ik bij een vorige inventarisatie ook een - in deze rubriek nog niet genoemd - logboek van de Nakota's heb aangetroffen. Dit betreft een kort na de bezetting, in juni 1940, opgerichte sectie genaamd de Stormbokken. Over deze stam die in verband met het verbod op scouting in 1941 maar kort heeft bestaan, schreef ik in het Lelie en Klaverblad 2015 nr.2 (blz. 13).

De vijf hier gesignaleerde logboeken uit de periode 1931 tot 1941 van de Nakota-stam nemen in de collectie van het scoutingmuseum een eervolle plaats in."

Hans van Spanning

Tentoonstelling in het Airborne Museum in Oosterbeek

In dit bulletin een verhaal van padvindsters die in de Tweede Wereldoorlog ten tijde van de operatie Market Garden hun moedig gedrag met hun leven hebben moeten betalen.

Bert en Hans Kuik waren voor de oorlog lid van de Zijpse Trekkers, een Arnhemse padvindstersgroep.



De kennis en vaardigheden die ze zich daar eigen maakten, zoals EHBO, zouden ze later hard nodig hebben. Na het Duitse verbod op scouting op 2 april 1941 gingen de bijeenkomsten van de Zijpse Trekkers in het geheim door. De activiteiten veranderden echter langzaam in verzetswerk.

Op 17 en 18 september komen Britse parachutisten neer in het gebied tussen Renkum, Wolfheze en Ede. Ze proberen de brug bij Arnhem te bereiken, maar raken verwickeld in felle gevechten. Veel slachtoffers komen terecht in het Sint Elisabeths Gasthuis. Hans en Bert bieden bij dit ziekenhuis direct hun diensten aan. Al snel is het ziekenhuis echter in Duitse handen, de daar verblijvende gewonde militairen zijn krijgsgevangenen. Bert en Hans helpen de gewonde Britten niet alleen op medisch gebied, ze helpen ook velen van hen te ontsnappen. Hiervoor wordt onder meer de kledingkast van hun vader geplunderd.

Op 3 november vertrekken ze uit Arnhem naar Beekbergen, waar hun geëvacueerde ouders verblijven. Ze zullen daar echter nooit aankomen, onderweg worden ze door de Duitse Sicherheitsdienst (SD) gearresteerd. Veel moeite doen de Duitsers niet om uit te zoeken of Bert en Hans daadwerkelijk verzetsmensen zijn. Ter plekke worden ze doodgeschoten.

In het Airborne Museum is een kleine tijdelijke tentoonstelling ingericht over deze twee moedige broers en padvinders. Ons Scouting Nederland Museum heeft hier een bescheiden bijdrage aan mogen leveren.

De tentoonstelling is nog tot 31 december te zien in het Airborne Museum te Oosterbeek. Bij de tentoonstelling is ook een klein boekje verschenen: "Gebroeders Kuik '44, tieners in het verzet".

In 1910 al zeer efficiënt



Dat men in de beginjaren al zeer efficiënt om ging met beschikbaar fotografisch materiaal blijkt uit bijgaande afbeeldingen. Op de prentbriefkaarten uit 1910 zien we een stel van 3 PL's die op verschillende manieren werden ingezet. Dezelfde drie padvinders zien we ook terug op een bijzonder en zeldzaam parfumsflesje uit die periode van de bekende geurtjes producent "Boldoot".



Bestuur

Het Bestuur is als volgt samengesteld:

Gerard Gijsbertsen, voorzitter
Paul Heessels, penningmeester
Adri Saltzherr- van den Berg, secretaris
Ruud Egberts, lid

Samen zetten ze de ingeslagen weg voort, die al meer dan 50 jaar een goed pad was.

Het Scouting Museum is open:

Van 1 maart tot 1 november elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open. Komt u op bezoek met een groep van 15 of meer personen, dan ontvangen wij u ook graag op andere uren, maar alleen na tijdige afspraak via telefoon 030 2717906 van Adri Saltzherr of mail museumbaarn@scouting.nl.

Ons adres is:

Scouting Labelterrein Buitenzorg, Amsterdamse straatweg 51, 3744 MA Baarn zie ook onze website: www.nationaalmuseum.scouting.nl

Scouting Museum Bulletin

Administratie: Adri Saltzherr - van den Berg,
Hof van Transwijk 153, 3526 XA Utrecht