



Scouting Nederland Museum Baarn
Amsterdamsestraatweg 51
3744 MA Baarn

Bulletin

26e jaargang nummer 1 - maart 2019

Een nieuw museumjaar is aangebroken

Na het jubileumjaar 2018 is er weer een 'gewoon' museumjaar aangebroken. In de winter heeft het bestuur natuurlijk niet stilgezeten! De collectie is verder gedigitaliseerd door Paul en Ruud en nieuwe giften zijn dankbaar in ontvangst genomen en in de collectie opgenomen. Wendy en oud-bestuurslid Adri hebben onlangs het museum weer helemaal schoon gemaakt, waarvoor onze hartelijke dank! Dus is het museum helemaal klaar om op zaterdag 2 maart a.s. weer open te gaan voor bezoekers. Op dezelfde dag is er in de ochtend een bijeenkomst, voor genodigden, waarbij er afscheid genomen gaat worden van onze voorzitter Gerard die ons helaas, door privéomstandigheden, moet verlaten. We zijn dan ook op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, de functies zijn in onderling overleg vast te stellen. Interesse of meer informatie: mail naar museumbaarn@scouting.nl en dan nemen we snel contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Ruud Egberts, bestuurslid P.R.

'speel je spel bij scouting, scouting is soms een puzzel'

Dit is het thema van de wisseltentoonstelling van dit jaar. Elk jaar is er een nieuwe thema, vaak afhankelijk van een bepaalde gelegenheid als een jubileum o.i.d. Nu gewoon een thema zonder directe aanleiding maar wel met een speels onderwerp: gezelschapsspelen en puzzels. Onze conservator Paul heeft de tentoonstelling, zoals gebruikelijk de laatste jaren, weer samengesteld uit materiaal van het museum en uit zijn eigen, uitgebreide, collectie. Het is weer een leuke tentoonstelling geworden waarin weer opvalt hoeveel verschillende items er in relatie tot scouting zijn. Vanaf 2 maart tot 1 november ben je van harte welkom op zaterdagen van 14.00-16.00 uur om de tentoonstelling zelf te bewonderen.

De wisseltentoonstelling 2019



Bij het scoutingspel denken we vaak het eerst aan sportieve en fysieke spellen zowel binnen als in de buitenlucht. Er zijn talloze boekwerkjes verschenen met daarin allerhande balspellen, kimpellen en nog veel meer, zowel met kleine als groot groepen scouts.

Dit jaar nemen we jullie mee in een wat meer besloten omgeving en doorgaans spelletjes die met kleine groepjes, of zelfs alleen gespeeld worden. Ook wel gezelschapsspelen genoemd. We hebben het dan onder andere over bord- en kaartspelen en natuurlijk puzzels.

Met wat onderzoek en puzzelen vonden we in onze archief en bij diverse verzamelaars en de ScoutShop een leuke collectie met oude- en nieuwe spellen die we bij jullie graag onder de aandacht brengen.

Het Padvindersspel

Het meest bekende spel dat we vonden is het 'Padvindersspel', een kaartspel dat in 1910 al uitgegeven werd in Engeland door de Parker Games uit London.



In 1911 verscheen dit spel ook in een Nederlandse versie bij de 'Nederlandsche Speelkaartenfabriek' uit Amsterdam. Vanaf 1912 werd dit spel ook in Amerika uitgegeven door 'Parker Brothers' London/New York.

Populair!

Het spel is in Nederland in ruim 100 jaar door verschillende spelletjes producenten uitgegeven. Tot halverwege de jaren 40 door de Speelkaartenfabriek, daarna door PENCO (Perry & Co), in de jaren 50 door SIO, en vanaf de jaren 90 door spelletjes fabrikant Goliath. In Nederland zijn zo'n 21 doosvarianten bekend en het spel is nog steeds in de winkel verkrijgbaar.

We vonden zelfs een oude advertentie uit die tijd (1911).



In de beginjaren van vorige eeuw werd ook door de populaire speelgoedindustrie in Neurenberg (Duitsland) ingehaakt op de steeds populairder wordende padvinderij in Europa. Zo verscheen in 1914 in Duitsland het bordspel 'Pfadfinderspiel'.

We hebben hiervan een originele Duitse uitgave van Spear Verlag (Neurenberg). Het spel is compleet met bord (50x70 cm), zes verschillende, zeer fraaie, tinnen padvinders, drie dobbelstenen, kartonnen muntjes, en opdrachtkaarten met spelregels zowel in het Nederlands als in het Duits.



Hetzelfde spel hebben we ook als 'Het Padvinderspel' uit 1915. Hierbij is het spel in een doos met identieke afbeelding en in kleinere uitvoering, specifieke Nederlandse versie, uitgebracht. De uitgever van beide is J.W.S. & S. Bavaria No. 662 holl. 'Verlag von J.W. Spear & Söhne, Nürnberg'. Deze spelen zijn uiterst zeldzaam.

Spelkaarten

Ook als 'gewoon' kaartspel zijn er een groot aantal bedrukt met padvinders/scouting afbeeldingen uitgegeven door allerlei met scouting verbonden organisaties. Er zijn spelen bekend van oa. Jamborees, Nawaka, diverse gemeenten, groepen, districten en regio's en uiteraard ook vele internationaal. We kunnen helaas slechts een klein gedeelte aan u laten zien. Voor deze gelegenheid lieten we ook een speciaal Museum exemplaar maken. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog andere soorten kaartspelen, zoals kwartetten, memory en dergelijke.



Puzzels

Een aparte tak van spelen zijn puzzels. Ook die bestaan in allerlei vormen, de bekendste zijn legpuzzels en ook die bestaan weer in allerlei vormen, kleuren en afmetingen. Variërend van een tiental tot duizenden stukjes. Door ruimte gebrek kunnen we helaas maar enkele compleet gelegde puzzels tonen, de rest ziet u de doos met afbeelding.



De bekende strip-tekenaar Jan van Haasteren is de maker van talloze komische puzzels waar (enkele) scoutjes in voorkomen

maar ook een groot aantal scoutingthema puzzels. Hiervan zijn er enkele nog in de ScoutShop te koop, zoals Jamboree en Waterpret.

Nog meer spelen

In de expositie hebben we verder nog een scala aan andere oude en nieuwe spelen in scouting uitvoering. We noemen monopoly, lotto, schuifspelletjes, domino, ganzenbord en varianten daarop.

Maar ook moderne spelen zoals het Scouting Escape en dilemmaspel in het kader van de scouting toekomst in 2025 en het wereldreis spel van IScout dat inmiddels al voor het 10e jaar via internet gespeeld wordt.

En dan nog veel meer! Wil je alles zien, Kom naar Baarn!



Logboeken met bijzondere herkomst

Logboeken die het scoutingmuseum worden aangeboden zijn soms niet alleen door de inhoud maar ook vanwege de herkomst verrassend. Dit was het geval bij twee logboeken van de Jan Roothaangroep uit Den Haag. Het eerste deel gaat over de periode van 9-12-1933 tot 23-4-1935.

In het tweede deel wordt de periode van 25-4-1935 tot 11-2-1937 beschreven.

De Jan Roothaangroep was verbonden aan het Aloysius College in Den Haag. Deze rooms katholieke school voor voortgezet onderwijs heeft bestaan van 1917 tot 2016. Een groot aantal oud-leerlingen van het Aloysius is bekend geworden vanwege hun rol in het politiek en maatschappelijk leven. Onder hen bevindt zich de huidige minister van justitie mr. F. Grapperhaus. Auteur van deze logboeken is hopman Wil Schoonhoven (1909-1990) Hij trouwde met een Engelse en heeft zijn verdere leven in Engeland doorgebracht. Zijn in Italië wonende dochter Melanie

heeft deze logboeken in 2015 via een nicht in Nederland overgedragen aan het scouting-museum.



1937 Sint Jorisdag; groepsfoto van de Roothaangroep (AC) en Le Coq d'Armandville-verkenners

Hopman Schoonhoven geeft in dit logboek een beeld van de start en de verdere lotgevallen van de Jan Roothaangroep. Een centraal thema vormt zijn moeizame relatie met de schoolleiding. Vooral de rector was bezorgd dat de schoolprestaties van de leerlingen zouden teruglopen wanneer zij te veel tijd aan de scouting zouden besteden. Dit leidde er toe dat regelmatig leden van de Jan Roothaangroep, zonder opgaaf van redenen, voor enige tijd niet aan de bijeenkomsten van de scoutinggroep mochten deelnemen.

Conflict tussen hopman en schoolbestuur

Het logboek eindigt enigszins abrupt met het vertrek van hopman Schoonhoven op 11 februari 1937. Vanaf mei 1936 was er in toenemende mate onenigheid tussen de hopman en de schoolleiding. Voor nadere bijzonderheden verwijst hij naar een -onbekend- dossier dat hier over bestaat. In het logboek is hij terughoudend Wel worden aspecten van het meningsverschil zichtbaar.

Aanleiding voor de breuk vormden de districtspatrouillewedstrijden op 14 juli 1936. De Hertenpatrouille van de Jan Roothaangroep won hier de eerste prijs; een EHBO-trommel. Kort hierop werd bekend dat men een lid van deze patrouille, die verhinderd was, had vervangen door een verkenner van een andere patrouille van de groep. Hopman Schoonhoven wist niet dat dit niet was toegestaan. Hij legde zich onmiddellijk hierbij neer en gaf de EHBO-trommel terug.

Het Schoolbestuur zag in deze gebeurtenis aanleiding om een procedure te starten om hopman Schoonhoven als groepsleider te schorsen. In deze periode was de functie van districtscommissaris vacant. Er trad een waarnemend commissaris op. Hij besloot, gehoord de diverse grieven van het schoolbestuur, om hopman Schoonhoven te schorsen. De hopman ging tegen dit besluit in beroep. Bij de behandeling van dit beroep kwamen, zo noteert hij in het logboek, enkele vreemde feiten aan het licht.

Als gevolg van de uitslag van dit beroep werd de waarnemend districtscommissaris die, hopman Schoonhoven had geschorst, niet benoemd tot commissaris. Ook de waarnemend groepsleider van de Jan Roothaangroep, die door de waarnemend districtscommissaris was aangesteld, moest vertrekken. Opvallend is verder dat de groepsaalmoezenier die de schoolleiding had gesteund in de kritiek op hopman Schoonhoven in de periode dat de schorsingsprocedure liep ook werd vervangen. Hopman Schoonhoven werd in het gelijk gesteld. De hoofdcommissaris achtte het echter beter dat hij niet weer naar de Jan Roothaangroep terugkeerde. Hij kreeg eervol ontslag met dank voor de bewezen diensten. De hopman beëindigde zijn logboek met het uitspreken van de hoop dat de groep onder nieuwe leiding de toekomst met vertrouwen tegemoet kon zien.

Twee logboeken uit de oorlog

Eveneens verrassend naar herkomst en inhoud zijn de logboeken van Roel Ferwerda en Jopie van Doesburg. Het logboek van Jopie loopt van 20-11-1943 tot 30-7-1944. Roels logboek bestrijkt de periode van 19-2-1944 tot 16-7-1944.

Beiden behoorden zij tot een groep genaamd de Ratelaars. De leden van deze groep maakten als zogenaamde Pivoš tijdens de bezetting wandeltochten. Er worden onder meer tochten vermeld naar de Veluwe, Goor, Deventer, Venray en het Gooi. Het is niet duidelijk wanneer deze groep is ontstaan. De groep had leden uit diverse plaatsen. Roel Ferwerda(1918-2000) woonde in Utrecht. Jopie van Doesburg (1918-2017) in Baarn. De groep had ideologisch een gemengde samenstelling. Uit de logboeken blijkt dat er zowel niet-kerkelijke als rooms katholieke leden waren. Zij kwamen in het weekend bij elkaar. Roel en Jopie zijn in 1945 getrouwd. Hun dochter Maaïke droeg de logboeken aan het scoutingmuseum over.

De beschrijving van beide auteurs over grotendeels hetzelfde tijdvak toont enkele interessante accentverschillen. Jopie heeft iets meer aandacht voor de oorlogsomstandigheden waar men soms mee geconfronteerd werd. Zij maakt bij voorbeeld op 20-2-1944 en op 22-4-1944; melding van een neergestort vliegtuig dat men tijdens de wandeltochten tegen kwam.

Bijzonder interessant is een verslag van dat Jopie geeft van een bijeenkomst in Koog aan de Zaan december 1943. Hier hield een in Nederland woonachtige Javaan, Ali Hamat, een lezing over de toekomst van Nederlands Indië. Een blad met de uitgetypte hoofdpunten van zijn betoog is in het logboek aanwezig.

Roel Ferwerda legt sterk de nadruk op de betekenis van de bijeenkomsten voor de tijd die na de bevrijding zou aanbreken. Vaak gaat hij hierbij, in een periode dat de scouting door de bezetter was verboden, zeer ver. Zo schrijft hij in het voorjaar van 1944 dat de Ratelaars-

groep de training in de padvindingsgeest wilde voortzetten met als doel de vorming van leiders voor na de oorlog.

Geheime installatie en code

Van 27 tot 29 mei 1944 hielden de Ratelaars een Pinksterkamp in Epe. Hier had diep in het bos een geheime installatie van enkele leden plaats. Daarbij werd de Nederlandse vlag gehesen. In zijn logboek spreekt Ferwerda zijn vreugde uit over het doorgaan van de padvindingsgedachte in de oorlog.

Op een van de kampen werd een geheime code afgesproken die werd gebruikt in de onderlinge correspondentie. Verrassend is dat Roel Ferwerda in zijn logboek een beschrijving geeft van deze code. Hij vermeldt onder meer: Padvinderij = spel; stam = team. Als wachtwoord werd gebruikt: Hoe laat is het afgelopen? Beide logboeken eindigen in juli 1944. Het wegvallen van het openbaar vervoer als gevolg van de spoorwegstaking, die van september 1944 tot de bevrijding duurde, maakte het onmogelijk om nog gezamenlijke wandeltochten voor de verspreid wonende groepsleden te organiseren. Beide auteurs schrijven openlijk over deze tijdens de bezetting gecamoufleerde, illegale scouting activiteiten. Dit maakt deze logboeken heel bijzonder.

Den Haag, februari 2019, Hans van Spanning

Bestuur

Het Bestuur is nu als volgt samengesteld:

Vacature voorzitter

Paul Heessels, penningmeester/conservator

Wendy Bakker, lid

Ruud Egberts, lid met aandachtsgebied PR

Derk Tholen, lid met zorg voor de suppoostendiensten

Samen zetten ze de ingeslagen weg voort, die al meer dan 50 jaar een goed pad was.

Het Scouting Museum

Het museum is van 1 maart tot 1 november elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open.

Komt u op bezoek met een groep van 10 of meer personen, dan ontvangen wij u ook graag op andere uren. Wel graag tijdig een afspraak maken! Dat kan telefonisch via 030 - 6371915 (Derk Tholen) of per mail: museumbaarn@scouting.nl Ons adres is:

Scouting Labelterrein Buitenzorg

Amsterdamse straatweg 51

3744 MA Baarn

zie ook onze website:

www.nationaalmuseum.scouting.nl

U vindt ons ook op Facebook:

www.facebook.com/nationaalmuseumscoutingnederland

Redactie Bulletin: Ruud Egberts, Burg. v.d. Feltzweg 29, 7391HL Twello



Scouting Nederland Museum

Scouting Nederland Museum Baarn
Amsterdamsestraatweg 51
3744 MA Baarn

Bulletin

26e jaargang nummer 2– oktober 2019

Voorwoord

Het einde van het jaar 2019 nadert alweer met rasse schreden, het einde van alweer een decennium. Op naar de jaren twintig! Voor het museum was het seizoen wel zeer plotseling vroegtijdig afgelopen doordat de verbouwplannen van het koetshuis van Buitenzorg, het onderkomen van het museum, plotseling werkelijkheid werden en het bestuur genoodzaakt was op korte termijn het museum te sluiten, alles op de bovenste verdieping weg te halen en de tentoonstelling op de tweede verdieping in te pakken met zeilen tegen water en bouwstof.

Het bestuur hoopt op een snelle verbouwtijd zodat we het museum snel weer toonbaar kunnen maken. We zitten dan wel onder een nieuw en goed geïsoleerd dak, en dat heeft ook zo zijn voordelen. Wij hopen U daar weer snel een keer te mogen ontmoeten!

Ruud Egberts, bestuurslid P.R.

Vrienden nieuws

Van harte welkom heten we Mevrouw E. Boosman-Dankmeijer, Sanne van Rijn en Christine Ritter die zich dit jaar aangemeld hebben als museumvriend(in).

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze vriend Peter Demeijer. Peter was een markante figuur en altijd heerlijk aanwezig, Hij had uitgesproken meningen en zat vol verhalen en altijd op zoek naar leuke dingen voor zijn eigen verzameling. Peter was drager van het gouden waarderingsteken van Scouting Nederland. Peter werd 76 jaar.

Nieuwe aanwinsten

We ontvingen in de loop van het jaar weer de nodige donaties en nalatenschappen.

Daarbij onder andere een oude medaille van de zwemwedstrijden Pavaqua, troep-estafette NPV uit

1959, de nodige groepsinsignes en een leuke collectie met oude Intercamp insignes. Hieronder ook een fraai embleem van de leden van de Scoutersclub.



Bezoek uit Indonesië

In juni bezocht een Indonesische scoutingleidende echtpaar Berthold Sinualan, Vice Chairperson of Gerakan Pramuka (de Indonesische scoutsbeweging) en zijn vrouw Afriani ons museum. Zij waren op Tour door Europa en gingen daarna naar de Wereld Jamboree in Amerika. Als dank voor de ontvangst en rondleiding door Derk ontvingen we leuke herinneringsbadges en een das. Zo is onze internationale bekendheid weer gegroeid!



Vervanging computers

Met medewerking van het Landelijk Bureau van Scouting Nederland hebben wij onze twee oude computers, die niet mee naar behoren werkten, kunnen vervangen door twee, weliswaar afgeschreven maar voor ons doel nog prima bruikbare, jongere computers. We kunnen hier hopelijk weer een aantal jaren mee vooruit.



Bestuursleden

Met het vertrek van Gerard zitten we al enige tijd zonder voorzitter. Daarnaast zijn we op zoek naar iemand die de secretaris functie voor zijn of haar rekening wil nemen. Als verdere uitbreiding van het bestuur zijn we ook op zoek naar iemand die de facilitaire zaken voor zijn rekening kan nemen, een handige harry (of miep) zogezegd. Bent uzelf beschikbaar, wilt u meer weten of kent u iemand? Laat het ons weten. Neem hiervoor graag contact op met Ruud Egberts.

Het levensverhaal van een bijzondere scout: Philip Dirk baron van Pallandt



Philip Dirk Baron van Pallandt werd geboren aan de Korte Vijverberg in Den Haag. De zomers bracht het gezin Van Pallandt door op landgoed Duinrell. In 1913 erfde Van Pallandt het landgoed en kasteel Eerde. Hij huwde in 1928 Wilhelmine Marie (Willi) Voorwijk. Zij kregen twee dochters. Hij overleed op 90-jarige leeftijd. Hij was ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Landgoed en kasteel Eerde

In zijn jeugd kwam Van Pallandt geregeld op jachtbezoek bij zijn neef Rudolf, baron van Pallandt, lid van de Eerste Kamer en op dat moment eigenaar van landgoed en kasteel Eerde. Het landgoed was in 1706 gekocht door Johan Werner baron van Pallandt, een luitenant-generaal die Eerde als zomerverblijf gebruikte.

Toen neef Rudolf van Pallandt in 1913 overleed, liet hij het landgoed en kasteel na aan de 23-jarige Philip Dirk van Pallandt, vanwege hun goede band. Van Pallandt werd daarmee heer van Eerde: een gebied ten zuiden van Ommen, tussen de Vecht en Regge, werd zijn eigendom.

Wegens de hoge kosten voor het onderhoud van het landgoed was Van Pallandt genoodzaakt delen te verkopen. Een voorwaarde die hij daarbij stelde was dat de nieuwe eigenaren het landgoed open stelden voor het publiek en het in stand konden houden. Hij vond verschillende bestemmingen voor het landgoed die paste bij zijn levensovertuiging. Het kwam tussen 1924 en 1929 in bezit van een theosofische stichting. In 1932 werd het kasteel aan de Quackers verhuurd. Zij vestigden een internationale school op het terrein. Ook schonk hij een deel aan de padvinderij. Tegenwoordig is het grootste deel van het landgoed eigendom van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. De beide dochters van Van Pallandt kregen in de jaren vijftig een klein deel van het landgoed Eerde als huwelijkscadeau van hun vader om er te kunnen blijven wonen.

Scouting

De Zilveren Vlaamse Gaai



Tijdens zijn reizen was Van Pallandt bevriend geraakt met de stichter van de scouting, Robbert Baden Powell. Hij werd een scoutleider in de beginjaren van de Nederlandse scouting. In 1912 werden de Jonge Verkenners (lid van de Nederlandsche Padvindersorganisatie (NPO)) in Den Haag gesplitst. Troep 1 kwam onder leiding te staan van G. Opzomer, en de "2e 's-Gravenhaagse troep" onder die van Griffin Moriarty. Na het vertrek van Moriarty in oktober 1912, volgde Jan Schaap hem op. Samen met Philip van Pallandt maakte hopman Jan Schaap een modeltroep van Troep 2. Deze troep werd jaren later, en na een aantal fusies, de *HWS Baron van Pallandtgroep* in Den Haag.

In 1913 kampeerden de eerste padvinders op landgoed Eerde, onder meer bij de Ada's Hoeve.

In 1923 besloot Van Pallandt de Ada's Hoeve, de padvindersboerderij, en omliggende terreinen aan de Nederlandse Padvinders te schenken. Bij hun huwelijk droegen Philip and Willi hun padvindersoniform. In 1935 werd het terrein nabij de Laarbrug, op de plek waar Regge en Vecht samenkomen, daaraan toegevoegd. Er zijn twee scoutinggroepen naar hem vernoemd: de Haagse Waterscouts - Baron van Pallandt in Den Haag en de Van Pallandtgroep in Ommen

Onderscheiding



In 1947 ontving van Pallandt een fraaie oorkonde van de naar hem vernoemde groep uit Den Haag wegens zijn 35 jarig jubileum. In 1953 werd hij voor zijn verdiensten onderscheiden met de "Zilveren Vlaamse Gaai", van de Nationale Padvinderraad. Deze kunt u bewonderen in ons Museum.



Boeiende informatie maar ook vragen bij logboeken van akela Dicky Teunissen

Er worden in het scoutingmuseum in Baarn soms logboeken aangetroffen die boeiende informatie geven maar tegelijkertijd vragen oproepen.

Dit is het geval bij de fraaie collectie van zes cahiers van verschillend formaat die afkomstig zijn van akela Dirkje Hendrika (Dicky) Teunissen-Briët (1921-2008). Zij was actief in de scouting van 1937 tot 1957.

Jan van Nassaugroep

Uit een door Dicky Teunissen samengesteld documentatieboek over de periode 1937 tot 18-6-1953 blijkt dat zij vanaf 1937 lid is geweest van de Jan van Nassaugroep. Deze groep heeft een opvallende geschiedenis .

In zijn website-artikel 'De Jan van Nassaugroep uit Amsterdam' vermeldt Fred Kelpin dat het hier aanvankelijk een groep van de protestantse Driehoeksmeisjes en Vierhoeksjongens betrof die in 1937 als groep 8 zich aansloot bij de NPV. Uit een feestprogramma aanwezig in dit eerder genoemde documentatieboek blijkt dat de Jan van Nassaugroep in mei 1939 tien jaar bestond en dus is opgericht in 1929.

Fred Kelpin deelt mee dat kort na de bezetting, in juni 1940, de hopman van de Jan van Nassaugroep met enkele aangebleven verkenners over ging naar de nationaal- socialistisch georiënteerde Nationale Jeugdstorm . Het documentatieboek bevat hierover geen gegevens. De informatie stopt in september 1939 en wordt voortgezet in juni 1945. Dicky Briët - toen nog niet getrouwd- is dan AWL bij de Jan van Nassaugroep. Deze groep keerde, volgens Kelpin, kort na de bevrijding onder nieuwe leiding nu als groep 28 terug naar de NPV. In mei 1947 wordt de naam van Dicky Teunissen in het documentatieboek voor het eerst vermeld als akela van de Prinses Margrietgroep. Deze groep was in juni 1945 opgericht. De overgang van Dicky Teunissen van de Jan van Nassaugroep naar de Prinses Margrietgroep wordt begrijpelijk omdat -zo blijkt uit het artikel van Kelpin- de troephuizen van beide groepen vlak bij elkaar lagen.

Dicky Teunissen was van mei 1947 tot 18 juni 1953 akela van de Prinses Margrietgroep. De verzameling bevat één logboek van deze horde over de periode van 1 okt. 1949 tot 3 sept. 1951.

Een sportieve akela

Akela Teunissen moet een sportief persoon zijn geweest. Onder haar leiding werd in de Margriethorde een groep jonge welpen getraind in ritmische gymnastiek. Onder de naam De Tuimelaars zijn zij diverse malen in het openbaar opgetreden o.a. op de

Nationale Koempoelan die in 1951 in Lunteren werd gehouden.

Haar sportieve instelling wordt duidelijk in een tweede documentatieboek dat gaat over de periode 1953 -1957. Dicky Teunissen behaalde een certificaat voor roeien en een vierde prijs bij het NPV zwemgala in 1953.

Ook ontving zij op 19 september 1953 het certificaat 4^e graad van de Nationale Vereniging tot Bevordering van Harmonische Lichaamsontwikkeling.

Dit tweede documentatieboek heeft een omslag van de Nationale Jamboree die van 10 tot 20 augustus 1955 in Indonesië werd gehouden. In dit boek zijn diverse foto's en documenten opgenomen die wijzen op een verblijf in Indonesië.

Akela in Indonesië

Dit wordt bevestigd in een derde documentatieboek. Hieruit blijkt dat Dicky Teunissen van 1 juli 1955 tot april 1957 in Balikpapan woonde. Hier is zij akela geweest van de Wolvengroep. Het boek bevat een introductiebrief waarin de internationaal secretaris van de NPV haar aanbeveelt bij de Padvindstersbond in Indonesië. Ook hier begeleidde zij onder de naam 'De Tuimelaars' een groep jonge welpen-acrobaten.

Het verblijf van Dicky Teunissen in Balikpapan hing vermoedelijk samen met de werkzaamheden van haar echtgenoot J. (Ko) Teunissen. Uit de beschikbare documentatie valt af te leiden dat hij in dienst was bij de Shell. Ko Teunissen was ook enige tijd actief in de scouting. Van hem bevindt zich in de verzameling een cursuscahier voor het theoretisch- en praktisch gedeelte van de Gilwell woodbadgetraining in Ommen.

Het eerste deel van deze cursus werd reeds kort na de bevrijding, in augustus 1945, gegeven. Voor de reis van Amsterdam naar Ommen werd -zoals toen nog gebruikelijk- schriftelijk toestemming verleend door het Militair Gezag. Uit een in dit boek opgenomen telegram blijkt dat Jan Teunissen en Dicky Briët beiden zijn aangemeld voor deze cursus.

Van Dicky Teunissen troffen we verder een documentatieboek aan met notities van de A-D cursus die zij van 27 t/m 31 december 1953 heeft gevolgd in Buitenzorg te Baarn. Het is niet bekend of zij na haar afscheid van de Prinses Margrietgroep in 1953 tot haar vertrek naar Indonesië in 1955 nog leidster is geweest van een padvindstersgroep.

Vragen

De hele collectie overziende kunnen we constateren dat het accent ligt op documentatieboeken die veel informatie bevatten in de vorm van foto's, knipsels,

programma's en brieven. Zowel van de Prinses Margrietgroep als van de Wolvengroep in Indonesië is een miniatuur-model groepsdas aanwezig.

Na lezing van deze serie boeken blijven enkele vragen over. Heeft akela Teunissen een opleiding gevolgd als lerares gymnastiek? Is zij van 1954 tot 1955 leidster geweest van een padvindstersgroep? Is zij na haar terugkeer uit Indonesië in 1957 in Nederland nog actief geweest in de scouting? Wie van de lezers van het Bulletin kan op deze vragen antwoord geven?

Den Haag, september 2019, Hans van Spanning

Wilt U zich opgeven als VRIEND van het museum? Dat kan bij onze secretariaat!!

*De vrienden (en vriendinnen) van ons museum vragen wij een jaarlijkse bijdrage van € 25,-. U kunt dit over maken op onze bankrekening IBAN: NL40 RABO 0130 0254 10 en BIC: RABONL2U t.n.v. Stichting Scouting Museum te Baarn.
Hartelijk dank voor uw steun, donaties en giften zijn zeer welkom. Deze vallen onder de ANBI regeling.*

Bestuur

Het Bestuur is nu als volgt samengesteld:
Vacature, voorzitter
Vacature, secretaris
Paul Heessels, penningmeester/conservator
Wendy Bakker, lid
Ruud Egberts, lid met aandachtsgebied PR
Derk Tholen, lid met zorg voor de suppoostendiensten
Samen zetten ze de ingeslagen weg voort, die al meer dan 50 jaar een goed pad was.

Het Scouting Museum

Het museum is van 1 maart tot 1 november elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open.
Komt u op bezoek met een groep van 10 of meer personen, dan ontvangen wij u ook graag op andere uren. Wel graag tijdig een afspraak maken! Dat kan telefonisch via 030 – 6371915 (Derk Tholen) of per mail: museumbaarn@scouting.nl Ons adres is:
Scouting Labelterrein Buitenzorg
Amsterdamse straatweg 51
3744 MA Baarn
zie ook onze website:
www.nationaalmuseum.scouting.nl

U vindt ons ook op Facebook:
www.facebook.com/nationaalmuseumscoutingnederland

Redactie Bulletin: Ruud Egberts, Burg. v.d. Feltzweg 29, 7391HL Twello