



## 100 jaar Scouting, een jaar lang feest

2007 is een bijzonder jaar voor Scouting. Wereldwijd wordt herdacht dat juist een eeuw geleden Scouting in Engeland startte. U zult begrijpen dat ons museum dit feest niet ongemerkt voorbij kan laten gaan. Verderop in dit Bulletin leest u hoe wij in ons museum inhaken op de feestelijkheden en welke objecten wij tentoonstellen.

Scouting Nederland stuurt een contingent van zo'n 1000 meisjes en jongens naar de Jubileum Wereld Jamboree in Engeland, maar houdt verder haar kruit droog tot 2010, als wij 100 jaar Scouting in Nederland groots gaan vieren. We hebben weer een mooie thematentoonstelling ingericht. Daarover leest u hiernaast het een en ander. We kijken met plezier terug op het jaar 2006, waarin we veel bezoekers uit binnen- en buitenland ontvingen. Onze collectie werd weer uitgebreid en in de vaste opstelling werd in de achterliggende winterperiode opnieuw een en ander vernieuwd, verbeterd en aangevuld. Ook daarover praten wij u even bij. Allemaal plezierig nieuws. Een goede reden om weer eens in Baarn langs te komen. Wij zeggen dus, graag tot ziens.



## Tentoonstelling Nederlands Indië en Indonesië

In onze thematentoonstelling op de begane grond richten wij ditmaal de schijnwerper op een bijzonder stuk geschiedenis. Het betreft Scouting in Nederlands Indië en in het Indonesië van nu.

Het eerste deel van de expositie neemt de kijker mee naar de jaren 20 en 30, toen de N.I.P.V., die zowel jongens als meisjes omvatte (en daarin voorop liep!), internationaal geregistreerd was via de verenigingen in het verre moederland. De door ons getoonde klassekaarten, insignes en reglementen zult u herkennen als varianten van wat wij in Nederland gebruikten. Ook de tijdschriften die daar verschenen leken sterk op die uit Nederland. Scouting was 'hot' in alle delen van het grote eilandenrijk. Naast de NIPV waren er in Nederlands Indië heel veel niet aangesloten verenigingen, gebaseerd op woonplaats, regio, ras, taal of land van herkomst. Al in 1926 trachtte hoofdverkenner G.J. Ranneft om de grootste van die organisaties bijeen te voegen en zo aansluiting met de Scouting wereldbeweging te bevorderen. Het verslag van de besprekingen illustreert dit streven, dat echter slechts ten dele slaagde.

Het tweede deel van de expositie laat zien hoe tijdens de tweede wereldoorlog de kinderen in de interneringskampen ondanks alle moeilijkheden en gevaren door gingen en in het geheim hun idealen trachten na te leven. Zelfgemaakte insignes, primitieve gebruiksvoorwerpen, de tekst van het troepied dat stilletjes werd gezongen, ze zijn uit ons depot gehaald als getuigen van een moeilijke en heroïsche tijd. Ook is te zien hoe na de oorlog de situatie veranderde en de fakkel werd doorgegeven aan de nieuwe organisatie Pramuka. We kregen van vrienden in Indonesië mooie materialen toegestuurd. Moderne tijdschriften, een leuk boek over 75 jaar Scouting (uit 1987) en folders van recente Nationale Jamborees. Het insigne van de Scouts is de bloeiende kokosnoot, symbool van de bloei die Scouting daar beleeft. Wist u dat Pramuka de grootste organisatie is binnen de Scouts wereldbeweging? Ze staan daar met 8.909.435 meisjes en jongens geregistreerd! Kortom, het is een pracht van een expositie geworden, die uw bezoek aan Baarn extra de moeite waard maakt. Hartelijk welkom.

# Er is veel nieuws te zien in ons museum

## Kom het 100 jarig jubileum meebeleven

In Engeland gaat de honderdste verjaardag van Scouting niet ongemerkt voorbij. De eerste souvenirs liggen al bij ons in de vitrine. Het gaat om kleine zaken, zoals insignes en kaarten, maar ook om gewichtiger dingen. Zo is het prachtige jubileumboek van de Scout Association te zien en ook de leuke video met historische beelden, terugblikken op de vele Wereld Jamborees en een rondgang door de archieven van de Britse vereniging op Gilwell Park. Zeldzame zaken worden getoond, zoals de vlag die zowel boven Mafeking wapperde als boven het eerste kamp op Brownsea Island, de koedoe hoorn, die ook in dat kamp werd gebruikt en later de opening van Gilwell Park opluisterde, het manuscript van Scouting for Boys, het boek waarmee alles begon, de kampeercaravan van B.-P. en zijn kampvuurmantel, souvenirs en zelfs een paar van zijn padvindeskousen. Op verzoek van museumvrienden vertonen wij die video graag en gratis.



## Oubaas Buitenzorg zit er vorstelijk bij

Een jaar geleden vertelden wij u al dat we de fraaie zetel van VKJB hoofdcommissaris Van Voorst tot Voorst in bezit kregen. De deftige leunstoel is geheel gerestaureerd en we hebben de hand weten te leggen op een etalagepop in zithouding en die voorzien van een authentiek uniform zoals commissarissen die rond de jaren 50 droegen.

De sfeer van het Nationaal Hoofdkwartier van de VKJB aan de Haagse Jan van Nassaustraet lijkt teruggekeerd. De met een gele pluim uitgedoste commissaris kreeg van onze teamleden de roepnaam Oubaas Buitenzorg. U kunt met hem kennismaken tegenover de boekenkast op de eerste etage.

## De Lord spreekt weer

Een populair element was vanaf de opening van ons museum de stem van Baden-Powell, die vertelde hoe Scouting startte. De laatste tijd echter was de Lord niet meer te stoppen, hij praatte maar door. Inmiddels zijn de telefoonhoorns gerepareerd en informeert B.-P. onze bezoekers weer vanouds alleen op verzoek.

## LdH Jamboree 2006

Het Leger des Heils hield vorig jaar een Jamboree in Nederland met deelnemers uit vele landen. Vanaf 1923 waren er in ons land op vele plaatsen Leger des Heils Padvindsters en Padvindsters te vinden. In 1937 sloten deze Scouts zich aan bij de NPV, om zo deel te kunnen nemen aan de Jamboree. In 1948 werd de overgang definitief en gingen de meisjes op in het NPG en de jongens in de NPV. Het aantal LdH groepen binnen Scouting Nederland is na een aantal jaren weer groeiende en de leuke souvenirs van deze recente Jamboree bewijzen dat. We tonen ze op de 1<sup>e</sup> etage.

## Nieuwe keuze uit mooie computer presentaties

Veel laten zien op een beperkte oppervlakte, daarvoor zorgen onze computer presentaties. We hadden er met een selectie Scouting postzegels, reclameplaatjes, historische foto's en Scouts uit vele landen. De video met Nederlandse insignes van districten is recentelijk van mooiere kleuren voorzien en er is een nieuwe serie toegevoegd met beelden en aandenkens van alle Wereld Jamborees. De show van uniformen op de Forumdag (zie volgende pagina) leverde foto's op die via een prachtige computer presentatie een overzicht geven van de uniformen van de afgelopen bijna 100 jaar. Wat anders in kasten en lades verborgen blijft is zo kleurig in beeld.

## Nieuwe prentbriefkaart

Het is een goede traditie van ons museum om ieder jaar een prentbriefkaart te laten maken. Ditmaal kozen wij als illustratie de omslag van maandblad De Padvinder uit 1919. Onze vrienden van de NVVSO, de Scouts verzamelaars, kochten een deel van de oplage om als nieuwjaarswens aan de leden te sturen. De kaart is, net als de vroegere uitgaven, in het museum te koop.

# Baarnse belevenissen

## Scouting 100

Dat is de titel van een nieuw boek, dat begin dit jaar zal verschijnen en dat met veel foto's en bondige teksten zal laten zien hoe Scouting in Engeland ontstond, hoe het zich daar ontwikkelde, in 1910 naar Nederland kwam en hier door zowel meisjes als jongens enthousiast werd opgepakt. Uit het archief van ons museum kwamen fraaie foto's, waarvan vele tot nu toe een verborgen leven leidden in de vele albums die wij bezitten.

Uitgever en vormgever waren zo enthousiast over de kwaliteit van de beelden, dat het aantal pagina's uitgebreid werd tot z'n 180 stuks. We voegden ter versiering kleine sfeerelementen toe, zoals insignes, sluitzegels enz.

Op de schutbladen voor- en achterin zijn de insignes van alle landelijke verenigingen sinds 1911 te zien.

Ter afronding is een lijst jaartallen met hoogtepunten uit de Nederlandse Scouts geschiedenis toegevoegd en is er een verwijzing naar ons museum. Al met al is het een boek dat elke rasscout zal willen bezitten. Binnenkort ligt het fraai gebonden in de winkels.

J.H. van der Steen  
SCOUTING 100  
Uitgeverij Aprilis  
ISBN-10: 90 5994 142 X  
ISBN-13: 978 90 5994 1427  
Verkoopprijs € 19,50



## Jamboree veteranen in NJBG maandblad Fibula

Het kwartaalblad van de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis benaderde ons met de vraag of wij hen voor de rubriek 'Ooggetuigen' in contact konden brengen met liefst twee veteranen van de Wereld Jamboree van 1937. Dat was voor ons geen probleem: vaste medewerker Nick Slijderink en vroegere museum voorzitter Jan Rademaker waren graag bereid een interview te ondergaan en persoonlijke foto's op te zoeken. Actuele foto's van de heren, in Baarn gemaakt, completeerden hun nog levendige herinneringen aan dat historische kamp en hun ontmoeting met B.-P.

**Fibula**, magazine over gisteren enzo, 47<sup>e</sup> jaargang nummer 181, augustus 2007.

## Erfenissen altijd welkom

Met grote regelmaat worden wij gebeld door mensen die iets willen bijdragen aan onze collectie. Vaak gaat het om persoonlijke voorwerpen van meer of minder recente datum. Uniformen, boeken, foto's, insignes, speldjes, klassekaarten en noem maar op, we zijn er altijd blij mee om er de collectie mee te verbeteren of aan te vullen. Dankzij onze PC's zien we onmiddellijk of we dit item al bezitten en zo ja, waar het is te vinden.

Soms zitten er bijzondere zaken tussen, zoals laatst toen we een verslag kregen van wat zeeverkenners in 1953 bij de watersnoodramp met hun grote wachtschip aan hulp boden. Pet af voor die bescheiden en door velen vergeten helden. Goed om dat voor de eeuwigheid te bewaren.

## Scouting modeshow

Tijdens een Scouting Forumdag in januari kwam het uniform ter sprake. Ons museum en het landelijk servicecentrum Leusden organiseerden samen een modeshow van vroegere uniformen. Dankzij de hier boven genoemde erfenissen wandelde de geschiedenis over de catwalk en leverde volop gespreksstof voor de plannen richting 2010.

## Heruitgave Scouting for Boys

Het boek waarmee alles begon is opnieuw verschenen. Het gaat om een nauwkeurige herdruk van de originele uitgave uit 1908. Bij ons ligt dat origineel in de vitrine en we hebben bijna alle latere edities plus vele vertalingen. Toch is dit boek een aanwinst, want aan deze uitgave zijn ook wetenschappelijke notities toegevoegd door Elleke Boehmer, Professor of Colonial and Postcolonial Literature aan de Nottingham Trent University. In onze bibliotheek staan ook al een facsimile uit 1938 en een uit 1957. Opnieuw is het dus voor een groter publiek mogelijk de oertekst van dit belangrijke boek te lezen en de achtergrond te leren kennen.



# De vrienden van het Scouting Museum

## Citaten uit het gastenboek

Aan het eind van hun rondgang door het museum, komen alle bezoekers langs ons gastenboek en vaak schrijven zij daar dan heel spontaan in wat ze vonden van het getoonde.

Jonge Scouts die kamperen op Buitenzorg en vaak min of meer bij toeval bij ons binnenlopen, brengen hun reactie anders onder woorden dan de leiding van de groep die speciaal naar Baarn reisde voor een bezoek of de vaak bejaarde gasten die een erfenis komen afgeven en van de gelegenheid gebruik maken even rond te kijken.

Hier volgt een kleine bloemlezing uit het boek:

*Interessant, mooi neergezet, groetjes, speltak ruitergidsen Vught Noord.*

*Leuk informatief museum. Mooi gemaakt! Groetjes, Scouting Mill.*

*Heel leuk een foto van je oude Bevergroep tegen te komen.*

*Viool / Maurits, Vlaardingen.*

*Het is een heel leuk museum, Fakkeldraagsters, Soest.*

*Bedankt voor de goede zorg en het bijdragen aan een stuk besef van het Scouting zijn. Martijn.*

*Ik ben een stuk wijzer geworden, groetjes, Bianca.*

*Leuke rondleiding, leuk verteld, leuk om in zo'n losbandige week toch een stukje historie op te snuiven. Graaf Floris V,*

*Heemskerk.*

*Heel mooi uitgebreid en professioneel opgezet museum.*

*Ook al ken je veel van de geschiedenis van Scouting wel na er jaren in actief te zijn geweest, toch erg indrukwekkend.*

*Complimenten, Scouting Sint Joris, Ridderkerk.*



## Het museum is open

Elke zaterdag van 2 – 5 uur. Komt u op bezoek met een groep van tenminste 15 personen, dan ontvangen wij u graag ook op andere tijdstippen. Maak dan wel tijdig een afspraak met Adri Saltzherr (030 2717906).

Zij regelt dan de toegang en zorgt voor een aan het gezelschap aangepaste rondleiding. Ons bezoekadres is Scouting labelterrein Buitenzorg, Amsterdamse straatweg 51, Baarn.

## De Vrienden van het Scouting Nederland Museum

Via dit Bulletin blijven de Vrienden van ons museum op de hoogte van alles wat er in hun museum gebeurt. Nieuws over tijdelijke exposities, eigen publicaties, nieuwe aanwinsten, komende bijeenkomsten en welke bijzondere bezoekers we over de vloer kregen. Het Bulletin verschijnt tweemaal per jaar. Dankzij de steun van onze vaste vrienden (waaronder ook vriendinnen!) kunnen wij de lopende kosten van het museum betalen en bijzondere zaken aanschaffen. Onze vele vrienden blijven welkom om even bij te praten, nieuwe aanwinsten te bekijken en mee te maken hoe *hun* museum reikt en zeilt.

## Wegwijs via Internet

Ook op de meest moderne manier is het Scouting Nederland Museum te vinden en dat levert met grote regelmaat nieuwe en waardevolle contacten op.

Allereerst is er onze eigen site: [www.nationaalmuseum.scouting.nl](http://www.nationaalmuseum.scouting.nl) waarop alle informatie is te vinden over onze collectie, de openingstijden en de actuele thematentoonstelling. Voorts wordt via de sites van Scouting Nederland en die van Buitenzorg naar ons verwezen. Met één klik bent u bij ons. Ons e-mail adres is: [Museumbaarn@scouting.nl](mailto:Museumbaarn@scouting.nl)

Als Vriend van het Scouting Nederland Museum krijgt u:

# een jaar lang alle Museum Bulletins toegezonden met informatie over de collectie, nieuwe aanwinsten en komende tentoonstellingen.

# De Scouting Museumpas, de enige museum jaarkaart die wij accepteren en die u doorlopend toegang geeft.

# Vrije toegang tot ons documentatiecentrum.

# Kosteloze hulp bij het zoeken naar historische gegevens, scouting technieken, spelen, teksten of muziek van liedjes, enz.

De kosten zijn € 16,- per jaar. Stort uw bijdrage op giro 4087943 t.n.v. Stichting Scouting Museum te Leusden en u krijgt uw pas thuisgestuurd. Bij voorbaat dank.



## Scouting Nederland Museum Bulletin

Redactie: Jan van der Steen, Acacialaan 25, 2351 CA Leiderdorp  
Administratie: Adri Saltzherr, Stieltjesstraat 54, 3514 JD Utrecht



## De Boek Scouting 100 gepresenteerd

Op zaterdag 17 maart werd in het Scouting Nederland Museum in Baarn het boek Scouting 100 ten doop gehouden in aanwezigheid van vele vrienden en vriendinnen van het museum. Naast het bestuur, de medewerkers en rond leiders waren er vertegenwoordigers van de landelijke organisatie, Buitenzorg, Scouting Museum Rotterdam plus onze donateurs en sponsors. Als eerste kreeg Thijs Uijthoven van uitgeverij Aprilis het woord. Hij vertelde het een en ander over de vele vooral historische boeken die zijn firma produceert en toonde actuele voorbeelden, zoals een boek over Michiel de Ruyter en het oorlogsdagboek van een vecarts. Hij herinnerde ook aan zijn tijd als Verkenner, wat zijn liefde voor deze jeugdbeweging verklaart. Het boek Scouting 100 is een prachtige uitgave geworden met ruim 400 foto's uit de archieven van het museum.

Hierna nam de auteur van het boek, Jan van der Steen het woord. Hij heette de aanwezigen welkom en bedankte secretaris Adri Saltzherr, die de bijeenkomst georganiseerd had, met een boekje. Daarna maakte hij bekend dat Theo Schneider is benoemd tot erevoorzitter van het museumbestuur. De verraste Theo kreeg de bijbehorende oorkonde en een bloemetje voor echtgenote Marijke.

Hierna bedankte hij de uitgever voor de plezierige samenwerking. Dit is al het achtste boekje over Scouting dat schrijver en uitgever samen tot stand hebben gebracht. Dit is beslist een unicum en daarom werd aan de heer Uijthoven het



Vriendschapsteken van Scouting Nederland toegekend. Echtgenote Kitty Uijthoven, die o.a. de publiciteit verzorgt, deelde in de hulde via een kleurig boekje. Tenslotte werd het eerste exemplaar overhandigd aan de nieuwe voorzitter van Scouting Nederland, Ger Koopmans. Bij diens introductie in de Scoutingbladen was als een soort excuus aangevoerd dat Tweede kamerlid Koopmans in zijn jeugd geen lid was geweest van Scouting. Jan stelde de voorzitter gerust en noemde enkele illustere voorgangers uit het boek die ook nimmer jeugdlid waren geweest. "Als u

de inhoud van dit boek kent, weet u veel meer dan de gemiddelde Scout over de historie van de beweging." In zijn dankwoord gaf voorzitter Koopmans aan hoezeer hij in de afgelopen korte periode overweldigd was over de goede organisatie, de vele vrijwilligers en de verrassende tradities en gewoontes binnen de beweging.

Hierna konden de genodigden een gratis exemplaar van het nieuwe boek in ontvangst nemen. Deze gulle gift was mogelijk gemaakt door een subsidie van de Houtkampgroep uit Leiderdorp, de vroegere groep van onze conservator. Daarna werd onder het genot van een kopje koffie of thee nagepraat, werden de nieuwe tentoonstelling en het museum

bekeken en liet men boeken signeren.

Het boek Scouting 100 is bij de Scout Shop te koop en in de reguliere boekhandel. De prijs is € 19,50. ISBN nr: 978 90 5994 142 7.



## Het Museumbestuur

Het bestuur van het Scouting Nederland Museum is momenteel als volgt samengesteld:

Ere voorzitter

Theo Schneider.

Voorzitter en conservator Jan van der Steen.

Secretaris

Adri Saltzherr-van den Berg.

Penningmeester

Paul Heessels.

Leden: Gerard Gijsbertsen, Klaas Man, Kees Ribbens.

## Nieuwe aanwinsten



Wij schreven in ons Museum Bulletin van maart j.l. over Oubaas Buitenzorg, de in antiek uniform gestoken commissaris, die in de vorstelijke zetel van de vroegere hoofdcommissaris Van Voorst tot Voorst zit. Oud museum voorzitter Jan Rademaker herinnerde zich dat hij vroeger op het Nationaal Hoofdkwartier van de Katholieke Verkenner wel eens stiekem in die leunstoel is gaan zitten. Naast de commissaris is sinds kort Hopman Vogelenzang te zien, een staande etalagefiguur in het gala uniform (groen jasje en bruine lange broek) dat in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw in gebruik was. Adri Saltzherr schonk ons het uniform en dankzij een subsidie van haar vroegere groep kon de fraaie pop worden aangeschaft. Beide leiders wachten op u in onze bibliotheek.

## Nederlands Indië en Indonesië



De nieuwe tentoonstelling op onze benedenetage oogste in de afgelopen weken al veel waardering. Op het laatste moment konden we nog bijzondere dingen toevoegen, zoals een serie recent uitgegeven postzegels en een bankbiljet van 10.000 roepia met Scouts erop. Dit soort zaken illustreert hoezeer Scouting in Indonesië een gewaardeerd onderdeel is van de samenleving.

## Eeuwfeest en Jamboree

In een tweetal zijvitines hebben wij materialen geplaatst die het eeuwfeest van Scouting betreffen: het fraaie boek dat de Britse Scouts uitgaven (met enkele vellen proefdruk erbij) en een poster en folder materiaal voor de komende Wereld Jamboree en andere verjaardagsfeesten. We danken de archivaris van de Scout Association die ons deze objecten toezond.



Via dit extra nummer van het Museum Bulletin brengen wij onze vrienden op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Het museum is elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur open. Groepen (van 15 of meer personen) ontvangen wij ook graag op andere uren, maar alleen na tijdige afspraak via telefoon 030 2717906 van Adri Saltzherr. Ons adres is: Buitenzorg, Amsterdamse straatweg 51 3744 MA Baarn.



## Contributie vrienden

De vrienden (en vriendinnen) van ons museum vragen wij hun bijdrage voor 2007 (€ 16,-) over te maken aan onze nieuwe bankrekening 130025410 t.n.v. Stichting Scouting Museum te Baarn. De vroegere girorekening is opgeheven. Hartelijk dank voor uw steun.

## Scouting Nederland Museum Bulletin

Redactie: Jan van der Steen

Ancialaan 25,

2351 CA Leiderdorp

Administratie: Adri Saltzherr,

Stieltjesstraat 54, 3514 JD Utrecht



## Veel goed nieuws uit ons en uw Scoutingmuseum in Baarn

Het voor uw liggende tweede Museum Bulletin van 2007 is eigenlijk nummer 3, want na de feestelijke uitreiking van het eerste exemplaar van ons nieuwe boek *Scouting 100*, gaven we een extra nummer uit. Hoe dan ook, het is tijd om onze vrienden en vriendinnen op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen in Baarn. Gelukkig kunnen we melden dat alles naar wens verloopt. Het boek plus het eeuwfeest van Scouting heeft veel werk opgeleverd, maar ook veel bezoek, talrijke leuke aanwinsten, nieuwe contacten, hernieuwde relaties en veel positieve publiciteit voor Scouting.

We zijn blij ook een flink aantal nieuwe leden te kunnen verwelkomen van de Vrienden van het Scouting Nederland Museum. Deze club maakt het ons mogelijk om door te gaan met het bijeenbrengen van de vele objecten en verhalen die getuigen van de historie van Scouting, in Nederland zowel als daarbuiten. De oude en de nieuwe Vrienden bieden wij graag dit Bulletin aan en we zeggen tot ziens in Baarn.



## Museum Baarn centraal bij viering 100 jaar Scouting

De verschijning van het boek *Scouting 100*, verlucht met ruim 400 fraaie foto's uit onze museum collectie, heeft meer losgemaakt dan wij durfden hopen. Allereerst waren er berichten en interviews in lokale en landelijke kranten, de VPRO, Wereldomroep, NCRV, TV West en Teleac maakten uitzendingen voor de radio of de website, het *Historisch Nieuwsblad* en het maandblad *Vorsten* wijdden meerdere pagina's aan Scouting en het museum speelde steeds een belangrijke rol als ideale achtergrond voor de vraaggesprekken en als bron voor bijpassende illustraties.

De presentatie van de Europa postzegels door TNT post vond eveneens in Baarn plaats. De zegels geven aandacht aan de sunrise ceremonie die op 1 augustus om 8 uur 's morgens met de tijdszones over de wereld ging en waarmee de

tweede eeuw van Scouting van start ging. Ook de kampeerders op Buitenzorg deden uiteraard mee aan deze activiteit en een bezoek aan het museum maakte de Scouts van nu nog eens extra duidelijk wat er in die afgelopen 100 jaar allemaal was gebeurd.

Enkele bestuursleden waren op dat moment in Engeland om er de Wereld Jamboree mee te maken ofwel te bezoeken. In de vitrines liggen intussen diverse zeldzame zaken die zij daar op de kop tikten. Uit de verhalen bleek dat het grote wereldkamp ook ditmaal een groot succes was, begunstigd door fraai weer en een goed begin van de periode tot 2107.

Al met al realiseerden wij ons weer eens hoe plezierig het is om ons kleine en leuke museum beschikbaar te hebben om de prachtige geschiedenis van Scouting door te kunnen geven aan een breed publiek.

# Jong en oud volop actief in het museum

## Puzzelaars beloond

In de afgelopen maanden zijn weer honderden jonge Scouts door ons museum getrokken met in de hand de invullijsten van de puzzeltocht. Ze hebben de vragen met zorg beantwoord en de lijsten ingeleverd. Het was een hele klus om al die lijsten te controleren, maar we konden net voor de vakanties de winnaars belonen met een officiële bedankbrief en een mooi Scouting stripboek. De prijzen gingen naar: Merel (10) uit Halsteren, Emma (8) uit Culemborg, Renée (11) uit Haren, Willem (12) uit Zeewolde, Evelien (13) uit Vught, Pien (8) uit Hooglanderveen.

## Theo geridderd

Erevoorzitter Theo Schneider werd op 27 april benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Bij het opsommen van zijn vele verdiensten werd ook het Scouting Museum genoemd waar hij nog steeds actief is met het rondleiden van binnen- en buitenlandse bezoekers. Na de plichtigheid hebben tal van goede bekenden uit Scouting hem geluk gewenst en het glas geheven op zijn welzijn.

## Nick weer geïnterviewd

Onze 84-jarige medewerker Nick Slijderink werd door de NCRV per taxi naar en van het museum gehaald voor een interview over zijn avonturen op de Wereld Jamboree van 1937. Ook eerder dit jaar had hij een vraaggesprek, dat op 22 en 29 april door de VPRO radio werd uitgezonden in het zondagochtendprogramma Het Spoor. Ooggetuigen van wat in het programma Wereldvrede in korte broek genoemd werd, zijn schaars, maar Nick kan er nog vol enthousiasme over vertellen



## Dubbel gouden jubileum

In 1957 nam onze conservator Jan van der Steen deel aan de Wereld Jamboree in Engeland. Deze zomer, 50 jaar later dus, woonde hij een 3-daagse reünie bij van dat kamp met zo'n 300 veteranen van toen. Er werden bezoeken gebracht aan Gilwell Park, de 21<sup>e</sup> Wereld Jamboree in Chelmsford en het terrein van 1957 in Sutton Coldfield. Kort na de Jamboree werd hij door Arnold Beekes gevraagd als vaste medewerker van het NPV Padvindersmuseum in Den Haag. Hij heeft er na een halve eeuw nog steeds plezier in.



## Lawine van postzegels

Voor de presentatie van de Europa (Scouting) postzegels, die door de TNT post in Baarn werd gehouden, had museum secretaris Adri Saltzherr-van den Berg een fraaie computer presentatie gemaakt van de vele honderden postzegels die in andere landen zijn uitgegeven ter ere van 100 jaar Scouting. Nooit eerder waren er zo veel landen tegelijk actief met Scouting series. Voor onze vrienden wordt op verzoek dit kleurige overzicht graag en gratis vertoond



## Gerard weer terug

Bestuurslid Gerard Gijsbertsen kwam in maart j.l. heelhuids terug uit Afghanistan, waar hij enkele maanden lang zijn buitenlandse militaire collega's had opgeleid in moderne communicatie. Majoor Gerard had weinig tijd om de sporen van Baden-Powell, die daar eind 19<sup>e</sup> eeuw ook was, te zoeken, maar constateerde dat er op de markt in Kandahar nog steeds dezelfde antieke (?) Romeinse munten te koop zijn, waar B.-P. in zijn boeken over schrijft

## Hartewens van een BN-er

Persfotograaf en bekende Nederlander Joop van Tellingen mocht voor TV Utrecht zijn favoriete museum bezoeken. Dat werd. U raadt het al, het Scouting Nederland Museum in Baarn. Er werd een pracht van een programma van gemaakt en Joop schreef een lovende tekst in ons gastenboek. Zoek maar op, als u weer eens in Baarn bent.





# Veel mooie, nieuwe (oude) spullen erbij

## Veel nieuwe aanwinsten

Op deze tweede bladzijde kijken wij traditioneel naar de meest bijzondere voorwerpen die wij exposeren. De collectie breidt zich gestaag uit en het aantal mensen dat ons museum weet te vinden en als bestemming uitkiest groeit gestaag. Wellicht komt het doordat we via internet gemakkelijk te vinden zijn. Meer dan eens hoorden we verbaasde kreten als 'ik had geen idee dat er een Scouting museum bestond', en 'wat leuk dat we de spulletjes van vader of moeder niet in de vuilnisbak hoeven te gooien, maar er deze plek voor vonden waar het wordt gewaardeerd en bewaard.'

Hier een aantal van de meest recente aanwinsten, die deels al in de expositie zijn opgenomen.

## De Nederlandse Gidsen

Van deze jongste van de vier verenigingen die opgingen in Scouting Nederland hebben we begrijpelijkerwijze minder dan van de organisaties die bijna een eeuw oud zijn. We waren dan ook verrukt toen de oud directeur van de NG (en later ook van Scouting Nederland) Hans Akkermans ons kwam verrassen met een bezoek en een auto vol geschenken. De meest waardevolle zaken waren enkele originele Geerten bekens (ceremoniële drinkbekers) + de koffer met alle benodigdheden om in kampen en landelijke bijeenkomsten de heilige mis op te kunnen dragen.

Mevrouw Olden, die vroeger, in de jaren 50 als Guido Pieters hoofdredactrice was van de maandbladen *Witte Margriet* en *Carillon van Sint Geerten*, schonk ons enkele jaargangen, leuke foto's en mooie verhalen.



## De vaas van Oosterlee

Toen commissaris Oosterlee in 1948 afscheid nam van de beweging om een hoge baan bij de overheid te vervullen, kreeg hij van zijn district Nijmegen een kolossale Delftsblauwe vaas met daarop de insignes van de Welpen, de Verkenners en de Voortrekkers. Oosterlee was ook Hoofdcommissaris van de NPV. In 1944 richtte hij vanuit het al bevrijde Nijmegen de NPV weer op en zorgde voor het uitgeven van lectuur. Hoe deze unieke vaas in het bezit kwam van oud directeur Hans Akkermans weten wij niet, maar als aandenken aan deze unieke Scoutsleider is deze vaas dubbel waardevol.

## De logboeken van Beekes

Dat Hopman Beekes in 1953 het Padvindersmuseum in het Hoofdkwartier van de NPV in Den Haag stichtte, hebben wij in dit Bulletin meermalen gememoreerd. We waren dan ook blij verrast toen zijn schoondochter ons een serie logboeken schonk die verslag doen van zijn bezoeken aan tal van Wereld Jamborees. Inmiddels kregen wij, puur toevallig, uit Doetinchem een erfenis van een Haagse hopman en troffen daarbij een 8 kilo zwaar geweldig groot plakboek aan dat Beekes' oudste vanaf 1917 bijgehouden logboek bleek te zijn. U kunt zich voorstellen hoe verrast kleinzoon A. Beekes en zijn moeder waren toen zij bij een bezoek aan het museum dit verloren gewaande grote kleinood onder ogen kregen.

## De kralen van Nel Lind

De meest bekende Akela van Nederland was in de jaren 40, 50 en 60 ongetwijfeld Nel Lind. Als Akela Leader gaf zij ontelbare woodbadge cursussen en organiseerde nationale evenementen als Ippecaquana voor de Welpen en de eerste Agoon, een internationaal kamp voor (gehandicapte) B.E. Verkenners. Een goede vriend en vroegere cursus assistent van Nel bezorgde ons een hele erfenis met bijzondere foto's, insignes, certificaten en hoge onderscheidingen als de Nederlandse Zilveren Jacobsstaf en de Britse Silver Acorn. Ook de woodbadge van Nel, met vier kralen, was daarbij.

## Publiciteit rond 1960

De afdeling voorlichting van de NPV werd in bovenstaande periode bemand door Kees Wijdooghe. Hij maakte de eerste gemengde Nationale Waterkampen mee, de Indaba van 1960 in Ommen, een wereldkamp voor leiders en leidsters, en tal van andere evenementen. Daar hij gaat verhuizen schonk hij ons zijn collectie boeken en andere drukwerken plus een collectie persfoto's om je vingers bij af te likken. Mooi om in een volgend boek over de geschiedenis van Scouting in Nederland te gebruiken.



# De Vrienden van het Scouting Museum

## Drukke dagen in Baarn

Dat we in het afgelopen jaar drukke dagen hebben beleefd, zal u duidelijk zijn na het lezen van de vorige bladzijden.

Het honderdjarig bestaan van Scouting heeft veel aandacht gekregen in de pers en wij in Baarn waren er klaar voor. We zorgden zelf voor een daverend startschot door de uitgave van het boek *Scouting 100*, dat we aan alle vrienden van het museum cadeau konden doen. Het boek loopt, zo kunnen wij u melden, als een trein. De 1<sup>e</sup> oplage is vrijwel uitverkocht en dat is niet slecht na nog geen half jaar. Samen met de uitgever twijfelen we of er een ongewijzigde 2<sup>e</sup> druk moet komen of dat we even wachten tot 2010 om, met een actueel katern er aan toegevoegd, we er het eeuwfeest van Scouting in Nederland mee kunnen vieren. Bijzonder was het bezoek van het contingent van 150 Scouts uit Zuid Afrika. Ze waren op weg naar de Wereld Jamboree in Engeland en kampeerden op Buitenzorg, in de achtertuin van het museum. We ontvingen ze in kleine groepjes tegelijk en uiteraard keurig in uniform. Als dank lieten ze hun das achter en de contingentsbadge, die u in een van de vitrines op de parterre kunt bewonderen. Speciaal was ook de Sunrise ceremonie op 1 augustus, toen Scouts uit meerdere landen in Baarn de 2e eeuw Scouting inluiden met het herhalen van de belofte. Erevoorzitter Theo Schneider trad op als gastheer.

## Hartelijk dank

Van de meeste vrienden van het museum mochten wij de contributie voor het jaar 2007 ontvangen, waarvoor hartelijk dank. Heeft u nog niet betaald? Dan zien wij uw bijdrage graag tegemoet.



## Het Museum is open

Elke zaterdag van 14 - 17 uur. Komt u op bezoek met een groep van tenminste 15 personen, dan ontvangen wij u graag ook op andere tijdstippen. Maak dan wel tijdig een afspraak met Adri Saltzherr (030 2717906) Zij regelt dan de toegang en zorgt voor een aan het gezelschap aangepaste rondleiding.

Ons bezoekadres is Scouting labelterrein Buitenzorg, Amsterdamse Straatweg 51, Baarn

## Expositie Indonesië

De tentoonstelling over Indië en Indonesië blijft nog tot en met oktober dit jaar intact. We kregen er veel waarderende reacties op en zelfs voorwerpen die we er nog aan toe konden voegen. Heeft u het nog niet gezien, dan bent u de komende twee maanden nog welkom. In november begint onze winterslaap die duurt tot 1 maart.

We puzzelen op een nieuwe expositie voor het jaar 2008. Daarover leest u meer in het komende Museum Bulletin, dat in maart zal verschijnen.

## De Vrienden van het Scouting Museum

Via dit *Bulletin* blijven de Vrienden van ons museum op de hoogte van alles wat er in *hun* museum gebeurt. Nieuws over tijdelijke exposities, eigen publicaties, nieuwe aanwinsten, komende bijeenkomsten en welke bijzondere bezoekers we over de vloer kregen. Het *Bulletin* verschijnt tweemaal per jaar.

Dankzij de steun van onze vaste vrienden (waaronder ook vriendinnen!) kunnen wij de lopende kosten van het museum betalen en bijzondere zaken aanschaffen.

Onze vele vrienden blijven welkom om even bij te praten, nieuwe aanwinsten te bekijken en mee te maken hoe *hun* museum reilt en zeilt.

## Wegwijs via Internet

Ook op de meest moderne manier is het Scouting Nederland Museum te vinden en dat leverde tot nu toe veel extra en bijzondere contacten op.

Allereerst is er onze eigen site: [www.nationaalmuseum.scouting.nl](http://www.nationaalmuseum.scouting.nl) waarop alle informatie is te vinden over onze collectie, de openingstijden en de actuele thematentoonstelling.

Voorts wordt via de sites van Scouting Nederland en die van Buitenzorg naar ons verwezen. Met één klik bent u bij ons.

Ons e-mail adres is:

[Museumbaarn@scouting.nl](mailto:Museumbaarn@scouting.nl)



Als 'Vriend van het Scouting Nederland Museum' krijgt u:

# een jaar lang alle Museum Bulletins toegezonden met informatie over de collectie, nieuwe aanwinsten, komende tentoonstellingen, enz.

# Vrije toegang tot ons documentatiecentrum.

# Kosteloze hulp bij het zoeken naar historische gegevens, scouting technieken, spellen, teksten of muziek van liedjes, enz.

De kosten zijn € 16,- per jaar. Stort uw bijdrage op bankrekening 130025410 t.n.v. Stichting Scouting Museum te Baarn **Let op: onze rekening bij de giro is opgeheven.**

## Scouting Nederland Museum Bulletin

Redactie: Jan van der Steen,  
Acacialaan 25,  
2351 CA Leiderdorp.  
Administratie: Adri Saltzherr  
Stieltjesstraat 54,  
3514 JD Utrecht