

# Museum Bulletin

1e jaargang nummer 1 - maart 1994

## Na officiële opening: Veel bezoek en volop waardering

November vorig jaar werd het Scouting Nederland Museum officieel geopend. Wellicht was u er bij of behoorde u tot de velen die inmiddels al op bezoek waren in het museum. Op de middenpagina's van dit eerste Museum Bulletin vindt u een collage van persknipsels. De inhoud

daarvan spreekt voor zichzelf. Inmiddels gaan de museum-activiteiten verder. De eerste wisseltentoonstelling wordt binnenkort geopend. De collectie is vergroot. We bereiden ons voor op de Europese- en Wereld Jamboree. Via dit bulletin blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

### In dit nummer:

- \* 12 maart opening tentoonstelling "Een eeuw kamperen"
- \* Persverslagen opening museum
- \* De vrienden van het museum
- \* Overzicht extra opendagen

## Eerste wisseltentoonstelling: "Een eeuw kamperen" opent op zaterdag 12 maart

Buitenleven was vanaf het begin één van de pijlers van Scouting. Kamperen speelde daarin een belangrijke rol. Het museum is te klein behuist om de ontwikkeling van honderd jaar kamperen permanent te laten zien. Daarom hebben we het in het klein gedaan. De diorama's (schaal 1:35) tonen de ronde Prins Hendrikent, de volgeladen troepkar, de eerste shelters, de belangrijkste buitenlandse tenttypes, tot en met de

degelijke Scout Shop-patrouille-tent waarin alle ervaring van duizenden zomerkampen verwerkt is.

Dat er over het onderwerp kamperen nog veel meer te tonen valt, zal blijken uit de wisseltentoonstelling die komende zomer in Baarn te zien zal zijn. Via vele foto's en andere objecten komt daar een eeuw kamperen tot leven. Scouting staat daarin centraal, maar er wordt ook aandacht besteed aan kamperende clubs zoals onder andere de NCSV, de NTKC, de AJC, de ANWB en buitenlandse organisaties als de Campfire Girls, de Woodcrafters, enz.

Onze eigen Scout Shop zal een complete show van eigentijdse tenten opbouwen op de terreinen achter het museum. Een collectie

die varieert van lichtgewicht hike-tentjes tot en met kolossale vendel- en koppel tenten. De buitententoonstelling is slechts 2 weekends open: 12/13 en 19/20 maart, 's zaterdags van 10-16 uur, 's zondags van 10-15 uur. Daarna worden de velden weer vrijgemaakt voor de kamperende scouts.

De wisseltentoonstelling wordt officieel geopend op zaterdag 12 maart, 's morgens om 11.00 uur. De vrienden van het museum zijn daarbij van harte welkom. Uiteraard is het museum deze twee weekends ook open op de hiervoor genoemde tijden. De tentoonstelling binnen duurt het hele seizoen (t/m augustus) en is gedurende de normale openingstijden van het museum te zien.

### Scouting Nederland Museum Bulletin

Redactie:

Jan van der Steen, Acacialaan 25,  
2351 CA Leiderdorp

Administratie: Theo Schneider,  
Dorresteinweg 55

3762 KH Soest



# Opening Scouting Museum

*De Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, jhr. mr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland, heeft zaterdag 6 november jl. de officiële openingshandelingen verricht van het landelijk Scouting Museum. Het Museum is gehuisvest in het Koetshuis van Scoutcentrum Buitenzorg aan de Amsterdamsestraatweg 51 in Baarn.*

De collectie van het museum volgt de Scoutinghistorie vanaf het ontstaan aan het begin deze eeuw, via de Nederlandse geschiedenis, de oorlogsjaren, de dag van vandaag,

tot in de toekomst: de 18e Wereld Jamboree die in 1995 in Dronten, Flevoland, plaats zal vinden. Tijdens dit internationale Scoutingkamp zullen zo'n 30.000 deelnemers uit meer dan 125 landen, samen talloze activiteiten ondernemen.

Niet alleen de Nederlandse Scoutinghistorie wordt gevolgd. Dat Scouting een internationale beweging is, blijkt duidelijk op de tentoonstelling. Zo is te zien dat het boek 'Scouting for boys', na de bijbel en de Koran, het meest vertaalde boek ter wereld is. Ook zijn badges en kledingstukken van over heel de wereld te zien.

Een kleine greep uit de collectie van het museum:

Bij binnenkomst in het museum worden bezoekers via een telefoon-

hoorn door Scouting-oprichter Baden Powell toegesproken. Even verderop is te zien dat het huidige Scouting-uniform er heel anders uitziet dan in de beginjaren: men ziet zichzelf in een uniform uit 1911.

In een tijdmachine horen bezoekers hoe koningin Wilhelmina de Wereld Jamboree in 1937 opende; tegelijkertijd kijkt men 360 graden rond op het toenmalig Jamboree-terrein in Vogelenzang. Het Scouting-museum herbergt onder meer ook een documentatiecentrum.

Scouting Nederland Courant december 1993

## Scoutingmuseum toont unieke collectie

# 'Gehoorzaam zonder morren'

**BAARN - „Wees oprecht en trouw, hulpvaardig voor mensch en dier, gehoorzaam zonder morren”. Het zal je vandaag de dag als puber maar gezegd worden. Veertig jaar terug handelde elk padvinder volgens die regels, die zijn te bewonderen in het koddige museum, dat aan de historie van akela en hopman, scout en welp, kampvuur en spoorzoeken is gewijd: het Scouting Museum in Baarn.**

De Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, P. Beelaerts van Blokland, opent morgenochtend om elf uur de deuren van het landelijk museum in het koetshuis van Scoutingcentrum Buitenzorg aan de Amsterdamsestraatweg 51. Vandaar dat Theo Schneider nog even een tl-buis van één van de vitrines repareert. Schneider, Belg van geboorte, is voorzitter van de werkgroep van het museum en woont het dichtste bij. Daarom hanteert hij de boormachine. Hij was natuurlijk padvinder, een 'hoge ome' zelfs: internationaal commissaris, een soort minister van buitenlandse zaken. De oprichter van de padvinderij, Generaal (later lord) Robert Ba-

den Powell, ontmoette hij nooit. Hij is wel een persoonlijke vriend van diens kleinzoon, die exact dezelfde naam heeft als grootpa.

De lotgevallen van Powel senior komen in het museum uitgebreid aan de orde. Anders dan buitenlandse scoutingmusea, die insignes, vlaggen en memorabilia 'dor' uitstallen, vertelt het Nederlandse museum een verhaal vanaf het begin van scouting (Baden Powell schreef zijn 'Aids for scouts' in 1906, red.) tot in de toekomst. Over twee jaar treffen in Dronten 35.000 scouts elkaar op de Wereldjamboree. Ook die naderende gebeurtenis heeft een hoekje gekregen.

Het museum ademt de oude sfeer van de padvinderij uit, een beetje stoffig en nostalgisch, maar ook boeiend voor wie vroeger geen 'heitje voor een karweitje' deed. Er is in een betrekkelijke kleine ruimte een gigantische hoeveelheid materiaal uitgesteld: uniformen uit vroeger tijden en andere landen, boeken en boekjes, insignes, gebruiksvoorwerpen en oude koffiepoten tot aan het koord met zilveren 'H' toe.

Dat werd in iedere plaats gedragen door de scout, die tot page van 'padvinder' Prins Hendrik was benoemd.

De collectie, samengesteld uit driehonderd dozen, is in veel gevallen uniek. Schneider: „Zelfs de Engelsen keken hier hun ogen uit.” Het Scouting Museum is dubbel leuk door enkele speciale snufjes.

Je kunt Baden Powell door de telefoon horen praten en een grote 'kijkdoos' toont hoe je er zelf in het oude padvinders-uniform van 1911 zou hebben uitgezien. In een tijdmachine (volgens het principe van het Panorama van Mesdag) waan je je naast Koningin Wilhelmina op de Wereldjamboree van 1937.

Het lijkt allemaal vergane glorie, maar vergaan is het nog lang niet. Nederland telt 130.000 scouts, die sinds 1973 bij één club (Scouting Nederland) behoren. Op de hele wereld zijn elf miljoen jeugdigen, die hulp bieden aan mens en dier en de natuur intrekken.

• Theo Schneider tussen twee oude padvindersuniformen in het Landelijk Scouting Museum in Baarn.





# Scoutingmuseum opent in september

SOEST/BAARN — Terwijl op de begane grond de leerlingen van een kamperende basisschool een goed heenkomen hebben gezocht vanwege de aanhoudende regen, leidt de Soester Theo Schneider enthousiast rond in het Scoutingmuseum.

Dit museum is gevestigd in het voormalige koetshuis van Scoutcentrum Buitenzorg aan de Amsterdamsestraatweg in Baarn. Vooral in de laatste weken van het schooljaar weten veel scholen de weg naar dit kampeerterrein te vinden. Nu de regen de kampeerders uit de tenten heeft verdreven, vinden ze gastvrij onderdak in wat in september museum zal zijn.

„Prachtig toch dat dat kan,” glundert Schneider. Ondanks zijn vele dienstjaren bij Scouting Nederland staat hij er op dat het museum geen eiland van behoudendheid wordt.

Het verhaal van het Scoutingmuseum start al zo'n twintig jaar geleden. Voor 1973 kende Nederland vier verenigingen die zich met padvinden en verkennen bezighielden. Geheel volgens de geest der tijd gebeurde dat gesplitst naar geslacht en geloofsovertuiging.



● Soester Theo Schneider: 'Scouting is geen vrijetijdsbesteding, maar vrijetijdsbeleving.' Foto: bureau Bell



FOTO TON KASTERMANS

In dat jaar fuseerden de vier verenigingen tot één club, Scouting Nederland genaamd. In Den Haag bevond zich destijds een verzameling van scoutingobjecten. Hoewel er toen al plannen waren om te komen tot de oprichting van een museum, moest het nog tot 1989 duren voordat de plannen concretere vormen begonnen te krijgen.

Schneider: „In de drie jaren dat ik voorzitter van de museumwerkgroep heb mogen zijn, hebben we heel wat tegenslagen te verwerken gekregen. De onderaannemer werd ziek, de verf die gebruikt was voor de buitenmuren bladderde af en toen het buitenwerk zo goed als klaar was, constateerden we dat er boktor in de kap van het gebouw zat.”

„Toen die tegenslagen overwonnen waren, konden we eindelijk met de inrichting beginnen. Vervolgens kreeg degene die de stands moest bouwen een hartaanval. Nee, het heeft ons niet echt meegezeten.”

Schneider is er de man niet naar om bij de pakken te gaan neerzitten. „We hebben een razend enthousiaste groep vrijwilligers, samen zo'n man of vijftien. Op 1 januari zijn we begonnen met het binnenwerk. Als ik alles hier nu overzie, kan ik niet anders dan trots zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat we eind september de tent kunnen ope-

nen.” De collectie bevat een groot aantal unieke voorwerpen. Zo hangen er gevonden voorwerpen van de Wereld Jamboree die in 1937 in Vogelenzang werd gehouden. Ook kan de bezoeker een aantal unieke insignes bewonderen. Deze insignes bevonden zich op het uniform van een Engelse boyscout. Deze jongen maakte in 1910 met zijn patrouille een reis door ons land.

Verder is goed te zien dat scouting een internationale organisatie is. Uniformstukken uit alle werelddelen, insignes en speldjes in alle soorten en maten en ook scoutingliteratuur maakt deel uit van de collectie.

„En alles gekregen,” vertelt Theo Schneider, „wij krijgen gemiddeld twee telefoontjes per week. Dan belt iemand op of er belangstelling is voor wat oude verkennersboekjes. Ga je er heen dan blijkt het een wandvullende verzameling te zijn. Uiteindelijk paste alles in 35 dozen. En dat gaat eigenlijk steeds maar door. Zo hebben we ook unieke postzegels, eerste drukken van 'Scouting for boys' het boek dat Lord Baden-Powell schreef toen de beweging startte.”

Gooi- en Eemlander 5 november 1993

Amersfoortse Courant 23 juni 1993



# Bent u al vriend van het Scouting Nederland Museum?

Scouting heeft een historie om trots op te zijn. Iedereen die in de afgelopen weken op bezoek was, heeft dat met eigen ogen kunnen zien en met eigen oren kunnen horen. Of het nu een welpenhorde was of een kring oud-scouts, jong en oud vond het museum leuk, leerzaam, veelzijdig, verrassend, interessant en informatief. "Je ziet steeds wat nieuws", zei iemand die meerdere malen op bezoek kwam. In die uitspraak zit het geheim van het museum verborgen: je moet vaker komen om er ten volle van te genieten. De collectie is inmiddels alweer uitgebreid. We kregen prachtige spullen uit de oudste tijd, splinternieuwe insignes van jonge Scoutsverenigingen in Oost Europa en Afrika, een grote en waardevolle erfenis van het Nederlands contingent dat de laatste

Jamboree in Korea bezocht en de spoortekens die de komende Europese en Wereld Jamboree aankondigen blijven binnenstromen.

Om door te kunnen gaan, hebben wij de hulp van de "Vrienden van het Scouting Nederland Museum". Velen meldden zich spontaan aan bij hun eerste bezoek. En wij rekenen er graag op dat ieder die dit bulletin ontvangt ook toetreedt tot deze club van praktische (oud-)scouts. Het lidmaatschap heeft zo zijn voordelen. Die vindt u elders in dit Bulletin opgesomd. Doe het niet alleen daarom. Het gaat er ook om de idealen en het plezier van Scouting door te geven aan anderen. Via het museum, via uw museum, lukt dat perfect. Hartelijk dank en ... gauw (weer) tot ziens in Baarn.

## Als

### "Vriend van het Scouting Nederland Museum" krijgt u:

- \* Een jaar lang alle Museum Bulletins toegezonden met informatie over de collectie, nieuwe aanwinsten, komende wisseltonstellingen, enz.
  - \* Scouting Museumpas (1 jaar gratis toegang)
  - \* Vrij toegang tot ons documentatiecentrum
  - \* Kosteloze zoekhulp t.b.v. historische gegevens, Scoutingtechnieken, spelen, teksten en muziek, liedjes enz.
- De kosten zijn f 35,- per jaar. Stort uw bijdrage op giro 4087943 t.n.v. Stichting Scouting Museum te Leusden en u krijgt uw pas thuisgestuurd. Bij voorbaat dank.

## Wanneer is het museum open?

- \* September t/m april (buiten het seizoen): zaterdagmiddag van 2 - 4 uur.
- \* Mei t/m augustus (kampeerseizoen): woensdagmiddag 2 - 4 uur.
- \* Groepsbezoek (minimaal 15 personen): op elk gewenst moment, na afspraak, (inclusief rondleiding).

## Entree:

- \* Volwassenen: f 4,-
- \* Jeugd (- 18 jaar): f 2,50
- \* Jeugd (in uniform): f 1,50 (inclusief speurtocht)
- \* Museum-vrienden: gratis

Bezoekadres: Amsterdamse Straatweg 51, Baarn.

Informatie: telefoon 02155 - 14266 (Th. Schneider, Soest)

## Extra openingsdagen

Voor zover nu bekend zijn wij op de volgende dagen/data open:

- 12 maart (11.00 uur): Opening tentoonstelling
- 12/13 maart: Tentoonstelling + buitenshow kamperen
- 19/20 maart: Tentoonstelling + buitenshow kamperen
- 27 maart: Bezoek verzamelaars NVVSO (+ ruilbeurs)
- 16/17 april: Open museum-weekend

N.B. in verband met de op zaterdag wisselende kampen en de daarbij veroorzaakte (verkeers-)drukke, is het museum van mei t/m augustus op zaterdag dicht, maar op woensdag open. Groepsbezoek (op afspraak) blijft mogelijk.

## Buitenlandse scouts hiken naar Baarn

Zowel tijdens de Europese Jamboree deze zomer als tijdens de Wereld Jamboree volgend jaar zullen scouts tweedaagse hikes maken en in Baarn overnachten. Natuurlijk wordt er voor gezorgd dat zij in het museum terecht kunnen!

## Ons museum is nog niet compleet

We zoeken nog:

- \* Video-apparaat + monitor (grootbeeld) om op verzoek oude films te vertonen
- \* Dia-apparaat (Caramate o.i.d.) om ons oude apparaat te vervangen
- \* Geluidsapparatuur (telefoons + recorder) om onze collectie Scoutingliedjes te laten horen
- \* Computer (hoeft niet nieuw te zijn) voor de registratie van ons bezit en om de bibliotheek toegankelijk te maken
- \* Wereld Jamboree insignes en souvenirs en oude Nederlandse insignes en speldjes (ook dubbele) om mee te ruilen en onze collectie te verbeteren



The European Jamboree 1994  
Dronen Holland



# Museum Bulletin

1e jaargang nummer 2 - oktober 1994



## Wij zijn 1 jaar open !

In november a.s. bestaat het Scouting Nederland Museum één jaar. Een mooi moment om even terug te kijken, om een klein feestje te vieren en tegelijkertijd het nieuwe winterseizoen in te luiden. Natuurlijk houden wij de vrienden van ons museum op de hoogte van de voornaamste ontwikkelingen en we nodigen hen graag uit om die eerste verjaardag met ons mee te vieren. In dit bulletin vindt u alle informatie. Noteer data en tijden even in uw agenda. Wij zeggen alvast: "tot ziens in Baarn".

### Openingstijden

# In de winterperiode (tot en met april) zal het museum weer elke zaterdagmiddag open zijn.

# In de zomerperiode (van mei tot en met augustus) zijn wij op zondagmiddag open.

# In beide gevallen van 14.00 tot 17.00 uur.

# Groepen (van 15 of meer personen) kunnen ook op andere tijden terecht, maar alleen na afspraak. Bij zo'n bezoek is een rondleiding inbegrepen.

# Bel voor reserveringen: 02155-14266 (Theo Schneider)

### Scouting Nederland Museum Bulletin

Redactie:

Jan van der Steen, Acacialaan 25,  
2351 CA Leiderdorp

Administratie: Theo Schneider,  
Dorresteinweg 55  
3762 KH Soest



### In dit nummer:

- # 5 november opening tentoonstelling "Scouts in de reclame".
- # De oudste stukken uit onze collectie.
- # Wat wij het eerste jaar beleefden.
- # De Vrienden van het Scouting Nederland Museum.

## Nieuwe wisseltentoonstelling "Scouts in de reclame" opent op zaterdag 5 november

Voor reclamedoeleinden heeft de handel altijd graag gebruik gemaakt van scouts. Het merk "Padvinder" sierde sigaren, chocoladerepen, sinaasappelen en brandspiritus. Bij diverse producten kreeg je plaatjes, sluitzegels of "zijdjes" met afbeeldingen van padvinders cadeau. Fabrikanten van bekende merkartikelen maakten speciale advertenties voor de bladen die de padvinders uitgaven en lazen. En ze meldden met trots dat de jamboree een succes werd dankzij hun schrijfmachines, vrachtauto's, blikgroente of mondorgels.

Voor deze bijzondere tentoonstelling zijn veel unieke voorwerpen bij elkaar gebracht. Zeldzame series Engelse sigaretteplaatjes, Belgische en Franse chocoladeplaatjes, Amerikaanse advertenties, Duitse reclamezegels en ook

veel prachtige voorbeelden van Nederlandse reclame vanaf 1910 tot nu toe.

De tentoonstelling wordt officieel geopend op zaterdag 5 november om 11.00 uur. De vrienden van het museum zijn daarbij van harte welkom. Op zaterdag de 5e blijven we open tot 17.00 uur en zondag 6 november zijn we open van 12.00 tot 16.00 uur.

De tentoonstelling blijft in de wintermaanden te bezichtigen tijdens de normale openingstijden van het museum.





# Onze collectie beter bekeken

In het Museum Bulletin zullen wij af en toe (als de ruimte het toelaat) iets publiceren over onze collectie. Eigenlijk valt er over elk voorwerp in ons museum wel een verhaal te vertellen. Maar er zijn toch ook enkele meer belangrijke of merkwaardige objecten. Die zult u in ons Bulletin tegenkomen en zo (een beetje beter) leren kennen.

## ONZE OUDSTE STUKKEN

De oudste voorwerpen die wij tentoonstellen, dateren uit 1899 en 1900. Door de belegering van Mafeking kreeg B.-P. landelijke en internationale bekendheid. Die positie van nationale held kwam hem goed van pas toen hij in 1907 en 1908 scouting startte.

## UNIEKE POSTZEGELS

In bovengenoemde periode deed B.-P. zijn eerste ervaringen op met een groep jongens: de Mafeking Cadets, die koeriersdiensten vervulden en post bezorgden.

De postdienst was goed georganiseerd, compleet met postzegels. Op een brief binnen de stad werd een postzegel van 1 penny geplakt met de afbeelding van een kadet met fiets.

Op post naar de forten buiten de stad moest een 3 penny zegel gebruikt worden met het portret van Baden-Powell erop. Er is later over deze zegels veel rumoer geweest, want formeel hoorde op een postzegel het portret van Koningin Victoria te staan.

Of de vorstin zelf boos was, vermeldt de historie niet, maar het lijkt van niet, want toen na een belegering van zeven maanden de stad ontzet werd, zond zij onmiddellijk een felicitatie-telegram en bevorderde kolonel Baden-Powell tot Generaal Majoor. Door een genereuze schenking is het museum in het bezit van deze twee postzegels. Ze zijn te kostbaar en te kleurgevoelig om in de vitrine te leggen en daarom behelpen wij ons met twee kleurkopieën en blijven de originelen veilig in de kluis.

## MAFEKING MAIL

Zeldzamer en zeker ook kostbaarder is onze complete collectie van "De Mafeking Mail", het dagblad dat verscheen als de bombardementen het toelieten. Alle nummers samen geven een uniek overzicht van de belegering en tonen tal van voorbeelden van de wijze waarop B.-P. het moreel van de bevolking hoog hield. Deze fraai gebonden collectie werd in 1950 aan de Nederlandse Padvindsters geschonken door de Britse scouts, ter gelegenheid van 40 jaar scouting in Nederland. De krantjes zelf zijn een allegaartje van papiersoorten in verschillende afmetingen. Dat kwam door de schaarste aan papier binnen de belegerde stad. In de vitrine hebben wij het laatst verschenen nummer zichtbaar uitgesteld. Dat is gedrukt op kasboekpapier en daarom zijn er tussen de gedrukte tekst de blauwe en

rode lijnen zichtbaar van liniering en kolommen. Dit laatste nummer geeft ook aan hoe lang de belegering duurde en het voordeel van dat merkwaardige kasboekpapier is bovendien dat het minder snel verkleurt dan de overige papiersoorten. Het lijkt wel of de drukker van toen al rekening heeft gehouden met de technische voorwaarden die een museum stelt.

## B.-P. MEMORABILIA

Meer spectaculair nog zijn de souvenirs ter ere van de held Baden-Powell: een gedenkbord, een medaillon, een button, reclame-weggevertjes bij tijdschrift of sigaretten, enz. Grappig is dat er ook jongere "B.-P. memorabilia" zijn: het koektrommeltje met Britse generaals, inclusief Baden-Powell, is een replica die stamt uit de periode van "Swinging London" rond 1965.

Onze meest recente aanwinst is wel heel jong: enkele maanden geleden troffen wij in de supermarkt van Albert Heyn een toffee-trommeltje aan in de vorm van een Victoriaanse draaimolen. Wie de decoraties op deze kermisattractie bekijkt, ziet op een der panelen een bekende figuur met grote hoed. De tekst "Mafeking" eronder bevestigt uw vermoeden. Dat is B.-P. Dit bewijst dat je voor Baden-Powell ook vandaag-de-dag nog bij de kruidenier terecht kunt. Dat hij zijn reclamewaarde nog niet verloren heeft en wie weet hoeveel invloed uitoefent op de omzet van Engelse toffees. Dat meest recente trommeltje zullen we maar opnemen in de tentoonstelling "Scouts in de reclame" als bewijs dat, wat er ook veranderd is tussen 1900 en 1994, scouts het altijd goed hebben gedaan, ook in de reclame.





# Baarnse belevissen

## Boekenbezit gesorteerd

Ons museum heeft een grote collectie scouting-literatuur. De bibliotheken die de hoofdkwartieren van NPV en KV bezaten plus veel giften van particulieren vormen samen een rijk bezit.

Naast de handboeken, eisenboekjes, spelregels, spelenboeken en herdenkingsalbums uit binnen- en buitenland, vindt u in de bibliotheek ook alle boeken-met-de-lilie, de juniorreeks, romans, en niet te vergeten alle tijdschriften die de oude verenigingen uitgaven.

Om in dit bonte gezelschap enige ordening aan te brengen heeft in het afgelopen jaar een team van deskundige NVVSO-ers (leden van de Nederlandse Vereniging van Verzamelaars Scouting Objecten) vele dagen in Baarn doorgebracht. Voor de echte registratie is een computer nodig. Wie helpt ons aan zo'n ding? Hij hoeft niet supersnel te zijn, maar wel graag met WP-programma, zodat we compatibel zijn met andere computers.

## Collectie uitgebreid

Soms komt het door een bezoek aan het museum, soms omdat iemand ergens gelezen heeft dat het museum bestaat. Maar al heel wat keren kregen wij interessante, zeldzame en soms zelfs onbetaalbare dingen cadeau voor onze collectie. Een paar voorbeelden: twee dames uit het Gooi kwamen bijzondere insignes en certificaten brengen van hun oom die rond 1912 padvinder was. Tsjechische scouts, per bus op reis, schonken speldjes plus een fraaie lederen koker met historische grond uit Moisson (F), waar enkele hunner in 1947 de Wereld Jamboree hadden meege maakt. We kregen een unieke set plakboeken uit 1937 van een oud-hopman, insignes van bezoekende groepen en nog veel meer. Sommige aanwinsten kunnen we direct tentoonstellen in de vitrines. Andere bergen we voorlopig op, tot er een wisseltonstelling komt waarin het betreffende voorwerp een rol kan vervullen. In alle gevallen zijn we blij met de cadeaus, ook al maken we ons wat zorgen over het gebrek aan opslagruimte in het museum.



## Hikers op bezoek

Tijdens de Europese Jamboree zijn scouts uit diverse landen op hike geweest. Op 8 en 9 augustus werd op Buitenzorg overnacht. Het museum was speciaal voor de hikers open en van die kans maakten velen gebruik om, na de lange wandeling, ook de trappen van het museum te beklimmen. We vonden dat zo dapper, dat we geen entreegeld gevraagd hebben. Volgend jaar, tijdens de Wereld Jamboree, worden er weer (en meer) hikes richting Baarn gemaakt. Ook dan zal het museum open zijn.

## De vlaggen van Pack 18



Op zaterdag 4 juni vond er een bijzondere plechtigheid plaats in de kampvuurkuil achter het museum in Baarn. De Amerikaanse scouts van Pack 18, Transatlantic Council BSA, droegen de clubvlag en de "Stars and Stripes" over aan het museum. De groep, die tot dan gevestigd was bij de militaire vliegbasis Soesterberg, moest verdwijnen door het vertrek van de Amerikanen uit Nederland. Zoals het Legermuseum in Delft de vaandels bewaart van verdwenen regimenten, zo zal het Scouting Nederland Museum deze bijzondere vlaggen bewaren ter herinnering aan de Amerikaanse scouting-groep die zoveel jaren in Nederland gevestigd was.



Buitenzorg in Baarn is sinds ongeveer een jaar het landelijke trainingscentrum, waar Scouting Nederland de praktische Gilwell cursussen houdt. Verstandige cursusleiders hebben in de nieuwe lokatie een groot pluspunt ontdekt: het Scouting Nederland Museum. Een rondleiding daar geeft de cursisten een beeld van het ontstaan, de groei en de ontwikkeling van scouting. In dit geval is het bezoek gratis: een goede daad richting vereniging en een kans om behalve het verleden vast te houden ook de toekomst van scouting mede te bepalen.



# Bent u al vriend van het Scouting Nederland Museum?

Terugkijkend op het eerste museumjaar, mogen we van een succes spreken. Naast honderden individuele bezoeker(st)ers ontvingen we veel groepsbezoeken van jeugdige welpen en kabouters tot en met kringen historiebewuste oud-scouts. Vaak waren de reacties verrast: het museum was veel leuker dan men verwacht had.

Zelf hebben we nog best wat wensen. Er zouden nog veel meer leuke elementen aan de presentatie kunnen worden toegevoegd, als we meer financiële armslag hadden.

Een video om oude films te draaien. Een beter toestel om dia's te kunnen laten zien. Apparatuur om onze collectie scouting-muziek hoorbaar te maken. Een computer voor de registratie van onze honderden boeken en bladen.

Zonder dat dit extra ruimte vergt, zou dit soort apparatuur de kwaliteit en de afwisseling van de presentatie verbeteren.

De entreegelden die we binnen krijgen zijn net voldoende om de lopende onkosten van licht, verwarming en klein onderhoud te kunnen betalen.

Daarom doen wij een beroep op allen die ons een goed hart toedragen. Die met ons vinden dat het de moeite waard is om de beproefde, sterke punten van scouting door te geven aan nieuwe generaties.

De meest praktische manier van helpen is vriend te worden van ons museum. Wat u dat kost en wat u er voor terug krijgt, vindt u in de volgende kolom opgesomd. Het geeft u tevens recht om het Scouting Nederland Museum UW museum te noemen. Mogen we op uw vriendschap rekenen? Bij voorbaat heel veel dank.

## ALS VRIEND VAN HET SCOUTING NEDERLAND MUSEUM KRIJGT U:

# Een jaar lang alle Museum Bulletins toegezonden met informatie over de collectie, nieuwe aanwinsten, komende wisseltonstellingen, enz.

# Scouting Museumpas (1 jaar gratis toegang).

# Kosteloze zoekhulp t.b.v. historische gegevens, scouting technieken, spelen, teksten en muziek liedjes, enz.

DE KOSTEN ZIJN f 35,- PER JAAR.

Stort uw bijdrage op giro 4087943 t.n.v. Stichting Scouting Museum te LEUSDEN en u krijgt uw pas thuisgestuurd. Bij voorbaat dank.



Wie zich na verschijnen van ons vorige Museum Bulletin opgaf als vriend, heeft zijn of haar Scouting Museumpas al thuisgestuurd gekregen.

Voor het jaar 1995 hebben wij acceptgiro's bijgevoegd. Mogen wij (weer) op uw steun rekenen? Bij voorbaat hartelijk dank. De passen 1995 zullen wij u direct toezenden na ontvangst van uw betaling.

## World collectors bijeen

Scouts/verzamelaars onderhouden contacten over heel de wereld. Veelal per post, maar éénmaal per jaar ook directer. Dan wordt, steeds in een ander land, de "World Scout collectors meeting" gehouden. Dit jaar was dat in Dourlers, Frankrijk, waar het scouting museum 10 jaar bestond. Volgend jaar zal de (14e) bijeenkomst in Nederland gehouden worden. Op zaterdag 5 augustus in Baarn, waar rond het museum een internationale verzamelaarsmarkt zal verrijzen. Op zondag 6 augustus gaan de deelnemers naar Dronten, waar op de Wereld Jamboree de grote "Exhibits"-tent voor hen openstaat. Vrienden van het museum zijn de 5e welkom in en om het koetshuis. Al was het alleen maar om zich te verbazen over wat de "groten onder de grote verzamelaars" allemaal hebben, aanbieden en zoeken.

## Welkom

Een bezoek met uw kring of groep aan het Museum in Baarn is snel te regelen:

Groepsbezoek is namelijk ook mogelijk buiten de normale openingstijden van het museum. Bovendien wordt dan een op de groep afgestemde rondleiding verzorgd. Voor jeugdgroepen is een speurtocht door het museum beschikbaar. We gaan wel uit van een minimum aantal deelnemers van 15 personen.

Bel voor een afspraak met Theo Schneider: 02155-14266.

De entreekosten zijn:

# Volwassene f 4,-

# Jeugd (- 18 jaar) f 2,50

# Jeugd (in uniform) f 1,50

# Vrienden van het Scouting Nederland Museum hebben gratis toegang. (hun pas is de enige "Museum Jaarkaart" die wij accepteren!)

Het bezoekadres is en blijft: Amsterdamse straatweg 51 Baarn.