



Scouting Nederland Museum Baarn
Amsterdamsestraatweg 51
3744 MA Baarn

Bulletin

29e jaargang nummer 1– voorjaar 2022

Voorwoord

Veranderingen.

Zelfs in een museum staat de tijd niet stil en vinden er veranderingen plaats. Na twee jaar een tentoonstelling over 100 jaar welpen, komt er een nieuwe tentoonstelling. Dit jaar over 100 jaar Leger des Heils, een deel van onze Scouting vereniging, die niet veel onder het voetlicht komt en die belangrijk werk doen in witte vlekken als Amsterdam-Zuidoost en Urk.

De opening van de tentoonstelling zal dit jaar ook anders gaan dan we gewend waren. We hadden u graag zoals gebruikelijk allemaal ruim van te voren uitgenodigd voor onze nieuwe seizoen start. Helaas is op moment van planning, het vanwege de Coronaregels, niet mogelijk om met veel mensen in de kleine ruimte in Baarn aanwezig te zijn. Het museum gaat wel vanaf zaterdagmiddag 5 maart weer open, met de dan geldende (beperkende) maatregelen. We hopen dat jullie warme hart voor het museum niet bekoeld en hopen jullie allemaal wel een keertje te ontmoeten dit seizoen. We zijn nog op zoek naar meer veranderingen: het bestuur is met mijn komst nog niet compleet en zijn we nog naarstig op zoek naar een secretaris en een algemeen lid. Mocht jezelf interesse hebben of iemand weten, stuur één van ons dan even een berichtje. Wie weet welke veranderingen er ons in de nabije toekomst nog meer te wachten staan, maar één ding is zeker: stilstand is achteruitgang. Dus hopelijk kunnen we Corona snel achter ons laten en een grote stap voorwaarts maken.
Marcel Baartmans, voorzitter.

Verassende donatie

Blij verrast werden we met een mooie financiële donatie van € 1000,- op onze rekening door één van onze Museum vrienden.



Hans van Spanning bedankt!

Na jarenlang lezen, samenvatten en het schrijven van boeiende artikel van logboeken uit de museumcollectie heeft Hans besloten om deze tijdrovende job te beëindigen. Mede door nog andere hobby's en de meespelende leeftijd lukt het hem niet meer om hier een bijdrage aan te leveren. Jammer natuurlijk maar we waarderen zeer de bijdrage die hij al die jaren heeft geleverd. Afgelopen maand hebben we Hans dan ook thuis opgezocht en van harte bedankt hiervoor. Als dank ontving Hans de fraaie scouting sculpture "Friends for life" en een Oorkonde van het bestuur.



15^e Wereldconferentie 1954

We ontvingen ook een mooie collectie met documenten, correspondentie en foto's van de 15^e Wereldconferentie in 1954. Deze internationale bijeenkomst van gidsen en padvindsters werd gehouden in Woudschoten. Op de foto's zien we o.a. Lady Olave Baden Powell en leden van het hoofdbestuur. De internationale delegatieleden vormden samen een keten van schakels als verbondenheid.

Bij de donatie van spulletjes was ook een bijzonder fraai bewerkte houten stoof. Deze stoof kreeg iedere delegatie op de Conferentie van de WAGGGS. Het ontwerp was van Hil Bottema. Deze stoof kenden we al en een exemplaar hiervan staat al jarenlang linksboven aan de trap op het plateauje zoals onze gidsen

ongetwijfeld weten. Wil je meer lezen over deze wereldconferentie. In de Padvindster van sept. 1954 staat een uitgebreid verslag.

Nieuwe aanwinsten

Twee spandoeken met nieuw ledenwerfcampagne.



Nieuwe Badges van scouting landgoed Zeewolde en een supportbadge voor de volgende wereld jamboree in 2023 in Zuid-Korea.



Een leuke set met een bier- wijn en limonadeglas. Glazen met scoutinglogo.



Vacature

Het bestuur is naarstig op zoek naar een secretaris m/v. Taken voor de secretaris zijn o.a. beantwoorden van post en e-mail, notuleren van bestuursvergaderingen, verzenden van post en bladen, beheren adressen, plannen bestuursvergaderingen en opstellen van de agenda. En nog meer bijkomende klusjes.

Interesse of meer informatie: museumbaarn@scouting.nl



Scouting en het Leger des Heils-100

THE SALVATION ARMY

Hoe het begon....

William Booth (1829-1912)

Het Leger des Heils is in Engeland opgericht door de predikant William Booth. Booth, geboren in 1829, werd in zijn tienerjaren christen en besteedde veel tijd aan het doorvertellen van het Goede Nieuws (Evangelie) uit de Bijbel. Zo kwam hij ook in aanraking met de arme bevolking van Oost Londen. Deze confrontatie voedde het sterke verlangen in hem om iets voor deze mensen te betekenen.

Hiervoor startte hij in 1865 **The Christian Mission**. William predikte tot de armen en startte een gaarkeuken, terwijl zijn vrouw Catherine tot de rijken sprak om steun te krijgen voor hun financieel veeleisende werk. Na verloop van tijd begon ze haar eigen fondsenwervingscampagnes te houden. Pas in 1878 word **The Christian Mission** bekend als **The Salvation Army**, met als motto "**To save and Serve**". Het "leger" werd ingericht als een militaire organisatie, met uniformen en rangen en emblemen. Booth was de eerste "Generaal". De organisatie bleef niet beperkt tot de Britse Eilanden. Reeds in 1880 volgde oprichting in de VS en daarna in vele andere landen o.a. in 1887 in Nederland. Hier koos men er voor de naam Salvation Army niet letterlijk te vertalen als Reddingsleger doch als Leger des Heils (LdH).



Hoewel generaal Booth in 1912 stierf, legde hij een stevige basis voor het levensreddende werk dat het Leger des Heils nog steeds verricht in meer dan 130 landen.



William en Catharine hadden samen 8 kinderen: Bramwell, Evangeline, Ballington, Kate, Emma, Herbert, Lucy en Marie: Bramwell en Evangeline werden later ook generaals.

William Booth wordt beschouwd als een van de grootste Britten uit haar geschiedenis. Hij was gehuwd met **Catherine Booth** (1829-1890) welke vanwege haar invloed in de vorming van het Leger des Heils bekend stond als de 'Moeder van het Leger des Heils'.

Baden Powell en de Life Saving Scouts

Zoals bekend bood Baden-Powell zijn idee 'Scouting for Boys' eerst aan verschillende in Groot Brittannië bestaande organisaties aan die zich min of meer met jeugdwerk bezig hielden, zoals b.v. de 'Boys Brigade'. De leiding van de 'Salvation Army' volgde de ontwikkeling van het werk van B-P met aandacht en vroeg zich terecht af of Scouting ook niet gebruikt kon worden in het kader van haar evangelisatie activiteiten.



In 1910 had Generaal William Booth een diepgaand gesprek met B-P. Hij vroeg toestemming om een deel van diens ideeën te mogen overnemen in het jeugdwerk van Het Leger. En zo werd – met steun van B-P. - in 1913 de oprichting van de Salvation Army's Scout Movement bekend gemaakt. Het motto van de **Life Saving Scouts** werd: "**To save and Serve**", ("**Redden en Dienen**"). Anders dan de groepen van b.v. Y.M.C.A. (Young Men's Christian Association) dat ook Scouting groepen oprichtte, sloten de Salvation Army Scouts zich niet aan bij de door B-P inmiddels opgerichte Boy Scouts Association. Dit zou pas jaren later, in 1948, gebeuren.

Padvinders bij het Leger des Heils – 1922

Het Leger des Heils in Nederland hield zich nog op de vlakte en keek eerst (in Engeland) de kat uit de boom. Toen bleek dat het Scouting werk van de **Life Saving Scouts** in Engeland en zijn overzeese gebiedsdelen 'zegenrijk' was, stak men toch maar eerst nog eens even de Noordzee over voor een nader onderzoek ter plekke. In oktober 1920 kreeg Brigadier J. Bulterman de opdracht om in Engeland zijn licht op te steken.



Logo jongens

Dit leidde, na toch nog wat aarzeling, als onderdeel van de jongelieden organisatie binnen het korps, op 16 december 1922 tot inzegening van de eerste **Leger des Heils Padvinders** bij het Korps Amsterdam.

Hoewel men wel goede contacten had met de Nederlandse Padvinders Vereniging (**NPV en NPG**) vond men het nog een stap te ver om zich volledig aan te sluiten. Men besloot tot oprichting van de **Padvindersbond**, als onderdeel van de eigen jeugdorganisatie.



Voor de jeugd van 8 tot 12 jaar werd de **Aspiranten-Bond** opgericht omdat zij nog te jong zijn voor aansluiting bij de Padvinders-bond.

Logo meisjes

Het Paascongres 1923

Na de installatie van de eerste troepen in 1922 kon daar flink op worden voortgebouwd. In het begin van 1923 werden al snel hier en daar troepen geïnstalleerd en al gauw waren er al 150 padvindsters. De eerste Paasrevue in het Sarphatiepark (Amsterdam) werd geregeld alsmede een Mars naar de congreszaal en een grote Demonstratie. Het nu zo bekende Paascongres was geboren.

De Padvindstersbond

Zoals gezegd hield men zich door verschil van inzicht over de organisatie en doelstellingen verder afzijdig van de Nederlandse Padvindsters (NPV) en Padvindsters (NPG) verenigingen.

Activiteiten van de Nederlandse Padvindsters op zondag en het feit dat alcoholgebruik en roken weliswaar niet werden aangemoedigd maar ook niet verboden waren, pasten niet bij de eigen, meer religieuze, filosofie.

Gesproken werd over de **Padvindstersbond**, deze was echter zowel voor jongens als meisjes.



Uniformen

Ook wat uniformen betrof week men af. Droegen de andere padvindsters meestal kaki shirts en korte, bruine broeken en de Padvindsters blauwe jurken, de LdH scouts gebruikten de uniformen van de Britse Life Saving Scouts in de kleuren van het LdH.

De Padvindsters (12-18 jaar) een grijze jurk met rode liggende kraag en rode manchetten, Een grijze halsdoek met een wit fluitkoord. Een grijze hoed met rode band rond de bol. Het

metalen zilverkleurige, stervormige installatieteken links op de hoed.

De Padvindsters (12 tot 18 jaar) een grijs shirt met rode manchetten, een rode driekante das met wit fluitkoord, een grijze hoed met een rood koord om de bol en het zilverkleurige, stervormige installatieteken voorop de hoed, die, door de jongens, op de Amerikaanse wijze werd gedragen.

De jongensleden tot 12 jaar werden Aspiranten genoemd. Zij droegen een grijze trui, blauwe das met wit fluitkoord en een grijze pet met voorop het stervormige installatieteken. Meisjes tot 12 jaar noemde men Zonnestrallen (Sunbeams).



Zij waren gekleed in grijze jurken, met grijze muts en een gele driekante halsdoek met wit fluitkoord.

Heilsoldaten

Met 18 jaar was het voorbij. Men kende geen Voortrekkers en Pioniers. Zowel de jongens als de meisjes werden dan geacht gereed te zijn om tot het Leger toe te treden en Heilsoldaat te worden. De leiders en leidsters moesten altijd Heilsoldaten zijn. De jongens en meisjes mochten dit zijn, doch zij werden er niet toe verplicht al werd wel gehoopt dat zij het eens zouden worden.

Hoewel er ook Nederlandse insignes in gebruik waren werden tot 1948 veelal ook de internationale (Engelse) insignes en kentekens gebruikt.

Buitencentrum in Lunteren - Ede

In eerste instantie mochten de padvind(st)ers kamperen in het weiland van een bevriende relatie in Wiesel (bij Apeldoorn). Toen dat te klein werd is men verkast naar een terrein aan de Goorsteeg in Lunteren, waar in 1932 een eigen kamphuis geopend werd.



Nu is daar het Scouting Kampeerterrein Belmont gevestigd.



Eigen Tijdschrift

Vanaf 1922 verschenen de eerste berichten over de nieuwe "Padvindsters" in de "Strijdkreet", de krant van het Leger des Heils. In 1928 werd een eigen jongerenblad "**Onze Gids**" geïntroduceerd. Dat werd opgevolgd in 1939 door "**Ons Kompas**" en vanaf 1941 door "**Contact**". Vanaf 1948 verschenen uiteraard ook artikelen in "De Verkenner" en "De Padvindster" en vanaf 1973 in Scouting Magazine. Ook de "eigen" bladen Contact en Strijdkreet zijn medio 2021 opgegaan in een online versie: "Soelaas".



Aansluiting bij NPV en NPG in 1948

Tot eind jaren dertig waren de activiteiten van de Leger des Heils Padvindstersbond sterk gericht op het Leger des Heils. Er was vrijwel geen overleg tussen De Nederlandsche Padvindsters / Nederlandsche Padvindstersgilde en de Leger padvinderij.

Nadat een aantal Leger padvindsters in 1937 op de Wereldjamboree waren geweest, waar ze veel opzien baarden door hun afwijkende uniformen, en een heel ander soort padvinderij 'ontdekten', kwam het contact tussen de verenigingen in een stroomversnelling. Op 25 maart 1948 sloot de Leger des Heils Padvindstersbond zich aan bij het NPV en op 17 april voor de meisjesgroepen bij het NPG.



De Leger groepen bleven echter wel hun Leger des Heils identiteit behouden, zij het met het spelaanbod en de uniformen van NPV en NPG.

Padvindsters van het Leger des Heils.

De Padvindstergroepen van het Leger des Heils zijn thans als speciale groepen opgenomen in het N.P.G.

Bericht in de Schalmei

De samenwerking met de NPV had goede gevolgen. De nadruk kwam nu meer op Scouting te liggen en iets minder op evangelisatie, vooral toen LdH leiders en leidsters gingen deelnemen aan de NPV Gilwellcursussen. Ook de kampeerterreinen van de NPV mocht men nu gebruiken. Maar men had nog steeds geen kampeeruitrusting. Wel bleek het nu mogelijk om tenten etc. te lenen van NPV groepen en konden de jongens en meisjes eindelijk echt gaan kamperen.



Kampen

Ondanks de aansluiting bij de nationale verenigingen blijven de LdH scouts eigen evenementen organiseren. Zo zijn er eigen Koempoelans en nationale en internationale kampen zoals jamborettes en jamborees (voorheen veelal in samenwerking met Zweden) waar aan deelgenomen wordt. In 2006 was er in Almere een SA Jamboree.

Motondo

Een groots internationaal evenement is de **Motondo** dat in 1952 in Lunteren voor het eerst georganiseerd wordt.



Deelnemers insigne 1° Motondo 1952

Voor 2022 was de **2° Motondo** gepland, maar is door de Corona perikelen tot nader order uitgesteld.



Scouting Nederland en de Leger des Heils scouts

Na de oorlog werden een groot aantal groepen opgericht, met name in de steden, als onderdeel van de bestaande "Korpsen", er zijn circa 80 groepen actief geweest.

In de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw is Leger des Heils Scouting in Nederland ernstig teruggelopen. De Thomas Estill / Schoch de Ravallet (Tesra) groep in Dordrecht (1923) is de enige groep die nog uit de oude Leger des Heils Padvinder(st)ers Bond stamt. In 1997 en in 2007 zijn er resp. in Almere (Con Tutti groep) en Zwolle (Renatum 57 groep) nieuwe Leger des Heils groepen gestart.

Pas in 1973 zou het ideaal van één Nederlandse Scouting Organisatie worden verwezenlijkt toen de fusie tot Scouting Nederland plaats vond. Zo werden ook de LdH Scouts groepen, als onderdeel van de NPV en NPG, opgenomen in de vereniging Scouting Nederland.

Vereniging Leger des Heils Scouting

In 2014 is er een nieuwe impuls aan het LdH scouting gegeven met onder andere het benoemen van een nieuwe coördinator en de oprichting van een nieuwe vereniging Leger des Heils Scouting in 2015 en aangesloten bij Scouting Nederland.



Inmiddels zijn er twee nieuwe LdH groepen, de Majoor Bosshardt-groep in Amsterdam-ZO (2015) en Scouting

Jampeldekamp op Urk (2017) opgericht.

Leger des Heils internationaal

In veel landen zijn **Salvation Army** groepen actief. Uiteraard in veel landen van het Verenigd Koninkrijk en voormalige gebiedsdelen zoals Australië en Nieuw Zeeland, maar ook in Amerika en Scandinavische landen.

In Europa zijn deze verenigd in het **Salvation Army European Scout and Guide Network**.



Tentoonstelling 2022

In het museum kun je vanaf 5 maart onze nieuwe seizoen tentoonstelling **100 jaar Leger des Heils Scouting** met een grote verscheidenheid aan documenten, foto's, insignes en nog veel meer uitgebreid bekijken.

Denk wel even aan de Covid maatregelen die van toepassing kunnen zijn!

Tot gauw.

Goede bestemming voor boekenberg

Na een flinke opruiming van ons dubbele boeken en tijdschriften bestand zaten we met een berg papier dat bij elkaar ruim 12 bananendozen vol vulden. We zochten al langere tijd naar een goede bestemming. Na enige mailwisseling konden we uiteindelijk het grootste deel deponeren bij het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen ter aanvulling van hun collectie. Een ander deel kon bij de Universiteitsbibliotheek aldaar een onderkomen vinden. Een prima bestemming dus en wij hebben weer een klein beetje minder ruimte tekort.....



Vrienden en vriendinnen bijdrage

Hierbij bedanken wij al onze vrienden en vriendinnen die hun bijdrage voor 2022 al voor 1 maart hebben voldaan. Top! Hebt u er nog even niet aan gedacht? Graag zien wij uw bijdrage binnenkort op onze rekening (zie hieronder), alvast bedankt.

Wilt U zich opgeven als VRIEND van het museum? Dat kan bij onze secretariaat!!

De vrienden (en vriendinnen) van ons museum vragen wij een jaarlijkse bijdrage van € 25,00. U kunt dit over maken op onze bankrekening IBAN: NL40 RABO 0130 0254 10 en BIC: RABONL2U t.n.v. Stichting Scouting Museum te Baarn. Hartelijk dank voor uw steun, donaties en giften zijn zeer welkom. Deze vallen onder de ANBI regeling.

Bestuur

Het Bestuur is nu als volgt samengesteld:

Marcel Baartmans, voorzitter

Voorzitter-museum@scouting.nl

Vacature, secretaris

Secretariaat-museum@scouting.nl

Paul Heessels, penningmeester/conservator

museumbaarn@scouting.nl

Ruud Egberts, lid met aandachtsgebied PR

pr-museum@scouting.nl

Derk Tholen, lid met zorg voor de suppoostendiensten

Bezoekafpraak-museum@scouting.nl

Samen zetten zij de ingeslagen weg voort, die al meer dan 50 jaar een goed pad was.

Het Scouting Museum

Het museum is van 1 maart tot 1 november elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open. Hierna is een afspraak voor groepen nog mogelijk!

In verband met de coronamaatregelen is bezoek nog alleen mogelijk na telefonische aanmelding!

Dat kan via 030 – 6371915 (Derk Tholen) of per mail:

Bezoekafpraak-museum@scouting.nl

Ons bezoekadres is: Scoutcentrum Buitenzorg

Amsterdamse straatweg 51

3744 MA Baarn.

Onze website is: www.nationaalmuseum.scouting.nl

U vindt ons ook op Facebook:

www.facebook.com/nationaalmuseumscoutingnederland

Redactie Bulletin: Ruud Egberts, Burg. v.d. Feltzweg 29, 7391 HL, Twello.



Scouting Nederland Museum Baarn
Amsterdamsestraatweg 51
3744 MA Baarn

Bulletin

29e jaargang nummer 2– najaar 2022

Voorwoord

De avonden worden weer langer, het wordt weer kouder, tijd om terug te kijken op een mooie Scoutingzomer met een Europese Conferentie en een Nawaka. Tijd om alle mooie spulletjes die gescoord zijn op één van de andere mooie activiteiten van deze zomer netje te gaan opbergen in je verzameling. En die waren er genoeg deze zomer: de Europese Conferentie in Rotterdam, het Nawaka in Zeewolde, de regionale Scoutingwedstrijden, gevolgd door de grote finale in Baarn. Er was veel te doen deze zomer, met wat wils voor iedereen. Een opmaat van wat misschien komen gaat als het LSC gaat verhuizen naar Zeewolde en het Scoutingmuseum meegaat als onderdeel van het Scouting Landgoed. Er zal nog heel wat water door het Nuldernauw moeten stromen voor alles af is, Maar als museum bereiden we ons voor op een drukke periode. Het ziet er naar uit dat Baarn het liefst de ruimte van het museum zelf wil gaan gebruiken, maar het ziet er ook naar uit dat we een plek kunnen krijgen op het nieuwe Landelijke Service Centrum.

Alvast fijne feestdagen en een mooi nieuw jaar!
Marcel Baartmans, voorzitter.

Noteer vast in uw agenda!

In 2023 bestaat het museum alweer 70 jaar!
Wederom tijd voor een feestje dus.
Op zaterdag 4 maart 2023 starten we ons nieuwe seizoen in een feestelijk tintje,
Bent u er ook bij?



Nieuwe aanwinsten

Fotoalbums van M.C. Schaareman vanaf 1945, als verkenners, voortrekker en aalmoezenier bij de St. Bernardus en St. Tarcisiusgroep in Delft. Activiteiten voor District Delfland en Plaquette in 1981 van Potters voor 25 jaar.



Plaquette 1981 Potters

Diverse spulletjes van de inmiddels opgeheven (1956-1997) **Karingroep** uit Haarlem. O.a. leuk versierd herinneringsklompje ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan met de groepsnaam in 1969 en een zeer fraaie grote groepsvlag.





Dasing Welcome Roverway 2024



Dasing NaWaKa 2022



Daarnaast ontvingen we ook een **sier bedankbord** "Een linker van district Haarlem en Omgeving". Niet bekend is wie dit als bedankje gekregen heeft.

Weco 1954 foto's van Villa Buitenzorg.



Leuk oud kabouter draagtasje en bijbehorende zitlap met L.O.H. Het kabouter motto Laat Ons Helpen.



NPK badge en naambandje 90^e editie



Bezoek

Twee medewerkers van het Oostenrijks padvindermuseum in Wenen bezochten afgelopen zomer ons museum. Ze waren vol bewondering over onze collectie en lieten als dank hun eigen museumdas voor ons museum achter.



Insignes uit Zeeland

Van de sub-regio Zeeuws Vlaanderen ontvingen we een leuke collectie met naam- en polsbandjes van hun SuReAc. SuReAc staat voor Sub Regio Activiteiten voor alle speleenheden op Zeeuws Vlaanderen.



Daarnaast badges van de verschillende ZePaKa's. Dit zijn de Zeeuwse Padvinders Kampen in het kader van de Landelijke en Regionale Scouting Wedstrijden.



Surinaamse Kabouters van het leger des Heils.

We kregen een oud kabouter jurkje met muts met handboekje en foto van een kabouter "langoor" van de Zonnestraaltjes uit Paramaribo. Kabouter Annie verbleef een aantal jaren in Suriname en werd in 1959 als kabouter geïnstalleerd. Het LdH insigne (wel op de foto) ontbreekt op het uniformpje, dus dat moeten we nog oplossen. Het groepshuis bevond zich aan de Gravenstraat 72.



Kabouter "Langoor"



Er waren die dag 4 Leger des Heils scoutinggroepen aanwezig.

- Thomas Estill uit Schoch de Ravallet
- Scouting Jampeldekamp uit Urk
- Contutti Groep uit Almere
- Groep Renatum 57 uit Zwolle

Totaal waren er 120 kinderen aanwezig in alle leeftijden. s 'Middags om 14.00 uur was de officiële opening. Er werden allerlei sportonderdelen georganiseerd waarmee ze prijzen konden verdienen.

De kinderen waren enthousiast en binnen bij de tentoonstelling kwamen er mensen kijken. Ook van het landelijke bureau en oud leden. Vele herinneringen werden opgehaald.

Helaas was er aan de tentoonstelling niet veel bekendheid aangegeven, maar de aanwezige mensen waren er zeker wel enthousiast over.
Jolanda Bollebakker



Groepshuis Gravenstraat 72 Paramaribo



Badge 100 jaar Leger des Heils Scouting

Op 14 mei 2022 bestond de Leger des Heils Scouting 100 jaar

De viering van het jubileum werd gehouden op scouting Label terrein Belmont in Ede. Het was een prachtige dag, de zon scheen vol op. We reden er vroeg heen.



Daar aangekomen waren ze druk bezig met de voorbereiding.

Zo ook het Scouting Nederland Museum. Daar werd 100 jaar Leger des Heils Scouting ten toon gesteld, door Frank en Paul.





Tentoonstelling 100 jaar LDH Scouting



Collectie fotoalbums groeit!

Recent ontvingen we een mooi fotoalbum van de voormalige NPG Betodi groep uit Amsterdam. Op een fraaie foto hieronder staat de complete ronde in vol ornaat.

Inmiddels hebben we maar liefst 350! fotoalbums in onze collectie uit alle windstreken die een fraai beeld geven van de jongens en meisjes die ooit padvinder(st)er waren.



Vacature

Het bestuur is naarstig op zoek naar een secretaris m/v. Taken voor de secretaris zijn o.a. beantwoorden van post en e-mail, notuleren van bestuursvergaderingen, verzenden van post en bladen, beheren adressen, plannen bestuursvergaderingen en opstellen van de agenda. En nog meer bijkomende klusjes.

Interesse of meer informatie: museumbaarn@scouting.nl

Euopese Scout Conferenties

In Rotterdam, zijn afgelopen juli 2022 drie "European Guide and Scout Conferences" georganiseerd door Scouting Nederland.

De 17e European Guide and Scout Conference is de gezamenlijke bijeenkomst van de afzonderlijk en gelijktijdig georganiseerde 17e European Guide Conference en 24th European Scout Conference, de General Assemblies of the European Regions of WOSM en WAGGGS. U kunt meer te weten komen over het doel, de rol en het functioneren door door op de verschillende onderdelen van hun website te bladeren. U vindt er achtergrondinformatie en details over de programma-onderdelen van de drie conferenties. Er is ook een repository van alle congresdocumenten beschikbaar.

Kijk op deze site als je alles over wilt weten. <https://en.17egsc.weconnect.eu.com/>

Onze medewerkster Wendy bracht hiernaast stand herinneringsinsigne, met heel herkenbaar Rotterdam en Nederland, voor ons mee.

Vrienden van het museum

We heten Coen Doddema uit Groningen van harte welkom als vriend van het museum .

Voortgang digitalisering ledenbladen

Het afgelopen seizoen zijn er weer verdere stappen gemaakt in het digitaliseren van de collectie. Van de beschikbare tijdschriften zijn inmiddels alle bladen van voormalig Nederlands Indië waaronder Het Padvindersblad (1925-1931) en Pow Wow (1951-1956) en het Leidstersblad (1950-1951) gereed.

Van het Leger des Heils bladen o.a. Ons Kompas (1939-1941), Onze Gids (1928-1938), de Jonge Strijder 9-1936) en nog diverse andere.

Verder konden we diverse manco's aanvullen of minder goede scans verbeteren. Al met al weer een mooie stap. Met dank aan Adri, Paul en Albert.



Joh. Paardekooper was in 1932 lid bij de Amsterdamse Mgr. Aengenentgroep als onderdeel van de Katholieke Verkenners.



Nog meer digitaal

Ook zijn we begonnen met het inventariseren en digitaliseren van een grote groep "kleine" documenten. Hieronder vallen dan:

- Legitimatiebewijzen en lidmaatschaps-kaarten / boekjes
- Certificaten en diploma's
- Erkenningen
- Installatie- en overvliegkaarten
- Kampeervergunningen
- Klasse- en eisenkaarten
- Onderscheidings-documenten
- Seinkaarten
- Vak- en vaardigheidsbewijzen
- Volmachten
- Wet- en belofte kaarten

We zijn er inmiddels wel achter dat hier in 115 jaar scouting een grote verscheidenheid aan documenten met allerlei varianten zijn verschenen. Mettertijd zullen we een en ander in een overzicht samenbrengen. Nu lichten we alvast een stukje sluiert op van legitimatiebewijzen.

Legitimatiebewijzen

Het oudste legitimatiebewijs dat we tot op heden hebben gevonden is van 1920. Op naam van B. San Giorgi uit Katwijk en als Padvinder van troep 1 NPV Afdeling Leiden.

Een fraaie is ook uit 1927 van Voortrekker/Loods Broekhuizen van de Haagse CJMV Troep VIII.



Ook uit 1927 een legitimatiekaart van het Nederlandsche Meisjesgilde van Padvindster G. Vermeulen uit Almelo.



Vlak na de oorlog was papier schaars en alles moest opnieuw opgezet worden. Hier een **voorloepig** legitimatiebewijs uit 1945 van padvindsters Tiny van Holthe van Vendel I van de Domgroep uit Utrecht.

HET NEDERLANDSCHE PADVINDSTERSGILDE
 Voorloepig legitimatie bewijs
 is Geïnstalleerd als:
 Kabouter :
 Padvindster: **10-12-45**
 Pionier :
 Leidster :
 Aldeeling **Utrecht**
 Groep: **Dom groep Vendel I**
 Datum van afgifte: **10-12-45**
 Het Ald. Bestuur :
 De Leidster: **M. van Holthe**

Naam: **Tiny v. Holthe**
 Geboren: **7-4-32**
 Adres: **aan den Burg Steenstraat 3**
 Handtekening: **Tiny van Holthe**

№ 7232

Foto

In de loop der jaren veranderen de bewijzen van uiterlijk. Hier een van padvindster Marietje Koen in de jaren '50 van de Domaikekgroep uit Winterswijk.

HET NEDERLANDSE PADVINDSTERSGILDE
 LEGITIMATIEBEWIJS

Naam: **Marietje Koen**
 Geboortedatum: **11-8-'37**
 Adres: **Woudstraat 18**
 Woonplaats: **Winterswijk**
 Handtekening: **M. Koen**

19 N 52 te halffjaar
 19 N 52 2e halffjaar
 19 N 54
 19 N 55

E. de Bolster uit Rotterdam was, eveneens in de jaren vijftig, pionierster bij de Nederlandse Gidsen Beweging.

DE KANOUWBELOFTE
 DE GIDSBELOFTE
 DE PIONIERBELOFTE

Bewijs van lidmaatschap

JAARZEGELS
 Pionierster 1954
 Pionierster 1955
 Pionierster 1956
 Pionierster 1957

En dat brengt ons vanaf 1974 bij Scouting Nederland, in dit geval bij E. Bannink, van de Tawegroep uit Ermelo.



Naam en voorletters: **A. Bannink**
 Adres: **W. de Boer**
 Plaats: **Utrecht**
 Functie: **aan pa. Bannink**
 Groep/District: **aan pa. Bannink**

JAARZEGELS
 Pionierster 1958
 Pionierster 1959
 Pionierster 1960
 Pionierster 1961

Handtekening: **A. Bannink**

De Bewijs van lidmaatschap is alleen geldig indien voorzien van het jaarezegel van het lopende jaar en blijft geldig tot 1 mei van het volgend jaar

Met deze korte impressie zijn we met grote stappen door het beschikbare materiaal heen gelopen. Op dit moment zijn er al ca. 300 verschillende types in kaart gebracht.

Wilt U zich opgeven als VRIEND van het museum? Dat kan bij onze secretariaat!!

De vrienden (en vriendinnen) van ons museum vragen wij een jaarlijkse bijdrage van € 25,00. U kunt dit over maken op onze bankrekening IBAN: NL40 RABO 0130 0254 10 en BIC: RABONL2U t.n.v. Stichting Scouting Museum te Baarn. Hartelijk dank voor uw steun, donaties en giften zijn zeer welkom. Deze vallen onder de ANBI regeling.

Bestuur

Het Bestuur is nu als volgt samengesteld:

- Marcel Baartmans, voorzitter
Voorzitter-museum@scouting.nl
- Vacature, secretaris
Secretariaat-museum@scouting.nl
- Paul Heessels, penningmeester/conservator
museumbaarn@scouting.nl
- Ruud Egberts, lid met aandachtsgebied PR
pr-museum@scouting.nl
- Derk Tholen, lid met zorg voor de suppoostendiensten
Bezoekafpraak-museum@scouting.nl

Samen zetten zij de ingeslagen weg voort, die al meer dan 50 jaar een goed pad was.

Het Scouting Museum

Het museum is van 1 maart tot 1 november elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open. Hierna is een afspraak voor groepen nog mogelijk! In verband met de coronamaatregelen is bezoek nog alleen mogelijk na telefonische aanmelding! Dat kan via 030 – 6371915 (Derk Tholen) of per mail: Bezoekafpraak-museum@scouting.nl

Ons bezoekadres is: Scoutcentrum Buitenzorg
 Amsterdamsestraatweg 51, 3744 MA Baarn.

Onze website is: www.nationaalmuseum.scouting.nl

U vindt ons ook op Facebook:
www.facebook.com/nationaalmuseumscoutingnederland

Redactie Bulletin: Ruud Egberts, Burg. v.d. Feltzweg 29, 7391 HL, Twello.