



Scouting Nederland Museum

Scouting Nederland Museum Baarn  
Amsterdamsestraatweg 51  
3744 MA Baarn

# Bulletin

30e jaargang nummer 1– voorjaar 2023

## Voorwoord

Op 4 maart j.l. is het museumseizoen weer gestart. Al weer het 70<sup>e</sup> jaar dat ons museum bestaat! Een hele mijlpaal. Onze conservator Paul heeft weer een fraaie wisseltentoonstelling ingericht. Dit jaar is het thema: 100 jaar Gilwell trainingen in Nederland. Wij hopen dit seizoen weer veel bezoekers te mogen ontvangen. Verderop in dit Bulletin meer informatie over de ontwikkelingen inzake eventuele verplaatsing van ons museum naar het Scoutinglandgoed Zeewolde. Wij hopen dat dit nieuwe seizoen ongestoord mag verlopen en niet weer onderbroken wordt door coronaperikelen. Onze vrijwillige medewerkers wensen wij veel plezier bij het uitoefenen van hun taken! Alvast onze hartelijke dank voor jullie grote inzet voor het museum!.

Ruud Egberts, bestuurslid PR

## Overlijden Marcel Baartmans

Het overlijden van onze voorzitter Marcel kwam als een grote schok voor ons bestuur. Begin november ziek geworden en na zes weken al overleden. Een groot verlies voor zijn vriend Thiën, familie en vrienden. Natuurlijk ook voor ons bestuur een groot verlies. Marcel zou zich vooral richten op de mogelijke verplaatsing van ons museum naar scoutinglandgoed Zeewolde.

De overige bestuursleden gaan proberen zijn werkzaamheden zo goed mogelijk over te nemen. Marcel was een scout in hart en nieren. Hij was vanaf jonge leeftijd lid van de Tarcisiusgroep in Ede. Later ging hij ook werken voor het LSC in Leusden. Helaas is hier veel te vroeg een einde aan gekomen. Marcel rust in vrede.

Het leven is soms zo oneerlijk. We verliezen met Marcel een groot scout en voorzitter. Laat ons de mooiste herinneringen de leegte in onze harten vullen.

Einde spoor



We wensen Thiën en familie alle sterkte toe met het dragen van dit verlies.

Ruud, Derk en Paul,  
Bestuur Scouting Museum  
en mede namens al onze vrijwilligers



## Verslag opening nieuwe seizoen en 70 jaar Scouting Nederland Museum

Op zaterdag 4 maart j.l. is het museumseizoen 2023 onder grote belangstelling van vrienden en genodigden van start gegaan. Hierbij werd de nieuwe wisseltentoonstelling: “**100 jaar Gilwell trainingen in Nederland**” geopend door het blazen op de Kuduhoorn (door museumvriend Marco) zoals Lord Baden Powell dat in 1919 voor het eerst deed op Gilwellpark.

Het Scouting Nederland Museum bestaat dit jaar alweer 70 jaar! In 1953 werd voor het eerst in Den Haag, in het hoofdkwartier van de N.P.V. (de Vereniging de Nederlandse Padvindsters), het roemruchte Padvindsters Museum geopend. In 1993 werd het huidige museum in Baarn geopend en dus zijn wij dit jaar al weer 30 jaar te gast op scoutingkampeerterrein Buitenzorg. In Baarn zetten wij de traditie voort van dit eerste Nederlandse Scouting museum, maar vanaf 1993 tonen wij ook de geschiedenis van de andere drie verenigingen en kunt u zien hoe het NPG (de Padvindsters) de KV en NGB (de Rooms Katholieke Verkenners en Gidsen) en al jarenlange actieve optelsom van die vier (Scouting Nederland), zich ontwikkelde.



Wij kijken ook over de grenzen, waar vele miljoenen Scouts en Guides hetzelfde spel spelen. Vooral voor de jeugd willen wij een eyeopener zijn en duidelijk maken wat wereldbroederschap betekent. Old hands zullen in de expositie veel herinneringen aantreffen uit de tijd van toen. Ontdek tussen alle insignes, uniformen, boeken, bladen, vaandels en vlaggen ook de spirit die Scouting kenmerkt. De basiselementen van wet en belofte, van goede daad, van buitenleven, patrouillesysteem en leren door doen. Elementen die niet tijdgebonden zijn en ook in de toekomst het hart van de beweging zullen vormen.

## Vriend van het museum

We heten Marco Hofland van der Maat uit Den Haag van harte welkom als nieuwe vriend van het museum.

## Extra museum Bulletin

In een extra museum bulletin is de geschiedenis van de Gilwell-cursus vanaf 1919 beschreven: opening Gilwell Park, de cursus, herinneringen, de eerste trainingen op Ada's hoeve in 1923, later voor de KV op St. Walrick in Overasselt, in Baarn en inmiddels nog vele andere plaatsen. Op onze site kunt u er alles over lezen.

## Nieuwe aanwinsten

Fraaie poster uit 1931 van een Padvinders Demonstratie kamp door de **Utrechtse padvinders**.

„DE NEDERLANDSCHE PADVINDERS” — AFDEELING UTRECHT

# PADVINDERS- DEMONSTRATIE- KAMP

**2DE PINKSTERDAG - 25 MEI 1931**

Bezoekt ons kamp te **BILTHOVEN**, terrein „de Pan”, nabij den watertoren en de Juliana-laan. Gij krijgt er een kijk op het ongedwongen **KAMPLEVEN** van de **UTRECHTSCHER PADVINDERS**

**GEEN ENTRÉE**

Den geheelen dag Demonstraties

**OM 8 UUR KAMPVUUR**  
VERHAAL, ZANG, RECREATIE

**INLICHTINGSTENT OP HET TERREIN!!**

Inlichtingen bij de administratie van het kamp:  
**WILLEM BARENTZSTR. 55. TEL. 15242. UTRECHT**

Twee mooie fotoalbums uit de nalatenschap van **Corrie Bos**, onder de padvindstersnaam bekend als **Treb**. Zij zat in de jaren '60 in de redactie van De Padvindster en in functie bij het landelijk bureau voor het waterwerk tot 1968. De albums geven een mooi beeld van de aanloop in de organisatie naar het Jubeljaar in 1966 van het NPG. Ook veel foto's van de waterpadvindsters tijdens diverse zeilkampen en NaWaKa's. Het tweede album beschrijft haar reis met de pivo's uit Haarlem in 1963 naar Griekenland, een zeilcursus in 1965 en deelname aan het NaWaka in 1970.



Ruud bracht van zijn **Gelregroep** uit Twello de jubileumbadge voor ons mee. Uitgesteld feestje wegens corona, maar dat maakt het 75 jarig jubileum er niet minder om. Het thema was "Captain Jack".

## Nieuwe panoramafoto WJ 1937

Kregen we vorig jaar al een bijzondere panoramafoto met een overzicht van het Markterrein in ons bezit mochten we recentelijk een digitale scan ontvangen van een van onze donateurs waarop een heel subkamp is afgebeeld. Vraag is natuurlijk welk subkamp? Met enige deductie en bestudering van uniformen en vlaggen vermoeden we dat het om de deelnemers van subkamp 9 gaat. De Deense vlag is vrij prominent in beeld en volgens de beschrijvingen zaten die allenmaal in dit subkamp. De schenker zou ook graag willen weten vanuit welk standpunt de foto gemaakt is, maar dat is nog niet zo eenvoudig vast te stellen. Wie helpt?



## Archief regio Haarlem

De regio heeft haar archief opgeruimd en dat heeft ons het nodige aan oud materiaal opgeleverd. O.a. fraaie fotoalbums. Van de Padvindsters van de Afdeling Haarlem een album van Oehoe Peereboom uit de periode 1935-1938. In 1936 kregen ze een fraai nieuw groepshuis waar trots door padvindsters en kabouters voor geposeerd hebben. Schitterende plaatjes van deze meisjes in vol uniform.



Van de **Haarlemse St. Franciscusgroep** een album met foto's van de Welpenhorde van deze groep. Op de foto de welpenleiding uit 1947.



De Vliegende Pijl (groep 7) uit Haarlem ging nog vrolijk in Putten op kamp in juli 1941 terwijl de padvinderij inmiddels verboden was door de Duitse bezetter. Dat leidde tot een door de Duitsers geconstateerde verboden actie en het kamp werd dan ook ontbonden blijkt uit het betreffende krantenbericht.

In een ander fotoalbum van diezelfde **Oehoe Peereboom-Kikkert** welke ook in het Hoofdbestuur van het N.P.G. zat voor buitenlandse betrekkingen was ze ook bij de internationale conferentie van padvindsters in "EVIAN" in Frankrijk in 1946. Hier veel fraaie foto's met vaak Lady Baden Powell. Ook de opening van Buitenzorg staat volop in de schijnwerpers.

Het Hoofdbestuur van het Nederlandse Padvindstersgilde heeft de eer

*Mevrouw C. G. Peereboom Kikkert*

uit te nodigen tot het bijwonen van de opening van het N.P.G. centrum Buitenzorg, Amsterdamse straatweg 57, Baarn, door onze Beschermvrouwe H.M. Koningin Juliana, op Zaterdag 25 Juni, des namiddags te 4.30 uur.

V.g.a. vóór 20 Juni  
aan het Hoofdkwartier N.P.G.,  
Koninginnegracht 84,  
den Haag.



Clubhuis Kennemer Padvindders

Scoutweek 1965, een vlag.



## Stand van zaken Zeewolde

Twee prachtige groot formaat foto's van de **Kennemer Padvindders** uit 1915. Op de ene foto staat Het Bruine Vendel (troep III) uit Haarlem. De padvinder linksboven op de foto draagt op zijn rechtermouw een viertal metalen insignes, te zien zijn gids en seiner (middelste 2), de foto is echter te onscherp om de andere twee te herkennen. In vitrine 3 in het museum zijn deze fraaie en zeldzame insignes in het echt te bewonderen. Op de andere zien we de staf en hoogwaardigheidsbekleders voor het clubgebouw van de Kennemer Padvindders, toen nog onderdeel van de Nederlandsche Padvindders Bond.



In de Landelijk Raad van december 2022 is het besluit genomen dat het LSC van Leusden naar het Scoutinglandgoed in Zeewolde wordt verplaatst. Momenteel bekijkt het Landelijk Bestuur de mogelijkheden om ook ruimte te creëren voor een nieuw Scoutingmuseum. Een en ander hangt o.a. af van de financiële ruimte na verkoop van het pand in Leusden. Ons museum en het reizend museum zijn al in gesprek met Han Admiraal en Marijke Hodes van SN over de voorwaarden en mogelijkheden bij de eventuele verhuizing van de musea naar Zeewolde. Concreet is er op dit moment nog niets te melden. Wij houden jullie op de hoogte van de komende ontwikkelingen.



## Vacatures

Het bestuur is naarstig op zoek naar een **secretaris m/v** en een **voorzitter m/v**. Taken voor de secretaris zijn o.a. beantwoorden van post en e-mail, notuleren van bestuursvergaderingen, verzenden van post en bladen, beheren adressen, plannen bestuursvergaderingen en opstellen van de agenda. En nog meer bijkomende klusjes.

Taken voor de voorzitter zijn o.a. onderhouden van de interne en externe contacten, voorzitten vergaderingen en bewaken van het museumbeleid.

Interesse of meer informatie: [museumbaarn@scouting.nl](mailto:museumbaarn@scouting.nl)

## Volmachten

In het vorige bulletin hebben we een impressie gegeven van legitimatiebewijzen die door de jaren heen gebruikt zijn door de verschillende organisaties. Deze keer kijken we naar volmachten. Dat waren vaak fraaie en grote documenten in het begin. Als eerste zien we hier een exemplaar van J. van Hasselt van NPV troep 5 uit Utrecht. Hij werd gevolmachtigd om op te treden als Assistent Troepleider in 1928. Ondertekend door hoofdverkenner Rambonnet.



Dan hebben we een volmacht voor een Welpenleidster uit Oldenzaal uit 1945, ondertekend door Roets van Limburg, waarnemend Hoofdverkenner.



Ook uit 1945 een voorlopige volmacht van de Katholieke Verkenners, A.C. de Ruiter mocht als Assistent Verkennersleider bij de Ben Labregroep uit Utrecht aan de slag.



Welpenleidster M. Gribnou uit Den Haag kreeg in 1958 een volmacht bij de Pater Damiaangroep.



Bij de dames van het NPG waren ze wat bescheidener in het formaat en opmaak van de documenten. Hier zien we een exemplaar uit 1937 voor Mej. Moorman als Assistent Padvindstersleidster bij de afdeling Eindhoven. Handgeschreven en ondertekend door Mej. E. Piepers, secretaresse van het Hoofdbestuur in die tijd.



De volmacht kaarten veranderden wel iets vorm in de loop der jaren, maar tot midden jaren '60 bleef het motto **"het zal uw taak zijn het nieuw ontstoken vuur brandende te houden"** en de afbeelding ongewijzigd zoals op het exemplaar van 1965 te zien is.



Kabouterleidster:



Pionierstersleidster:



Na het samengaan van de verenigingen tot Scouting Nederland kwamen er uiteraard ook volmachten in nieuwe stijl met logo's van SN. Hieronder een eerste versie uit 1973.



Ook bij de Gidsen van de Nederlandse Gidsen Beweging hielden het formaat compact, maar hadden wel verschillende frontjes voor kabouters, gidsen en pioniersters. Ze waren ook praktische want op de achterzijde werd de belofte afgedrukt.

Gidsenleidster, voor en achterzijde:





En dat brengt ons vanaf 1974 bij Scouting Nederland, in dit geval bij E. Bannink, van de Tawebgroep uit Ermelo.

Deze vorm hield niet lang stand. Want in datzelfde jaar nog stapte men over naar een ander systeem met "Erkenningen".



Met deze korte impressie zijn we met grote stappen door het beschikbare materiaal heen gelopen. Op dit moment zijn er al ca. 300 verschillende types in kaart gebracht.

## Vrienden en vriendinnen bijdrage

In vogelvlucht hebben we hier door de jaren heen de verschillende volmacht documenten laten zien. Door de beperkingen van ruimte en afdrুকbeperkingen wellicht niet altijd heel duidelijk, maar je zult er ongetwijfeld iets in herkennen! Te zijner tijd, als alles wat we op dit gebied hebben gevonden en gedigitaliseerd, zullen we het in een mooi overzicht gieten wat we op onze site beschikbaar stellen.

Hierbij bedanken wij al onze vrienden en vriendinnen die hun bijdrage voor 2023 al voor 1 maart hebben voldaan. Top! Hebt u er nog even niet aan gedacht? Graag zien wij uw bijdrage binnenkort op onze rekening (zie hiernaast), alvast bedankt.



E. de Bolster uit Rotterdam was, eveneens in de jarenvijftig, pionierster bij de Nederlandse Gidsen Beweging.

## Een aantal foto-impressies van de opening van het seizoen 2023



## 100 jaar Gilwell trainingen in NL



Het thema van de jaarlijkse wisseltentoonstelling is dit jaar dus: 100 jaar Gilwell trainingen in Nederland. Een aansprekend onderwerp waarover heel veel te vertellen valt. Van de start in Engeland op Gilwell Park, het uitwaaieren van de cursus over de hele wereld en de cursussen in Nederland. Eerst op het terrein van Gilwell Ada's Hoeve in Ommen, later ook in Overasselt en nu op diverse plaatsen binnen en buiten Nederland. Lijkt het je interessant om de wisseltentoonstelling te bekijken? Je bent van harte welkom op zaterdagen tussen 13.00-15.00 uur in Baarn in het koetshuis van Buitenzorg!

**Wilt U zich opgeven als VRIEND van het museum? Dat kan bij onze secretariaat!!**

De vrienden (en vriendinnen) van ons museum vragen wij een jaarlijkse bijdrage van € 25,00. U kunt dit over maken op onze bankrekening IBAN: NL40 RABO 0130 0254 10 en BIC: RABONL2U t.n.v. Stichting Scouting Museum te Baarn. Hartelijk dank voor uw steun, donaties en giften zijn zeer welkom. Deze vallen onder de ANBI regeling.

## Bestuur

Het Bestuur is nu als volgt samengesteld:

Vacature, voorzitter

Vacature, secretaris

[Secretariaat-museum@scouting.nl](mailto:Secretariaat-museum@scouting.nl)

Paul Heessels, penningmeester/conservator

[museumbaarn@scouting.nl](mailto:museumbaarn@scouting.nl)

Ruud Egberts, lid met aandachtsgebied PR

[pr-museum@scouting.nl](mailto:pr-museum@scouting.nl)

Derk Tholen, lid met zorg voor de suppoostendiensten

[Bezoekafpraak-museum@scouting.nl](mailto:Bezoekafpraak-museum@scouting.nl)

Samen zetten zij de ingeslagen weg voort, die al meer dan 70 jaar een goed pad was.

## Het Scouting Museum

Het museum is van 1 maart tot 1 november elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open. Hierna is een afspraak voor groepen nog mogelijk!

In verband met de coronamaatregelen is bezoek nog alleen mogelijk na telefonische aanmelding! Dat kan via 030 – 6371915 (Derk Tholen) of per mail: [Bezoekafpraak-museum@scouting.nl](mailto:Bezoekafpraak-museum@scouting.nl)

Ons bezoekadres is: Scoutcentrum Buitenzorg, Amsterdamsestraatweg 51, 3744 MA Baarn.

Onze website is: [www.nationaalmuseum.scouting.nl](http://www.nationaalmuseum.scouting.nl)

U vindt ons ook op Facebook:

[www.facebook.com/nationaalmuseumscoutingnederland](https://www.facebook.com/nationaalmuseumscoutingnederland)

Redactie Bulletin: Ruud Egberts, Burg. v.d. Feltzweg 29, 7391 HL, Twello.