



Scouting Nederland Museum

Scouting Nederland Museum Baarn
Amsterdamsestraatweg 51
3744 MA Baarn

Bulletin

31e jaargang nummer 1– voorjaar 2024

Voorwoord

Het museumseizoen 2024 is intussen weer gestart. Met zoals altijd een nieuwe wisseltentoonstelling. Dit jaar met een onderwerp dat ons zeer na staat: Buitenzorg. Het Scoutcentrum waar ons museum in het koetshuis is gevestigd sinds 1993. Buitenzorg als scoutcentrum bestaat dit jaar 75 jaar en wij feliciteren alle betrokkenen met deze mijlpaal! Hieronder treft u de historie aan van het Scoutcentrum Buitenzorg. Nog meer informatie, foto's en bezienswaardigheden in onze wisseltentoonstelling, komt dat zien dus! Ons bestuur is met vertegenwoordigers van het Reizend Scoutingmuseum en van SN in druk overleg over de mogelijkheden om te komen tot een nieuw, gezamenlijk, onderkomen in Zeewolde voor beide musea. Verderop in dit Bulletin meer informatie. Wij hopen U dit jaar te mogen begroeten in ons museum!

Ruud Egberts, bestuurslid PR

Opening nieuw museumseizoen

Op zaterdag 2 maart j.l. is het museumseizoen 2024 officieel geopend. Een groot aantal belangstellenden (33) was aanwezig. Na het welkomstwoordje van Ruud Egberts vertelde onze conservator Paul Heessels het een en ander over de historie van 75 jaar buitencentrum Buitenzorg, het onderwerp van de wisseltentoonstelling dit jaar. Gevolgd door 1 van de huidige beheerders, Mirjan, over het reilen en zeilen van Buitenzorg in deze tijd. Onze gids Sjoerd, tevens medewerker van Buitenzorg, vertelde nog een aantal leuke anekdotes uit zijn 25 jarige ervaring op Buitenzorg. Er volgde nog geanimeerde gesprekken, onder het genot van koffie/thee en koek, tussen de aanwezigen en rond 13.00 uur werd de bijeenkomst afgerond.



Scoutcentrum Buitenzorg Baarn 75 jaar 1949 - 2024

Een stukje historie

Rond 1700 was op de plek van Buitenzorg een heide- en zandgrondgebied. In 1696 bouwde Marc de Mamuchet het landhuis Groeneveld. Hij liet het park aanleggen in de Franse landschapsstijl: rechte paden en rijen bomen, een doolhof en lange zichtassen.



Koetshuis

Zo'n 60 jaar later werd het veranderd in een park in Engelse landschapsstijl: kronkelige paden, vijvers en verspreide boomgroepen.



Buitenzorg rond 1840

De rijke koopman Joan Huydecoper uit Haarlem trouwt in 1821 met Johanna Louise van Tets en ze gaan wonen op landgoed Groeneveld in Baarn. Met andere grootgrond bezitters leggen ze de diverse wegen aan richting Hilversum, Maarssen en Soestdijk. De Amsterdamsestraatweg ligt er al vanaf 1745 en is dus al zo'n 275 jaar oud. Na het overlijden van Huydecoper in 1836 blijft Douairière van Tets op Groeneveld wonen en geeft omstreeks 1838 opdracht om op een aangrenzend stuk grond een villa te bouwen en de eerste steen wordt gelegd op 26 mei 1840.

Wanneer de naam "Buitenzorg" precies in gebruik genomen is weten we niet, maar wordt in 1866 voor het eerst op een kaart vermeld. In de loop der jaren wordt het pand uitgebreid met twee zijvleugels en een serre en rond 1900 op de zuidvleugel een verdieping en een conciërge woning. In 1875 laat de nieuwe bewoner Frederik van Taack Trakanen het koetshuis bouwen met het fraaie torentje met klok.

Het park om het huis werd waarschijnlijk aangelegd in Engelse landschapsstijl, net als bij Kasteel Groeneveld. Ook op Buitenzorg zie je daarvan verschillende voorbeelden, zoals de imposante bomen achter de grote kampvuurkuil van het huidige scoutcentrum. Behalve het grote landhuis werd ook een rentmeesters woning gebouwd (gele huis ernaast) en een oranjerie (schijnt nu de woning te zijn van de eigenaar van Kwekerij Groeneveld). Ook staat er een boswachterswoning. De oorspronkelijke bediendenwoning is nu het Kabouterhuis van Scouting Nederland.

Op het terrein van Buitenzorg was ook een schooltje. Er loopt nog een prachtig Schoollaantje van Buitenzorg richting Groeneveld (tegenover het Blauwe Vogelhuis ga je het bos in, rechts aanhouden, het pad oversteken en het Schoollaantje begint schuin links). Dit schooltje is in de jaren negentig afgebroken.

Het Koetshuis

Het gebouw naast de slagboom was vroeger het Koetshuis. Nu zijn hier van Scouting Nederland het kantoor, de ScoutShop en het museum gevestigd. Ook is er in 1954 een beheerderwoning in gemaakt.

In het koetshuis is een plaquette van Bogor te zien, meegenomen door het Nederlands Contingent van de Jamboree in 1991. De oude staldeuren zijn verdwenen. Vroeger was er ook een soort bedstee waar de koetsier dichtbij zijn paarden en koetsen kon slapen. De klok in het torentje werkt, maar moet regelmatig opgewonden worden, Het koetshuis is in 2022 volledig gerenoveerd en ook het klokkentorentje is geheel vernieuwd.

Het Kabouterhuis

Achter het koetshuis staat het Kabouterhuis, vroeger dus de bediendenwoning. Leuk detail: op de buitenlantaarn zit een kabouter. Er kunnen tegenwoordig 20 mensen slapen. Een deel van het Kabouterhuis wordt gebruikt door de kampstaf van Buitenzorg.



Oude oprijlanen

Ook tref je nog restanten van enkele oprijlanen en wandellanen. Zo is daar een aangelegde dubbele eikenlaan, de Ravensteinselaan. Dit was de vroegere oprijlaan. Het gebied achter Buitenzorg heet Blauwe Koepel. De Blauwe Koepel was oorspronkelijk de naam van een theehuisje dat behoorde tot het landgoed en het dankt zijn naam aan de schildering op het plafond van het huisje, waarop een blauwe lucht was geschilderd. In de jaren '60 stond het huisje er nog. Maar uiteindelijk was het zo vervallen dat het is gesloopt. Tot 1941 wonen er diverse families op Buitenzorg totdat het op 17 februari 1941 door de bezetters gevorderd wordt en als kindervakantieoord gebruikt. Na de oorlog is het dan ook enigszins uitgewoond en in 1948 kan het Nederlandse Padvindsters Gilde dat op zoek is naar een eigen hoofdkwartier en kampeerplaats de villa alsmede het koetshuis kopen.

NPG Hoofdkwartier

Na de oorlogsperiode groeit de padvinderij gestaag en de Nederlandsche Padvindsters hebben behoefte aan een eigen nationaal centrum. De tot dan gebruikte terreinen in Eerde/Ommen liggen niet centraal genoeg volgens Veedim (padvindersnaam van Mw. Van den Bosch-de Jongh, voorzitter bestuur). Het landgoed Buitenzorg staat te koop en ligt uitstekend centraal. Na goed beraad kan de villa met koetshuis worden aangekocht voor 57.000 gulden met 1,1 ha grond.

De benodigde gelden voor de aankoop komen deels uit eigen middelen en een lening.

Opknappen

Architect Fels maakt de verbouwingsplannen. Kamers moeten geschikt gemaakt worden en op de begane grond komen kamers voor bestuur, conferentiezaal, bibliotheek, leidsterskamer, een kantoor, keuken en bijkeuken, poetskamer en toiletruimtes. Slaapkamers op de verdieping en voor personeel en op zolder een slaapzaal.



Om dit te bekostigen worden er "prikkaarten" gemaakt met bedragen erop van klein tot groot. De bedoeling is dat elke padvindster op deze manier geld ophaalt als bijdrage in de verbouwingskosten. In 1949 en 1950 levert dat in totaal ruim 58.000,- gulden op, voldoende om de verbouwingskosten en inrichting te dekken.

Koningin Juliana opent buitencentrum Buitenzorg in Baarn

Op zaterdag 25 juni 1949 opent Koningin Juliana Buitenzorg in de aanwezigheid van ca. 3000 padvindsters en leidsters.



Na de formele toespraken mag iedereen een rondje door het huis maken. Jeugdleden, wel schoenen uit! In de kasten staat het fraaie nieuwe serviesgoed met logo van het NPG te wachten op de nieuwe gebruikers.



Actief

Vanaf het moment van de opening voorziet het buitencentrum in een behoefte.

In 1950 zijn er al ruim 7400 overnachtingen. Weekenden, cursussen en kampen en dag-activiteiten vullen de dagen. Wie in het huis verblijft moet wel een bijdrage leveren, Corvee!. Afwas, beddenopmaken, aardappels schillen etc.



Lady Baden Powell

In augustus van 1949 ontvangt men Lady Baden Powell op Buitenzorg.



Deze schrijft een mooie boodschap in het gastenboek, in de tentoonstelling te lezen.

Voortdurend beheer en onderhoud bos en gebouwen noodzakelijk

Er gebeurt veel in al die jaren daarna. In 1951 wordt het eerste Blauwe Vogelhuis voor de padvindsters met een beperking gerealiseerd.



In 1964 wordt nieuwbouw opg eleverd omdat het oude gebouw niet meer aan de eisen voldoet.



En nu na 60 jaar heeft ook dat gebouw haar levenseinde bereikt en wordt er in 2024 een geheel modern nieuw gebouw gerealiseerd! Ook de andere gebouwen worden in de loop der tijd opgeknapt zoals het huidige Uilennest dat flink gerenoveerd werd in 2014 en naast scoutingactiviteiten ook nu voorziet in dagopvang.

NPG gaat op in Scouting Nederland

In 1973 gaan de vier padvind(st)ers verenigingen samen en worden Scouting Nederland. Bij een heroverweging van gebruik en kosten van het onroerend goed worden een aantal panden verkocht, waaronder ook de villa van Buitenzorg. Het Koetshuis en diverse andere gebouwen alsmede een groot perceel grond blijft eigendom van scouting.

Kamperen

Naast de gebouwen is er natuurlijk vanaf het begin volop gekampeerd. Het terrein is een officieel Scouting Labelterrein en sinds 2019 ook aangesloten bij een wereldwijd netwerk van Scoutcentra die het SCENES keurmerk dragen.



Het terrein en aantal kampeerplekken zijn ook aanzienlijk gegroeid en momenteel kan men van maar liefst 18 kleine en grotere mooie plekken gebruikmaken en is een geweldige plek om te spelen en ontdekken in de natuur.



Wil je ze allemaal bekijken bezoek dan de site <https://buitenzorg.scouting.nl/nl/terrein-informatie> of kom langs!

Ook zijn er een groot aantal voorzieningen aanwezig zoals een kampvuurplaats, toiletten en douches, maar ook ecotoiletten, pionierhout en kampeermateriaal en zelfs wat koelkasten. Tijdens de zomerperiode is er een groot team van vrijwilligers als kampstaf aanwezig.

Greep uit alle activiteiten

Het is ondoenlijk om alle activiteiten die in al die 75 jaar op Buitenzorg hebben plaatsgevonden te benoemen, we noemen een beperkte reeks door de jaren heen: Leidsterscursussen, padvindsters-weekenden, Wereld Conferentie in 1954, Jubeldag NPG 1961, Gilwellcursussen, Jotaweekenden, tijdelijke Vogelopvang, Landelijke Scouting Wedstrijden, Witan, Speelgoedactie, Tijdover, Global bridge, HIT, winterkamperen

Kantoor, Scoutshop en Museum

In het Koetshuis is ook het kantoor van de beheerders voor de administratieve zaken en heeft de ScoutShop er een plekje gevonden.



En natuurlijk ons eigen Scouting Nederland Museum! Dat heeft na de fusie (1973) geen plaats meer in Den Haag en na veel wikken en wegen kan in 1993,

na een forse verbouwing van het Koetshuis, het museum door jonkheer Beelaerts van Blokland geopend.

Jubileum



En dan vieren we dit jaar natuurlijk het 75 jarig jubileum van Scoutcentrum Buitenzorg dat met dank aan de grote inzet van alle beheerders en andere vrijwilligers dit fantastische Scout Centrum geworden is. Kom dus ook naar Buitenzorg en bekijk nog meer in onze tentoonstelling !

Nieuwe aanwinsten

Een bijzonder wandbordje van De Blauwe Vogel Mytylgroep waarvan de padvindsters wegens hun beperkingen op de Mytylschool te Amsterdam waren geplaatst.



Cocky van de Zon was padvindster bij het seniorenvendel eind jaren '60 en behaalde onder anderen de vaardigheidsinsignes kinderverzorging, gastvrouw, EHBO en internationale kennis.



Een fraai fotoalbum van welpenleidster Ans Scheerder (later ook ADC welpen district Terborg) bij de Roothaangroep uit de periode 1947 tot halweg de jaren '50. Later aangevuld met wat kranten artikelen over o.a. het 60 jarig bestaan van de groep in 1997. Het album is keurig gedocumenteerd met bij alle foto's een korte beschrijving van de activiteiten zoals Rimboejacht en zomerkampen.



Een mooie vlag van sub kamp Canis Major van de Wereld Jamboree in 1995 in Dronten.



Nieuws project: Scouts in de oorlog

Het is alweer lange tijd geleden dat we jullie vanuit het project Scouts in de Oorlog een update hebben gegeven van de ontwikkelingen rondom het project Scouts in de Oorlog. De winterdagen zijn een mooi moment om dat wel weer te doen.

Bijzondere vondsten

De documentaire van Hans Goedkoop over het Indische verleden van zijn familie trok al onze aandacht vanwege het grote aantal verhalen uit Nederlands Indië die in onze database te vinden zijn. Toen in één van de laatste afleveringen een jeugdfoto te zien was met opa in scouting uniform was onze interesse extra gewekt. Op basis van de beschikbare informatie nu lijkt de foto genomen te zijn in Breda en moeten de broers de Lange lid zijn geweest van een van de eerste scouting initiatieven in Breda.

Hetzelfde gebeurde recent met het boek van Diederik van Vleuten; 'Daar werd wat groots verricht', naar het gelijknamige toneelstuk. Ook daarin jeugdfoto's van de tijd bij de padvinderij. Naast nieuwe verhalen bieden deze specifieke verhalen ook haakjes om met deze verhalenvertellers in contact te treden om de verhalen van Scouts in de Oorlog onder een groter publiek bekend te maken.



Presentatie lokale organisatoren

Bekendheid met deze verhalen hebben we ook vergroot door een presentatie te geven aan organisatoren van lokale herdenkingen.

Die komen twee keer per jaar bij elkaar. Deze keer mocht Team Vrijheid in Herdenken een presentatie verzorgen. Hierin benadrukten we de kracht van verhalen om jongeren actief te betrekken bij lokale herdenkingen.

Samenwerking oorlogsbronnen

Een andere mooie ontwikkeling dit jaar was de getekende samenwerkingsovereenkomst met de website oorlogsbronnen.nl. Deze site brengt informatiebronnen rondom WO2 samen en ontsluit de beschikbare bronnen. Bekende deelnemers zijn diverse musea, archieven en lokale historische verenigingen. Bijna 2200 van de 2800 verhalen van Scouting zijn inmiddels ontsloten en bieden vaak nieuwe informatie over de oorlogservaringen van, tot nu toe, vaak onbekende Nederlanders.

Hoe helpen?

We sluiten graag af met een oproep.

Nog iedere dag vinden we nieuwe verhalen. Sleutel hiervoor zijn de namen van scouts. Wie was er lid van scouting, voor de oorlog? In Nederland en Nederlands Indië. Belangrijke bronnen zijn ledenlijsten, logboeken en scouting bladen. Benieuwd welke namen al bekend zijn bij ons? Kijk [hier](#).

Andere zoektocht is die naar de 'stamboom' van groepen. Omdat ons doel blijft om met de verhalen scouts van nu te bereiken, proberen we de verhalen zo veel mogelijk te koppelen aan bestaande scoutinggroepen. Daarbij helpt het te weten van welke groep iemand lid was. Een beeld van de groepen die bestonden in een bepaald jaar helpt daarbij. We werken daarom van steeds meer regio's een stamboom uit. Jullie kennis en bronnen zouden ons hierbij enorm helpen. In de bijlage de stambomen van de regio's Zeeland, West-Brabant, de Baronie, Eindhoven, Westelijke Mijnstreek, Delfland en Haarlem zoals we die nu hebben. Verre van compleet natuurlijk, dus vul gerust aan! Zo is ons beeld van Roosendaal nog incompleet. Nog maar te zwijgen over de grote steden zoals Den Haag, Amsterdam en Rotterdam, waarin we ons nog niet gewaagd hebben.

Met avontuurlijke groet,

Tom Kievit

Team Vrijheid in Herdenken | Scouts in de Oorlog

Nieuwbouw Blauwe Vogelhuis

Het oude Blauwe Vogelhuis op Scoutcentrum Buitenzorg heeft bijna 60 jaar onderdak geboden aan grote groepskampen en was een centraal gelegen trainingslocatie voor kaderleden van Scouting Nederland. Het is destijds ingericht voor scouts met een lichamelijke beperking. De naam verwijst naar het sprookje van Mytyl en Tytyl en de Blauwe Vogel die geluk brengt en inspiratie is van de Bijzondere Eisen (BE) speltak van Scouting Nederland. Maar het gebouw is na al die jaren dringend aan vervanging toe. In het voorjaar van 2024 wordt gestart, op dezelfde plek, met de bouw van een nieuwe groepsaccommodatie.



Impressie van het nieuwe Blauwe Vogelhuis

Lees meer over de nieuwbouw op de [website](#) van Buitenzorg en wordt ook sponsor van het Blauwe Vogelhuis!



Stand van zaken Zeewolde

Er wordt druk gebouwd aan het nieuwe Landelijke Service Centrum van SN op het Scoutinglandgoed Zeewolde.



Planning is om voor 1 mei in grote lijnen klaar te zijn met het nieuwe gebouw. Daarmee komt een einde aan een periode van ongeveer 45 jaar LSC in Leusden. Helaas ontvingen wij het bericht dat de verkoop van het pand in Leusden onvoldoende heeft opgeleverd om ook de bouw van een extra gedeelte, waarin het nieuwe museum (bestaande uit het Scouting Nederland Museum en het Reizend Museum gehuisvest zou worden met elk hun eigen activiteiten), te realiseren. Er wordt nu ingezet op externe financiering door middel van fondsenwerving. Het Landelijk Bestuur is begin maart akkoord gegaan om hiermee aan de slag te gaan (hulde!) en heeft ook een financiële bijdrage toegezegd om de fondsenwerving goed te kunnen aanpakken.

Binnenkort wordt er een werkgroep gevormd die hiermee gaat starten. Wij houden jullie op de hoogte van de komende ontwikkelingen.

Wet en belofte

In onze voorgezette digitaliseringacties hebben we deze keer de Wet en belofte onder de loep genomen. Een duik in onze collectie leverde het volgende resultaat op.

We zien direct al kleine verschillen bij de "padvinders" van het NPV en de "Verkenner" van de KV. De Katholieke verkenner doet hun plicht ook tegenover de kerk, althans dat beloven ze.

de padvindersbelofte

Op mijn eer beloof ik ernstig te zullen trachten :

mijn plicht te doen tegenover God en mijn Land,

iedereen te helpen, waar ik kan, de padvinderswet te gehoorzamen.



de verkennerbelofte

Op mijn erewoord beloof ik met de hulp van Gods genade ernstig te zullen trachten :

mijn plicht te doen tegenover God, de Kerk en mijn Land,

iedereen te helpen, waar ik kan, de verkennerwet te gehoorzamen.



Bij de wet zijn er tussen KV en NPV aanzienlijk meer verschillen in bewoordingen

DE PADVINDERSWET

1. Een padvinder is eerlijk
2. Een padvinder is trouw
3. Een padvinder is hulpvaardig
4. Een padvinder is een broeder voor alle andere padvinders
5. Een padvinder is voorkomend en sportief
6. Een padvinder heeft zorg voor de natuur
7. Een padvinder weet te gehoorzamen
8. Een padvinder zet door
9. Een padvinder is spaarzaam
10. Een padvinder heeft eerbied voor zichzelf en voor anderen.

Bij de Rowans beloven tevens om bereidwillig anderen van dienst te zijn.

O.K. SIR

DE ROWANBELOFTE

IK BELOOF ALS GOED ROWAN MIJN PLAATS TE ZOEKEN
TEN OPZICHTE VAN GOD, KERK EN LAND
EN BEREIDWILLIG ANDEREN VAN DIENST TE ZIJN.



DE ROWANWET

EEN ROWAN IS EEN GOED VRIEND,
KORREKT, EENVOUDIG EN SPORTIEF,
ZELFWERKZAAM EN DIENSTVAARDIG,
WEET OOK BIJ MOEILIKHEDEN VOL TE HOUDEN
EN RESPEKTEERT DE ANDER EN ZICHZELF.

DE VERKENNERSWET

1. Op de eer van een verkenner kan men vertrouwen.
2. Een verkenner is trouw.
3. Het is de plicht van een verkenner zich nuttig te maken en anderen te helpen.
4. Een verkenner is een vriend voor allen en een broeder voor alle andere verkenners.
5. Een verkenner is ridderlijk.
6. Een verkenner is een dierenvriend.
7. Een verkenner weet orders te gehoorzamen zonder tegenspreken.
8. Een verkenner glimlacht en fluit onder alle moeilijkheden.
9. Een verkenner is spaarzaam.
10. Een verkenner is rein in gedachten, woord en daad.

Bij de meisjes zijn ze wat kleurrijker in de documentjes met wet en belofte. Ook bij de Gidsen en padvindsters zijn er enige verschillen in de wettekst.



Bij het NMC (De Nederlandse meisjes Clubs) die we beter kennen als Driehoeksmeisjes hadden ze naast de wet en belofte ook een motto: "Houd je driehoek binnen de cirkel" dat sloeg op het wereld embleem van Christelijke Jonge vrouwen, een blauwe driehoek in een gouden cirkel. In 1945 gaan deze groepen op in het NPG.



Alleen al voor de fraaie tekeningen zou je kabouter willen zijn!



Vacatures

Het bestuur blijft nog steeds op zoek naar een **secretaris m/v** en een **voorzitter m/v**. Taken voor de secretaris zijn o.a. beantwoorden van post en e-mail, notuleren van bestuursvergaderingen, verzenden van post en bladen, beheren adressen, plannen bestuursvergaderingen en opstellen van de agenda. En nog meer bijkomende klusjes.

Taken voor de voorzitter zijn o.a. onderhouden van de interne en externe contacten, voorzitten vergaderingen en bewaken van het museumbeleid. Interesse of meer informatie: museumbaarn@scouting.nl

Nog meer nieuwe aanwinsten

Bij de opening van het nieuwe seizoen brachten onze vrienden de familie Gijsbertsen een doos vol met oude spulletjes mee. Hierbij onder andere een fraai tegeltje gemaakt door Potters van de Koempoelan in 1961 welke op Gilwell St. Walrick te Overasselt gehouden werd. Henk en Hanske, hartelijk dank.



Wereldjamborees

Onze vriend Lin bedanken we eveneens van harte want hij bracht voor ons een deelnemersbadge mee van de afgelopen Wereld Jamboree 2023 in Korea.

Het bord met alle Wereld Jamborees zullen we daarmee binnenkort aanpassen, want daar ontbrak deze, maar ook nog de vorige badge van de Jamboree in 2019 USA aan. Na deze update zijn we weer voor een aantal jaren helemaal bij!



Vrienden- en vriendinnenbijdrage

Hierbij bedanken wij al onze vrienden en vriendinnen die hun bijdrage voor 2024 al voor 1 maart hebben voldaan. Top! Hebt u er nog even niet aan gedacht? Graag zien wij uw bijdrage binnenkort op onze rekening (zie hieronder), alvast bedankt.

Wilt U zich opgeven als VRIEND van het museum? Dat kan bij onze secretariaat!!

De vrienden (en vriendinnen) van ons museum vragen wij een jaarlijkse bijdrage van € 25,00. U kunt dit over maken op onze bankrekening IBAN: NL40 RABO 0130 0254 10 en BIC: RABONL2U t.n.v. Stichting Scouting Museum te Baarn.

Hartelijk dank voor uw steun, donaties en giften zijn zeer welkom. Deze vallen onder de ANBI regeling.

Wie helpt?

We kregen onderstaande vraag van onze medewerker Xander.

Bij de heemkundekring in Lochem is een oude padvindersvlag aangeboden van de Dr. W.C.H. Staringgroep, Laren – Gelderland. Van deze groep is verder geen informatie bekend.



Wie kan er wel iets van vertellen? Graag je reactie naar museumbaarn@scouting.nl

Reizend Scoutingmuseum

In het kader van onze toenemende samenwerking aandacht voor het Reizend Scoutingmuseum. Het Reizend Scoutingmuseum is in 1987 opgericht als Scoutingmuseum Haagse Randstad om een stukje van het Scoutingerfgoed te bewaren en te laten zien wat er allemaal gedaan is en nog wordt gedaan op het gebied van Scouting.

In eerste instantie van de Haagse scoutinggroepen en daarnaast internationaal. De naam is in 2012 omgezet naar Reizend Scoutingmuseum omdat het museum met exposities op evenementen staat en geen vaste expositieruimte heeft. Met de eigen museumtent of stand komt het museum naar de mensen toe om zo de drempel om binnen te komen te verlagen.

Sinds de oprichting heeft het museum een omvangrijke collectie in beheer van historische, maar ook, hedendaagse Scoutingvoorwerpen- en foto's. Het laat zien hoe de vereniging zich heeft ontwikkeld van een stel 'Padvindere naar Scouts' van nu.



Het is het enige museum dat net als een circus met een tent rondtrekt.

Het Reizend Scoutingmuseum presenteert zich momenteel, tot 28 april 2024, in Kampen bij de expositie 111 jaar Scouting in Kampen. Wellicht leuk om er een keer heen te gaan als je in de buurt bent!

EXPOSITIE
111
JAAR
SCOUTING IN KAMPEN

Een reis door 111 jaar
historie van Scouting in
Kampen

Te bezichtigen van
9 maart t/m 28 april 2024
Locatie: Stadskazerne,
Oudestraat 216 Kampen



Bestuur

Het Bestuur is nu als volgt samengesteld:

Vacature, voorzitter

Vacature, secretaris

Secretariaat-museum@scouting.nl

Paul Heessels, penningmeester/conservator

museumbaarn@scouting.nl

Ruud Egberts, lid met aandachtsgebied PR

pr-museum@scouting.nl

Derk Tholen, lid met zorg voor de
suppoostendiensten

Bezoekafspraak-museum@scouting.nl

Samen zetten zij de ingeslagen weg voort, die al meer dan 70 jaar een goed pad was.

Het Scouting Museum

Het museum is van 1 maart tot 1 november elke zaterdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur open.

Hiernaast is een afspraak voor groepen nog mogelijk!

Dat kan via 030 – 6371915 (Derk Tholen) of per mail:

Bezoekafspraak-museum@scouting.nl

Ons bezoekadres is: Scoutcentrum Buitenzorg,
Amsterdamsestraatweg 51, 3744 MA Baarn.

Onze website is:

www.nationaalmuseum.scouting.nl

U vindt ons ook op Facebook:

www.facebook.com/nationaalmuseumscoutingnederland

Redactie Bulletin: Ruud Egberts, Burg. v.d.
Feltzweg 29, 7391 HL, Twello.