



Scouting Nederland Museum

Scouting Nederland Museum Baarn
Amsterdamsestraatweg 51
3744 MA Baarn

Bulletin

31e jaargang nummer 2– zomer 2024

Voorwoord

Dit keer een extra Bulletin in de zomerperiode. Om goed contact met U te houden en u op de hoogte te houden van alle ins en outs. We ontvingen weer veel nieuwe items, waarvoor grote dank aan de gulle gevers. Momenteel is er, door de zomerperiode, geen nieuws over de bouw van een eventueel nieuw scoutingmuseum in Zeewolde. Wel is er, samen met het Reizend Scoutingmuseum, een tijdelijke tentoonstelling ingericht in het nieuwe Landelijke Service Centrum in Zeewolde. Bij de opening van het LSC in juni j.l. is ook de tentoonstelling geopend. Dus, ben je een keer in (de buurt van) Zeewolde: neem een kijkje in het nieuwe gebouw en kijk dan natuurlijk ook naar onze tentoonstelling.

In het najaar van 2024 komt nummer drie uit van het Bulletin! Nog een aangename zomerperiode gewenst.

Ruud Egberts, bestuurslid PR

Nieuwe vrienden van het museum

We heten Daan van den Berg uit Utrecht, Anna de Weert uit Bellingwolde en Riejet Baaré uit Breukelen van harte welkom als vriend(in) van het Museum. Daan is lid van de Wilhelmina Zeeverkenner's groep uit Utrecht. Anna is oud kaboutervindster, met blauwe koorden, en senioren bij Impeesa Groningen en zij was bij diverse groepen leidster. O.a. de Landelijke Post pioniers, de Dûnotters op Schiermonnikoog en bij fysiek gehandicapte scouts in Schotland. Zij was tevens actief op vele kampen. Haar leidstersnaam was Fehi (feetje hirondel = zwaluw). Riejet Baaré hoorde pas recentelijk van het bestaan van het museum en komt binnenkort op bezoek. Zij was van 1963 tot 1978 lid van De Fakkeldraagsters in Soest en bewaard daar dierbare herinneringen aan. Welkom allemaal!

Nieuwe aanwinsten

Het museum ontvangt nog wekelijks nieuwe spullen van mensen die ons museum een goed hart toedragen. Zo ontvingen wij recentelijk o.a.:

*Een oude aardewerk beker van Gilwell Ada's Hoeve in Ommen uit de jaren zestig.



*Diverse logboeken en attributen van een oud-padvindster van de Delftse NPG Maria van Reigersbergh groep, waaronder een fraaie vlag.



*Fraaie kampvuurdeken helemaal vol met insignes en de namen van de padvindsters van de Derjagroep uit Oegstgeest.



*Witan das uit 1975.



De das is geschonken door Ruud, uw redacteur. De Witan is een kamp voor studenten-scouts en elk kamp (1 maal per twee jaar in een ander land) werd georganiseerd door deelnemers aan de voorafgaande Witan. Het was de Oxford University Scout and Guide club die de eerste Witan organiseerde, gehouden in 1959 in Engeland.

De naam Witan betekent 'Vergadering van de wijzen', en het was een samenwerking van Europese universiteiten, of het nu Scout of Guide was. Een van de belangrijkste doelen van het kamp was om de bezoekers de activiteiten en vaardigheden van de Movement in UK Universities te laten zien. Het leidde tot een beter begrip van elkaars culturen in zowel de context van University Scouting en Guiding als het leven in het algemeen. De meeste bezoekers verbleven als gasten bij de Britse clubs voordat ze naar Witan gingen, waar ze kennismaakten met Engels eten. Bij de openingsceremonie waren er vlaggen van alle vertegenwoordigers: Oostenrijk, België, Finland, Duitsland, Groot-Brittannië, Griekenland, Holland, Noorwegen en Zwitserland.

Tot 2000 was er elke twee jaar een kamp, o.a. in 1973 in Engeland en in 1975 in Nederland, op het terrein van Buitenzorg in Baarn. In Baarn waren ongeveer 125 deelnemers uit zeer diverse landen rondom de wereld. Naast veel Europese landen waren er o.a., ook deelnemers uit Zuid-Afrika, Japan en Canada. Na 2000 duurde het tot 2016 voor er weer een Witan werd georganiseerd. En wel in Duitsland, in Berlijn. Ook dit jaar is er weer een Witan in Duitsland, in Burg Rieneck. De Student Scout & Guide Organisation (SSAGO) uit Engeland is de kartrekker van de Witan tegenwoordig.

*Een bijzonder boekje troffen we aan in een oude boekencollectie. We kennen een scala van gebedenboeken voor verkenners uit de jaren veertig/vijftig van de vorige eeuw. Maar een gebonden boekje van de NPV met het nieuwe testament was ons tot op heden onbekend. Het betreft een klein zakboekje met het formaat van 11x7cm en in groene linnen omslag. het betreft een uitgave van het Nederlandsch Bijbelgenootschap uit 1948, en bevat 462 pagina's en is gedrukt bij de A. Jongbloed uit Leeuwarden.



*We kregen van onze relatie en grafisch ontwerper Bart een mooie set met 3 banieren van de Roverway en het NaWaKa in 2018.



*De Gouden Cirkelgroep uit Middelburg vierde in 2023 haar 78 jarig bestaan. Een vreemd jubileum jaar, maar genoodzaakt tot uitstel vanwege Corona. En een feestje voorbij laten gaan was natuurlijk niet de bedoeling.



*Op 15 december 1945 vierde de NPG afdeling Hoorn haar 12,5 jarig bestaan. Op de groepsfoto het Prinses Margriet vendel. De foto ontvingen we van "Oma" Leny Hottentot bij haar bezoek tezamen met dochter en kleindochter aan het museum. Ook haar bijzondere 2^e en 3^e klasse eisenkaart, eigen druk van de afdeling Hoorn uit 1945, liet ze bij ons achter.



*Een grappige vlag van de Vrije Vogels, scouts met een beperking, van de voormalige Amaliasteingroep uit Vianen. Deze groep bestaat echter al geruime tijd niet meer. In 1986 ging deze samen met de St. Kristofoorgroep in Scouting de Lekstad. Maar ook deze groep ging in 2004 helaas ter ziele vanwege onvoldoende leden en leiding.



*Uit een andere nalatenschap ontvingen we onder andere een fraaie groepsfoto uit 1937 van de WIAP groep uit Groningen waarin de meisjes allemaal in keurig NPG uniform poseren. Op het randje links kun je nog net de groepsvlag met deels de naam zien.



*Een bijzondere medaille: **International Award for Young People.**

Het Award-programma werd in 1962 in India geïntroduceerd met als doel jonge mensen in het land aan te moedigen hun volledige groeipotentieel te bereiken binnen het raamwerk van de Indiase samenleving, hun morele, sociale en intellectuele welzijn te verbeteren, hen toe te rusten voor het leven. Momenteel nemen studenten van meer dan 240 instellingen in heel India deel aan het Award-programma. Tot nu toe hebben meer dan 100.000 jongeren met succes hun onderscheiding behaald. De IAYP is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) en is volwaardig lid van de Duke of Edinburgh's International Award Association.



*W.I.K

Van een Haagse oud-scout kregen we een jubileumtegetje en programmaboekje van alweer bijna 60 jaar geleden. Het werd uitgegeven ter gelegenheid van hun 40 jarig bestaan in 1965. De afkorting van de W.I.K. groepen spreekt ons zeker aan: Willen Is Kunnen!



Wereld Jamborees

Zoals in de vorige editie is aangekondigd is het Wereld Jamboree bord met alle deelnemers-insignes weer helemaal bij. Dus ook de badges van 2019 (Amerika) en afgelopen jaar 2023 in Zuid-Korea zijn toegevoegd.



Bomen over Buitenzorg

Collecties

Bij een nalatenschap troffen we een lokale uitgifte van een legitimatiebewijs uit 1945 aan van de Almelosche Padvinders. In de naweeën van de oorlogsperiode ontbrak het, door papiergebrek, vaak aan voorraad van landelijke documenten en werden als oplossing plaatselijk documenten gedrukt. Aan het vermelde K-nummer * 38 kunnen we aflezen dat het ook lokaal gedrukt werd bij drukkerij Hilarius uit Almelo. We kunnen dus weer en bijzonder documentje aan onze collectie toevoegen.

**De K-nummers (Ken-nummers) zijn tijdens de Duitse bezetting ingevolge artikel 21 van de fabricagevoorschriften voor de papier- en papierverwerkende industrie op 15 juli 1941 ingevoerd. Het betreffende artikel luidde: 'Vervaardigers van drukwerken moeten op alle papier- en cartonwaren, die door hun worden bedrukt, of hun firmanaam of hun kennummer aanbrengen. Het Kennummer wordt hun op aanvraag door het Rijksbureau voor de Verwerkende Industrieën, Sectie Grafische Industrie, toegezonden en komt voor op een lijst, welke bij dit Rijksbureau berust.' Iedere drukkerij had één eigen nummer, waarmee al het drukwerk moest worden gewaarmerkt.*

Dit boekje met de geschiedenis van Buitenzorg dat bij het 50 jarig jubileum (1999) samengesteld is en in onze tentoonstelling getoond wordt is niet meer verkrijgbaar.

De stichting Erfgoed Gezien heeft het gedigitaliseerd als flipboekje. Via deze link kun je het lezen:

<https://www.erfgoedgezien.me/bob/mobile/index.html>

Profielwerkstuk Scouting

In december afgelopen jaar ontvingen we voor een rondleiding 2 studenten, Martijn en Marlies, van Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle die een profielwerkstuk wilden maken over Scouting. Beide zijn ook Explorer van bij de Indabagroep in Zwolle. In juni stuurden ze ons een exemplaar van het eindresultaat waar ze veel tijd in gestopt hadden. Dat werd ook beloond met een 8, dus daar kunnen ze trots op zijn. Heb je interesse om het te lezen stuur ons dan een berichtje, dan ontvang je een digitale versie.

Vrienden- en vriendinnen

Wilt U zich opgeven als VRIEND(IN) van het museum? Dat kan bij onze secretariaat!!

De vrienden (en vriendinnen) van ons museum vragen wij een jaarlijkse bijdrage van € 25,00. U kunt dit over maken op onze bankrekening IBAN: NL40 RABO 0130 0254 10 en BIC: RABONL2U t.n.v. Stichting Scouting Museum te Baarn.

Hartelijk dank voor uw steun, donaties en giften zijn zeer welkom. Deze vallen onder de ANBI regeling.

Logboeken en fotoalbums

Ook ontvingen we de afgelopen periode weer de nodige logboeken en fotoalbums:

*Een fotoalbum van Oubaas Andre van Nesselrooy van de Kardinaal de Jonggroep uit Utrecht met een groepsfoto van de Voortrekkers en activiteiten uit de periode 1946/47. Deze zelfde van Nesselrooy was in de jaren '30 zelf welp en verkenner bij de Andre de Thajiegroep waar hij na de oorlog in 1945 Hopman werd.



*De vrouw van Andre, Annie Salet was leidster (Guido) bij de gidsengroep St. Odagroep in Utrecht-Oost. Ook van haar installatie in 1946 en activiteiten bij die groep is een leuk foto albumpje aanwezig, helaas met amper tekst. Op een groepsfoto is de hele club te zien.



*Uit een ander album met herinneringen blijkt dat zijn broer Johannes van Nesselrooy, die groepsleider en Oubaas was bij de Mgr. Van Schaijkgroep in Utrecht, in 1938 tijdens een kamp op Texel nabij Westerslag verdronken is tijdens het zwemmen in zee. Een andere padvinder kon ter nauwer nood worden gered door twee adequaat handelende Texelse jongens, waarvan er een zelf niet eens kon zwemmen.

Utrechtsche padvinder bij Texel verdronken

Oubaas Van Nesselrooy door stroom gegrepen en meegesleurd — Lijk nog niet aangespoeld.

DEN BURG 16 Aug. — Gisteren is een ongeveer 30-jarige-padvindersleider nabij het Westerslag bij het zwemmen in zee verdronken. Het slachtoffer maakte deel uit van een groep I.K. padvinders, die op Texel de vacantie doorbrengt. Hij had zich met nog een ander te ver in zee gewaagd en werd door den stroom gegrepen en meegesleurd. Onmiddellijk heeft men van het strand af geprobeerd de in nood verkeerende zwemmers te bereiken. Twee Texelse jongens, Heerwaarden en Balkier, waarvan de laatste nogmeede zelf ook niet kon zwemmen begaven zich in zee en slaagden erin een der drenkelingen te redden. De andere was echter reeds te ver van de kust afgedreven en kon niet meer bereikt worden.

—

—

Inmiddels had men ook het vliegkamp „de Mol“ bewaarschud, waar men onmiddellijk met enkele toestellen opsteeg om de omgeving af te zoeken, maar dit leverde geen resultaat op.

Tuingtote — Zoo vertelde ons de burgemeester van Den Burg — is het lichaam van den verdronkene niet aangespoeld. De padvinderstroep is vanmorgen opgebroken en naar huis teruggekeerd.

Nader vernemen wij, dat de verdronken padvinder een Utrechter is, en wel de heer J. van Nesselrooy, wonende aan de Oude Gracht, alhier. Het slachtoffer is ongeveer dertig jaar oud en ongehuwd. Reeds eenige jaren, zoo deelde men ons uit padvinderskringen mede — was de heer van Nesselrooy in de R. K. Padvindersbeweging, waarin hij den rang van Oubaas bekleedde.

Meer in het bijzonder had hij den voortrekkersnaam van André de Thajiegroep onder zijn leiding.

IN MEMORIAM J. H. J. VAN NESSELROOY

Aan onzen Oubaas en Vriend

Hij was leider, hij was Oubaas, Hij was vriend en kameraad, Altijd, altijd, kon hij klaar staan, Met wijzen raad en goede daad.

Voor ons, in de moeilijke jaren, Was U 'n reuze steunpiljaar, Bij zieletoern en onseverden, Stond U immer voor ons klaar.

Niet alleen in 't geestelijke leven, Maar eveneens op sociaal terrein, Kon een goed, verstandig onderhoud, Vaak een ware weldaad zijn.

Een leegte is er in ons midden, Een droef gemis in onze stam, Door Hem, aan 't leven, weerd antrukte, De Vriend, die over ons de leiding nam.

Vrees'lijk was dit droefig scheiden, Zonder waarwel en zonder groei, Vruchteloos zoeken wij naar woorden, Die uittocht vinden, aan ons gemoed.

Oubaas, Uw besid, gaat nooit uit ons leven, Niet in gebeden en niet door gedwaal, Uw voorbeeld, zal ons allen doen streven, Naar een, heilig en groot ideaal.

Uw dood in zee, dat is verschrikkelijk! Slaan we in gedachten, bij Uw familie stil, Neen, onze hulp, is hier onmogelijk, Wij bidden tot God: „Of Hij helpen wilt!“

„God, geef hen kracht, naar kruis en Ijden Help hen, door deez droefheid heen, Help hen, door Uw H. Kruis te toonen!“ Belere hulp is er geen!

Beste vriend, ook dit bittere scheiden, Is voor ons nog een les geweest, „Memento Mori!“ „Memento Mori!“ Dringt zich nu duidelijk voor onze geest.

Réquiem aeternam, dona ei, Domine, Et lux perpétua, lucet ei, illum.

MGR. v. SCHAIJGGROEP, UTRECHT

*Een plak/fotoboek van de NPG padvindstersgroep Guithégro uit Nunspeet uit de periode 1961-1966. De naam van de groep is een samentrekking van hoofdleidster en oprichtster Guido Thea de Groot. In dit album komen met name de twee jubeldagen die de leidster Anneke Runeman samenstelde aan bod. In een speciale “Oudermap” worden alle facetten van het zijn van kabouters en padvindsters uitgelegd.



Groepsgeschiedenis Menodgroep

(Bron: jubileumboek uit 1983)

Ons vorige bulletin werd gelezen door Marja Meijer, lid van Plusscouts Menod uit Rotterdam. Dat vond ze zo leuk dat ze ons een mailtje stuurde met een stukje groepsgeschiedenis. In ons mailcontact kwamen oude spullen aan de orde en een week later viel een envelop in de bus met een hele serie oude groepsbandjes.



MENOD: Met Elkaar Naar Ons Doel

Opgericht 22 maart 1933 te Rotterdam-Zuid, 1934 Clubhuis Smeetslandsedijk 324, 1967 naar Slinge 10, verkocht in 2016, Groep II NMG, NPG, Scouting Nederland.

Nu deel van Regio Rond de Rotte, wat voorheen Regio Oude Maas was en daarvoor district Rotterdam-Zuid.

Zo begon het in 1933

Riet van Herwerden (Wavi), oprichtster van de Menod, werd het enthousiasme voor de padvinderij bijgebracht door de districtscommissaresse van Rotterdam, een lerares van haar school.

Zelf woonachtig op de Groene Zoom leek het haar wel wat om een groep in Tuindorp-Vreewijk te beginnen. Met grote inzet werd op 22 maart 1933 gestart met 10 enthousiaste meisjes. Er werden 2 rondes gevormd: de Hanekammen en de Vliegenzwammen. De rondelidsters en de assistent-rondelidsters gingen, om het spel van de padvinderij te leren kennen, voor deze start enkele keren met Wavi naar de opkomsten van groep I in Kralingen.

De eerste tijd werden de opkomsten van de Menodgroep op woensdagmiddag in het clubhuis van de jongensgroep "Fridtjof Nansen" aan de Rozegaarde gehouden. Er werd druk aan de nieuwelingeneisen gewerkt. Allereerst het leren van de belofte en de padvindsterswet. Verder praktische eisen zoals fluitkoord vlechten en dasknopen.

Groep II

Het hoogtepunt was de installatie op zaterdag 27 mei 1933 in het Jagershuis aan de Weimansweg. In aanwezigheid van zo'n 140 belangstellenden werden we door Spido, onze afdelingspresident, geïnstalleerd als groep II van het Nederlandse Meisjes Gilde. Daarna nam Wavi de belofte af. De padvindsters van groep I stonden met meidoorn versierde ronde stokken klaar om de 10 pas geïnstalleerde onder de ereboog te ontvangen. Onbekend als het N.M.G. was in die dagen in Rotterdam-Zuid, waren de bedenkingen met een slag verdwenen. Door alle publiciteit groeide onze groep flink. Er kwamen nieuwe rondes bij: de Amethysten en de Melkzwammen.

Eigen clubhuis

Intussen waren we verhuisd naar de bovenste verdieping van de lagere school aan de Mare. Het verlangen naar een eigen clubhuis werd steeds sterker. Om dit ideaal te verwezenlijken, werden wij in het bijzonder gesteund door onze ouders. Zij hielpen ons met renteloze voorschotten. Deze schuld moest zo snel mogelijk worden afgelost en waarom werden bazaars en feestavonden met verlotingen georganiseerd.

Het is frappant dat velen van ons zich nog als de dag van gisteren herinneren hoeveel tijd de moeders van de padvindsters staken in bijvoorbeeld het pellen van kilo's olienoten voor het maken van eindeloze hoeveelheden pindakaas. Zo ook het maken van gluton en wrijfwas.

Bij de bouw van het clubhuis staken velen letterlijk de handen uit de mouwen. De architect bood vrijwillig zijn diensten aan. Op 13 oktober 1934 was de feestelijke opening van ons clubhuis aan de Smeetslandsedijk. De opening werd verricht door de ambtenaar voor de rijpere jeugd.

De groep was aangesloten bij het NPG en had aanvankelijk groepsnummer II (Rotterdam-Zuid) en na de Tweede Wereldoorlog kregen zij groepsnummer 248 bij die scoutingorganisatie. In 1983 hield de groep een reünie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan en in 2008 voor het 75 jarig bestaan. In 2013 was er een reünie ter gelegenheid van de opheffing van de groep, er waren geen jeugdleden meer, en oudgedienden gingen verder als Plusscouts.

Bezoekers

Ook in de zomerperiode hebben we weer veel bezoekers in ons museum mogen begroeten. Zowel kampeerders van Scoutcentrum Buitenzorg als belangstellenden die speciaal naar het museum komen! Aan het einde van de rondleiding wordt altijd vriendelijk verzocht om iets in het logboek te schrijven. Zie hieronder twee recente pagina's.



Bestuur

Het Bestuur is nu als volgt samengesteld:

Vacature, voorzitter

Vacature, secretaris

Secretariaat-museum@scouting.nl

Paul Heessels, penningmeester/conservator

museumbaarn@scouting.nl

Ruud Egberts, lid met aandachtsgebied PR

pr-museum@scouting.nl

Derk Tholen, lid met zorg voor de

suppoostendiensten

Bezoekafpraak-museum@scouting.nl

Samen zetten zij de ingeslagen weg voort, die al meer dan 70 jaar een goed pad was.

Het Scouting Museum

Het museum is van 1 maart tot 1 november elke zaterdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur open.

Hiernaast is een afspraak voor groepen nog mogelijk!

Dat kan via 030 – 6371915 (Derk Tholen) of per mail:

Bezoekafpraak-museum@scouting.nl

Ons bezoekadres is: Scoutcentrum Buitenzorg, Amsterdamsestraatweg 51, 3744 MA Baarn.

Onze website is:

www.nationaalmuseum.scouting.nl

U vindt ons ook op Facebook:

www.facebook.com/nationaalmuseumscoutingnederland

Redactie Bulletin: Ruud Egberts, Burg. v.d. Feltzweg 29, 7391 HL, Twello.