

SCOUTING NEDERLAND

Museum Bulletin

2e jaargang nummer 1 - februari 1995

Hier zijn we weer met een bulletin om u op de hoogte te houden van alles wat er in UW Scouting Nederland Museum de afgelopen maanden is gebeurd en wat er in de komende tijd te verwachten is. De nieuwe en tijdelijke zaken staan daarbij natuurlijk extra in de schijnwerper. En we zouden daardoor over het hoofd kunnen zien hoe mooi, bijzonder en leerzaam onze vaste presentatie is. Maar ook daarin zult u, steeds opnieuw, bij elk bezoek, dingen ontdekken die u niet eerder zag. Daarom zeggen wij: graag tot ziens in Baarn.



Vanaf 5 maart:

Pierre Joubert, illustrateur du Scoutisme

Scouts van over de hele wereld kregen jarenlang hun inspiratie uit Frankrijk. Er heerste daar een frisse geest en dat kwam hoofdzakelijk door tekenaar Pierre Joubert. Zijn illustraties in boeken en maandbladen, op affiches en kalenders, gaven scouting een sfeer mee van avontuur, plezier en kameraadschap.

Joubert werd scout op z'n 14e jaar, in 1924. Hij nam actief deel aan de Wereld Jamborees van 1929, 1937 en 1947. U vindt zijn rake schetsen o.a. in dagblad en logboek van 1937. En nog altijd is Joubert actief voor scouting, ook al is hij inmiddels 85 jaar oud. Van zijn mooiste illustraties zijn affiches en prentbrief-

kaarten gemaakt. Die vormen de kern van de tentoonstelling die wij op 11 maart 1995 zullen openen. De show wordt gecombineerd met tijdschriften, boeken, diploma's en kalenders. Het aardige van de affiches en de kaarten is echter, dat die ook te koop zullen zijn. Verzamelaars raden wij dan ook aan deze tentoonstelling zo snel mogelijk te bezoeken, voordat anderen de mooiste werkstukken hebben gereserveerd.

De tentoonstelling wordt op zaterdag 11 maart om 11 uur geopend. De vrienden van het museum zijn uiteraard van harte welkom. We blijven die dag tot 17.00 uur open en zijn ook de dag daarop, zondag 12

In dit nummer:

- # Tentoonstelling "Pierre Joubert, illustrateur de Scoutisme", opent op 11 maart.
- # Onze collectie beter bekeken.
- # Baarnse belevenissen.
- # De vrienden van het Scouting Nederland Museum.

maart, van 12.00 tot 16.00 uur open. Graag tot ziens in Baarn om te genieten van het werk van Pierre Joubert, illustrateur du scoutisme.

SCOUTING NEDERLAND
MUSEUM BULLETIN

Redactie:

Jan van der Steen, Acacialaan
25, 2351 CA Leiderdorp.

Administratie:

Theo Schneider, Dorrestein-
weg 55, 3762 KH Soest.

Onze collectie beter bekeken

In het vorige bulletin hebben wij voor het eerst een deel van onze collectie in de schijnwerper gezet. De zaken die wij toen bekeken, dateerden uit de boerenoorlog en goed beschouwd waren dat geen scouting objecten, want scouting bestond toen nog niet. Ditmaal bekijken we echte scouting-voorwerpen: de allereersten die er bestaan. Wij verplaatsen de lichtbundel naar 1907, het jaar waarin Baden-Powell een proefkamp hield om z'n ideeën te testen en aansluitend de laatste hand legde aan het handboek waarmee alles begon.

HET RODE BOEKJE

Om de draad op te pakken, moeten we toch eerst even terug naar 1900. Als de held van Mafeking stond Baden-Powell toen in het middelpunt van de belangstelling. Behalve op de vorige keer beschreven Boer War Souvenirs, doken de Britten massaal af op een klein boekje dat B.-P. geschreven had voor de verkenners in het leger: "Aids to Scouting". Jongens speelden niet langer rovertje of indiaantje, maar gingen spoorzoeken, sluipen en bespieden met dit boekje in de hand. Het kleine rode zakboekje werd een bestseller en nog vele malen herdrukt. In onze vitrine ligt de oudste editie. Kijk maar: op de kaft staat de auteur nog vermeld als kolonel. Bij het ontzet van Mafeking bevorderde koningin Victoria onze held tot generaal majoor.



SCOUTING FOR BOYS

Na het geslaagde proefkamp verscheen begin 1908 Scouting for Boys. Eerst in zes losse afleveringen. Nummer 1 ligt in onze vitrine. Vervolgens werd het complete boek in de handel gebracht. In dat eerste jaar waren niet minder dan 5 herdrukken nodig, zo'n succes had het boek en zo'n bliksem-snelle start had scouting. In onze expositie ligt de oudste editie van 1908 tentoongesteld.



lichtbeelden. De prachtige serie toverlantaarn-plaatjes op de lichtbakken, toont hoe modern dat werd aangepakt in 1909: beelden uit het kamp op Brownsea Island, van de di-



WEEKBLAD THE SCOUT

Bij de start van scouting kreeg Baden-Powell financiële steun van uitgever Pearson. Die gaf een voorschot op het boek en betaalde de reis- en verblijfskosten tijdens de reeks lezingen die B.-P. hield begin 1908. Die investering werd vlug terugverdiend, vooral toen in april 1908 het weekblad THE SCOUT ging verschijnen. Het was al snel het meest populaire jongens tijdschrift van Engeland. De pakkende illustraties, de spannende vervolgh verhalen, de tips die B.-P. zelf elke week gaf, dat waren de ingrediënten die dat succes veroorzaakten. In onze vitrine ligt een exemplaar uit 1910, toen het blad goed gesettled was.

KLEUREN-DIA'S 1908

Er was in die begintijd een grote behoefte aan informatie. Er was nog geen radio, geen TV, geen bioscoop. De meest snelle en overtuigende manier van communicatie was het houden van lezingen met

verse activiteiten en van prille goede daden. De meeste beelden zijn nagetekend van foto's. Dat was de beste manier om kleur en betrouwbaarheid samen te brengen in één plaatje.

DE STEM VAN B.-P.

Wie kan je beter vertellen hoe het allemaal begonnen is, dan de stichter zelf? Via onze telefoons doet hij dat. Steeds opnieuw, onvermoeibaar. Wat u hoort zijn delen van een toespraak die B.-P. in 1937 hield voor de BBC. Bij de herdenkingen in 1957 (100 jaar B.-P., 50 jaar scouting) zijn deze geluiden op zo'n grote, breekbare 78-toerenplaat uitgebracht. Dankzij een kleine recorder, een eindeloos bandje en het vernuft van de Audio Visuele werkgroep van Scouting Nederland is B.-P. zo hoorbaar in 1995.



Baarnse belevissen

Ons eigen elftal

Onze "museumgroep", bestaande uit etalagefiguren, is uitgebreid met 4 nieuwe leden. Bij de opening van ons museum kwam u al 7 scouts tegen: op de internationale afdeling een lief meisje uit Curaçao, een stoere Amerikaan en een Belg. Naast de tijdmachine waren een verkoper en een padvindster uit de jaren 50 te zien. En tenslotte een Scout en een Esta anno 1993.

Aardige etalage-kinderfiguren zijn zeldzaam en kostbaar. Daarom doet het ons plezier dat we er in geslaagd zijn vier vrolijke vriend(inn)en aan te schaffen. Een jongen in Rowan-leeftijd, een kabouter, een welp van voor de fusie en een sherpa anno 1975. Ze rekenen erop dat u snei kennis komt maken.

Akela ontvoerd

Sommige groepen voelen precies aan hoe je plezier kunt beleven aan ons museum. Neem nu die groep waarvan de leidster jubileerde. Nadat ze het waarderingsteken in ontvangst had genomen, werd ze "met onbekende bestemming" ontvoerd. Het reisdoel bleek ons museum. De scouts van nu, de stafleden en de oud-leden vonden in Baarn de juiste omgeving om herinneringen op te halen en aan te wijzen hoe het vroeger toging. Een verrassing voor de jubilarisse en een geslaagde dag voor de groep.



Historische trommel

Scoutingbands bestaan al sinds de begintijd. Den Haag liep op dat gebied letterlijk en figuurlijk voorop. We zijn dan ook blij met de fraaie dieptrommel, die we uit de Hofstad cadeau kregen. Zoals op Britse regimentstrommels de wapenfeiten vermeld zijn, staat op deze trom te lezen op welke Jamborees en andere evenementen de Hagenaars actief waren.

Typische toeter

Merkwaardig is het verhaal achter de signaalhoorn, die we uit Leiden ontvingen. De band van de Leidse scouts oogste al roem op de Jamboree van 1937. Vier jaar later nam de bezetter de instrumenten in beslag en schonk de buit aan de Jeugdstorm. In mei 1945 haalden de Leidenaren hun eigendommen weer op, maar er bleken meer hoorns te zijn dan vroeger. Langere modellen met NJ (Nat. Jeugdstorm) erin gegraveerd. Deze hoorns bleven jarenlang in gebruik en de laatste hangt nu in Baarn en herinnert aan de donkere oorlogsjaren.

Mafeking collectibles

Dat er veel meer Baden-Powell souvenirs bestaan uit 1900, dan wij in onze vitrines kunnen bergen, blijkt uit een boek dat wij aanschafte. Behalve borden, buttons, beeldjes, prentbriefkaarten en reclameplaatjes, staan hierin ook bierbekers, tabakspijpen, borduurwerken, wandelstokken en zelfs paraplustan-



daards. De vrienden van ons museum geven wij dit verbaazingwekkende boek graag ter inzage.

Scout collectors meeting

Zoals wij in ons vorige bulletin al meldden, zal op zaterdag 5 augustus in Baarn de 14e "World Scout Collectors Meeting" plaats vinden. We verwachten daar heel veel verzamelaars. De deelnemers betalen f 7,50 of f 10,- en hebben dan ook toegang tot het museum. Vanzelfsprekend krijgen de vrienden van het museum korting op die prijs. Als u zich eens wilt verbazen over wat 's werelds grootste verzamelaars te ruil of te koop aanbieden, bent u welkom tussen 11 en 8 uur.

Begunstigers bijeen

Begin januari waren in Baarn de begunstigers van het Scouting Nederland Fonds bijeen. De voorzitter van de Raad der Vereniging, jhr. mr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland reikte hen de gouden insignes uit. De bijeenkomst werd afgerond met een rondgang door het museum.

Bent u al vriend van het Scouting Nederland Museum?

Het wordt weer voorjaar en dat betekent dat het Scouting Nederland Museum uit z'n winterslaap wakker wordt. Eerlijkheidshalve moeten we bekennen dat de slaap niet erg diep was. Begin november openden wij de tentoonstelling Scouts in de reclame. Mede dankzij de vermelding in reclame-vakblad Adformatie, kregen we ook bezoek uit de kring van vaklieden.

De oproepen in dit bulletin blijken niet aan dovemansoren gericht. We kregen een mooie IBM-computer cadeau. Die is inmiddels door bevriende deskundigen van passende software voorzien, zodat we ons bezit aan boeken en bladen kunnen gaan registreren. Dat zal wel enige tijd vergen, maar een goed begin is het halve werk en dat begin is er, dankzij deze gulle gift.



Ook in de afgelopen periode kregen wij weer vele verzoeken om hulp. Van de Wereld Jamboree-staf, die historische vragen naar ons doorverwees, tot en met onderzoekjes om na te gaan wanneer hopman X voor het eerst een volmacht kreeg (in verband met het lintje dat men voor hem wilde aanvragen). Het is vaak verrassend hoeveel we boven water weten te halen, ook zonder een echt goed geordend archief.

Achter de schermen blijven wij bezig om de presentatie in ons museum te verbeteren. Hoe snel en hoe goed we onze wensen kunnen waarmaken, hangt veelal af van het beschikbare budget. Daarom hebben wij de hulp nodig van de Vrienden van het Scouting Nederland Museum. Hun extra bijdrage zorgt er voor dat het museum niet alleen open kan blijven, maar ook dat onze service steeds beter wordt. Wilt u ons museum UW museum kunnen noemen? Word dat vriend van het museum. We rekenen graag op uw vriendschap.

ALS VRIEND VAN HET SCOUTING NEDERLAND MUSEUM KRIJGT U:

- # een jaar lang alle Museum Bulletins toegezonden met informatie over de collectie, nieuwe aanwinsten, komende tentoonstellingen, enz.
- # Scouting Museum pas (1 jaar gratis toegang)
- # Kosteloze zoekhulp t.b.v. historische gegevens, scouting technieken, spelen, teksten en muziek liedjes, enz.
- # DE KOSTEN BEDRAGEN f 35,- PER JAAR.

Stort uw bijdrage op giro 4087943 t.n.v. Stichting Scouting Museum te LEUSDEN en u krijgt uw pas thuisgestuurd. Bij voorbaat hartelijk dank.



RUIM DUIZEND BEZOEKERS IN 1994

We reiken geen genummerde kaartjes uit, en zo tussen de bedrijven door wandelt er nog wel eens iemand binnen zonder te worden geregistreerd. Desondanks becijferde onze voorzitter dat in 1994 ons museum door 1004 personen werd bezocht. Dat zij het gepresenteerde waardeerden bleek ook uit de inhoud van onze collectepot bij de uitgang. Welkome munten en briefjes. Aardige mensen!

Openingstijden

- # In de winterperiode (tot en met april) is het museum elke zaterdagmiddag open.
- # In de zomerperiode (van mei tot en met augustus) zijn wij op zondagmiddag open.
- # In beide gevallen van 14.00 tot 17.00 uur.
- # Groepen (van 15 of meer personen) kunnen ook op andere tijden terecht, maar alleen na afspraak. Bij zo'n groepsbezoek is een rondleiding inbegrepen.
- # Bel voor reserveringen: 02155.14266 (Theo Schneider)

Museum Bulletin

2e jaargang nummer 2 - oktober 1995



Onze tweede verjaardag...

Op zaterdag 4 november a.s. vieren wij de tweede verjaardag van ons Museum. Dat is een prachtig moment om even terug te kijken naar het afgelopen seizoen, om een klein feestje te vieren en tegelijkertijd het nieuwe winterseizoen in te luiden.

Wij nodigen u graag uit om die tweede verjaardag met ons mee te vieren, bij de opening van de nieuwe tentoonstelling. In dit bulletin vindt u alle informatie. Noteer data en tijden even in uw agenda. Wij zeggen alvast "tot ziens in Baarn."



In dit nummer:

- # Tentoonstelling "Scouts in stripverhalen" opent op zaterdag 4 november.
- # Onze collectie beter bekeken.
- # Baarnse belevenissen.
- # De vrienden van het Scouting Nederland Museum.

Nieuwe wisseltentoonstelling "Scouts in stripverhalen" opent op zaterdag 4 november

Openingstijden

Vanaf nu houden wij de zaterdag aan als vaste bezoekmiddag in het museum.

Het aantal bezoekers op zondagen viel tegen. Daarom dus (en voor de duidelijkheid) stellen wij het museum open op iedere zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

Groepen (van 15 of meer personen) zijn ook op andere tijden welkom, maar dan alleen na afspraak. Bij zo'n groepsbezoek is een rondleiding inbegrepen.

Bel voor reserveringen:
02155-14266 (Theo Schneider)

SCOUTING NEDERLAND MUSEUM BULLETIN

Redactie: Jan van der Steen
Acacialaan 25,
2351 CA Leiderdorp
Administratie: Theo Schneider,
Dorresteinweg 55,
3762 KH Soest.

De favoriete lectuur van de jeugd bestaat uit stripverhalen. Veel beroemde tekenaars van strips, zoals Hergé, Willy Vandersteen, Walt Disney en Marc Sleen, waren in hun jeugd enthousiaste scouts en het is dus geen wonder dat je in de albums van Kuifje, Suske en Wiske, Donald Duck en Nero scouts tegenkomt.

Er zijn echter ook veel albums gemaakt waarin scouts de hoofdrollen vervullen. Denk maar aan de Beverpatroelje van Michel Tacq, de 3L van Mittei en de Donderpadjes van A. Berckmans.

De voorloper van Kuifje was Totor, de patrouilleleider van de Meikevers. En de film "Good Scouts" die Walt Disney in 1938 maakte, kreeg zelfs een Oscar-nominatie.

Daarin was te zien hoe Donald Duck wordt ingezwachteld door de padvindes Kwik, Kwek en Kwak.

"Scouts in stripverhalen" wordt een bijzonder leuke tentoonstelling. U bent van harte welkom bij de opening op zaterdag 4 november om 11,00 uur. We blijven die dag open tot 17.00.



Historische scouting-video's
Zondag 10 december, 14.30 uur
Vertonen wij de films
"Scouts" en "Brownsea Island"
Museum-Vrienden: gratis!



Onze collectie beter bekeken

De vaste lezers van dit bulletin zijn er al aan gewend dat wij op pagina 2 een nadere blik werpen op onze collectie. In vorige nummers besteedden wij aandacht aan onze oudste objecten: souvenirs uit de tijd van Mafeking (± 1900), toen Baden-Powell Englands nationale held was en aan de eerste scouting-drukwerken zoals "Aids to Scouting", "Scouting for Boys" en weekblad "The Scout".

Ditmaal richten wij de schijnwerper op de eerste Nederlandse scoutingobjecten.

ACTIE UIT AMSTERDAM

Zoals indertijd beschreven is in het boekje "Zo kwam scouting naar Nederland", zijn er verschillende plaatsen aan te wijzen waar min of meer tegelijkertijd scouting in ons land begon. In ons museum zijn dan ook foto's en voorwerpen te zien die verwijzen naar Tilburg met zijn militante Verkennerkorps en Den Haag met zijn troep Jonge Verkenners, allebei al actief in het najaar van 1910. De meest succesvolle acties om scouting hier in te voeren, kwamen echter uit Amsterdam.

BEZOEK UIT OXFORD

Journalist Gos. de Voogt verzorgde een complete perscampagne rond het bezoek dat 6 boy scouts uit Oxford in de zomer van 1910 aan ons land brachten. Sensatieweekblad "Het Leven" drukte een foto

van de scouts af op de voorpagina en zorgde, samen met andere kranten en tijdschriften, voor een golf van publiciteit en landelijke bekendheid. De prachtige grote foto van de Oxford-patrouille in onze expositie is een afdruk van de originele (bruine) foto, die wij opdiepten uit het archief van dit beruchte weekblad.

DE OUDSTE INSIGNES

Toen wij in de jaren 70 erin slaagden om een van de deelnemers aan die tocht te vinden, waren wij helemaal in de zevende hemel. De inmiddels 80-jarige oud-scout wist niet alleen boeiend te vertellen over zijn belevenissen, maar had ook spullen van toen bewaard, die inmiddels belangrijke historische voorwerpen geworden waren:

de insignes van zijn uniform, een souvenirkaart, het programma van de bioscoopvoorstelling die hij bezocht samen met de Amsterdamse jeugdclub "Klein maar Dapper", de erelidmaatschapskaart van het Tilburgse Verkennerkorps en natuurlijk een exemplaar van "Het Leven" met de foto voorop.

Zo komt het dus dat wij de allereerste scouts-insignes kunnen tonen die ooit in Nederland te zien waren.

RECLAMEPATROUILLE

Journalist de Voogt had al voor het bezoek van de Britse scouts Engeland bezocht en had gezien hoe succesvol weekblad "The Scout" daar was. Hij hoopte op net zo'n klapper in Nederland met zichzelf in de hoofdrol. Hij stimuleerde dus de oprichting van een reclamepatrouille in Amsterdam, liet er fraaie foto's van maken, publiceerde artikelen over scouting in diverse kranten en belegde een eerste rally op 5 januari



1911, waar jongens zich konden aanmelden.

GEHEIM WAPEN

De Voogts geheime wapen was een gratis proefnummer van weekblad "De Padvinder", een getrouwe kopie van "The Scout". Voorop stond een tekening van een scout die met zijn lasso een piloot uit zijn verongelukte vliegtuig redde. Binnenin was die actie omschreven in het spannende verhaal "Ap's goede daad", gevolgd door een duidelijke instructie hoe je zelf een lasso kon maken en gebruiken.

OVERAL LASSO'S

Hoe groot het succes was van het weekblad, is te zien op bijna alle foto's van 1911: overal in het land droegen de prille padvinders lange lasso's rond het lichaam en speurden zij naar nog meer gestrande vliegenier en andere in nood verkerende mensen.

Toen Baden-Powell in september 1911 op bezoek kwam, verbaasde hij zich over al dat touwwerk, iets dat elders niet vertoond werd, en informeerde naar het nut ervan. Prompt kreeg hij een demonstratie lassowerpen waaruit bleek dat het geen show was, maar wel degelijk een nuttig hulpmiddel tot goede daden. In zijn boek "Boy Scouts beyond the Seas" (uit 1913) deed B-P verslag van deze Hollandse specialiteit.



Baarnse belevenissen

Computer in gebruik

In vorige Museum bulletins lieten wij doorschemeren dat wij graag een computer zouden bezitten om ons bezit aan boeken te registreren.

Het doet ons veel plezier te kunnen melden dat die wens inmiddels is vervuld, dankzij een vriend van het museum die ons een voortreffelijke computer plus kleurenmonitor cadeau deed.

De computer is, alweer door gratis en graag gegeven hulp van museum-vrienden, voorzien van een speciaal programma en de eerste (honderden) Nederlandse boektitels zijn ingevoerd. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Bewegende beelden in Baarn

Toen wij twee jaar geleden een dia-carroussel plaatsten in het museum, hoopten wij dat wij dat (vaak weigerende, maar gratis gekregen) apparaat ooit eens zouden kunnen vervangen door iets beters.

Dat is gelukt. Eerder dit jaar schaften wij een videoestel aan, waarop we diverse films kunnen vertonen. De officiële film van 1937, voorzien van geluid!) was er vaak op te zien, maar ook andere historische bewegende beelden.

Zo groot was het succes, dat we ter gelegenheid van de verzamelaarsbijeenkomst op 5 augustus een tweede apparaat hebben geplaatst met beelden van de kleurige opening van de Wereld Jamboree 1995.

Nieuwe bezienswaardigheden

Diverse vitrines in ons museum zijn opnieuw ingericht met nieuwe voorwerpen. We kregen veel materiaal van de Europese en van de Wereld Jamboree. Die aanwinsten

hebben we ondergebracht in het moderne (laatste) deel van onze expositie. Ook de vlaggen van beide Jamborees en van het Nederlands contingent zijn permanent te zien.

Oudste Jamboreeinsigne

Door een ruil met Denemarken kwamen wij in het bezit van een zeer zeldzaam en waardevol insigne: dat van de Wereld Jamboree 1924, die in Denemarken gehouden werd. Er zijn slechts weinig gave exemplaren overgebleven en tot nu toe moesten wij ons behelpen met een fotokopie in kleur. Onze serie is nu compleet, tot en met de deelnemersbadge van 1995. De 1e Wereld Jamboree (van 1920) had geen insigne en dus is de nieuwe aanwinst het oudste Jamboreeinsigne.

Jan van Ingen op bezoek

Kort voor de Jamboree bezocht de inmiddels 78 jaar oude Jan van Ingen het museum. Hij was in zijn voortrekkerstijd een actief en kundig fotograaf en hij was dan ook blij verrast toen hij in onze 1937 tijdmachine zijn eigengemaakte 360-gradenrond foto herkende. Zijn befaamde fotologboeken van de Jamborees van 1937 en 1947 en van de Rovermoot van 1939 worden door ons met zorg bewaard.

Scout Collectors bijeen

Op zaterdag 5 augustus was het drukker dan ooit in en om het museum. Zo'n 350 scouts verzamelaars uit werkelijk alle werelddelen waren bijeen. Op de scoutingmarkt (achter het museum) werden de meest waardevolle en zeldzame zaken aangeboden (gekocht of geruild). We kregen veel enthousiaste reacties van de bezoekers, waarvan enkelen zelf aan een scout-museum verbonden zijn, lieden met verstand van zaken dus.

We bemerkten ook enkele vrienden van het museum onder de aanwezigen. Wij zijn er van overtuigd dat zij genoten hebben van deze zeer bijzondere bijeenkomst.

Scouting museum op TV

In de aanloop naar de Jamboree was ons museum diverse malen op TV te zien. De NCRV maakte opnamen voor het programma "Document" en Brandpunt filmde er Afrikaanse scouts die met hulp van Operatie Flevoland naar Nederland gekomen waren. Het nut en het gemak van zo'n kant-en-klaar historisch decor bleek overduidelijk.



Bent u al vriend van het Scouting Nederland Museum?

Een terugblik op het tweede museumjaar stemt tot tevredenheid. Een eerste jaar, als alles nieuw is, mag je rekenen op veel bezoek. Dat kregen we dan ook. Het tweede jaar hadden we de Wereld Jamboree als stimulans. We ontvingen erg veel buitenlandse gasten en ook de pers wist ons te vinden als er historische vragen beantwoord moesten worden of voor TV- of radio opnames.

Het hoogtepunt was de bijeenkomst van de World Scout Collectors, toen we pakweg 350 scouts/verzamelaars in en om ons museum mochten verwelkomen. Die 5e augustus werd zo de drukste dag in onze geschiedenis.

In het afgelopen jaar werd een flink aantal van onze wensen vervuld. We kregen een computer en maakten een begin met de registratie van ons boekenbezit. We kochten twee video-toestellen en hebben nu interessante bewegende beelden (plus geluid!) van historische en recente scoutsactiviteiten.

Onze collectie werd aangevuld met allerhande voorwerpen, van originele padvindsterschoenen (van die zwarte met flappen voorop) tot en met insignes, logboeken, vlaggen en uniformen.

De beide Jamborees in Dronten, de Europese vorig jaar en de Wereld Jamboree dit jaar, leverden ook veel nieuwe aanwinsten op. Gelukkig hebben veel stafleden gevoel voor de waarde van Jamboree-objecten voor de geschiedenis. Nu zijn het nog alledaagse dingen; straks worden het zeldzame, waardevolle en kostbare museumstukken. Fijn dat we die spullen cadeau kregen.

Onzichtbaar waren de vele telefoontjes die de museumstaf

kreeg met de meest uiteenlopende vragen van journalisten. Ook de persvoorlichters van de Jamboree zelf zochten graag vergelijkingen met vorige jamborees, vooral met die van 1937. Parate kennis en onze museumcollectie zorgden in de meeste gevallen voor snelle en juiste antwoorden.

Nu na de jamboree de rust weer is teruggekeerd, blijven wij bezig ons museum te verbeteren. Wij zijn dankbaar voor de hulp die wij kregen van de vele Vrienden van het Scouting Nederland Museum. Die hulp blijft nodig in de komende jaren, want er valt nog veel te verbeteren. We rekenen dus graag op uw blijvende steun. Bij voorbaat heel hartelijk dank.

ALS VRIEND VAN HET SCOUTING NEDERLAND MUSEUM KRIJGT U:

- # Een jaar lang alle Museum Bulletins toegezonden met informatie over de collectie, nieuwe aanwinsten, komende tentoonstellingen, enz.
- # Scouting Museumpas (1 jaar gratis toegang).
- # Kosteloze zoekhulp t.b.v. historische gegevens, scouting

technieken, spelen, teksten en muziek liedjes, enz.

DE KOSTEN BEDRAGEN f 35,- PER JAAR.

Stort uw bijdrage op giro 4087943 t.n.v. Stichting Scouting Museum te LEUSDEN en u krijgt uw pas thuisgestuurd. Bij voorbaat hartelijk dank.

Welkom

Een bezoek met uw kring of groep aan het Museum in Baarn is snel te regelen:

Groepsbezoek is namelijk ook mogelijk buiten de normale openingstijden van het museum. Bovendien wordt dan een op de groep afgestemde rondleiding verzorgd. Voor jeugdgroepen is een speurtocht door het museum beschikbaar. We gaan wel uit van een minimum deelname van 15 personen.

Bel voor een afspraak met Theo Schneider: 02155-14266.

De entreekosten zijn:

- # Volwassene f 4,-
- # Jeugd (- 18 jaar) f 2,50
- # Jeugd (in uniform) f 1,50
- # Vrienden van het Scouting Nederland Museum hebben gratis toegang. (hun pas is de enige "Museum Jaarkaart" die wij accepteren!)

Het bezoekadres is en blijft Amsterdamse straatweg 51, Baarn. Elke zaterdagmiddag zijn wij open van 2-5 uur.

