

Museum Bulletin

3e jaargang nummer 1 - maart 1996



Alsof het er altijd al was....

Hier zijn we weer met een bulletin over ons museum. Na twee en een half jaar lijkt het doodnormaal dat er een Scouting Nederland Museum is. Het draait ook alsof het er altijd al was.

Toch houden wij u graag op de hoogte. Want ook goed nieuws is het waard om verteld te worden.

Voor velen ongemerkt gaan we door met tonen hoe scouting ontstond en zich ontwikkelde. Voor de groepen die op bezoek komen is het elke keer weer een belevenis.

Wanneer was u voor het laatst in Baarn? Mogen we weer gauw eens op uw bezoek rekenen? Graag tot ziens.

Openingstijden

Iedere zaterdag is het Scouting Nederland Museum open van twee tot vijf uur.

De ene keer is het rustig, de andere keer davert er een horde welpen over de trappen. Maar altijd proef je er de sfeer van de padvinderij vroeger en van scouting nu.

Groepen van 15 of meer personen zijn ook op andere tijden welkom, maar dan alleen na afspraak. Bij zo'n groepsbezoek is een rondleiding inbegrepen.

Bel voor reserveringen Theo Schneider: 035.601.42.66.



In dit nummer:

- # Tentoonstelling "Scouts in stripverhalen" verlengd tot komende zomer.
- # Onze collectie beter bekeken.
- # Baarnse belevenissen.
- # De vrienden van het Scouting Nederland Museum.

Wisseltentoonstelling "Scouts in stripverhalen" wegens succes verlengd

Onze tentoonstelling Scouts in stripverhalen is een groot succes. Begrijpelijk, want veel beroemde striptekenaars waren actieve scouts. Er zijn veel meer scoutsavonturen in stripvorm verschenen dan menig een denkt en in verrassend veel stripboeken komen scouts voor als figuranten.

Daarom wordt deze tentoonstelling verlengd tot komende zomer. Dat betekent dat ook in het komende kampeerseizoen nog veel scouts van deze leuke expositie kunnen genieten en dat vrienden van het museum, die nog niet kwamen kijken, nieuwe kansen krijgen. Wilt u kennis maken met Totor, Suske en Wiske, de Donderpadjes, de Beverpatroelje, de 3 L-len, Donald Duck en andere befaamde scouts, dan bent u in Baarn nog steeds aan het juiste adres. Graag tot ziens.



SCOUTING NEDERLAND
MUSEUM BULLETIN
Redactie: Jan van der Steen
Acacialaan 25,
2351 CA Leiderdorp.
Administratie: Theo Schneider,
Dorresteinweg 55,
3762 KH Soest.

Onze collectie beter bekeken

Op deze tweede bladzijde van ons bulletin geven wij altijd wat extra informatie over de meest bijzondere objecten in ons museum. In vorige nummers zetten wij de schijnwerper op souvenirs uit de tijd van Mafeking (± 1900), toen Baden-Powell in Engeland een nationale held was. We keken naar de oudste drukwerken zoals "Aids to Scouting", "Scouting for Boys" en weekblad "The Scout". En we vertelden over het jaar 1910, toen in Nederland de eerste stappen werden gezet op het scouting-spoor, wat we illustreren met insignes, foto's, tijdschriften en boeken uit die enerverende periode.



PADVINDERS VAN DE NPO
In januari 1911 werd in Amsterdam de Nederlandsche Padvindere Organisatie opgericht. Al snel waren er acht troepen, samen zo'n 300 jongens. De NPO volgde het Engelse voorbeeld en in de vitrine blijkt dat ook uit de insignes met de lelie of pijlpunt. Weekblad "De Padvinder" hield precies bij waar overal elders in het land troepen werden opgericht. Aan het eind van het jaar 1911 was dat in ruim 40 steden en dorpen het geval. Amsterdam propageerde het gebruik van de naam padvinder, maar niet overal werd dit advies opgevolgd. Zo waren er in Dordrecht de Jongens van Jan de Witt, in Almelo de Hollandse Jongensbond en in Enschede Padverkenner.



JONGE VERKENNERS

In Den Haag was al in de zomer van 1910 een troep van Jonge Verkenneren gestart. In de hofstad had men de zaak goed georganiseerd, zoals oude foto's bewijzen. Hier werd het Engelse voorbeeld niet klakkeloos nagevolgd. Men koos de Nederlandse Leeuw als symbool. Na het bezoek van Baden-Powell in september 1911 verenigden de Jonge Verkenneren zich met o.a. de Rotterdamse Padvindere tot de Nederlandsche Padvindere Bond. De leeuw bleef als installatieteken in gebruik, maar nu voorzien van de leuze Plicht Bovenal. De P en de B verwezen naar de afgekorte naam van de bond, de NPB.

De Rotterdammers hadden tot dan een anker als symbool met de tekst TROUW.

Insignes uit die tijd zijn kostbare zeldzaamheden. Daarom zijn we er trots op dat wij in Baarn niet alleen alle drie de varianten van de NPB-leeuw kunnen tonen, maar ook de groene mouwleeuw van de Jonge Verkenneren en het petje met anker van de Rotterdammers.



VAKINSIGNES

Een padvinder weet zich nuttig te maken. Daarom hadden zowel NPO als NPB vakinsignes ingesteld. Die van de NPO kwamen regelrecht uit Engeland. Dat waren de bekende ronde viltensignes. De NPB gebruikte metalen insignes, zilver van kleur en ze werden gedragen op een zwart lapje. In Baarn zijn ze allemaal te zien. En dat is iets heel bijzonders, want deze insignes waren maar enkele jaren in gebruik. In 1915, bij de oprichting van de NPV, verdwenen deze metalen wonderen.



ERFENIS VAN BLOM

Toen begin jaren 50 Oubaas Beekes in de Zeestraat in Den Haag het Padvindere museum opzette, bedelde hij deze zeldzame insignes los bij Hopman Blom, de legendarische NPB-leider uit Arnhem. Blom was een van de eerste verzamelaars van padvindereinsignes en had een, voor die tijd, grote collectie. Jammergenoeg lag zijn huis in 1944 in de vuurlinie en beschadigde er veel. De metalen insignes overleefden lekkages en geweld, zodat ze nu in Baarn stralend getuigen van de kennis en techniek die de NPB-padvindere voor 1915 in huis hadden.

Baarnse belevissen

Jamboree souvenirs

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. Dat is bekend. Wereld Jamborees hebben echter ook effect in de andere richting. Tenminste, in Baarn mogen wij niet klagen over de goedgevigheid van de deelnemers en stafleden der 18e Wereld Jamboree.

Nederlands contingent

Van het Nederlands contingent kregen wij alle drukwerken, dassen, vlaggen, insignes, enz. enz. cadeau. Vraag maar eens aan verzamelaars naar de waarde van dit soort zaken, dan wordt het waardevolle van deze geste dubbel duidelijk. We hebben na de Jamboree veel materiaal in de vitrines gepresenteerd. Nu zijn daar stripboeken te zien, maar van deze zeldzame zaken maken we tzt vast wel een thema-tentoonstelling.



Het pak van de baas

Het grote succes van de Wereld Jamboree is niet in de laatste plaats te danken aan Jamboree-leider Hans van Ark. Zijn uniform was hetzelfde kleurige pak dat alle andere stafleden droegen. Toch leek het ons leuk dit uniform in het museum te hebben. Eén briefje was voldoende. Het uniform is er, compleet met legitimatiebewijs en maaltijdkaart. Het krijgt een ereplaats.

Straatnaamborden

De NVVSO, de vereniging van scouts/verzamelaars, organiseerde een kolossale tentoonstelling in Dronten, waar je kon zien wat er allemaal te verzamelen valt. Behalve insignes, postzegels, uniformen en honderden andere objecten waren er op die expositie ook levensgrote straatnaamborden te zien: de Baden-Powelllaan, de Verkennerstraat en de Blauwe Vogelweg. Ze waren niet gestolen, maar door de diverse gemeentes, waar ze als reservebord in voorraad lagen, uitgeleend. Uitlenen werd cadeau doen. Aan het Museum. Jamboree Expositiechef Frank Smits overhandigde ze op de 10e verjaardag van de vereniging (september 1995) aan Jan van der Steen.

Jamboree op video

Al tijdens de Jamboree, toen we in Baarn honderden scouts verzamelaars op bezoek hadden, toonden we beelden van de Jamboree-opening, enkele dagen eerder. Op dat moment was Leo Besseling, lid van het Museum-bestuur, bezig met de officiële video van dit feestje. Op de laatste dag sloeg een verwaarloosde hernia toe en moest Leo het bed houden. Van daaruit regisseerde hij verder. Met succes. In het museum kunt u het resultaat zien. Met Leo gaat het goed. De operatie lijkt geslaagd en



we hopen hem weer snel in Baarn te mogen zien.

Vitrines te klein

Wat zo'n Jamboree oplevert, daar heb je geen voorstelling van. Wat te denken van metersbrede richtingborden, een foto van twee meter lang of een spandoek dat je alleen buiten kunt ontrollen? Het ruimteprobleem wordt nijpend. En dan heeft ook nog de maker van de officiële Jamboreekano ons z'n mooiste exemplaar beloofd. Zullen we die maar op het dak plaatsen? Hij kan tegen water.

Those were the days

Op zondagmiddag 10 december hadden we een gezellige videovertoning. In het voorprogramma bekeken we een band uit het museum van Poole over hoe Baden-Powell scouting startte op Brownsea Island in 1907. Daarna als hoofdfilm "Scouts" een documentaire uit Canada met veel historische opnames. De bezoekers uit Baarn, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en andere plaatsen genoten onderwijl van een kopje thee. Scouting op z'n aardigst.

Registratie vordert

Dankzij onze computer en enthousiaste en trouwe hulp van vrijwilligers, vordert de registratie van onze bibliotheek gestaag. Het is een tijdrovende klus, maar ook leerzaam. Als u ziet hoeveel wij hebben, kun je je haast niet voorstellen dat we nog iets zouden missen.

Bent u al vriend van het Scouting Nederland Museum?

Ter gelegenheid van de grote internationale verzamelaars-bijeenkomst vorige zomer, legden wij een bezoekersboek in het museum. Tot dan toe was het daar niet van gekomen, maar het is een leuk en leerzaam logboek aan het worden. "Ik was hier al voor de vierde keer en heb weer nieuwe dingen ontdekt!", zo noteerde een jonge leidster op een van de pagina's.

Kijk, dat is aardig om te lezen. Er is ook veel te zien. Zo veel, dat één bezoek onvoldoende is. Bovendien, de meeste vitrines zijn alweer nieuw ingericht, er zijn veel nieuwe dingen toegevoegd, we hebben wisselende tentoonstellingen, kortom, één bezoek is geen bezoek.

Ook zonder Europese of Wereld Jamboree als lokkertje blijven we actief. Er gebeurt veel meer dan je in een tweejaarlijks bulletin kwijt kunt. Om dat te kunnen blijven doen, hebben we de hulp nodig van de Vrienden van het Scouting Nederland Museum. Het blijft prachtig om groepen oud-scouts rond te leiden langs de dingen van toen. Maar het is niet minder aardig om een kluwen jonge scouts met het puzzelformulier langs de vitrines te zien speuren. Scouting omvat meer dan je eigen groep, dat wordt duidelijk.

O ja, die puzzelformulieren worden regelmatig beoordeeld (een leuk karwei) en we belonen de winnaars met een mooi scouting-stripboek. Ook dat kan dankzij u, dankzij onze museum-vrienden.

De laatste prijzen kwamen terecht in Haarlem, Eemnes, Dordrecht en Den Burg op Texel. Namens Raoul, Marjolijn, Miranda en Geert nog bedankt voor de leuke middag en het mooie boek.

Wij gaan door. Blijft u ons steunen? Fijn!

ALS VRIEND VAN HET SCOUTING NEDERLAND MUSEUM KRIJGT U:

Een jaar lang alle Museum Bulletins toegezonden met informatie over de collectie, nieuwe aanwinsten, komende tentoonstellingen, enz.

Scouting Museum pas (1 jaar gratis toegang).

Kosteloze zoekhulp t.b.v. historische gegevens, scouting technieken, spelen, teksten en liedjes.

DE KOSTEN BEDRAGEN f 35,- PER JAAR.

Stort uw bijdrage op giro 4087943 t.n.v. Stichting Scouting Museum te LEUSDEN en u krijgt uw pas thuisgestuurd. Bij voorbaat hartelijk dank.



Welkom

Een bezoek met uw kring of groep aan het Museum is Baarn is snel te regelen:

Groepsbezoek is namelijk ook mogelijk buiten de normale openingstijden van het museum. Bovendien wordt dan een op de groep afgestemde rondleiding verzorgd. Voor Jeugdgroepen is er een speurtocht door het museum beschikbaar. We gaan wel uit van een minimum deelname van 15 personen.

Bel voor een afspraak met Theo Schneider: 035.6014266

De entreekosten zijn:

Volwassene f 4,-

Jeugd (- 18 jaar) f 2,50

Jeugd (in uniform) f 1,50

Vrienden van het Scouting Nederland Museum hebben gratis toegang. Hun pas is de enige "Museum Jaarkaart" die wij accepteren!

Het bezoekadres is en blijft Amsterdamse straatweg 51, Baarn. Elke zaterdagmiddag zijn wij open van 2-5 uur.



Museum Bulletin

3e jaargang nummer 2 - november 1996



Al drie jaar een daverend succes

Voor u ligt weer een bulletin met de laatste nieuwtjes uit het Scouting Nederland Museum in Baarn. Dezer dagen herdenken wij onze derde verjaardag en het doet ons plezier te kunnen melden dat het ons goed gaat.

Grote reclamecampagnes voeren wij niet. Dat is ook niet nodig, want de groepen en de individuele bezoekers blijven toestromen. Jong en oud is enthousiast over ons kleine maar fijne museum. In dit bulletin leest u er meer over.

Wanneer was u voor het laatst in Baarn? Er is weer van alles veranderd en bij gekomen. Komt u gauw weer eens kijken? Graag tot ziens.

Openingstijden

Elke zaterdagmiddag is ons museum open van 2 tot 5 uur. Theo Schneider zorgt er al drie jaar lang voor dat de bezoekersstroom in goede banen geleid wordt.

Groepen van 15 of meer personen zijn ook op andere tijden welkom, maar dan wel na een telefonische afspraak met Theo. Voor een aan de leeftijd der bezoekers aangepaste rondleiding wordt graag gezorgd. Bel voor reserveringen met Theo: 035.601.4266.



In dit nummer:

- # Thematische tentoonstelling "Scouts uniformen, vroeger en nu, van heinde en ver."
- # Onze collectie beter bekijken.
- # Baarnse belevenissen.
- # De vrienden van het Scouting Nederland Museum.

Nieuwe tentoonstelling "Scouts uniformen, vroeger en nu, van heinde en ver"

Hoe zit het met de uniformen van onze scouts? Om de drie jaar buigt de landelijke raad zich over deze zaak en op 7 december is weer zo ver. Gaat de blauwe broek verdwijnen? Zijn er nog meer veranderingen? Wie zal het zeggen?

Een uniform moet aan veel eisen voldoen. Als je het verandert, is het verstandig om gebruik te maken van de ervaring die er hier en in andere landen mee is opgedaan. Om alle geheugens nog eens op te frissen hebben wij vanaf november een tentoonstelling ingericht over het uniform. Op ruim 25 poppen, aangekleed door Els van Gestel, is te zien hoe de meisjes en de jongens-scouts in Nederland gekleed zijn en waren, vanaf de eerste jaren tot en met vandaag. Historie en actualiteit in drie dimensies.

Op bijna 200 prachtige kleurenfoto's tonen wij hoe scouts uit alle werelddelen geuniformeerd zijn. Een Wereld Jamboree in het klein. Zitten daar ideeën bij voor Scouting Nederland? U mag het zeggen. Deze bijzondere en kleurrijke expositie is tot en met maart 1997 te bekijken. Een gratis extra'tje en een extra aanleiding om (weer eens) op bezoek te komen in Baarn.

SCOUTING NEDERLAND MUSEUM BULLETIN

Redactie:

Jan van der Steen,
Acacialaan 25,
2351 CA Leiderdorp.

Administratie:

Theo Schneider,
Dorresteinweg 55,
3762 KH Soest.

Baarnse belevenissen

Losse notities

"Nog steeds fijn om hier rond te kijken", noteerden enkele geroutineerde scouts/verzamelaars in ons gastenboek.

Een bladzijde verder lezen we in kloeke basisschoolletters: "Ik vond het hier heel erg interessant en ik ben zelf van scouting, groeten, Brigit".

"Oude tijden hierleven" was het commentaar van een oudakela uit Loosduinen, 1926.

"Onwijs gave spullen hier. Echt wel leuk". In deze meer eigentijdse tekst vatte een rowan zijn ervaring samen.

Dit zijn zomaar wat citaten uit ons gastenboek. Het is altijd weer leuk om hierin te lezen wat de bezoekers vinden van ons museum. Verzamelaars waarderen de kwaliteit van de collectie. Oud-scouts worden met genoeg herinnerd aan de tijd van toen. Kleine kabouters voelen zich trots ook tot deze beweging te behoren. En zelfs kritische jongeren geven het getoonde een ruime voldoende.

Buitenlands bezoek

Om alle notities in ons gastenboek te begrijpen, moet je vele talen kennen. In het afgelopen halfjaar waren weer vele buitenlandse scouts in Baarn op bezoek. Een groep

Croaten, op weg naar de World Moot in Zweden. Vier fietsende Belgen. De internationaal commissaris van Mexico. Engelse venture scouts, die op Buitenzorg kampeerden. Een groep leid(st)ers uit Franssprekend Canada. Dennen, Duitsers en nog veel meer. Voor zover wij het kunnen lezen zijn ook zij vol lof over het getoonde.

Boekenfans in Baarn

Zoals de meeste van onze lezers en lezeressen weten, bestaat er in ons land een actieve vereniging van scouts/verzamelaars. Onder hen zijn ook liefhebbers van boeken. Het is verbazend hoeveel romans, handboeken, instructieboekjes, zangbundels, stripalbums en gedenkboeken er zijn betreffende scouting. Een rechtgeaarde verzamelaar wil die allemaal kennen en liefst zelf bezitten. Om informatie over dit onderwerp uit te wisselen, kwamen een aantal verzamelaars enkele malen in Baarn bijeen. Inmiddels hebben zij al een lijst gepubliceerd met alle scout/romans in het Nederlands, onder de titel "Boekenwormen vinden het spoor." Er staan nog meer bibliografieën op het programma. Vrienden van het museum, die geïnteresseerd zijn in zulke lijsten, kunnen ze aanschaffen via de redactie van dit Bulletin.



Nieuwe aanwinsten

Regelmatig krijgen we spullen toegestopt voor onze collectie. Dat varieert van losse boeken en insignes tot dozen vol verrassingen. Tot de laatste categorie behoren een uitgebreid archief van Mr. Höppener uit de jaren 30 en 40. Interessant omdat het de start van de KV betreft en de periode 1944-1945, toen scouting weer opdook in het bevrijde zuiden. Aardig was ook wat wij kregen van NPV-commissaris Slee uit Utrecht. Vooral de correspondentie van de Scout Shop uit de schaarstperiode 1945/1946 en de documentatie van de grootse stadionspelen, waarin Utrecht zo actief was. Alle giften opsommen voert te ver, maar één ding willen we toch nog noemen: een koffer-tje met alle benodigdheden om in een gidsenkamp de mis op te dragen. Hadden we maar meer ruimte, dan konden we ook dit soort zaken in de vaste presentatie opnemen.

Groepsjubilea

In de afgelopen periode hebben veel groepen het 50-jarig jubileum gevierd. Dat leidde in veel gevallen tot een jubileumboek, waarvoor de samenstellers eerst in Baarn de collectie oude tijdschriften en boeken doorvlooiden, op zoek naar gegevens en bewijzen. In ruil leverde dat ons een exemplaar op van het juist verschenen boek. We hebben er inmiddels al een heleboel en houden ons aanbevolen voor soortgelijke druksels van langer geleden. Dat voegt veel lokale gegevens toe aan onze nationale geschiedschrijving.



Onze collectie beter bekeken

Trouwe lezers van het Museum Bulletin weten de weg in deze publicatie. Op bladzijde 2, zo weten zij, kijken we altijd wat beter naar de bijzondere zaken uit onze collectie. Zo was er in vorige nummers aandacht voor souvenirs uit de tijd van Mafeking (± 1900), toen Baden-Powell in Engeland een nationale held was, voor de oudste drukwerken uit de begintijd en voor de zeldzame insignes uit 1910 en 1911. Ook ditmaal blijven we in de oertijd van scouting in Nederland, begin deze eeuw.

NATIONAAL KAMP 1913

Nederland vierde in 1913 honderd jaar onafhankelijkheid. In het hele land werden feesten en tentoonstellingen ingericht. De industrie en landbouw etaleerden daar de nieuwste en beste producten. Een feestcommissie in IJmuiden wilde een ander nieuwtje tonen dan automobielen of ingeblikte groente en nodigde de padvinders uit voor een nationaal kamp. Hoe het eruit zag zien we op een overzichtsfoto: ronde tenten (geleend van het leger) stonden netjes in het gelid. Er waren scouts uit Engeland, Duitsland, België en Denemarken plus uiteraard Nederlandse padvinders van zowel NPO als NPB.

GEEN BADEN-POWELL

Op de plattegrond van het kamp is op een centrale plaats de 'Generaalstent' getekend. Baden-Powell kwam echter niet op bezoek. Hij had juist in Birmingham een kamp plus tentoonstelling meegemaakt, waar meer landen aanwezig waren. Dit geslaagde gebeuren leidde uiteindelijk tot het houden van de eerste Jamboree. Dat die pas in 1920 kon plaatsvinden, kwam door de 1e wereldoorlog. Eregast in



IJmuiden was prins Hendrik. Zijn bezoek was het eerste blijk van koninklijke belangstelling voor scouting.

COMPLEET MET KRANT

Denk niet dat dit kamp in IJmuiden in alle opzichten een primitief gebeuren was. Natuurlijk, wie de foto's bekijkt ziet aan uniformen en uitrusting dat er nog veel te verbeteren viel. Maar toch kwam er iedere dag een keurig gedrukte kampkrant uit. Aardig is ook de emaille beker waarop is afgebeeld hoe honderd jaar eerder Koning Willem I in Scheveningen aankwam. Op de Jamborees in Dronten had elke scout z'n eigen plastic Jamboree-beker. Hoe oud deze milieuvriendelijke goede gewoonte is, blijkt wel uit het emaille bekertje anno 1913.

OUDSTE KAMPINSIGNE

De landing van koning Willem stond ook afgebeeld op de bronzen medaille, die alle kampdeelnemers kregen uitgereikt. Dankzij een loupe is de tekst op de voorzijde duidelijk te lezen: "Internationaal Padvinderskamp IJmuiden 24-31 Juli 1913". De medaille is het enig bekende exemplaar. Toch

liggen er nog twee soortgenoten naast, die voor- en achterkant zichtbaar maken. Daarop staat echter een algemene tekst ter herinnering aan het vaderlandse eeuwfeest. Zulke medailles zijn niet zeldzaam, omdat ze indertijd in grote aantallen in omloop waren.



BELANGRIJK KAMP

IJmuiden 1913 was een belangrijk kamp. Niet omdat het min of meer het eerste internationale kamp was of omdat hier 's werelds eerste kampinsigne werd uitgebracht. Het belang schuilt in het feit dat de padvinders van de rivaliserende NPO en NPB elkaar hier goed leerden kennen en waarderen. En dat Prins Hendrik kennis maakte met scouting. Dat leidde tot oprichting van de NPV in 1915. Een daad waar we de prins nu nog dankbaar voor mogen zijn.

Bent u al vriend van het Scouting Nederland Museum?

Hoe ziet een zaterdagmiddag in ons museum er uit?

Dat valt niet in een paar regels te beschrijven, want het hangt af van het toeval.

De ene keer wordt je bijna omver gelopen door een horde welpen die de trappen op daveren met puzzelformulieren in de hand, vast van plan om de moeilijke vragen zo rap mogelijk te beantwoorden. De andere keer gaat het er rustiger aan toe. Een kring Vrienden van Scouting gaat in alle rust en met veel vakkennis rond. Van hun opmerkingen kun je als suppoost nog wat leren. Logisch, want zij hebben het allemaal zelf meegeemaakt en waargemaakt. Zonder deze veteranen zou er helemaal geen museum zijn.

Kampeergasten van Buitenzorg komen ook graag bij ons binnenstappen. Zoiets moois is op geen ander Scouting Labelterrein te vinden. We zien ze graag komen, ook al vegen ze niet altijd hun voeten en laten ze op onze trappen restjes buitenspoor achter. Niks erg, onze vloeren zijn erop berekend en buitenleven hoort bij Scouting, nietwaar?

Het aardige is dat al die verschillende scouts toch altijd iets nieuws vinden in ons museum. De jongsten bemer-



ken dat scouting veel meer omvat dan de eigen horde of kring. De kampeerders komen op het idee om het volgende kamp eens aan de andere kant van de landsgrenzen op te slaan. En de veteranen zijn na de sentimental journey vol interesse voor de uniformen, de insignes en activiteiten van vandaag.

Een museum opzetten is een heel karwei. Toen we ruim drie jaar geleden daarmee bezig waren, waarschuwden deskundigen ons dat het open houden van een museum nog veel moeilijker is. De kosten van beheer en onderhoud zijn altijd hoger dan de opbrengst uit de toegangsgelden.

Gelukkig hebben wij de steun van de Vrienden van ons museum. Die zorgen er voor dat we door kunnen gaan. We vinden het altijd fijn als zo'n vriend of vriendin op bezoek komt, de Scouting Museum-pas toont en met ons trots vaststelt hoe leuk het is om zo'n museum overeind te houden. Blijft u ons steunen? Fijn! Tot ziens in Baarn.



ALS VRIEND VAN HET SCOUTING NEDERLAND MUSEUM KRIJGT U:

Een jaar lang alle Museum Bulletins toegezonden met informatie over de collectie, nieuwe aanwinsten, komende tentoonstellingen, enz.

Scouting Museum-pas (1 jaar gratis toegang).

Kosteloze zoekhulp t.b.v. historische gegevens, scouting technieken, spelen, teksten en liedjes.

DE KOSTEN BEDRAGEN f 35,- PER JAAR.

Stort uw bijdrage op giro 4087943 t.n.v. Stichting Scouting Museum te LEUSDEN en u krijgt uw pas thuisgestuurd. Bij voorbaat hartelijk dank.



Welkom

Een bezoek met uw kring of groep aan het Museum in Baarn is snel te regelen:

Groepsbezoek is namelijk ook mogelijk buiten de normale openingstijden. Bovendien wordt dan een op de groep afgestemde rondleiding verzorgd. Voor jeugdgroepen is er een speurtocht door het museum beschikbaar met kans op een mooie prijs. We gaan wel uit van een minimum deelname van 15 personen.

Bel voor een afspraak met Theo Schneider: 035.601.4266.

De entreekosten zijn:

Volwassene f 4,-

Jeugd (- 18 jaar) f 2,50

Jeugd (in uniform) f 1,50

Vrienden van het Scouting Nederland Museum hebben gratis toegang. Hun pas is de enige Museum Jaarkaart die wij accepteren!

Het bezoeksadres is en blijft Amsterdamse straatweg 51, Baarn. Elke zaterdagmiddag zijn wij open van 2-5 uur.