

# Museum Bulletin

4e jaargang nummer 1 - mei 1997



## Hartelijk welkom op Buitenzorg

Voor u ligt weer een bulletin van ons museum. Wie weet had u zich al afgevraagd: waar blijven ze dit jaar? Volgens de traditie verschijnt het eerste bulletin van het jaar in maart, maar nu is het toch wat later. Wie de laatste maanden in Baarn geweest is, kan de oorzaak wel raden. Buitenzorg wordt driftig onder handen genomen en het museum profiteert daar van mee. We hielden dus even onze adem in, maar vinden het nu toch hoog tijd om u blij te vertellen hoe het met ons gaat. In de hierna volgende regels leest u waarom u beslist weer eens op bezoek moet komen. We rekenen graag op uw belangstelling en zeggen vast Tot Ziens.

## Openingstijden

Elke zaterdagmiddag is het Scouting Nederland Museum open van twee tot vijf uur. Wie weet treft U er dan een luidruchtige groep scouts aan, die de trappen op en af rent om de puzzeltocht tot een goed einde te brengen. Maar het kan ook rustig zijn, zodat u alles goed kunt overzien. Wilt u op een ander tijdstip komen, maakt u dan tevoren een afspraak met onze voorzitter, Theo Schneider. Speciaal van groepsbezoek zijn wij graag tijdig op de hoogte. Bel 035.601.4266. Dan zetten wij de deuren tijdig open.



## In dit nummer:

- # Buitenzorg en Museum grondig opgeknapt.
- # Onze collectie beter bekijken.
- # Baarnse belevenissen.
- # De vrienden van het Scouting Nederland Museum.



## Buitenzorg en museum grondig opgeknapt

Buitencentra als Buitenzorg zijn voor Scouting Nederland een waardevol maar ook een kostbaar bezit. In de afgelopen jaren werd er steeds drukker gebruik gemaakt van dit labelterrein door kampeers en bivakkeers, voor kampen, cursussen, trainingen en bijeenkomsten. Het museum profiteerde mee van die stijgende belangstelling.

Om die toeloop goed op te kunnen vangen heeft Scouting Nederland een fors budget uitgetrokken en zijn in de afgelopen maanden de gebouwen en terreinen onder handen genomen. Zo werd het koetshuis van buiten weer helderwit en binnen, op de begane grond, hebben we nieuwe vaste vitrines geplaatst en een ruimere ontvangst gecreëerd. We zijn klaar om de

vele (vooral ook buitenlandse) bezoekers te verwelkomen. De presentatie wordt regelmatig veranderd, zodat er vaak iets nieuws te zien is. Ook de vaste museum-opstelling boven wordt onder handen genomen. Komt u gauw eens kijken hoe de zaak er voor staat? Afsproken. We zien elkaar gauw weer op Buitenzorg in Baarn.



SCOUTING NEDERLAND  
MUSEUM BULLETIN

Redactie: Jan van der Steen  
Acacialaan 25,  
2351 CA Leiderdorp.  
Administratie: Theo Schneider,  
Dorresteinweg 55,  
3762 KH Soest.



# Onze collectie beter bekeken

Theo vindt dat de vlaggen, die tegen het plafond van ons museum hangen, goed zijn voor de akoestiek. Daar heeft hij gelijk in: het klinkt minder hol. Maar dat is toch niet de reden dat wij die dundoecken daar hebben opgehangen. Vlaggen speelden vanaf het begin een grote rol in Scouting. Kijk maar op oude foto's. Trots wordt daar de vlag getoond. Je had troepen zonder clubhuis, maar zonder vlag, dat was ondenkbaar. Anno 1997 zijn vlaggen nog steeds niet weg te denken. Aan ons plafond hangt 85 jaar historie. Puur goud voor wie de moeite neemt omhoog te kijken.



## ONZE OUDSTE VLAGGEN

De oudste die we bezitten, is afkomstig van de NPO en dus nog van voor 1915. De merkwaardigste is de vlag van de eerste welpenstam. Die werd in 1917 in Utrecht opgericht en daarop is te zien dat het Jungle-thema toen nog niet in gebruik was. Op deze unieke vlag staan woodcraft-symbolen van John Hargrave, de cirkel van de eeuwigheid, de hoorns van de kracht, het gevleugelde zaad van de esdoorn en de swastika van het geluk plus een beer (van echt

bont!). Een textiele totempaal. In 1920 startte het welpenwerk officieel door de aanstelling van de eerste hoofdkwartierscommissaris voor welpen: Akela van Doorn-Chessel, die daarmee de eerste vrouw was in het NPV-hoofdbestuur.

## TROEP EN GROEP

Dat met de komst van de welpen veel veranderde, is ook aan andere vlaggen te zien. Zo hangen er twee rode vlaggen uit Leiden, die op het eerste gezicht volkomen gelijk zijn. Maar op de oudste staat "TROEP 1" en op z'n opvolger "GROEP 1". De eerste herinnert aan de tijd toen er alleen jongens van verkenersleeftijd deel uitmaakten van de beweging, de tweede laat zien dat er inmiddels ook een welpenhorde tot de groep behoorde. Allebei met rode dassen, de kleur die in de vlag terugkomt.

## DE HENDRIKVLAG

De vlag die de NPV in 1916 in gebruik nam, neemt een bijzondere plaats in. Koninklijk Beschermheer Prins Hendrik liet die vlag ontwerpen en in 1916 reikte hij de eerste exemplaren uit aan de padvindsters die uit het hele land naar De Bildtse Heide waren gekomen voor deze plechtigheid. Als er later ergens in het land een nieuwe troep werd opgericht, reisde de prins erheen om de afdelingsvlag zelf te overhandigen. Behalve de trotse padvindsters stonden natuurlijk ook alle notabelen op de eerste rij om de prins te ontvangen. Daar had Hendrik op gerekend. Het was een mooie gelegenheid om aan de burgemeester te vragen of er wel een clubhuis was en aan de plaatselijke grootgrondbezitter of hij zijn terreinen wel opengesteld had voor de jonge



scouts. Dat de nieuwe afdeling vanaf die dag de prinsenvlag graag meevoerde, was niet alleen een teken van eenheid, maar het herinnerde de omgeving ook aan de indertijd gedane beloftes.

## NOG MEER VLAGGEN

Naast de hiervoor opgesomde oudjes, hebben we natuurlijk ook modernere exemplaren. Verkenners, Gidsen, Padvindsters, Blauwe Vogels, ze zijn allemaal aan het plafond van ons museum vertegenwoordigd. In ons ruimste trapgat hangen bovendien de herinneringen aan de zonnige dagen in Dronten: de vlaggen van de Europese Jamboree 1994, de Wereld Jamboree 1995 en de vlag van het Nederlands contingent. Scouts uit alle werelddelen hebben ze in de polder zien wapperen. In Baarn zijn ze nog steeds te zien. De wind heeft er geen vat meer op. Des te beter blijven ze bewaard voor de komende generaties van scouts die we zowel de oudste als de meer recente avonturen van Scouting zullen vertellen.



# Baarnse belevenissen

## Onze groep is jarig

Feestjes van jarige groepen worden vaak in Baarn voorbereid. Vooral als er een herdenkingsboek gemaakt moet worden, weet de feestcommissie steeds vaker Baarn te vinden. Daar staan de gegevens inmiddels aardig op een rij. De tijdschriften met de verslagen van vroege oefeningen, de leidersbladen waarin de aanstellingen van leiders zijn vermeld, de oude agenda's met aantallen leden en het adres van het clubhuis dat als logeeraadres diende. Het zijn spoortekens die de weg terug duidelijk markeren.

Het zoeken vergt wat tijd, maar er worden steeds leuke vondsten gemeld. En het resultaat mag gezien worden. Een fraai boekwerk waarin de historie is vastgelegd. Als dank voor de service vragen wij altijd een exemplaar van dat boek voor onze bibliotheek. Zo blijft ook de lokale historie bewaard en hebben we een voorbeeld voor andere spitters in het verleden.



## Boekenwormen bijeen

Boekenwormen zijn de schrik van iedere bibliothecaris. In februari troffen we er een flink aantal aan in ons museum, maar schrikken deden we niet. Het ging namelijk om leden van de NVVSO, de Nederlandse Vereniging van Verzamelaars Scouting Objecten, die boeken een voorname plaats geven in hun collectie. Ze zijn al diverse malen in Baarn bijeen geweest en als eerste wapenfeit kwam een lijst klaar met alle romans, reisverhalen, prentenboeken, biografieën, schooluitgaven en toneelstukken waar scouts in voor komen. "Boekenwormen vinden het spoor" heet deze eerste bibliografie van Nederlandstalige scoutingboeken. Er staan nog (veel) meer boekenlijsten op stapel. Dit soort boekenwormen blijft daarom welkom in Baarn.

## Kunst of Kitch

Er trekken vaak puzzelaars door ons museum. Meestal zijn dat welpen of kabouters die er een prijs mee kunnen winnen. Op zondagmiddag 23 maart echter waren pakweg 80 volwassen puzzelaars actief. Binnen een half uur moesten ze 12 bijzondere scouting objecten herkennen en aangeven of dit waardevol of nep was. Dat het hier deskundige en ervaren verzamelaars van de NVVSO betrof bleek bij de uitslag. Veel flauwe kul was herkend en de rest op juiste waarde ingeschat. Een succesvolle activiteit die we volgend jaar op veler verzoek zullen herhalen.

## IJzersterk souvenir

Door de vele publiciteit die Jamborees trekken, zou je haast over het hoofd zien dat er ook nog zoiets als Moots bestaat. Rover Moots, noemde je die wereldkampen voor voortrekkers vroeger. Maar in deze moderne tijden spreekt men over de jongerentak en heet zoiets kortweg Moot. In Zweden werd vorige zomer zo'n World Moot georganiseerd en onder de 2600 deelnemers uit 80 landen bevonden zich ook Nederlanders. Ze dachten heel attent aan het museum en tijdens een reünieweekend op Buitenzorg kregen wij een aantal Moot-souvenirs aangeboden, inclusief het brandstempel van het Nederlands contingent, fraai gemonteerd op een plankje plus insigne.





# Bent u al vriend van het Scouting Nederland Museum?

ALS VRIEND VAN HET SCOUTING NEDERLAND MUSEUM KRIJGT U:

# Een jaar lang alle Museum Bulletins toegezonden met informatie over de collectie, nieuwe aanwinsten, komende tentoonstellingen, enz.

# Scouting Museumpas (1 jaar gratis toegang).

# Kosteloze zoekhulp t.b.v. historische gegevens, scouting technieken, spelen, teksten en liedjes.

# DE KOSTEN BEDRAGEN f 35,- PER JAAR.

Stort uw bijdrage op giro 4087943 t.n.v. Stichting Scouting Museum te LEUSDEN en u krijgt uw pas thuisgestuurd. Bij voorbaat hartelijk dank.



## Ons museum en de bezoekers

Zonder de lezers al te veel met statistisch materiaal te vervelen, is het misschien toch wel eens prettig om te horen (lees: lezen) hoeveel bezoekers het Scouting Nederland Museum jaarlijks door de poort ziet gaan.

In het eerste 'volle' bezoekersjaar (1994) telden we 1004 scouts en oud-scouts, die ons met een bezoekje vereerden.

In 1995, het tweede jaar, beter aan te duiden als het Jamboreejaar, waren het er maar liefst 1359, met daaronder natuurlijk veel buitenlanders, letterlijk en figuurlijk uit alle contingents en continenten.

Toen het jaar 1996 begon, hadden we nauwelijks enig idee waar het naartoe zou gaan. We waren in het voorafgaande jaar iets 'verwend' en moesten waarschijnlijk genoeg nemen met en minder bezoekers en minder buitenlanders. Dat is allemaal erg meegevallen.

Het bezoekersaantal was maar liefst 1229 en de regionale spreiding viel ook erg mee. We hadden zeker niet gerekend op bezoekers uit Japan, Australië, de Verenigde Staten, Mexico en Canada, terwijl uit Europa niet alleen Groot-Brittannië, Ierland en Duitsland vertegenwoordigd waren, maar ook gasten uit Finland, Zweden, Tsjechië, Hongarije, Italië en Frankrijk ons gastenboek tekenden.

Natuurlijk, het kan allemaal best een beetje meer. Nog lang niet alle groepen van Scouting Nederland hebben hun museum in Baarn bezocht. Hetzelfde kan worden gezegd van veel VVS-kringen en tal van leden van de Nederlandse verzamelaarsclub.

Beter dan het hier zelf te zeggen: kom vlug eens kijken wat voor aardige woorden de bezoekers, welgemeend, in ons gastenboek schrijven. Dan kunt u zien of ze het al dan niet overderven hebben.

Theo Schneider





SCOUTING NEDERLAND

# Museum Bulletin

4e jaargang nummer 2 - extra editie SCOUT-IN '97

## Verras je groep met een bijzondere middag

Een bezoek aan het Scouting Nederland Museum in Baarn is een leuke en leerzame activiteit voor ieder groep.

Het kleine maar fijne museum werd eind 1973 geopend en sinds die tijd zijn al heel wat scouts bij ons op bezoek geweest. Jong en oud was enthousiast over wat er te zien is. Denk niet dat je er een stoffige presentatie vindt. Wat je er wel mag verwachten, lees je in dit bulletin. Wil je je groep eens verrassen met een bijzondere middag? Maak dan een afspraak voor een bezoek aan Baarn. Graag tot ziens in ons museum.



## Welkom

Elke zaterdagmiddag is het Scouting Nederland Museum open van twee tot vijf uur. Voor bezoek van groepen (van 15 of meer personen) doen wij ook op andere momenten onze deuren graag open. Daarvoor moet u dus een afspraak maken. Onze voorzitter, Theo Schneider, regelt dat graag voor u en zorgt desgewenst ook voor een op de bezoekers afgestemde rondleiding. Bel voor reserveringen: 035.6014266 (Theo Schneider)



SCOUTING NEDERLAND  
MUSEUM BULLETIN

Redactie: Jan van der Steen  
Acacialaan 25,  
2351 CA Leiderdorp.

Administratie: Theo Schneider,  
Dorresteinweg 55,  
3762 KH Soest.

## Koetshuis vol verrassingen

Scoutcentrum Buitenzorg is bij scouts in binnen- en buitenland bekend als een mooi en gezellig kampeer- en bivakkeerterrein. Direct als je het terrein opkomt, zie je het fraaie witte koetshuis. Daar is de ontvangstruimte en ook het Scouting Nederland Museum. Het eerste deel van de expositie laat zien hoe Scouting in Engeland begon (in 1907) en hoe het in Nederland kwam. De volgende afdeling maakt duidelijk hoe Scouting zich bliksemsnel over de hele wereld verspreidde. Insignes, speldjes, uniformen, Jamborees, er is van alles te zien.

De derde afdeling toont de historie van de scouts in Nederland: vier verenigingen, koninklijke scouts, de tweede wereldoorlog, honderden insignes, oude uniformen. In de tijdmachine reis je terug naar 1937 en kijk je rond op die beroemde Wereld Jamboree. In 1973 vormden alle padvindsters, padvindsters, verkenners en gidsen samen één nieuwe vereniging: Scouting Nederland. Dat (en meer) vind je op de vierde en laatste afdeling. Bovendien is er op de beneden steeds een andere tentoonstelling. Voor elk wat wils dus.



# Een greep uit wat je in ons museum

## Spannende speurtocht

Beyers, kabouters, welpen en esta's kunnen door het museum een spannende speurtocht maken. Zelfs scouts, verkenners, padvindsters en gidsen vragen vaak of ze daar ook aan mogen meedoen. Kun je nagaan!

Je leert spelenderwijs veel onbekende kanten kennen van Scouting. Je voelt je opgenomen in de wereldbeweging met miljoenen medescouts.

Wat weet je van seinen met vlaggen, van houtvuren, van uniformen en insignes? Wist je dat de Amerikaanse astronauten bijna allemaal scouts waren? De beste speurders maken kans op een prachtige prijs. Het is dus zaak je formulier met zorg in te vullen en te voorzien van je naam, je leeftijd en je adres.



## Hallo, hier de Chief...

Heb je ooit Baden-Powell zelf aan de telefoon gehad? In Baarn is dat heel gewoon. Hij vertelt je zelf hoe het allemaal begon, begin deze eeuw. In de vitrines liggen zeldzame zaken die herinneren aan de Chief Scout, zoals de eerste boeken en souvenirs uit 1900. Maar om hem zelf aan de lijn te hebben is toch wel bijzonder.



## Zo begon het in 1910...

In 1910 ging een patrouille scouts uit Engeland per fiets, boot en trein op reis naar Nederland om hier Scouting bekend te maken. Dat werd een groot succes. Hun foto stond zelfs op de voorkant van het best gelezen weekblad uit die tijd. In het museum zie je van alles over die tocht. Souvenirs, insignes, de reisroute en natuurlijk het tijdschrift met die beroemde foto.

## Jijzelf anno 1911

In 1911 vond er in Nederland een explosie plaats: in 40 steden werden scoutinggroepen opgericht. Hoe die prille padverkenner er uit zagen, zie je op foto's uit vele provincies. Stel je voor dat jij er toen bij was geweest. Hoe had jij er dan bijgelopen? Steek je hoofd door de opening van onze kijkkast. Dan zie je jezelf in een uniform uit 1911, compleet met grote hoed, lasso en lange korte broek.



## Het meest vertaalde boek

Scouting for Boys, het boek dat Baden-Powell in 1908 schreef en waarmee Scouting begon, is na Bijbel en Koran het meest vertaalde boek ter wereld. In Baarn zie je veel verschillende exemplaren die je soms van rechts naar links moet lezen. Als nieuwtje is er ook het handboek van de scouts in Rusland. Nu het communisme daar weg is, komen de scouts weer terug. Dit boek wijst hen de juiste weg naar succes.



## De zeldzaamste insignes

Scouting insignes worden over de hele wereld druk verzameld. De meest zeldzame zijn de badges van de Wereld Jamborees. In het Scouting Nederland Museum hangen die dure dingen zomaar aan de muur, zodat jij ze kunt bekijken. Een unieke collectie. De volgende Wereld Jamboree wordt gehouden in Chili in 1999. We hebben nog net één plaatsje over en daar kun je dankzij een sticker zien hoe we de eeuw gaan volmaken. In 2003 komt er weer een Wereld Jamboree, in Thailand. Voor die badge moeten we nog een plekje vinden.



# allemaal kunt aantreffen en beleven



## Hoe heten die hete vuren?

Kamperen was van oudsher een specialiteit van de scouts. Voor complete tenten hebben we in Baarn binnen geen plaats, maar in prachtige miniatuur-diorama's kun je zien hoe het kamperen zich ontwikkelde van loodzware legertenten in de oertijd tot en met zelfgemaakte Amerikaanse, mooi beschilderde Franse en degelijke Scoutshop tenten uit ons eigen land. De 54 mm kleine scoutjes zijn bezig met pionieren, varen, zwemmen, koken, hakken en wat al niet. Weet jij wat een houthakkersvuur is, een pagodevuur, een zwerwersvuur? Druk dan op de knop. Als je het goed hebt, gaat het vuurtje branden.

## Buitenlandse badges

Dat je in alle werelddelen scouts kunt vinden, blijkt uit onze grote wereldkaart. Maar je beseft het nog veel beter als je onze collectie buitenlandse badges ziet. Wat opvalt is dat vooral de landen in de tweede en derde wereld goed vertegenwoordigd zijn. In Afrika is Scouting sterk in opmars en in Oost Europa is na het verdwijnen van het ijzeren gordijn Scouting weer terug van weggeweest. Als je weinig geld hebt en toch wilt beginnen met Scouting, zijn installatie-insignes en nationale badges een eerste vereiste. Scouts uit rijke landen kwamen te hulp en in het museum kun je zien welke mooie en kleurige badges daar nu in gebruik zijn.

## Nederlandse districten

Het Scouting Nederland Museum kreeg bij de opening in 1993 van de NVVSO, de Nederlandse Vereniging van Verzamelaars Scouting Objecten, een prachtige serie districtsinsignes cadeau. Op een grote landkaart, en door een druk op de knop zie je precies waar welk insigne in gebruik is. Binnenkort moeten we zeggen 'in gebruik was', want districten gaan verdwijnen en inplaats daarvan komen er regio's. De eerste regiobadges zijn al verschenen en dus zullen we binnenkort deze presentatie aan moeten passen. Maar voorlopig zijn ze nog te zien: alle badges van Scouting Nederland districten.



## De Jamboree in Dronten

Je hoeft heus niet ver terug te gaan om hoogtepunten te vinden in de geschiedenis van Scouting in Nederland. Neem nu de Wereld Jamboree van 1995. Dat zonnige kamp met 29000 deelnemers uit 166 landen beleef je opnieuw in Baarn. Van kleine speldjes tot en met levensgrote vlaggen, verkeersborden en andere souvenirs. Ons videoscherm voegt daar beeld, beweging en geluid aan toe. Leuk om te vergelijken met de zwart/wit beelden van 1937, die we een eindje verder op video tonen.



## Kijk rond in Vogelenzang...

Heb je wel eens gehoord van de Jamboree van negentien-drie-zeven? Negen van de tien Nederlandse verkenners namen er aan deel en die inmiddels stokoude oud-scouts zijn nog steeds enthousiast over die belevenis. Zou jij wel eens rond willen kijken in dat beroemde kamp? Dan neem je maar plaats in onze tijdmachine. Druk de knoppen in. Je ziet niet alleen het kamp, maar hoort ook de muziek, de koningin, Baden-Powell en nog veel meer.

## Jamboree-archeologie

Ongeveer 50 jaar na die befaamde Wereld Jamboree ging een onderzoeker met zijn metaaldetector over de velden van Vogelenzang. Wat hij in de grond aantrof, hangt nu aan de wand in Baarn. Sporen van een historisch kamp.

## WAARDEBON 50% KORTING

*De toegangsprijzen van het Scouting Nederland Museum zijn als volgt:*

# Volwassene f 4,00.

# Jeugd (-18 jaar) f 2,50.

# Jeugd in uniform f 1,50.

# Vrienden van het Scouting Nederland Museum hebben gratis toegang (hun pas in de enige 'Museum Jaarkaart' die wij accepteren!)

*Tegen inlevering van deze bon geven wij een groep van 15 of meer personen 50% korting op de bovenvermelde prijzen. Geldig tot 1 juli 1998.*



# De vrienden van het Scouting museum

De vrienden van het Scouting Nederland Museum vinden het belangrijk dat de historie van Scouting bewaard blijft en dat de waarden en het plezier van Scouting op een speelse manier worden doorgegeven aan de jeugd.

Lidmaatschap van deze vriendenkring kost f 35,- per jaar. De leden krijgen:

# Een persoonlijke museum-pas (1 jaar gratis toegang).

# Alle nummers van het Museum Bulletin met informatie over de collectie, nieuwe aanwinsten, komende tentoonstellingen, enz.

# Uitnodigingen voor bijzondere bijeenkomsten waar bij voorbeeld oude films te zien en oude muziek te horen is.

# Kosteloze zoekhulp m.b.t. historische gegevens, scouting technieken, spelen, teksten van liedjes, enz.

Stort uw bijdrage op giro 4087943 t.n.v. Stichting Scouting Museum te LEUSDEN en u krijgt uw pas thuisgestuurd. Bij voorbaat hartelijk dank.



## Iets voor jou?

### Kunst of Kitch in Baarn

Op zondag 1 maart 1998 zal de Nederlandse Vereniging van Verzamelaars Scouting Objecten, weer te gast zijn in Baarn. Naast de traditionele markt en ruilbeurs in het Blauwe Vogelhuis, zal het ook op de museumtrappen weer daveren van de vele (zeer deskundige) verzamelaars. Wie oude of vreemde Scouting objecten heeft en wil weten wat ze betekenen of wat ze waard zijn, kan hier de antwoorden krijgen. We vertonen films, organiseren een speurtocht op 'hoog niveau', kortom, dit wordt weer een reuze-feest.

Wil je meer weten over deze dag of over de NVVSO? Neem dan contact op met de secretaris: Paul Heessels, telefoon 073.5213172.

Tot ziens op 1 maart 1998.



### Onze groep jubileert

Het gebeurt nogal eens dat een Scoutinggroep jubileert. In groepskrant of jubileumboek moet dan worden teruggeblikt en daarvoor blijkt het groepsarchief onvoldoende gegevens te bevatten. Dan is een tochtje naar Baarn de oplossing. We helpen je graag en gratis aan allerhande informatie en duiken zonodig in onze bibliotheek, waar alle tijdschriften vanaf 1911 op een rij staan. Dat levert vaak verrassende vondsten op. Zelf leren we er ook nog van. Een idee om te onthouden tot jullie groep jarig is.



### Akela ontvoerd...

Dat was een hele verrassing. De Akela was een groot en rond aantal jaren actief in de groep en werd gehuldigd. De welpen zongen een feestlied. De districtsvoorzitter reikte het waarderingsteken uit. En alle groepsleden, ouders en reunisten schudden haar de hand. Toen stapten ze allemaal in de klaarstaande autobus en vertrokken met onbekende bestemming. De rit ging naar Baarn. In het museum volgde de jeugd de puzzeltocht, haalde de oudjes herinneringen op en was de jubilarisse het stralende middelpunt. In de zonnige kampvuurkuil van het scoutcentrum werden de boterhammen opgegeten. De juiste omgeving voor een verrassend feestje.

**WAARDEBON  
50% KORTING**



Neem je groep mee naar het Scouting Nederland Museum en profiteer van de speciale SCOUT-IN korting van 50%.