

Scouting Nederland

Museum Bulletin

6e jaargang nummer 1 – juni 1999



Feest op Buitenzorg...

Buitenzorg 50 jaar. Een groots feest op vrijdag 25 en zaterdag 26 juni. In ons vorige Museum Bulletin hebben we een en ander al aangekondigd en, nu de datum van het feest nadert, brengen we een nieuw nummer uit met de laatste nieuwtjes.

We verwachten nogal wat gasten op het feest: oud-padvindsters die zich de opening een halve eeuw terug nog herinneren, Scouts van nu die hun favoriete kampterrein weer eens aandoen, vaste bivakkeerders die met hun vereniging of school vaak op Buitenzorg verblijven en vele, vele anderen.

Het Scouting Nederland Museum is uiteraard het hele weekend geopend en een bezoek zal voor de een een weerzien zijn met het verleden en voor een ander een eerste kennismaking met onze vaste expositie.

Via dit Bulletin stellen we niet alleen de Vrienden van het Museum op de hoogte van het feestelijke programma; we nodigen hen ook uit om even langs te komen, vrijdagavond of zaterdag.

De Museum staf is aanwezig en kijkt er naar uit om oude bekenden te ontvangen, onze nieuwe aanwinsten te tonen en weer eens bij te praten. Heeft u zin in een feestje? Buitenzorg is de plaats waar u welkom bent. Daarom zeggen we graag: 'Tot ziens op jarig Buitenzorg'.



Jubileum tentoonstelling een bezoek meer dan waard

Eigenlijk is het op Buitenzorg het hele jaar al een beetje feest. Het begon op 8 januari. Toen hield het Bestuur van Scouting Nederland op het jarige buitencentrum de nieuwjaars receptie en hadden we op de beneden verdieping van het museum de jubileum tentoonstelling klaar.

Die expositie geeft een beeld van Buitenzorg vanaf het aller-eerste moment: de opening door Koningin Juliana in 1949.

Korte tijd later kwam Lady B-P op bezoek en ook daarvan diepten we de foto's op. Er zijn beelden van vroege conferenties, zoals die voor kabouterleidsters, compleet met modeshow van uniformen uit vele landen. Uiteraard geven we aandacht aan de Blauwe Vogels, die al snel hun kampen konden houden in

het Blauwe Vogelhuis. Weet u dat dit bijzondere werk landelijke bekendheid kreeg door een reportage in damesblad Libelle? In de vitrine is het blad met de mooie kleurenfoto's te zien.

Wie herinnert zich nog de prikkaart, waarmee padvindsters in het hele land geld bijeenbrachten voor hun eigen Buitenzorg? Wie zag ooit het grote plakboek met goede wensen, samengesteld door creatieve NPG-sters uit heel Nederland?

En dan de vele souvenirs in de vorm van een insigne, vlaggetje, sticker, lepeltje. Het originele NPG-servies, tot zelfs een boterhamzakje en een papieren servetje, dankzij bewaarders en verzamelaars is het allemaal weer terug en te bewonderen. Happy days are here again!

Ons Museum blijft actueel

Op de tweede bladzijde van het Museum Bulletin kunnen de vrienden van ons Museum traditiegetrouw lezen wat er in de afgelopen maanden voor nieuwe en oude zaken aan onze collectie zijn toegevoegd. Dat we niet alleen terugblikken naar de oertijd, toen opa en oma nog in uniform rondstapten, blijkt uit de inhoud van de twee vitrines die aan het eind van de rondgang te zien zijn. .

U zult er vast wel iets over gehoord of gelezen hebben. Tijdens de afgelopen jaarswisseling is er weer een Wereld Jamboree gehouden. Ja, het is alweer vier jaar geleden dat Scouting Nederland in de Flevopolder Scouts uit alle werelddelen ontving. De tijd vliegt voort.

Ditmaal waren de Scouts van Chili de organisatoren van het wereldkamp en aangezien de zomer daar in december en januari valt, werd ook de 19e Wereld Jamboree in die voor ons als kampseizoen ongebruikelijke periode gehouden.

De Nederlandse Scouts hadden in 1995 de smaak te pakken gekregen en een groot contingent vertrok richting Chili en maakte er een machtig mooi kamp mee. Hoe ze er uit zagen, kunt u in het Museum zien. Daar staat een Jamboree deelnemer in Nederlandse dracht: korte linnen broek, T-shirt, witte kousen, allemaal met het contingents insigne met zwartbonte koe erop en een oranje honkbalpet met nekbeschermer. Symbolisch voor de tropenzon en de warme vriendschapsbanden daar gesmeed.



Leuke Jamboreesouvenirs

We hadden het hiernaast over die twee vitrines. Daarin hebben we allerlei zaken bijeengebracht die met die laatste Wereld Jamboree verband houden. Voor verzamelaars is daar veel zeldzaams en fraais te zien.

Het begint al tegen de wand. Daar hangen de kleurige affiche, en het fraaie herinneringsvaantje. Op onze kleine TV rechtsboven vertonen we op verzoek de promotie-video die de Scouts van Chili de wereld rond stuurden.

Voor de Nederlandse deelnemers en deelnemsters begon het met de informatiekraan Chilipepper. Alle nummers liggen in de vitrine. Er werd geld bijeengebracht door de verkoop van hebbedingen als Jamboreesokken, speldjes, sponsorbadges en nog veel meer. Kijk zelf maar.

Op de fiets naar Chili?

Nee, dat zou niet lukken, de groepen vlogen erheen vanaf meerdere binnen- en buitenlandse vliegvelden. Met de bovenstaande kopregel doelen we op de namen van de Jamboree troepen, die allemaal vernoemd waren naar een soort rijwiel, van tandem tot funbike. De bijbehorende groepsinsignes geven u een overzicht van alle originele troepnamen.

Er zijn ook nog andere vervoermiddelen te zien, voorbeelden van hoe men elders de fondsenwerving aanpakte. In Engeland verkochten de Scouts miniatuurauto's met Jamboree insigne en in Duitsland een Jamboree goederenwagon passend bij de Marklin modelspoorweg.

Filatelisten kunnen vanaf de Jamboree verzonden poststukken bewonderen, voorzien van Jamboree postzegels en gelegenheidsstempels.

Misschien treft u wel een echte Chili-deelnemer in het Museum. Hij of zij kan u vertellen hoe het werkelijk was. Originele herinneringen en nog mooier dan de kleurige souvenirs die u in onze vitrines aantreft.



Scouting groeit voorspoedig

We moeten nodig onze wereldkaart bijwerken. De daar in 1993 genoteerde cijfers kloppen allang niet meer. Sinds die tijd is Scouting wereldwijd flink gegroeid. Op dit moment zijn er ruim 25 miljoen Scouts actief in 216 landen en 10 miljoen Guides in 136 landen.

De groei komt vooral uit Afrika en uit het voormalige Sovjetblok. Een ongekend aantal landen daar is bezig Scouting van de grond te krijgen en vele landen zijn inmiddels erkend als lid van een van de twee wereldorganisaties.

De insignes van veel van die landen zijn te zien op de klappers bovenaan de trap. Kijk er eens naar, want er gaat een wereld voor u open.

Mali, Benin, Tchad, Swaziland, Zaïre, Burkina Faso, Ethiopië, Rwanda, Eritrea, Gambia, Mauritanië, Sao Tomé e Príncipe.

Aardige Afrikaanse badges.

Moldavië, Mongolië, Rusland, Kazakstan, Kirgizië, Macedonië, Roemenië, Slowenië, Letland, Kroatië, Bulgarije, Litouwen, Ook in Midden- en Oost Europa zit Scouting in de lift.

Bedenk hoe trots de Scouts en Guides in die landen die badges dragen als symbool van vrijheid en lidmaatschap van de wereldwijde Scoutsbeweging.

Blauwe Vogels in Baarn

Blauwe Vogel bouwplaat

Verleden jaar waren we al op zoek gegaan naar alles wat met de geschiedenis van Buitenzorg te maken had. De kastjes onder onze vitrines bevatten nog allerlei archiefstukken die je zou vergeten omdat ze daar aan het oog onttrokken zijn. We deden een keuze uit wat we vonden, voegden er ontbrekende objecten aan toe en stalden alles uit in de vitrines beneden. Het resultaat is beslist het bekijken waard.

Toen we begin dit jaar een pakje antieke spullen kregen, geschonken door een oud NPG-ster, ontdekten we in een oude kalender iets wat beslist in de tentoonstelling thuishoorde: een bouwplaat van het Blauwe Vogelhuis.

Het gaat om de NPG 'Jubeljaarkalender' die de dagen en data aangeeft van mei-juni 1956 t/m mei 1957. Dat lijkt achteraf een wat merkwaardige indeling, maar als je weet dat op dinsdag 22 mei 1956 het 40 jarig bestaan van het Gilde werd gevierd met een Jubeldag in Lunteren en dat daar de kalender ten doop werd gehouden, dan vallen de stukjes op hun plaats.

Naast allerlei opdrachten en spelletjes bevat de kalender ook een bouwplaat van het Blauwe Vogelhuis dat in Baarn was verzezen, compleet het uit te knippen kampeersters, bomen struiken en een kampvuur.

We drukken hier enkele stukjes van de bouwplaat af om u weer even terug te voeren naar de tijd van toen.

Het Kamphuis van toen bestaat nog steeds, nu onder de naam Het Uilennest. Ernaast staat het veel modernere stenen Blauwe Vogelhuis, perfect aangepast aan de eisen anno 1999.

Wie goed luistert kan in Baarn Blauwe Vogels horen zingen

Op 30 juli 1951 werd in Baarn het Blauwe Vogelhuis officieel geopend. Vanaf die dag konden lichamelijk gehandicapte kabouters, padvindsters en pioniers uit het hele land daar kamperen. Wat ze deden blijkt uit de tekst van het Blauwe Vogel Kampeerlied dat in 1954 gemaakt werd.

'Als de Blauwe Vogels gaan kamperen, poetsen ze eerst hun blauwe veren. Dan vliegen ze in snelle vlucht met z'n allen door de lucht, tot ze komen bij hun huis. Daar zijn ze thuis.

Wat doen de Blauwe Vogels als ze gaan kamperen? Ze hebben veel plezier terwijl ze heel veel leren: vlag ophijsen, klasse-eisen, vuurtje stoken, potje koken! En ze vinden 't allen even fijn, dat ze er zijn!'



De vrienden van het Scouting Nederland Museum

Ons nationale Scouting Museum in Baarn werd in 1993 geopend en heeft als doelstelling de historie, tradities en idealen van Scouting in Nederland en daarbuiten te verzamelen, te bewaren en door te geven aan nieuwe generaties.

De vereniging Scouting Nederland liet het historische Koetshuis speciaal daarom verbouwen en het Museum zorgt als zelfstandige stichting voor uitvoering van de doelstelling.

Van de entreegelden kunnen we de zaak niet runnen, vooral omdat het grootste deel van onze bezoekers bestaat uit jeugd. Gelukkig dus maar dat De Vrienden van het Scouting Nederland Museum er zijn. Dat zijn mensen met in hun hart een warm plekje voor Scouting en die ons graag helpen onze taak uit te voeren.

Ook maken wij dankbaar gebruik van alle bijdragen in de vorm boeken, bladen, insignes en andere dingen die oud-scouts ons toestoppen. Boeken die wij al in onze bibliotheek hebben doen wij in de verkoop. De oude ideeën daaruit komen opnieuw te pas voor de groepen van nu en de opbrengst geeft ons de kans de rekeningen van warmte en licht op tijd te betalen.

Mocht u bepaalde boekjes van vroeger zoeken, kijk dan beslist in onze kast, beneden in het Koetshuis.

Padvindsters prentbriefkaart

Het Museum liet speciaal voor de viering van 50 jaar Buitenzorg een fraaie fotokaart maken met een leuke collectie NPG-souvenirs uit de jaren 50 erop. Aardig om er een paar mee te nemen. Ze zijn verkrijgbaar in het Museum en in de Scout Shop Baarn. Prijs f 1,25.



Het Museum is open

Elke Zaterdag van 2 - 5 uur. Komt u met een groep op bezoek van tenminste 15 personen, dan ontvangen wij u graag ook op andere tijdstippen. Maak dan wel tijdig een afspraak met Theo Schneider (telefoon 035.6014266). Hij regelt dan de toegang en zorgt voor een aan het gezelschap aangepaste rondleiding.



Als 'Vriend van het Scouting Nederland Museum' krijgt u:

Een jaar lang alle Museum Bulletin's toegezonden met informatie over de collectie, nieuwe aanwinsten, komende tentoonstellingen, enzovoorts.

Scouting Museumpas (de enige Museum Jaarkaart die wij accepteren en die u doorlopend gratis toegang geeft).

Vrij toegang tot ons documentatiecentrum.

Kosteloze hulp bij het zoeken van historische gegevens, Scouting technieken, spelen, teksten en muziek van liedjes, enz.

De kosten zijn f 35,- per jaar.

Stort uw bijdrage op giro 4087943 tnv Stichting Scouting Museum te Leusden en u krijgt uw pas thuisgestuurd. Bij voorbaat dank.

Feestprogramma
50 jaar Buitenzorg
Vrijdag 25 juni:
 16.00 - 18.00 Receptie
 18.30 - 20.30 Barbecue
 21.00 - 23.00 Kampvuur
Zaterdag 26 juni:
 10.00 - 16.00
 Ruilbeurs, Reünie NPG
 Tentoonstelling
 20.00 Musical
**Het Museum is beide
 dagen geopend.**



Scouting Nederland Museum Bulletin

Redactie: Jan van der Steen,
 Acacialaan 25, 2351 CA Leiderdorp
 Administratie: Theo Schneider,
 Dorresteinweg 55, 3762 KH Soest.

Scouting Nederland

Museum Bulletin

6e jaargang nummer 2 – december 1999

Jubileum weer voorbij..

We hebben een feestelijk jaar achter de rug. Een jaar waarin we het 50-jarig bestaan van Buitenzorg vierden. Begin januari werd tijdens de nieuwjaarsreceptie van Scouting Nederland onze tentoonstelling geopend met een terugblik op de vele hoogtepunten in de historie van ons buitencentrum.

Het weekend van 25, 26 en 27 juni bracht prachtig weer en een programma met o.a. een drukbezochte receptie, een smakelijke barbecue, een fraaie tentoonstelling, een internationale ruilbeurs, een knusse reünie, spontane samenzang en voor het Museum feestelijk veel bezoek.

We beloofden de tentoonstelling het hele jaar te laten duren, dus wie 'm nog niet zag heeft nog een kans. Volgend jaar zullen we iets nieuws in de vitrines leggen en aan de wand hangen.

Intussen werkten we verder aan de registratie en aan de aanvulling van onze collectie. 'Je ziet steeds wat nieuws', horen we vaak en zo is het ook. Redenen genoeg om (weer) eens bij ons binnen te lopen. Welkom in Baarn, waar verleden en heden van Scouting in Nederland en ver daarbuiten te zien en te beleven is. Tot ziens in ons Museum



In dit nummer:

- # Feestelijk jubileum weer voorbij
- # Museumcollectie blijft groeien.
- # Baarnse belevenissen.
- # De vrienden van het museum.

Bestuur Scouting Nederland Museum uitgebreid

In de afgelopen periode werd het bestuur van het Scouting Nederland Museum versterkt met enkele nieuwe leden. Het gaat om mevrouw Adrie Saltzherr-van den Berg en de heren Gerard Gijsbertsen en Klaas Man. De meesten van hen zijn al vele jaren op de een of andere manier bij het werk in het museum betrokken geweest. Hun jarenlange ervaring binnen Scouting en gevoel voor de rijke historie van onze beweging garanderen dat zij in de juiste sfeer

aan de taken van het Museum zullen bijdragen.

Naar verwachting zal ook de vereniging Scouting Nederland een of twee bestuursleden voordragen, zodat wij ook uit die hoek actieve steun krijgen. Dit zal gebeuren als de drukte van de nieuwe regio indeling voorbij is en er weer wat rust is op landelijk niveau.

Tenslotte blijven de bestaande bestuursleden Theo Schneider als voorzitter en Jan van der Steen als conservator actief.



De Museum- collectie blijft groeien...

Op de tweede bladzijde van het Museum Bulletin kunnen de vrienden van ons Museum traditiegetrouw lezen wat er in de afgelopen maanden voor nieuwe en oude zaken aan onze collectie zijn toegevoegd. Ook ditmaal kunnen we weer een heleboel aanwinsten melden. Oude en meer recente, zeldzame en vaker voorkomende, maar allemaal dingen die de historie van Scouting in Nederland en daarbuiten illustreren.

In een museum verwacht je zeldzame en bijzondere voorwerpen. In Baarn zijn heel wat voorwerpen te zien die in deze categorie thuishoren. Met name zijn we trots op de collectie onderscheidingen van de vroegere verenigingen zoals de Zilvervis, de Zilveren Vlaamse Gaai, Jacobsstaven, enzovoorts. Keurig ingelijst zijn deze beloningen voor zeer uitzonderlijke verdiensten voor Scouting tentoongesteld.

Die collectie is recentelijk aangevuld. Van mevrouw Ouborg, de vroegere penningmeester van het NPG kregen we het Groot Waarderingsteken, dat we nog niet bezaten, en uit de nalatenschap van Dick van Beusekom, oud commissaresse buitenland en oud-lid van de Museumcommissie, kregen we een 4 cm. klein zilvervisje, waarvan we het bestaan kenden uit de Spelregels, maar dat we tot nu toe nooit in het echt hadden gezien. Tussen de grotere vissen en vogels valt dit kleine spul misschien minder op, maar wij zijn heel blij dat we deze curieuze collectie weer wat verder konden completeren.



Bijzondere badges uit Mexico

Wie ons gastenboek er op heeft nageslagen weet dat we met grote regelmaat Scouts uit het buitenland op bezoek krijgen. Het zijn kampeers op Buitenzorg of lieden die speciaal voor een museumbezoek naar Baarn zijn afgereisd. Onder hen was ook de Commissaris Buitenland van de Scouts van Mexico. Hij was zo enthousiast dat hij al tweemaal terugkwam en als presentje alle Mexicaanse insignes voor ons meebracht. We hebben ze in onze insigne-kappers gemonteerd, een hele klus maar zeer het aanzien waard. Leerzaam ook. Kijk zelf maar.

Amerikaanse uniformen

Vermoeid van de lange reis kwam een bejaarde dame uit Groningen aan de museumtafel zitten tijdens het jubileumweekend in juni. We serveerden een kopje koffie en hoorden hoe de bezoeker vroeger vele jaren als leidster actief was en leuke contacten had met buitenlandse Padvindsters. Het bewijs ervan haalde zij uit haar tas: twee fraaie uniformen uit de Verenigde Staten, compleet het een sjerp vol vaardigheidsinsignes. En al dat fraais gaf ze ons zomaar cadeau. We zullen binnenkort onze meisjes en jongens in het museum maar weer eens laten wisselen van nationaliteit, want het is goed om alle uniformen van tijd tot tijd te 'luchten'. Als u dus bij uw volgende bezoek die lieve donkere padvindster uit de Antillen mist en een groene Girl Scout aantreft, dan weet u hoe dat zo is gekomen.



Ondergrondse Verkenners

Als we van tijd tot tijd de erfenis krijgen overhandigd van een actieve hopman, dan is het altijd weer spannend om te zien wat er ditmaal in de doos zit. Dat was kort geleden weer het geval toen we een zending spulletjes kregen van een oud-DC van de KV. Hij was sinds de jaren 30 actief geweest, zo bleek uit de keurig bijgehouden logboeken. Dit soort geschriften lijken vaak veel op elkaar maar geven een goed beeld van wat de doorsnee troep in de weekends beleefde. Ditmaal echter was er meer aan de hand. De pagina's van april 1941 lieten zien hoe het verbod door de Duitse bezetters werd beleefd en hoe, onder de dekmantel van kerkelijk jeugdwerk, de troep verkenners doorging. Zelfs de zomerkampen werden niet afgelast. Historische notities.

Het meest bijzonder vonden we een aantal originele exemplaren van het ondergrondse blaadje 'De Verkenner' dat vanaf medio 1944 werd verspreid. We kenden dit kleine drukwerkje omdat het na de oorlog werd herdrukt en in die vorm lag het in onze vitrine met oorlogssouvenirs. We hebben er direct een origineel exemplaar bij gelegd. Een uniek bewijs hoe Scouting voortleefde in die donkere jaren.

Baarnse Belevenissen

Boekenverzamelaars bijeen

Verzamelaars van Scouting boeken komen tweemaal per jaar bijeen in het Museum. Het betreft leden van de NVVSO, de Nederlandse vereniging van Verzamelaars Scouting Objecten. Op 6 februari en 18 september van dit jaar kon u ze dus weer bij ons aantreffen om onderling boeken te ruilen, te kopen en te verkopen en vooral om informatie uit te wisselen.

Dat laatste heeft al geleid tot een tweetal lijsten waarop alle romans (jongens- of meisjesboeken) en alle stripalbums staan die met Scouting te maken hebben. We hebben een aardig aantal van dit soort boeken in onze bibliotheek, maar dat is slechts een bescheiden beetje vergeleken bij de collecties die deze bibliofielen bijeen brachten.

Tijdens de laatste bijeenkomst werd aandacht besteed aan de boeken van Baden-Powell, vooral de Nederlandse edities van de handboeken zoals Het Verkennen voor Jongens, Zwervend op de weg naar levensgeluk, Het Welpenhandboek en Het Welpenboekje. Wist u dat dit laatste drukwerkje in meer dan 20 edities is verschenen en daarmee het meest verkochte Scoutingboekje is? Toch valt het niet mee om alle edities te vinden. Er is door de kleine lezertjes niet altijd even zorgvuldig mee omgesprongen, zo lijkt het.

Mocht u zo'n boekenmiddag eens willen meemaken, op 26 februari 2000 is er weer een belegd in Baarn. Vanaf 11 uur zijn er boeken te ruil en te koop (ook de dubbelen van het Museum) en zo rond twee uur vergaderen de specialisten en vliegen de termen uit de wereld van drukkers, uitgevers en boekverkopers u om de oren.

Laat u zich daardoor echter niet afschrikken. Boekenliefhebbers zijn uiterst vriendelijk en absoluut ongevaarlijk.

The Sound of Scouting

We hebben in ons museum ook aandacht voor muziek en zang. Er is binnen Scouting veel en vaak gezongen. Bij de grote wereldkaart hangen twee telefoons die de toehoorder direct in contact brengen met zingende Scouts die de songs van voorbije Wereld Jamborees laten horen.

Geluidsman Leo Besseling heeft er een handig eindeloos bandje voor samengesteld, zodat het koor op elk gewenst moment van start kan gaan.

Theo Schneider leverde ons een praktische installatie waarmee we onze oude grammofoonplaten kunnen afluisteren. Antieke 78 toerenplaten, E.P.-tjes van 45 toeren of langspeelplaten met 33 omwentelingen per minuut. Toen een Friese Scouter dit hoorde, bood hij aan al onze muziek op CD te zetten, zodat deze geluiden ook in de toekomst te beluisteren zullen zijn zonder schade op te lopen.

Wie weet leidt dit zelfs tot een CD met als titel *The Sound of Scouting* vol binnen- en buitenlandse kampvuurliedjes. Hopelijk hoort u er t.z.t. meer van.



Wereldconferentie in Afrika

Tijdens de wereldconferentie die deze zomer in Afrika gehouden werd besloot men om in het jaar 2007 de 21ste Wereld Jamboree in Engeland te houden. Scouting bestaat dan precies 100 jaar en is het 150 jaar geleden dat Baden-Powell werd geboren.

Van de Nederlandse delegatie naar de conferentie kreeg het Museum een vrolijk zonnehoedje en een kleurige souvenirtas. We hebben daar dankbaar een van onze poppen mee uitgerust. De conferentie verwelkomde diverse nieuwe leden, zodat op dit moment de wereldbeweging 156 landen telt.



Historisch boek over Scouting in de stad Tiel

De bijna complete reeks tijdschriften in ons Museum bleek weer een rijke bron voor de schrijver van een zojuist verschenen boek over de historie van Scouting in Tiel. Als u zich afvraagt of het bekendste jongentje van deze stad, Flipje, ook Scout was, dan levert dit boek het bewijs: een foto van het befaamde fruitbaasje met liefst twee groepsdassen om z'n nek. Een alleszins aan te raden boek. Het werkje telt 82 pagina's en bevat vele foto's vanaf de begintijd (1912) tot en met de huidige jeugd.

De auteur is G.A. Overdijk, de titel 'Van Hoort zegt het Voort-tot Vol Vuur Vooruit, de geschiedenis van Scouting in Tiel', het ISBN-nummer is 90-71297-28-4 en de prijs is f. 29,50.



De vrienden van het Scouting Nederland Museum

Al sinds de opening van ons Museum in 1993 geven wij dit bulletin uit om onze vrienden (en vriendinnen!) op de hoogte te houden van ons wedervaren. Het afgelopen jaar hebben we weer veel nieuwe bezoek(st)ers mogen verwelkomen, wegens het jubileum van Buitenzorg ditmaal natuurlijk veelal oud-leden van het Nederlandse Padvindsters Gilde. De meesten van hen kenden het Museum van eerdere bezoeken, maar voor anderen was dit een eerste kennismaking. En een plezierige: de lofuitingen waren niet van de lucht. 'Leuk om je zo weer onder te kunnen dompelen in de tijd van toen, maar ook fijn om te zien hoe alles tegenwoordig gaat en te beseffen dat de jeugd van nu minstens net zoveel plezier aan Scouting beleeft als wij vroeger.'

Dat het museum er is en er blijft danken we voor een belangrijk deel aan de steun die wij krijgen van onze vrienden. We houden ons ook in het komende jaar (en in de komende eeuw) weer graag aanbevolen voor uw hulp. Bent u al vriend? Maak dan uw bijdrage vóór 2000 aan ons over. Bent u nog geen vriend? Word dat dan nu door overmaking van uw bijdrage. Als beloning mag u dan ons Museum UW Museum noemen. Alvast bedankt en de beste wensen voor 2000 en lang daarna.

Nieuwe kaart

Na de succesvolle NPG-kaart die wij lieten maken voor het jubileum, is er nu een tweede kaart, ditmaal met een kleurige 'jongens'-collectie met insignes, boeken, bladen, postzegels en nog veel meer.

De oude en de nieuwe kaart zijn in het Museum te koop voor f. 1,25 per stuk of f. 5,00 voor 5 stuks. Leuk om te hebben en origineel om te versturen.



Het Museum is open

Elke Zaterdag van 2 - 5 uur. Komt u met een groep op bezoek van tenminste 15 personen, dan ontvangen wij u graag ook op andere tijdstippen. Maak dan wel tijdig een afspraak met Theo Schneider (telefoon 035.6014266). Hij regelt dan de toegang en zorgt voor een aan het gezelschap aangepaste rondleiding.



Als 'Vriend van het Scouting Nederland Museum' krijgt u:

Een jaar lang alle Museum Bulletins toegezonden met informatie over de collectie, nieuwe aanwinsten, komende tentoonstellingen, enzovoorts.

Scouting Museumpas (de enige Museum Jaarkaart die wij accepteren en die u doorlopend gratis toegang geeft).

Vrij toegang tot ons documentatiecentrum.

Kosteloze hulp bij het zoeken van historische gegevens, Scouting technieken, spelen, teksten en muziek van liedjes, enz.

De kosten zijn f 35,- per jaar.

Stort uw bijdrage op giro 4087943 tnv Stichting Scouting Museum te Leusden en u krijgt uw pas thuisgestuurd. Bij voorbaat dank.



Scouting Nederland Museum Bulletin

Redactie: Jan van der Steen,
Acacialaan 25, 2351 CA Leiderdorp
Administratie: Theo Schneider,
Dorresteinweg 55, 3762 KH Soest.